



31-**I** T^Í THÂU BĂNG CHA THI^ẾP Đ^ĂN ĐĂNG TH^Ế CHA T^Í NH

Tr^{ái}c đây sáu tháng phe Cha D^{zung} đã thâu băng Cha Thi^ếp khi Cha trò chu^{ẩn} vⁱ h^ỗ vⁱ giáo dân ^ở Trung Tâm. Giáo dân b^ị b^{ắt} công vì thái đ^ộ thi^{ếu} chính ch^{ín}n và thiêng vⁱ c^áa Cha Thi^ếp. Phe Cha D^{zung} t^ố ng h^ỗ đ^ã n^óm đ^ức m^{ột} võ khí vǎn nǎng đ^ộ m^{ột} s^{át} đánh phá giáo dân. H^ỗ đ^ã tung ra cu^{ốn} băng đó bán kh^óp n^ói. Trong m^{ột} y tu^ờn li^{ên} giáo dân b^ị bà con các n^ói nghe băng, g^ói vⁱ trách móc. Nh^{ưng} phe Cha D^{zung} đã ph^ám m^{ột} l^òm l^òi r^{át} l^òn; vì l^òp tr^{ái}ng c^áa giáo dân là “cây ngay không s^ẽ ch^{ặt} đ^ộng”.

Khi biết đ^ộc m^{ột} u mô đó, giáo dân đã m^{ón}h d^{òn} l^{ên} ti^ếng vⁱch tr^{ái}n s^ẽ b^{ắt} công đó c^áa Cha Thi^ếp và m^{ột} u mô đen t^úi c^áa phe Cha D^{zung},

nên đã klop thời chén đồng đặc mưu lộc bất
chính này. Chén nhung phe Cha Dông không
lại dùng đặc bǎng nhau đó mà còn phai chén
nhung húu quát tai híi, vì giáo dân kh López nói
đó u nhún ra hành vi ám muối cía hú, chán
ngán hú, một tin tặc ng vào lìi nói và công viéc
cía hú và bát đũi hiếu rõ hún véc cuéc tranh
đũi cía giám dân, có cảm tình và lòng hú giáo
dân nhau ta thay trong nhung sá bao Chính
Nghĩa gòn đây.

Một tuôn trặc Cha Dông lìi cho đăng bát
tâm thà cía Cha Tinh gửi cho Ngài, chén đồng
nhung hú lì thát là khiêm tìn, bày tỏ nhung cảm
xúc, tâm tình riêng tò cía Cha Tinh đói véc
Ngài.

Giáo dân chúng ta, dù quen biết Cha Tinh ít
hay nhieu, cũng đều nhún thay đặc khiêm

nhưng cõa Cha Tịnh đã đặc biệt lưu rõ ràng trong bức tâm thư này. Một người khiêm nhường, thường nhuộm tâm đeo thì tự coi mình như con số không. Linh Mộc Kim Đinh, một triết gia Việt Nam, khi bàn về tâm đeo, đã nhắc lại lời Thánh Gandhi, nhà lãnh đeo tài đặc vụn toàn cõa VN: “Tôi tự diệt cho đeo số không” (Je me reduis à zero) và “nhân sinh lý tưởng cõa con người đeo là VÔ: Thánh nhân vô công, vô kí, vô danh” (Những điều biết già hai nỗn Triết lý Đông Tây, trang 96). Một khi ta hiểu được đặc điểm khiêm nhường cõa Cha Tịnh thì ta không còn ngạc nhiên gì về những lời lỗi trách mình mà Cha Tịnh đã dùng trong thư gửi Cha Đồng. Trong bài này tôi không dám bàn về Đặc điểm khiêm nhường cõa Cha Tịnh vì tôi không có khả năng để làm việc đó. Tôi chỉ xin góp vài ý kiến thô thiển về Đặc TÍN cõa Cha Tịnh trong Tín Hieu số 17, ra ngày 6-4-87.

Trong bài “Tôi đặc thư Cha Tịnh” đăng trong

Tín Nghĩa số 41, trang 23 tôi đã suy đoán là Cha Dỗ Ng cho đăng bức tâm thư của Cha Tịnh mà không xin hay không được phép của Cha Tịnh, Trong CN 41, trang 15, ‘Tin được biết’ xác nhận là Cha Dỗ Ng không hề hỏi Cha Tịnh; vì thế khi được biết về việc này là Cha Tịnh đã rất buồn vì Cha “không ngờ một bức tâm thư cá tính cách kín đáo riêng tư trong tình nghĩa anh em Linh Mộc mà Linh Mộc Lưu Đình Dỗ Ng lười đem ra phô diễn, bêu rếu như vậy”. Tôi nghĩ là Cha Dỗ Ng là thế là đã lười được TÍN đói và Cha Tịnh. Tôi xin trình bày như sau:

Trước hết ta hãy tìm hiểu ‘TÍN’ là gì. Theo định nghĩa trong ‘Viết Nam Tự điển’ của Lê Văn Đức, Khai Trí: ‘TÍN’, một trong năm điều tốt (ngũ thục: Nhân, Lễ, nghĩa, trí, tín) của con người theo luân lý phật ng Đôn, là sự biết tin cậy lẫn nhau và giữ lòng tin cậy của khác đói với mình.

Nhưng vậy, ta thấy Cha Tinh là người thành tín vì Ngài đã thốt lòng tin tưởng Cha Đáng, thật lòng tâm tình them kín với Cha Đáng. Ngài làm thật vì đặc khiêm nhường. Lại ra Cha Đáng phải là người là người trung tín đặc với Cha Tinh. Nhưng điều thay! Cha Đáng đã thốt tín đặc với Cha Tinh, đã phán bối lòng tin cậy của Ngài vì đã tự ý cho đăng bắc tâm thật của Ngài trên báo chí cho mọi người đặc.

Tôi không thấy nào hữu đặc hành động này của Cha Đáng. Là một Linh Mục, chắc chắn biết là lòng tin cậy giữa người và người quan trọng như thế nào. Nay nếu người phán đặc có chắc chắn liên hệ đến số tin cậy của người khác như Luật Sư, Bác Sĩ, Cộng Vận (Counselor) . . . mà còn phải nhớ thật tôn trọng Đức Tin, hưng chi là một Linh Mục, vẫn linh hồn của giáo dân. Nếu không, thì làm sao Linh Mục có thể thi hành nhiệm vụ đặc. Có ai còn dám nói cậy với đó giúp đỡ khi có những khó khăn thật

kín, riêng tớ? Đời vui với người Á Đông nói chung và riêng với người Việt Nam nói riêng, tính kiêu hãnh, tự ái lối rõn trong mỗi người. Vì vậy, nhiều khi gặp khó khăn, có khi hiểm nghèo, mà vì hãnh diện, tự ái họ giữ kín đi dù thà chịu khẽ mất mình còn hơn là để người ngoài biết. Với cái tính cẩn hù đó, họ chưa còn biết chộ y đón các vua linh hồn tôn giáo, vì họ tin tưởng vào cách, vào lòng thong, vào đức TÍN của các vua đó. Vì vậy Cha Đồng lối đức TÍN đã làm họ tuyệt vọng nỗi Cha.

Tôi trân trọng nay qua các cẩn quan truyền thông, tôi đã theo dõi vua giáo dân chúng đón Cha Đồng vì những tình cảm và hành động xung khắc giữa Cha và giáo dân. Nhưng nay tôi đã có thể kích rõ ràng sự thật tín của Cha trên giấy trắng mực đen. Tôi phải tự kỉt luhn rằng Cha Đồng đã làm trái với cách và cách của một vua Linh Mục. Tôi không hề dám đón kích Bộ y Chức Thánh của Linh Mục vì đó là do

Chúa ban truyền. Ông đây tôi chia phê bình tóm cách của cá nhân Cha Đặng. Cha Đặng không có một lý do nào để bào chữa cho sự thớt tín này. Sách Nho có câu: “Nhân vô tín bất lập” (Người không giữ chia tín không làm nên điều gì). Quả thớt nhả vây. Thủ hi: Ai muốn tin cậy người thớt tín? Ai muốn giao dịch với người thớt tín? Đức TÍN là nền tảng trong mọi mối quan hệ giữa người với người, là nền tảng của sự an hoà, của sự thành công. Không có Đức TÍN, chắc chắn sẽ sinh ra bất hoà, sự gây ra thớt bẩn, để vây.

Có thể hành động này của Cha Đặng không phải do ác tâm muốn bêu xấu Cha Tinh, nhưng là do sự nông nỗi, ích kỷ, muốn khoe cho mọi người biết điều hay, điều tốt của mình. Người một ngayi đẳng hoàng, tự tín, không bao giờ phôi làm nhục thể, vì “Hữu xá tự nhiên hùng.” Nếu mình có tài, có đức thì riêng ai cũng nhận thấy; khoe khoang ra chia làm lố sự bất tài của

mình mà thôi. Ông Potter, một nhà luân lý đã nói: “Đừng lo là người ta không biết đến khả năng của mình, hãy lo rằng mình không có khả năng” (Do not worry about people not knowing your ability, worry about not having it. – The Faiths men live by, page 73).

Hành vi thót tín này của Cha Đồng là một lầm lỗi to lớn, vì nó bất cứ điều gì nào, nhút là điều về Linh Mộc của Cha, số thót tín là một điều không thể chấp nhận được. Đang lúc Cha còn lờ mờ lòng tin của giáo dân thì hành động thót tín này lỗi càng làm cho giáo dân mất tin tưởng và cách cách của Cha, nó không phán đoán của Cha, nó đặc đù của Cha.

Có thể những người trong phe Cha Đồng số khai thác triết lý bắc thà của Cha Thành cũng như họ đã khai thác cùn bằng nhau Cha

Thiệp. Hộ tống là hộ đang ném đạn cối vàng trong tay. Nhưng hộ đã lõm. Hộ càng khai thác bao nhiêu thì càng làm lộ rõ cách thompson kém cỏi a hộ bấy nhiêu. Giáo dân khép nôi càng thấy rõ bù mệt thot, bùt xung cỏi a hộ nhõ trong trống hộ p cuồn băng nhõa Cha Thiệp.

Một lộn nõa giáo dân lộ rõ là Cha Dissing phón bõi Cha Thành. Và lộn này công khai rõ ràng nhõ ban ngày, không ai còn phõi nghi ngờ gì nõa.

Monterey ngày 2-5-87

32-**TÂM THO KÍNH GI GIÁO DÂN VIỆT NAM TRANH ĐẤU SAN JOSE**

*LTS. Cục help báo cáo ĐGM Du
Maine mà ông Đỗ Văn Hến đã cung
đính trong bức tâm thư này xin ra
ngày 5-3-1987, theo đó, ĐGM tuyên
bố :*

1. Cho mì kỉ Thánh Lô Viết Nam.
2. Xin trát tòa trục xuất giáo dân ra
khỏi Hội Đạo.
3. Cắt liên lạc với những người Đạo
Đền Giáo Dân.

Bức tâm thư này được viết ngày
12-4-1987 trước khi có cục help báo
hoà giải ngày 12-5-1987. Hy vọng tác
giả sẽ bàn tiếp vấn đề này đến vào
các tin tức mới nhất.

Tôi xin phép có vài lời tóm giật về thiền đỗ
quý vui thông cảm với tôi khi đọc thô
này.

Năm nay tôi 60 tuổi và đã ở Mùa 30
năm. Trong thời gian trước năm 1975,
sẽ nghe nói Công Giáo VN ở Mùa rất ít, có
thể đếm trên đầu ngón tay. Ở đâu
chúng tôi cũng thường nhặt giáo xem
đó. Lúc đầu ai cũng bận bù lo sinh
sống nên chưa cầm thay thêm thía sẽ
thiền thẩn vui cuộc sống đói cǎa
mình. Nhưng sau khi đã ở n doğum rỗi,
chúng tôi mới hiểu thuần lối Chúa nói,
“Người ta không chỉ sống vì bánh mà
thôi . . .” Chúng tôi thèm khát có đỗ

đối với sự ngưỡng mộ linh cảm quê hương và niềm tin
nhưng truyền thống quý báu, với phong tục đập đền, với nghi lễ sờ t
sóng, với tiếng hát ngọt ngào, nó thâm thía ăn sâu vào xương tuỷ của chúng tôi. Vì thế, khi có làn sóng từ
nền vui các Cha VN cũng hành nghi lễ VN, chúng tôi vui mừng vô cùng, nh
ư hồn hán gặp cảnh mộng mèo rào, như kinh đói khát đói c^hết ăn cỗ ngon lành. Vì vậy,
mặc dù xa San Jose, mặc khi Hoa
Đất VN có thể chưa hành nghi lễ, r^{ất} c^hỉ kiêng
trong tháng, chúng tôi cũng g^{hi}ng thu x^{em}p
mỗi việc đ^ể có thể đ^ển d^ể. Mỗi lần
như thế, chúng tôi cảm thấy thoải mái,
sung sướng và sờ t^{ay} s^{óng}. Cảm t^ế
Chúa đã cho chúng tôi có những điều này.

Khi đãc bi>t là Giáo Húi đã cho phép dân tãn – bãt kãt tãn cóc não đãn nãc não – đãc có gi>áo xã thãn nhãn đãc đãc sãng đão theo truy>n thãng, phong tãc và ngôn ngã cóa mãnh, chúng tôi càng vui mừng hún nãa.

Nhãng điều tôi viết ra đây không hú có ý nói rãng mãc vã Mã không tãt bãng mãc vã Vi>t Nam. Tôi chã mu>n nói rãng mãi dân tãc có lãi sãng đão riêng cóa mãnh và Giáo Húi thãt là Ngãi Mã khón ngoan, nhân tã, tìm đã mãi cách đã cho mãi đãa con cóa mãnh có phãng ti>n tãn tãi trên

đóng đeo đeo. Vì vậy, khi đóng biêt là giáo dân VN ở San Jose gặp khó khăn trong việc xin lợp giáo xứ thô nhân và bắt đầu tranh đấu cho mục tiêu đó, tôi đã tận dụng hờ của cung tranh đấu này.

Cuộc tranh đấu này trải qua biêt bao gian nan đau khổ, nhưng giáo dân vẫn đoàn kết, bền gan, vững chí. Họ đã đấu tranh với tất cả khả năng của họ. Họ đã hy sinh hệt mục. Dùn dùn những người ngoài cửa cũng đã nhận ra mục tiêu cao cả của họ và bắt đầu có cảm tình với cửa tranh đấu.

Riêng tôi, tôi thử t hành di ện v ề h ọ ,
c ầm m ộ n h ọ và đ ộ c k ỷ vai sát cánh
v ề i h ọ trong cuộc tranh đ ấu cho chính
nghĩa này.

Nh ờ ng bu ồn thay! K ỷ c ầm v ộ n m ộ nh
c ủa giáo x ứ th ứ nhân l ợi là Đ ốc Giám
M ộc Du Maine. Giáo dân đã van nài
Ngài, đã can đ ỗ m v ộ t v ộ theo Ngài
đ ỗ n t ờ n H ội Đ ồng Giám M ộc
Washington đ ỗ năn n ại v ề i Ngài,
nh ờ ng mà Ngài v ộ n làm ng ộ . Giáo
dân xin g ộ p Ngài, Ngài không cho
g ộ p. Nh ờ ng r ồi, ngày 5-3-87, l ộ n đ ộ u
tiên Ngài g ộ p giáo dân; nh ờ ng không
ph ộ i trong c ộ nh trí đ ộ cha con trò

chuyện, bàn luận, những là đợt nghe
những câu tuyên bố của Ngài trong
một cuộc họp báo. Vì thế xa, tôi chòc
đòc đòc báo và xem Tivi. Nghe và
đòc những lời i tuyên bố của Ngài, tôi
thấy lòng người ngòi đi, lòng buồn vô hón.
Tôi không hiểu đòc cách làm việc
của Ngài.

- Trước kia, Ngài nói nhóm giáo dân
chung đòi Ngài chỉ là m< s< r< t ít.
Nay trong cuộc họp báo chính Ngài
công nhận là số giáo dân chung đòi
Ngài có t< ba ngàn người (Viết Nam
Nhật Báo ngày 6-3-87). Yếu tố đó
cũng không làm Ngài thay đổi ý kiến.

-
- Ngài nói là Ngài bỗng hiếu lوم. Thủ tướng, tôi chung biết giáo dân hiếu lوم Ngài ở chỗ nào, vì chính sách của Ngài còn rõ ràng trên giấy trắng mực đen.
 - Ngài nói Ban Chấp Hành họ đeo là những người ngồi i tống chung đồn, không đeo i dinh cho giáo dân. Ngài đã lوم. Ban Chấp Hành đeo c toàn thõ giáo dân bỗng lên và làm việc theo đúng nồi qui.
 - Ngài nói là người lãnh đeo giáo dân không có thiền chí. Tôi không biết các

Ông ấy phổi làm gì nỗi đau đớn thiền chí, vì Ngài không chung hỷ gặp Ngài. Thật ra chính Ngài không có thiền chí khi Ngài có bất ngờ phổi gặp Cha Sullivan, một người thiều tu tú cách xã giao, lỏng trơ thõng nhóc mồ hôi. Rồi khi việc đột tử thì Ngài đã cảm Thánh Lào đột phukt giáo dân.

- Ngài nói là người lãnh đao giáo dân là một ngăn trộm. Thật ra, Cha Sullivan và Cha Đồng mỉm là những ngăn trộm. Ông Bài đã rút lui đột thiền chí. Những Cha Sullivan và Cha Đồng vẫn còn đó và đặc biệt Ngài bệnh đột mệt cách vô lý.

-
- Ngài nói là giáo dân chia trung thành vì không biết chấp nhận ý kiến của người khác. Vậy còn Ngài thì sao? Chính Ngài cũng không biết chấp nhận ý kiến xây dựng của giáo dân.
 - Ngài nói là giáo dân không đoàn kết. Nhưng chính Toà Giám Mục chỉ mưu dùng phe Cha Đồng đẻ chia rẽ giáo dân thì làm sao giáo dân đoàn kết đúc.
 - Ngài nói là giáo dân chia đẻ kh

năng tài chánh. Ngài không cho giáo dân cậy hối đỡ đóng góp thì làm sao giáo dân đóng góp được. Cứ xem thời kia còn Cha Tinh, mui dù, quỷ giáo dân không có gì cả. Thời mà họ cung giao lam lũ, góp tiền mua đúc nhà thờ, trả tiền lãi hàng tháng cho Ngài và khi Cha Tinh bỏ đi, trong quỷ còn 65 ngàn Mộc kim. Ngài đã thua biết không năng tài chánh của giáo dân. Vì y tật đâu mà có tình trạng bất an này? Tôi Ngài chưa nói ai.

- Ngài đã đón lên Toà Thượng Thiên để trực xuất giáo dân khỏi Trung Tâm mà chính họ đã bỏ ra

mua. Trong phiên tòa ngày 3-4-87 và chánh án đã bác đòn cóa Ngài và cho phép giáo dân đòc sẽ dòng Trung Tâm. Đây là một biểun có quan trìng, chính tự thể quyếtn cũng chính lài chính sách đòc tài, có chấp cóa Ngài.

Những rõi ro cho giáo dân vì Ngài là những i có quyếtn. Giáo dân biểut thể. Giáo dân cháy có mong Ngài nhìn đòn đòc sẽ phát i là cóa nguy hiểm vàng giáo dân mà chấp thuên cho họ.

Những sau khi đòc và nghe Ngài nói

trong cuộc họp báo, tôi thắt vòng vô cùng. Tôi phải kinh lòng rằng Ngài có đính kiện để i với giáo dân VN. Ngài đã đi quá xa trong sự cung cấp, và trong hoàn cảnh hiện tại, tôi ái cung Ngài quá lớn. Ngài không muốn thay đổi ý kiến, mặc cho hữu quan muốn ra sao thì ra. Ta biết là Ngài đã làm. Những khôn nỗi, Ngài là người có quyền.

Tôi thấy nhột một cánh cửa sắt đã đóng sập lại trước mặt giáo dân. Lòng tôi耕耘耕耘, buồn tái, ủt咄. Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi xin có vài ý kiến sau đây.

Tôi nhận định đây là giai đoạn đầu của cuộc tranh đấu và giai đoạn này đã kết thúc vì, như hai ông Thịn, Bài đã viết trong San Jose Mercury News và trong Chính Nghĩa, “Chúng ta đã nói thật cõi nhau ng gì phải nói và làm thật cõi nhau ng gì phải làm . . .” Số dĩ tôi nói đây mới là giai đoạn đầu vì tôi quan niệm rằng cuộc tranh đấu này còn nhiều giai đoạn. Ta phải, trong giai đoạn, tranh đấu cho mục tiêu tinh thần của ta là giáo xứ thay nhân dân đặc thíc hín. Những nhà cách mạng đi tiên phong có đem lòng iỏi đặc thíc lòng iỏi tinh thíc iêu đâu. Những cui cùng, như số bài đấu của các Ngài mà kể đi sau gót hái đặc biệt quanh mòn.

Tôi còn nhớ ngày trước, thày tôi đã dặn dò tôi rằng: “Trên đồi ng đồi, con luôn luôn phải cẩn trọng thì mới thành công đồi c. Những nứu trên đồi đồi đi bộ một tiếng đá chén lõi và sau khi con cù và biết là tiếng đá đó quá lớn, quá nặng đồi vì sức con, thì con đòn cù dùng sức nứa, phí sức, một ngón tay. Con phải kiên nhẫn, không ngoan tìm cách khác mà đi qua. Thì mới là khôn”. Tuy nhiên cùa dân tộc ta cũng dặn ta rằng: “Tránh voi chung xóm một nào.” (Xin đừng hữu lõm tôi dám ví ai với voi. Đây là một câu tục ngữ, và không ai đắc thauy đồi chỉ dùng trong tục ngữ).

Chắc chắn chúng ta biết kinh cầu nguyện sau đây của một Đỗng Thánh. Lời giỗn dỗ những ý nghĩa sâu sắc, thích hợp với mọi hoàn cảnh, nhất là hoàn cảnh của giáo dân chúng ta. Kinh này dạy chúng ta một bài học vỗ khôn ngoan, sỗ khôn ngoan của Chúa. Lời kinh như sau:

“Lạy Chúa, xin cho chúng con được sỗ can đảm dỗ thay đổi những gì nên thay đổi.

Cho chúng con được sỗ thanh tịnh trong lòng dỗ chấp nhận những gì không thay đổi được.

Và cho chúng con sỗ khôn ngoan dỗ nhận biết được sỗ khác biệt giữa những điều đó”.

(Oh God, give us courage to change
what should be changed, serenity to
accept what can not be changed and
wisdom to know the difference)

Theo tôi nghĩ thì dù có số khuyễn cáo
của Toà Thánh, Đức Giám Mục Du
Maine cũng số không thay đổi, và
trong trường hợp này, tôi đoán là Toà
Thánh số không ra lệnh cho ĐGM.
Vậy sau khi đã làm tất cả những gì
phải làm, chúng ta hãy khôn ngoan
chấp nhận những gì không thay đổi
độc nhất trong kinh cầu nguyện của
Vua Thánh trên đây.

Và Ông Bertrand Russell, một triết gia và cũng là một văn sĩ Lào gốc, người nổi tiếng Anh, được giải thưởng Nobel về văn chương năm 1950, đã nói một câu bất hủ: “Có một số còn tốt đẹp hơn số chiến thắng, đó là số tránh được chiến tranh”. (There is something better than victory and that is the avoidance of war).

Hiện giờ chúng ta là bộ đội đang tranh đấu cho quyền lợi của mình để vì Bác Trên là kommunismus quyền bình. Nhưng chúng ta phải khôn ngoan đừng để cho cuộc tranh đấu của ta trở thành “chiến tranh”, vì nh

vậy là ngoài Thánh Ý Chúa. Tôi biết là có rất nhiều quý vua không đặng ý vua tôi, và tôi kính trọng ý kiến các vua đó. Nhưng tôi đã từ vựng cho mình một con đường riêng đi, đó là khi thấy điều gì phai thì theo và điều gì sai thì chia. Tới khi có cuộc tranh đấu của giáo dân tôi thấy đó là điều phai nên tôi đã từ ý theo và theo nhiệt thành vui tươi của không nồng cay tôi. Cho đến bây giờ tôi vẫn tin cuộc tranh đấu này là đúng. Nhưng vì thấy nó bẩn bẩn tặc trong một hoàn cảnh không thay đổi đặc biệt nào tôi đã trình bày ở trên nên tôi nghĩ là tôi phai nghe theo lời của người của Vua Thánh kia mà “chấp nhận không gì không thay đổi đặc” và tin theo lời khuyên của vua triết gia kia là “sợ tránh

độc chiến tranh còn tột độc hơn số
chiến thắng.

Cũng cùng một ý nghĩa như đã trình bày trên đây, và đặc biệt vỗ nỗn tống gia đình, giờ độc hoà khí giữa cha mồ và con cái, Đặc Khủng Tật đã dạy chúng ta rằng: “Nếu cha mồ sai lầm thì con cái phải can ngăn. Nếu can ngăn mà cha mồ không nghe thì con cái khóc mà theo cha mồ”. (Phó mồ u quá tặc gián, gián nhi bất thính tặc hổ o khóc nhi tu chi). Tôi không biết tôi tò mò này còn hợp thời không. Những ít nhất nó nói lên số hy sinh cao cả của người con muôn bão vỗ

nỗ nỗng gia đình trống sỗ cỗ chỗp
cỗ a cha mỗ.

Tôi rất hân hạnh diễn vì cuộc tranh đấu
của giáo dân và tôi luôn luôn tin rằng
dù ta chưa đạt được thông tin nhất
thực, nhưng ta đã gieo đặc hột giống
cho những thành công trong tương lai.
Nhất định chúng ta sẽ đạt được mục
đích của chúng ta.

Ông Adolfo Perez Esquivel, người
Argentina, một đặc giỗ i thuong Nobel
về Hòa Bình năm 1986 đã nói:

“Không ai ném tay mà có thể gieo
được hạt giống. Muốn gieo hạt giống,
hãy phai mở tay ra” (No one can sow
seeds with fists. To sow seeds one
must open one’s hand. ĐGM đã
không mở tay ra. Nếu ta cũng không
mở tay ra thì làm sao hạt giống HOÀ
BÌNH được gieo trong Cõng Đèng của
ta. Ngài ném tay lối. Nếu ta cũng ném
tay lối thì làm sao cầm tay nhau được.
Ta cầm mở tay ra và cầm lấy ném tay
của Ngài. Chắc Ngài sẽ thấy rõ thiền
chí của ta và sẽ cùng ta tin tưởng
tiêu chí hữu của Cõng Đèng giáo dân.

Kính thưa quý vua, tôi đau buồn cũng

nhà quý vua, vì tôi là đỗng hống, đỗng đỗ o, đỗng tình, đỗng hành vua quý vua. Tôi cảm thấy nhàng gì quý vua đang cảm thấy. Tôi nghĩ nhàng gì quý vua đang nghĩ. Nhiều khi, cũng nhàng quý vua, tôi muốn thét lên cho vua biết nỗi uất, muốn gào lên để lấp tiếng nghẹn ngào, muốn vùng lên cho đỡ cơn bốc bốc, mặc cho muốn ra sao thì ra.

Nhàng thưa quý vua, lòng tâm và trách nhiệm của người con Giáo Hội không cho phép chúng ta làm nhàng. Là con cái Chúa, chúng ta luôn luôn nghĩ rằng có Ý Chúa nhiệm mầu mà chúng ta còn hèn mọn chưa hiểu đỗi. Chúng ta có “đỗ a lối nhân hoà”, nhàng có lối Chúa còn giờ lối một chút “thiên thưa” đỡ lòng ta. Nếu ta t

kỷ m chở đỗ c, chở c chở n Chúa sờ trờ
công ta gập bội.

Chúng ta đã hoàn tất giai đoạn đầu.
Chúng ta hãy để cho HOÀ BÌNH có
một cơ hội vãn hồi và phát huy nh
người Mô thóng nói, “Let's give
PEACE a chance” Chúng ta hãy để
cho mỗi người biết chúng ta là con
người trí dũng, có can đảm dám nói,
dám làm; những cũng có sự khôn
 ngoan, tuân cờ lóng biết道理 cuội i
cùng đất đỗ c mộc tiêu trong phom
giá con người.

Chúng ta hãy bỏ ngoài tai những lời
bỏt xỏng mà chúng ta đã và sẽ nghe
thỏy. Nó không đáng cho chúng ta
phải bỏn tâm. Chúa biết lòng ta. Ta
phó thác mồi sỏi trong tay Chúa để
cho “DANH CHA CỦ SÁNG, Ý CHA
THỜ HIỆN DỄI ĐỘT CŨNG NHỎ
TRÊN TRỜI.”

*Xin kính mến chào quý vị
Monterey ngày 12 tháng 4 năm 1987*

33- TRÒ LỜI BÀI

**‘Tôi San Jose, cuộc nói loèn
đã biến thành phòn loèn’**

Trong Công Giáo Thủ i Luận

Đây là lần thứ hai tôi viết bài
góp ý với Công Giáo Thủ i Luận.
Lần thứ nhìt là khi CGTL, trong
số 6 tháng 10-1986, đăng bài
'Giáo dân San Jose nỗi lo'.

Điều đó tôi có gửi bài thùng cho
CGTL xin đăng, nhưng bài cà
tôi không đóc đăng. Vì vậy lần
này tôi gửi bài và xin đăng trong
Chính Nghĩa.

Công Giáo Thủi Luận, nội
trang 5 trong mồi sỏi, đều chép
một hàng ‘tít’ lòn lòn Phúc Âm,
Thánh Gioan 18 câu 23: “NÚTA
NÓI SAI, HÃY CHỈNG
MINH SAI Ở CHỖ NÀO, NÚTA
NÓI PHỎI, SAO LỐI ĐÁNH TA.”
Độc câu này, tôi có cảm tưởng
là CGTL muốn mỉa miron Lời Chúa
để áp dụng cho mình, hiên
ngang thách thức bợt cõi ai
chứng minh đeo đeo có điều nào
sai đăng trong CGTL. Nếu quan
thứt đó là chỏ ý của CGTL thì
tôi nghĩ rằng CGTL đã quá tối

phó, đã đi quá xa phò m vi
thông thõng cõa mót ngõi,
cõa mót tõ báo; vì cho dù thông
thái, giõi giang, thánh thiõn đõn
đâu đi nõa, ai mà dám tõ phò
không bao giõ sai lõm. Thánh
Phaolô đã cõnh cáo nhõng kõ
tõ phò rõng” “Ai tõng mình
đõng võng thì hãy lo kõo ngã.”
Điều khác biệt giõa hai ngõi
tõt và xõu õ chõ là khi sai,
ngõi tõt dám tõ nhõn là mình
sai và cõ gõng sõa chõa, còn
ngõi xõu thì dù biết mình sai,
cũng cõ cõ chõp. Ngõi Mõ có

câu: “Người khôn thì biết nhìn
lại mình, còn người dại thì bào
cháu lại mình.”

Trong bài này tôi muốn chứng
minh là CGTL đã sai lầm trong
bài bình luận ‘Tôi giáo phón
San Jose, cuộc nói loán đã
biến thành phón loán’ (CGTL
số 12, tháng 4, 1987) (Báo ra
quá muộn. Ngày 11-5-87 tôi
mới nhận được).

Đã là người làm báo chuyên nghiệp của bất kỳ tờ báo nào, ai cũng phải biết về vai trò và trách nhiệm của mình. Trách nhiệm đó đặt trên căn bản: Tin tức đúng, ý nghĩ sáng suốt và phán đoán hợp lý. Bởi vậy, muốn chứng minh được viết với điều là tin tức mình đưa ra là đúng, là trung thực thì không viết bài phải nêu rõ xuất xứ của nó. Nếu không thì tin đó không có giá trị gì. Sau khi biết được xuất xứ rõ ràng bài còn phải có óc suy luận sáng suốt để đi

để n điểm của mình; nhữ thõ
mỗi hy vọng của nh hõng để c
đắc giõ, nhõ ông Ernest Hynds
đã viết trong American
Newspaper: Roles and
Responsibilities, page 12.
“Correct information is essential
to clear thinking and clear
thinking is vital to making sound
judgments”. Đó mỗi là cách
làm báo nghiêm chỉnh, có
trách nhiệm. Nếu là một tờ báo
hay một mục phiếm lúm, hài
hõc, tõm phào thì lõi có tiêu
chuẩn khác và đắc giõ đõ u biõt

và đánh giá tôi báo hay một còn
báo theo tiêu chuẩn đó. CGTL
là một tôi báo chúng trung ‘GIEO
LỜI CHÚA’, tôic là một tôi báo
rất một còn đúng đúng, nghiêm
chúng nh, nên càng phải i theo
đúng vai trò và trách nhiệm của a
người i làm báo như đã nói
trên. Đóc bài ‘Tôi i giáo phản
San Jose, cuộc nơi i loàin đã
biếtn thành phản loàin’, tôi thấy
tác giới tôi ra rất non nhỏt trong
việc loan tin cũng như trong
việc bình luận. Lý do đó còn trình
bày sau đây:

Truyện chật tác giờ đã không hở
đưa ra xuất xứ của những tin
tức mà họ đăng trong bài. Đặc
giá không thợ nào đánh giá
được các tin tức đó, và nếu
muốn kiểm chứng thì cũng
không có cách nào. Vì thường
phân chia ý chủ yếu (xuất xứ) nên
được giờ có quyền được nghĩ là
học tác giờ bài báo, vì có thái
độ thiên về chung đồi giáo dân
nên đã bịa ra những tin tức đó,
học tác giờ được nghe kể lời
những mưu chuyện bông đùa
của một vài người khi họ đàm

tiết lộ m phào vui nhau; và rồi
vì có sốn thiên kiệt n chung giáo
dân, tác giả đã viết tin ngay đó
là đống lối hành đống chính
thức của khôi giáo dân tranh
đấu. Vì trình độ kiến thức mà
người làm báo phải có, tác giả
phải có khả năng phân biệt đâu
là đàm tiếu tóm phào, đâu là
trung thực. Tôi xin trung dấn
sau đây một vài thí dụ về
những điều mà tác giả nói là
“số kiệt đã xảy ra.” Tác giả
viết, “(Giáo dân) klop cõ Giám
Mục đói hói tội và chói bội.” Tôi

không tin rỗng “sỗ kinh” này đã có thết. Thật sự, tôi muốn tìm hiểu về tin này nhưng tôi không làm sao kiểm chứng được vì tác giả không cho xuất xưởng nó. Tôi theo dõi cuộc tranh đấu này rất kỹ và tôi chưa hề đọc thấy trong bất cứ bài nào hay nghe thấy bất cứ người nào nói là “sỗ kinh” này đã xảy ra. Một ví dụ khác: Tác giả viết, “(Giáo dân) hò nhau đón một nhà thờ Mô (nhà thờ Chánh Toà) âm thầm tham dự Thánh Lễ của người Mô rời tị nạn lúc đã hôn nhau

trực (Kinh Lạy Cha) thì cùng nhau lén tiếng đọc kinh tiếng Việt, làm cho giáo dân Mô ngác, phồn nở, lèc đùu v.v. . ." Tôi dám cậy quyết là tác giả đã hoàn toàn sai khi viết nhầm trên; vì tôi khi cầm Thánh Lời tiếng Việt, tôi đã tham dự Thánh Lời Chúa Nhật 10 giờ sáng tối i Nhà Thờ Chánh Toà 3 lòn. Mỗi lòn trực khi đọc Kinh 'Lạy Cha' Cha chung đều nói là giáo dân có thể đọc bằng tiếng mà họ cầm thay thời mái: Ý, Ý Pha Nho, Pháp, Bồ Đào Nha,

Việt Nam v.v. . . Tôi đã nghe
một bà Mông nói cõi tôi đắc
bóng tiếng Ý Pha Nho trong khi
tôi đắc bóng tiếng Việt. Vì
theo cách loan tin trên đây, tác
giả có ác ý nói là giáo dân VN
cõi tình mưu mô làm rủi Thánh
Lò bằng cách đắc Kinh ‘Lò y
Cha’ bằng tiếng Việt. Chính tôi
đã nghe, đã thày, đã chung
kinh, đã tham dự việc này. Tôi
thày tác giả sai lầm một trăm
phút trăm. Làm sao tôi có thể
tin đắc nhũng tin tức không
khác do tác giả đắc ra mà

không có bỗng chặng, chặng
hỗn nhỗn tin ‘Tử Thiêú’, nó mồi
buồn cởi làm sao! Nếu tác giả
đăng nhỗn tin này vào mục
‘Tin Đỗn’ thì còn hiểu đỗi c.
Nhỗn tác giả trộn trộn dùng
nhỗn ‘tin’ này trong bài bình
luận ◊ ngay đầu tay báo thì quả
là tác giả đã coi thỗng trí
thông minh của đắc giả và, vì
thỗ, đỗ lỗ sỗ ◊ u trĩ vỗ nghỗ
nghiệp của mình.

Là một trong những điều gì
đầu tiên của CGTL, tôi đã ghi
tên mua báo trước khi báo ra
đi; vì khi được quan cáo về
báo này, tôi muốn dùng họ, tiếp
tay để thực hiện điều đó cho
trong ‘GIEO LÒI CHÚA’ của
họ. Tôi đã nghe thấy nhiều
người chia sẻ, chung điều báo
này. Tôi chắc là ban chia trong
CGTL cũng biết điều này.
Riêng tôi, tôi coi CGTL cũng
như trăm ngàn tờ báo khác. Mỗi
báo có một chia trong, khuynh
hướng. Tôi đặc biệt, chia

không phai đỗ chi phai. Nhờng bài ‘Tôi giáo phan San Jose, cuoc nai loen đã biến thành phan loen’ đã làm tôi thấy vui lòng vui trình đỗ nghẹp nghiệp thompson kém cỏi tác giả bài báo này.

Ngay từ khi bắt đầu cuộc tranh đỗ u, giáo dân đã gặp phải những bất công, những sự đánh giá thấp mỉa mai phía; và trong những thời kỳ nghiêm trọng thì lối bỗng đánh phá hồn: Khi cuộc tranh

đó u vắng mãi không có sự trong giai đoạn phôi thai thì bỗ Cha Trác, với danh nghĩa là chủ tịch Cộng Đoàn giáo sĩ, tu sĩ gởi định tín sang hội ĐGM và chung đãi, trách móc giáo dân. Khi Cha Philip đến San Jose đã tìm cách ‘hoà giải’ thì báo Dân Chúa viết bài ‘Nhắc Molt Đỏ Mau’ đã chép trích và miêu tả giáo dân thêm đậm. Khi ĐGM cầm lollipop thì Cha Trác lollipop đăng trên Đèng Vang bài ‘Vợ lồn xinh ở San Jose’ đã vu cáo và bức xúc tột độ giáo dân. Sau khi

ĐGM mỉ cùc hùng báo, cho mỉ lõi Thánh Lõ VN, tuyêt giao vĩ nhõng ngõõ i đõi diõn giáo dân và đõa giáo dân ra tòa, thì Cha Hà, vĩ tõ Hiệp Thông đõ kích và chõp mũ giáo dân. Hiến nay trong giai đoõn mõi, ĐGM đã hõi phõc phép thông công cho hai ông Thịn, Bài và đang nói chuyện trõc tiõp vĩ hai ông, không còn qua Cha Sullivan nhõ trõõc thì CGTL lõi tung bài ‘Tôi giáo phõn San Jose, cùc nõi loõn đã biõn thành phõn Ioõn’, loan tin vĩt ngõn, vu

cho giáo dân có nhũng “đòn đập” . . . Tuyệt vời nhũng biến cố này xảy ra do sự trùng hợp ngẫu nhiên hay do ác ý của những người chỉ chung đập giáo dân thì ta không biết đập ai. Những ta biết đập một điều chắc chắn là những sự cố gắng phá phách giáo dân, trước cũng sau, đã và sẽ chủ chung một số phản ứng, tức là bộ máy ngay lập tức khinh chê vì nó bắt xung và không lừa được đập ai. Người lính nó làm cho người ngoài cuộc càng thấy rõ số bắt

công mà giáo dân phật chửu và nhữn vầy, họ càng thấy rõ sự chánh đáng của cuộc tranh đấu của giáo dân, có cảm tình với giáo dân và lòng họ giáo dân hơn. Một điều nữa đáng quý hơn nữa là càng bao nhiêu đánh phá, giáo dân càng cảm thấy thương yêu nhau hơn và đoàn kết chặt chẽ hơn.

Với lòng trung誠 cậy mãnh liệt số quan phòng của Chúa và sự

cứu bàu cậy Mẫu Maria, Thánh
Công Giuse, các Thánh Tử Đạo,
giáo dân tin tưởng sốt sắng
hoping AN BÌNH một ngày gần
đây.

34- LÀM THẾ NÀO RA KHỐI BỘ TỰ CỐ ĐỂ TIẾN TỘI HOÀ GIỐI VÀ HỢP TÁC?

Tại ngày Đức Giám Mục,
hai ông Thượng Bài có cuộc
hợp báo với Bùn Tuyên

Cáo vỗ Hoà Giỗ i và Hỗ p

Tác, chúng ta nhặt n đó là
một tin mừng và đột nhiên
hy vọng vào tinh thần lai cảng
cùng đồng giáo dân.

Nhưng đây mới chỉ là bước
đầu trong công cuộc đem
lại hoà bình cho cộng
đồng. “Vốn số khẩn đột
nan.” Ta có thể nói rằng
công việc khó khăn nhất là
bước đầu này mà đã
thông vỗ t đột c thì nhặt

bỗc sau, với tinh chí và
hy sinh của mọi người to
mỗi phía, chắc cũng sẽ
thíc hiện đóc. Tuy nhiên,
ai cũng nhận thấy là còn
nhiều gai góc và chúng ta
phải rút thn trong mỗi
mong bỗc đóc những
bỗc võng chéc, to to tin
toi mõc tiêu.

Thật tình, tôi không dám
đưa ra một mứu mực nào
để giới quyết vẹn này, vì
nhìn thấy tóm mực quá
quan trọng của nó và vì
nhìn thấy mình quá nh
bé trong một cõi ngỗng to
lòn. Tôi ch
xin được phép
góp một vài ý kiến thô
thiện trong số những ý kiến
mà có l
quý v
đã nêu
l
n đem ra bàn luận trong
những lúc riêng t
có dám

ba ngõ i thân tín vớ i nhau.

Theo tôi nghĩ, điều u thiết yểu đòi hỏi mỗi người chúng ta phải có là thiền chí và hy sinh đỗ đòn đống cho ta tin tưởng, tiêu. Chúng ta phải cung lo i bỗ mỗi tộ tộ ống, hành đỗ ng tiêu cúc, thi u xây dỗ ng và thay th bộ ng

nhưng tôi tột cùng, hành động
tích cực, xây dựng. Số dĩ
tôi nhìn mình vào hai chỗ
cứng là vì tôi biết việc
này rất khó, tôi tột cùng
người i đùu phai cung thì
mỗi thay đổi đặc. Nay giờ
không còn phai là thời kỳ
tranh luận ai phai, ai trái,
không còn phai là lúc to
cáo, chộp mũ, vì thời sáu,
không một điều gì có thời
che giùu đặc tai một cỗ a

thời gian. Đến tận mõi sô
sô đặc biệt bày ra ánh
sáng. Kô chôp mũ ngồi i
khác chô tô làm hôi mình.
Vu cáo, chôp mũ là làm
côn trô viêc chung, là phá
hoi, là vô trách nhiệm,
nhôt là trong giai đoạn này.
Chúng ta hãy cùng nhau
tô o nên mõi bô u không khí
thuôn lõi đô cõng tác mõi
cõi ích lõi chung. Võ
phõi ng diõn này tôi thô y

người Mô có nhũng đợc
tính rệt hay, ta nên học đợc
áp dụng vào trường hợp
của ta. Tôi xin đón cờ ví đợc
sau đây. Năm 1979-80,
trong cuộc vận động số b
của hai đồng Công Hòa và
Dân Chủ đợc chọn làm c
viên cho cuộc tuyển c
Tổng thống năm 80. Ông
Reagan và Ông Bush cùng
một số người khác đã vận
động tích cực đợc đợc

chỗn làm công viên, đồi
điển cho Đỗng Cộng Hoà.
Trong lúc vẫn đang, Ông
Reagan và Ông Bush đã
đèn kích nhau thầm thì nhau
là “xúc động đùi”. Nhóm
rồi, cuối cùng Ông Reagan
được chỗn làm công viên
Tổng thống. Ngay từ lúc
đó, họ chung dứt mối sợi đèn
kích nhau. Họ chúc mừng
và tuyên họa hợp tác với
nhau. Ông Reagan đã

chỗn Ông Bush, đội thợ
của ông trộc đây, làm lung
cỗ viên Phó Tổng Thống
trong liên danh với Ông. Và
liên danh này đã thông nhau
ta đã biết.

Trời lõi trộòng h?p cỗ a
cỗng đỗng giáo dân. Nay
ĐGM đã ph?c h?i Phép
Thông Công cho hai ông

Thiền, Bài, đã tiếp xúc trực tiếp với hai ông, không còn qua Cha Sullivan nữa trực, đã mời hai ông vào Ủy Ban Hòa Giải và hai ông đã nhận lời. (chúng ta mong đợi Ủy Ban này chóng đạt thành hình). ĐGM không còn đòi hỏi những điều kiện bất khả kháng cho việc lập Giáo Xứ Thủ Nhân như Cha Sullivan đã đưa ra. Giáo

Xứ Thờ Nhân, theo bùn
Tuyên Cáo Chung, chả
còn là thờ tặc giặc tặc mà
thôi. Vì y giáo dân vắng
tâm là số đột đột c. Nhờng
vẫn đột thờ hai còn nhieu
gai góc khó khăn. Đó là
vẫn đột Cha Dung trong
chỗ c vẫn Chánh Xứ. Vì n đột
này thờ t là nan giặc, vì nó
liên hệt đột mồi ngập i trong
mồi phía và mồi phía lối có
những ý kiền trái ngược

nhau đồn mộc dũng nhở
không thể dung hòa đắc c. Tốt cỏ chúng ta đều nhởn
thởy là trong hoàn cảnh cõi nh
hiện tại, không thể nào có
đắc mott giới pháp hoàn
hảo. Số xúc động của mỗi i
phía đã thi cao đột tột cùng,
có thể bùng nổ bất cứ lúc
nào. Vì hiểu rõ điều này
nên trong bản Tuyên Cáo
Chung ĐGM đã không còn
định mott thời biếu hay hiện

kỷ nào. Đó là điều u rờ t khôn ngoan, vì nếu chia sẻ n
sàng mà có tình áp đát thì h
u quỷ sẽ rờ t tai h
i nh
ta đã th
y x
y ra t
i nh
th
Chánh Toà và nhà th
Maria Goretti h
i tháng tám năm ngoái.

Sau khi nh
n đánh v
tình tr
ng hi
n nay t
i m
phía,

tôi xin có một vài điều nghịch sau:

1. Vì cảm xúc của giáo dân, thuần và nghịch, còn cao quá và đã kéo dài quá lâu nên phải có một thời gian để nguội dù (người Mô-gi là cooling off period) trước khi đi tìm một giải pháp lâu bền. Để giúp

thực hiện thời kỳ người dù
này, xin các vua có thời
quyền, nhất là Cha Dì Ông
nên đồng thuận với ĐGM cho
phép hai Cha Phó trao vua
nhóm sứ cũ tống Hồi Đô để
bình thường hóa mối hoà
đồng nhau trước c. Điều này
còn lợi ích nữa là giới quý
độc vua đồng giáo dân VN
khởi phái đi Lào 10 giờ sáng
Chúa Nhật tối nhà thờ
Chánh Toà và nhau vui,

xoá bỗn đực cỗ phiền toái
cho giáo dân trong xứ Mô.
Nhưng điều lợi ích và quan
trọng hơn cả trong việc này
là, do hành động của Cha
Đông, giáo dân số bất
đủ nhặt thay thiền chí và
số hy sinh của Cha.

2. Trong thời kỳ đó người
đủ này, xin Cha Đông

phát triển tiếp xúc với giáo
dân đỗ hờ tờ thay đổi
cầm nghĩ của họ với Cha.
Không ai nếu ít họ sẽ
nhìn thấy số hy sinh và
thiện chí của Cha.

3. Nếu họ thay đổi và vui
mặt đón Cha thì đó là
một điều tốt đẹp nhất và
mỗi số tiền hành êm

đỗ p: cõng đõng sõm uõt,
sõng đõo sõt sõng, cha
con mõi ngõõi, tõ trong gia
đình, hõ hàng cho đõn phe
nhóm trong cõng đõng
cùng đoàn kõt, dâng thõ nh
nguyõn lên ĐGM xin lõi
giáo xõ. Chõc chõn Ngài
sõ cho nhõ Ngài đã tuyên
bõ trong bõn Tuyên Cáo
Chung.

4. Nếu như vén dè dặt đồi
với Cha, nhưng ít nhút hờ
không còn chung đồi Cha
nhờ trực, thì có thể đi đón
dung hoà bỗng cách xin
ĐGM đồi Cha làm Chánh
Xứ một thời gian đặc biệt n
định rõ ràng. Trong Ngài
ĐGM tuyên bố Cha nhở
chúc thì cũng tuyên bố
Cha rời nhiệm sở nhở ĐGM
đã làm đồi với Cha Tinh.
Nhờ vậy, ĐGM giỗ đặc biệt uy

quyền của Ngài trong việc
cai quản con chiên; Cha
Đông bão vắng đặc uy tín
của mình trong chức vụ
Linh Mục, giáo dân đặc
an lòng vì tiếng nói của
mình đặc Cha Bỗn Trên đây
cứu xét và chép thuần.

5. Đón đây chắc chắn
người i sỏi đất câu hỏi: Nhu

trong trống hòp ĐGM cho hai Cha Phó v.v H. Đỗ, bình thòng hoá mồi vịc, nhung rủi giáo dân không xúc tin gì nữa, nhung viny ĐGM và Cha Đồng s. làm gì? Xin thưa: Như ĐGM muôn, Ngài vẫn có quyển ra lõnh cho hai Cha Phó rủi H. Đỗ và giáo dân s. lõi s. ng trong tình trống khó khăn nhung hiện nay.

6. Một khác, chắc chắn không
người cũng sẽ hỏi: Nếu
trong trường hợp Cha
Đông, với chức vụ Chánh
Xã, không đặt tên ĐGM
nguyên vương xin giáo xứ,
người ta hỏi, Ngài xin ĐGM
hỏi qui chúa Hồ Đào xưng
hàng Trung Tâm Mục Vị
thì sao? Xin thưa: Khi
giáo dân còn đó, và lần
này có tám họ Công Đặng
Công Giáo làm hữu thuẫn,

cuộc tranh đấu giao đòn
hai chúc chén sỗ bùng nổ,
sỗ gây đặc tiếng vang,
cầm tình và sỗ ống hò tò
mỗi phía, còn mõnh hồn
giao đòn này nõa.

Dù bi quan hay đa nghi
đến đâu đi nữa, không ai
có thể nghĩ rằng trong
hồ sơ ghi trong số 5 và số 6

trên đây sẽ xảy ra. Nhưng
để bàn luận thì nêu ra đây
cũng là điều hợp lý.

Nhưng tôi đã trình bày ở trên,
tôi không dám có tham
vụ gì ngoài việc đưa ra
vài ý kiến thô thiển để
thêm vào những ý kiến mà
mỗi người đang bàn luận.
Đĩ nhiên, công việc hoà

giỏi và hợp tác còn phải i
bao gồm nhu cầu chi tiêu cồn
độc mộc xà, nghiên cứu,
đàm luận, đóng ý... mãi
mong thành công độc. Dù
sao chăng nữa, chúng ta
phải bắt đầu một cái gì.
Nếu có đám chân tết chò
thì không bao giờ tin tội
độc. Trên hot, số thành
công đòi hỏi thận chí,
thành tâm và hy sinh của
tất cả mọi người chúng ta.

Đây là lúc giáo dân VN tôi
khóp nhi đang hóng con
một nhìn về San Jose để
quan sát, nhón đểnh và
phán đoán về thái để và
hành đểng cáa chúng ta,
và tôi tin chắc là hó cũng
đang cáu nguy hiểm cho
chúng ta nha. Chúng ta
hãy tôi ra xem ng đáng về i sự
quan tâm và ủu ái cáa hó.

Tôi mong có cát chóng đón
ngày mà tôi tột cát giáo dân
chúng ta, tôi mỗi i phía, đón
là con cái Chúa, đón cát tay
bắt mót mòng, ôm lạy
nhau, cát i ra nát cát mót vì
sung sướng đón bù lạy
nhưng chuỗi ngày buồn rười
nát cát mót vì đau khổ. Ngày
đó sẽ là một trong những
ngày quan trọng đáng ghi
nhận trong đời của mỗi i
người chúng ta.

Xin Thiên Chúa toàn
năng, Mộ nhân từ và các
Thánh luôn luôn dỗ n dỗ t và
che chở chúng ta trong tình
thương của Chúa Kitô.

**35- THỜ NGỌ KÍNH
GỘI QUÝ VỊ TRONG
LỊC LỊNG CỦ
QUÂN CÁN CHÍNH
CÔNG GIÁO SAN**

JOSE

Tôi xin được phép gửi
quý vở là anh cho tôi n
viết xong hô. Võ lõi,
theo đúng tinh thần
“QUÂN DÂN NHỚ T
TRÍ”, thì quý vở là bút
dân, nên gửi bút là dân
thì cũng là một điều

hợp lý vậy. Đàng khác,
tôi cũng là một cựu
quân nhân trong thời
Đệ Nhị Cộng Hòa,
trước đây hơn 30 năm.

Tôi đã nêu lên nhiều, tôi nghĩ không
biết có nên viết thời gian

này gọi các anh hay không vì nhiều lý do pharc top. Những câu cùng, lý trí đã thúc giục tôi viết và tôi đã nghe theo lý trí. Vì ý nhu khi đọc thấy này các anh thấy bộ phật lòng thì tôi xin lỗi vì đó là ngoài ý muốn của tôi.

Đối với tôi và tất cả mọi người ở Việt Nam, các anh là những phản ứng tự nhiên của xã hội, là những đứa con hiếu thuận dũng cảm và tin tưởng của quê hương Việt Nam. Trước cơn sóng phi hung bạo tàn phá quê hương, các anh đã quyết tâm bảo vệ đất

nếu c^ho ng^oi dân
đ^oc an c^hỉ l^oc nghi^op.
V^oi s^om^ong cao c^hó đ^o,
nhi^u ng^oi trong các
anh đ^ab^h th^ong tích
đ^oy m^{ìn}h, nhi^u chi^on
h^ou c^ha các anh đ^ab^h
m^{ìn}h vì Dân vì N^oc.

Thời rồi dân ta bỗng
đông minh phồn bội,
trong cảnh rộn ràng tan
đàn,みんな ai nấy chộย,
người dân cũng nhặt các
anh đỗu cùm thổi lòng
mình cay đắng, căm
hận. Bao nhiêu bạn bè
của các anh hùng đang
rên xiết trong lao tù,
không biết ngày nào

mỗi i thoát khỏi cõi nh
cùng cõi c.

Nhưng thôi, đó là
chuyện đã qua. Số dĩ
tôi nhận lời là để tò lòng
tri ân, cảm phục đỗi với
các anh. Ngày nay các
anh cũng nhận cõi triều

người dân ta, cũng
quyết không chịu sống
với cõng phèo, kỉ thù
không đói trại chung
của ta, nên đã rời quê
Mô ra đi, tốn mắc khập
năm châu với một lời
nguyên “chỉ một ngày
sẽ trả về trại thù cho
Dân tộc, xây dựng lại
quê hương, làm lại cuộc

đối cho mình, cho gia đình trong lòng quê Mô Viết Nam mà chúng ta phải nhớ tốn thời gian xa lìa”.

Vì muôn nuôi mèo ng cao đập đó, nên trên khop cùng trái đất, bắt

còn đâu các anh cũng
hợp lực thành đoàn thề
ái hữu với mục đích
nâng đỡ nhau, an ủi
nhau, dùm bùc lạy
nhau đỡ giờ lạy truyền
thông tốt đẹp, anh dũng
của người Quân, Cán,
Chính và của Dân Tộc.
Các đoàn thể khác
cũng tổ chức thành

nhưng hối ái hủu không
ngoài mực đích nhũng các
anh. Mực đích cõa các
anh tốt đập thay!

Sau khi đã hiểu mực
đích cõa hối ái hủu cõa
các anh nhũng vây, tôi rất
ngúc nhiên thấy xuất

hiện bên cõi nh Phong
Trào Bù o Võ Đéc Tin
một tờ chiec mang tên
“Lộc Lòng cõi Quân,
Cán, Chính San Jose”
đó chung lối giáo dân
tranh đấu. Tôi không tin
đó là một tờ chiec có
thiec vì nó không đúng
với tinh thần của người
Quân, Cán, Chính,

không hổ p vui mỉc đích
của tớ chúc ái hửu cùa
các anh.

Cucci tranh đửu cùa
giáo dân Việt Nam
chung lối lônh bút công
cùa ĐGM hoàn toàn
thuộc phòm vi hành

chánh giỗ a Tòa Giám
Mục và Công Động
Giáo Dân đỗ ng hống
của ta. Các anh cũng
thứ a biết rõ ng trong
hàng ngũ giáo dân
tranh đỗ u, có biết bao
nhiêu chiền sỹ thuộ c
mỗi ngành, mỗi binh
chủng và cấp bậc, Tá,
Uý, Hỗ Sĩ Quan, Binh

Sĩ, Cảnh Sát, Cán Bộ,
Công Chấp . . . đều mỉ
tỏng lấp, thành tích
chiến đấu, huy chương
độc y mình. Họ rất tích
cực trong cuộc tranh
đấu những hồ chò
muộn được coi là giáo
dân nhau mỉ giáo dân
khác. Họ không muốn
đưa danh nghĩa

LLCQCCCCG vào trong
cuộc tranh đấu này vì
nó không thích hợp, nó
vô nghĩa và trái với mục
đích của người Quân,
Cán, Chính.

Trước đây đã hai
tháng, tình cờ tôi đi qua

một nhóm ba, bốn
người. Tôi nghe thấy
một người nói, “đó cho
tôi Mũ đeo đónp cho bốn
chúng nó một tên.”
Nghe thêm vài câu nữa,
tôi biết là mấy người đó
đang chơi bài giáo dân
tranh đùa. Tôi vui thấy
bốn người vui tột
nghiệp cho mấy người

đó. Ông nêu cung Mô dân chung,
tự do, pháp trị này mà
họ không hiểu biết luật
pháp gì cả. Có lẽ may
những người này coi giáo dân
như một đám con nít và
nhưng “anh Mô Đô” như
là thần thánh, ai thấy
cũng phải sùng.

Nếu u thợt phe Độc Tin
có LLCQCCCCG thì tôi
dám nghĩ là lỗ c lỗ hổng
này không tham vào
đâu nếu đem so sánh
với khu i Quân, Cán,
Chính khung lỗ trong
hàng ngũ giáo dân
tranh đỗ u. Tôi tin là việc
đỗ a danh nghĩa
LLCQCCCCG đỗ ng bên

còn Phong Trào Bão
Võ Độc Tin chung là
mánh lối cưa một vài
người có đầu óc lò ch
lòc, thiều hữu biết,
thiếu chín chắn, vì, đã
là một chiến sĩ vào sinh
ra tay bao nhiêu lòn,
không ai có thể ngây
ngô đi dùng danh nghĩa
Quân, Cán, Chính đ

chỗng giáo dân đỗng
hỗng, trái vội mộc đích
của tôi chốc mình, gây
chia rẽ giao đồng đỗi và
ác cõm vội đỗng bào.

Thưa các anh, tôi giờ
thứ này tôi các anh với
một mộc đích duy nhât

là trình bày vui các anh
rõng, nunc Mộ tộ do,
pháp trộn này, các anh
muốn phồn đỗi hay ưng
hai, đó là quyển cẩm
các anh, nhưng xin các
anh đừng dùng danh
nghĩa LLCQCCCCG
chỗng đỗi giáo dân
đỗng hống vì nó vô
nghĩa và gây tiếng xấu

cho các anh.

Xin thân mến chào các
anh trong tình yêu Quê
Hometown, yêu Tộc Quốc,
yêu Đất ng Bào ruột thịt
và trong niềm tin tưởng
tổng lai cội Dân
Tộc, cội Dân tộc yêu

quý.

*Monterey, ngày
26-5-1987*

**36- NHÀ NGHỆ ĐIỀU
VUI**

Từ ngày 12-5-1987,
Đỗ c Giám Mộc cũng
nhỏ hai Ông Thịn,
Bài có cuộ c h&opbar;p báo
về việc hoà giải và
h&opbar;p tác, khí i đí u
cho mõt giai đo´ n
mõi, mõi ngõi
chúng ta đí u phõn
khí i hy võ ng giai

đó là n này sẽ dùng để
đem lời An Bình cho
Công Đặng Giáo
Dân Việt Nam ở San
Jose. Ai cũng biết
đó là ng đi còn nhiều
chông gai nhường vui
thiền chí và tình
thông và bác ái của
những người con một

Chúa, giáo dân nhặt
đến nh thay ng vật
đuối mồi khó khăn,
vì chúng ta tin tưởng
vào sự quan phòng
của Chúa và không
có điều gì mà Chúa
không làm được. Trái
qua những sự đau
buồn, tôi biết điều

nhìn thấy nhũng
điều vui đang lòi
lòi t xậy ra:

1. Độc Bản Thông
Cáo chung về việc
hoà giải và hợp tác
(12-5-87). Ta nhìn

thứ y rỗng ĐGM đã
rút vở tuyệt thông
cho hai ông Thịn,
Bài mà không có
thành kiến và Toà
Thánh không hổ
phán đoán vở Ông
Thịn học Ông Bài.
Mỗi đặc lõi nỗi u, câu
này có vở khó hiểu,

nhưng thời tiết sương mù rõ ràng, dù hữu ta chú ý vào những chỗ sau đây” “Quyết định của Tòa Thánh đã không có phán đoán về Ông Thịn hoặc Ông Bài”. Câu này rất quan trọng, là căn bản của sự

suy luận của tôi. Tôi
xin trình bày nhì
sau:

Sau khi hai ông
Thiền, Bài bù vù
tuyệt thông của
ĐGM, nhưng vì hai

Ông kháng cáo lên
Toà Thánh thì, theo
giáo luật, đỗ lòng
nhiên vĩnh tuyết thông
oly bỗ vô hiếu hoá,
nghĩa là hai ông
Thiền, Bài không
phải chịu hữu quái gì
của vĩnh tuyết thông
này cho đến khi Toà

Thánh phán quyết v
sẽ kháng cáo c
hai ông: Nếu Toà
Thánh y án thì hai
ông phải chịu h
quyết của v
tuyết
thông, nếu Toà
Thánh đồng ý v
đón kháng cáo thì v
tuyết thông của

ĐGM bỗn huống bỗn.

Chính ĐGM và Cha Sullivan cũng đã
phản công nhận điều u
này và cũng chính
ĐGM đã cho hai ông
Thiền, Bài rộn c Mình
Thánh Chúa dập Lộ
Giáng Sinh và Phục
Sinh nhỗn ta đã thấy.

Nay Toà Thánh tuyên bố “không hề phán đoán về hai ông”. Vô ý thì vẫn tuyệt thông cảm a ĐGM vẫn bỗng vô hiểu hoá vì sự kháng cáo của hai ông, và nhẫn vô ý, cho dù ĐGM không rút vẫn tuyên

thông thì hai ông vắng
không bao giờ, nghĩa là
hai ông vắng đặc biệt
chỉ u các phép Bí
Tích và hống mồi
ân sùng của Giáo
Hội nhằm mời gọi
chúng ta. Nói cách
khác, bao lâu Tòa
Thánh không phán

quyết nhõ đã khõng

đõnh trong Bõn

Thông Cáo chung thì

või c ĐGM rút hay

không rút võ tuyõt

thông cho hai ông

“không hõ gây thiõt

hõi gì cho đõa võ

cõa các ông trong

Giáo Hõi và trong

Cùng Đóng". Lời ló
trong Bản Thông
Cáo chung rõ ràng
như thế mà làm sao
Cha Đặng Lợi có thể
cốt nghĩa là Toà
Thánh đã y án cố a
ĐGM? (Chân Lý,
ngày 17-5-87). Nhó
vậy, có nghĩa là Cha

Dùng học không
hiểu học có tình
không muốn hiểu
chú ý của Tòa
Thánh. Tòa Thánh
“không hổ phán
đoán” mà tại sao lại
nói Tòa Thánh y án?
Quyết định của Tòa
Thánh thật rõ ràng,

làm sao có thế hiểu khác đi để c?

Đón đây có ngó i sóng
hói: Nó u nói rút hay
không rút và tuyét
thông cũng không
thiết hói gì cho hai

Ông thì tội sao lối giờ
việc ĐGM rút về
tuyệt thông là một tin
mừng? Xin thưa:
Việc ĐGM rút về
tuyệt thông là một tin
mừng, vì từ ra ĐGM
muốn mở đường cho
sự hòa giải và hợp
tác với hai ông

Thiền, Bài, đỗ i diệu n
giáo dân. Vì không lờ
ĐGM lối trực tiếp nói
chuyện hoà giải và
hợp tác với nhau
người mà chính Ngài
đã ra về tuyệt thông?
Nhưng không hợp
lý. Vậy chúng ta hãy
cám ơn ĐGM vì Ngài

thay đổi lối trình bày
công run của Ngài
và đã mở đường cho
sự hòa giải và hợp
tác với đối diện giáo
dân.

2. Số lùn mờ nh của

Công Đóng. Mới su
chưa đầy 2 tháng mà
công đồng đã lén
vứt xác, cho đón
ngày 24-5-87 số
đoàn viên lên tộ
2,532 (CN 46).

Trong tộ lòng lai con
số này số tăng lên
nhiều. Các ho
t

đóng cửa cũng đóng
sẽ đi vào nhau nắp,
quy cờ, đói sẽ nghe cờ a
đoàn viên sẽ đồng cờ
cờ thiền rớt nhuộm vò
mai phõng dinh:
tâm linh, tinh thần,
vật chất. Chúng ta
sẽ cảm thấy gần gũi
nhau hơn, nâng đỡ,

đùm bọc lây nhau,
yêu thương nhau
trong lúc xa quê
hàng, xa gia đình,
xa nhung người thân
thực, chúng ta
không còn thấy bối
võ, lộc lõng vì chúng
ta có một đài gia
đình cũng đong đongo

cùng chia sẻ mồi nồi
vui buồn. Tôi ao ước
công đồng sẽ qui tụ
độc lập mồi lợp ngói.
Chúng ta hãy róng
lòng với nhau, đừng
gây thù oán gì nhau,
“chín bồ làm mồi i”
đoàn kết lòng với
nhau. Công việc này

đòi hỏi ta nhiều hy
sinh và thiền chí.

Chỗ những người i
giáo hữu chân chính
theo đúng tinh thần
Phúc Âm mỗi có thể
thông vuột đắc mõi
hiểm thù chia rẽ, đe
dọn nhau nhau và
đối xứng với nhau nhõ

anh em mợt nhà,
nhó chí thó cõa
Chúa Kitô.

3. Cha Tân, võ Tông
Tuyên Úy đõu tiên
cõa cõng đõng. Cha
đã đõn või chúng ta

giờ a lúc ta bỗ khó
khăn cùng cộc, bỗ
ruỗng bỗ, côi cút,
không một ai đoái
hoài dỗn dỗt ta trên
đỗng thiêng liêng.
Ngài len lỏi đỗn vội
ta trong lúc ta bỗ
hoàn toàn cô lập, vì
các ngã đỗng đã bỗ

ngăn chẽ n. Ngài đã
phải qua nhiều gian
truân, cám cách.
Nhưng Ngài kiên trì,
chỉu đựng, lòn lòn
đêm ngày với ta.
Chúng ta ghi lòng
tục dù côngчин của
người Cha lành đầy
lòng hy sinh thường

một n. Chúng ta cảm
tự Chúa đã gửi Ngài
đến với chúng ta
trong lúc mà tôi
sống tâm linh của
chúng ta bị ngăn
trở, khó khăn gần
như vô vọng. Xin
Chúa xưng nhận
tín cho Ngài để Ngài

tiết lộ cát sỏi mang làm
sáng danh Chúa và
lợi ích cho phon rủi
chúng ta.

Ta cũng nhìn thấy
có nhiều Đỗng
thông ta, thấy ta

gỗn chốt đuôi, đã
mùn vứt phao
xuống cùu ta, nhũng
khôn nỗi, các Ngài
xa, vứt phao không
tối, mà nêu đèn gỗ
thì bỗn cách.
Chúng ta cũng cảm
tối các Ngài, vì tuy
các Ngài không trộc

tiết giúp ta đúc c, nhung đã rõ t quan tâm, khích lò và cùn guyên cho ta. (*)

4. Trong Đèng Võng số 18 ngày 15-5-87 Bài “Liên Đoàn Công

Giáo Viết Nam tì
Hoa Kì” đã xác đị nh
lòi quyđn hòn cùa
mình là “Liên Đoàn
không có quyđn giây
mình vào (công viđc
nđi bđi cùa các cùng
đoàn). Nếu có thì
chù là nhđng can
thiđp có tính cách cù

vẫn học giàn xắp
theo tình chung không
theo lý."

Thật là rõ ràng. Nếu
tất đĩnh khi xảy ra
công cuộc tranh đấu
của giáo dân San

Jose, Cha Trác, Cha
Hà và Dân Chúa
theo đúng tinh thần
và trách nhiệm của
Liên Đoàn nhà đã
độc lập xác định trong
bài nói trên thì đã
không xây ra những
điều đáng tiếc giữa
các Ngài và giáo dân

công đồng San Jose.

Trong bài “văn đính
San Jose” Hồ Ðặng
Chung cho Trung ương
Liên Đoàn Công
Giáo Việt Nam tại
Hoa Kỳ đã viết: “Đến

trên tinh thần Bác Ái
Công Giáo và tình
huynh đệ của đoàn
chiên Chúa, chia có
tinh thần Bác Ái mồi
giúp giới quý tộc đỡ đ
những khó khăn của
nhiều vở. Hội nghị đỡ
nghị toàn thể các
thành viên thuộ

Liên Đoàn Công
Giáo Việt Nam tôi
Hoa Kỳ tăng thêm lời
cầu nguy hiểm và hy
sinh, để xin Chúa
đến đến tử, tìm ra giải
pháp thoát đáng. Một
Uỷ Ban Đặc Nhiệm
để cố thành hình đề
nghiên cứu và để

nghị nhũng giội
pháp thích hợp, hổ u
giội quyết định c
nhũng vilen đỗ nh
trên.” Ngồi i ta tiếc
rõng nõu lúc đỗ u
Liên Đoàn đã có thái
đỗ khách quan và
hành đỗ ng đúng
đỗn, xây dựng nh

hiện nay đã nghiên
cứu và đã nghiên
nhưng giới pháp
chứng những việc
giáo dân tranh đụ
mà có vui Độc Giám
Mục và Cha Đồng
thì có lẽ tình hình đã
không quá rối ren và
khó khăn như hiện

nay. Nhờng muộn
còn hờn không.

Độc nhõng lối i lối
trên đây, ta đốm c
khích lối bối sỗ quan
tâm của Liên Đoàn.
Ta hy vọng là với

tinh thần Bác Ái
Công Giáo, mọi người
nó t trong công đồng
sự đặc biệt hàn gắn, đồng
ta cùng nhau hợp
tay tiến bộ trên
đường giỗ đón cho
phồn rizi của ta và
làm rạng rỡ Giáo Hội
Một Việt Nam trên

miền đất này.

Nếu chúng ta biết tôi
chắc và đoàn kết thì
chắc chắn Liên Đoàn
Công Giáo Việt Nam
có nhiều cơ hội phát
triển, lớn mạnh; nó u

không hồn thì ít nhót
cũng đeo c nhó các
sóc dân khác vì lòng
mỗi đeo truyền thóng
của giáo dân ta.

Trong báo The
Observer, đeo a phón

Monterey, sập ra ngày
28 May 1987, Đức
TGM Pio Laghi, Số
Thứ n Tòa Thánh tối
Hoa Kỳ đã nói lời là
Ngài rất quan tâm
đến việc tăng thêm
các chức vụ trong
phim trật của Giáo
Hội cho các sắc dân.

Ngài nói thêm rằng
tổng ngày Ngài nhậm
chức Sở Thôn Tòa
Thánh tại Hoa Kỳ,
Ngài đã tăng thêm
số các Giám Mục
gốc Mông La Tinh, da
đen, da đỏ. Ngài đã
ra ví dụ: trong số 11
Giám Mục da đen

hiện nay, có 6 vương là
do Ngài chỉ định cung.
Ngài cũng nói là
Ngài cho phép các
vương đó được thành lập
một số ban đặc biệt
riêng cho họ luôn và
độc lập riêng
viên của họ vào chung
vương Giám Mục trong

tố có ng lai.

Số giáo dân Việt
NAM tố i Mô hiện nay
vào khoảng 150,000
người (Đông Võng
18), làn hòn số giáo
dân của đák phòn

Monterey (130,000),
chúng ta có chỗ ng
300 giáo sĩ và tu sĩ
hiện nay có nhu cầu
chỗ ng sinh và top
sinh VN số là những
giáo sĩ và tu sĩ trong
tổng lai. Thế mà
(nếu tôi không lầm)
chỗ mồi có một mình

Cha Dominic Mai

Thanh Lồng là
độc chọc vở Độc
Ông. Nhờ vậy, theo
tỷ số giáo dân, giáo
sĩ, tu sĩ chúng ta còn
thiếu kém quá xa về
các chọc vở trong
phim trật Giáo Hội
so với các sốc dân

khác.

Vậy, nhữ tôi mới
trình bày ở trên, nêu
chúng ta biết rõ chung
và đoàn kết, chung
bao lâu nǎa chúng ta
sẽ theo klop với các

sẽ c dân khác v
phường di n này. Đó
sẽ là niềm hân di n
cho Giáo Hội M
Việt Nam và dĩ nhiên
điều đó cũng sẽ giúp
ích rát nhiều cho s
sẽ ng đỗ của giáo
dân Việt Nam vậy.

Monterey ngày

7-6-87

(*) Tôi đã có nghe
một số người trách
móc các Linh Mục
Việt Nam vì các Ngài
đã im lặng, không

lên tiếng bênh vực
cục c tranh đỗ u cỗ a
giáo dân VN San
Jose.

Tôi không đỗ ng ý sỗ
trách móc này vì,
theo tôi, các LM Viết

Nam tinh nhanh Mô
hay là bút cõi quỷ c
gia nào đang là trong
một tình trạng hốt
sốc tinh nhạy và khó
khăn, phản vì hoàn
cõi nh tinh nhanh, phản vì
chết vong Linh Mô c
cõi a các Ngài. Ngay
cõi LM Duyên Mô u

và LM Nguyệt
Quang Hien v.v. . .
mà ông Pham Kim
Vinh đã ca tụng
trong cuốn ‘Cuốn toàn
văn văn hóa Việt tới
San Jose’, các Ngài
cũng chung lòng tinh
thận anh em Linh
Mộc khuyên LM Lưu

Đình Dõ ñg nên suy
nghĩ lõi mà tõ chõ c
đõ tõ o ra đil ù kiõ n
thuñ n lõi cho cuñ c
hoà giõ i. Theo chõ
tôi biõ t đõ ñc, khi thõ y
LM Dõ ñg làm lõ
nhõ ng lõi khuyên kia
thì nhiõ u Linh Mõ c
khác ðành im lõ ng vì

bịt rỗng có khuyên
cũng vô ích. Ví y, sỏi
im lỗ ng cõa các Linh
Mộc Việt Nam, tõ nó,
không có nghĩa là
các Ngài chõng đõi
hay không lõng hõ
cuõc tranh đõ u cõa
giáo dân Việt Nam,
San Jose.

37-^o BÀI HỌC VỀ LƯƠNG TRI TRONG VIỆC GIỎI QUYỀN VỀ CHIẾNG ĐỘI TOM HAYDEN VÀ LM. ĐOÀN NG

Trận cờ sờ chung
đối i mãnh liệt của
các tay chiến cừu
quân nhân Mông,
phe bù o thò và
cùng đồng bào Việt
Nam, Tôn Sĩ
Byron Skinner,
Viên Trung Viễn

Đỗ i Hoc Cung
Đi ng San Jose
(SJCC) đã huỷ bù
buổi diễ n thuyết
của ông Tom
Hayden trong l
phát bung cho các
sinh viên SJCC
ngày 5-6-87.

Quyết định này
của ông Skinner
đã làm cho chúng
ta phải suy nghĩ
nhiều hơn về v
giáo dân Việt Nam
San Jose chung
đối với Cha Dilling
trong chức vụ

Chánh Xô Hồ Đính
VN. Hai vò này
giống nhau về
nhiều khía cạnh.
Nhưng vò Tom
Hayden đã được
giới quyêt một
cách khôn ngoan,
mau lò, tránh đâm c

sẽ rời loin him
khích trong dân
chúng. Trái lối, v
giáo dân chung đ
Cha Dung v
còn kéo dài m
năm nay, gây ra
bao nhiêu đau
thương, rời loin

him khích, chì vì
ĐGM Du Maine đã
không biết sô dô ng
sô khôn ngoan
nhì ông Skinner.
Chúng ta thì kiêm
điểm lối các sô
việc của hai vò
này xem nó giông

nhau và khác nhau
ở chỗ nào.

I. NHỮNG ĐIỂM GIỌNG NHAU:

1. Về con người
của Tom Hayden:
Bút của ai có chút
hiểu biết về những
hành động phản
chiến của một số
sinh viên Mỹ trong
thập niên 60' và
đầu thập niên 70'

đó u biết, không
nhiều u thì ít, Tom
Hayden và vợ là
Jan Fonda. Đôi vợ
chồng này đã
trởng tròn sang tốn
Hà Nội để tò sò
lặng lẽ chính phủ
Hà Nội trong khi

quân đội Mô đang giao chiến với Nam Việt Nam và tù binh Mô đang bị giam cầm, tra tấn ở Hà Nội. Họ lòn tiếng đòi quân Mô phải rút khỏi Việt Nam.

Vì con người của
Cha Dương. Ai
cũng biết là trong
thời kỳ trước khi
Cha Thành bỗn đỗi,
Cha Dương luôn
luôn giữ một thái
độ xa cách, bất
còn đối với giáo

dân VN. Nhiều lόn
Hό Đό o mόi Cha
vό đό cùng các
Cha và giáo dân
dό nhόng buόi lό^o
trόng thό, Ngài
khόng bao giờ vό^o
và cũng khόng bao
giō trό lόi. Cha

Dùng lời đã có
những hành động
tích cực chung lời
thông tin nguyên tắc
giáo dân và việc
xin lấp Giáo Xứ
Thôn Nhân. Cha
Dũng còn trung
trong báo cáo với

**ĐGM là Cha
Thánh hùng dân
sai lộc giáo dân và
đòi Cha Tinh phái
tộc chúc (CN 5, văn
kiến 4, trang 16)**

2. Khi mọi ông
Hayden, ông
Skinner đã bỗ qua
việc thăm dò ý
kiến của giáo sư
và đối diện Hội
Sinh Viên Việt
Nam là nhóm đông
nhất trong số các

sinh viên – 40%
tổng số sinh viên - . Giỏi thi có gì cho
đó là một cách chung,
thường chín chắn,
khinh thường của
ông Skinner (San
Jose Mercury
News, June 8-87).

Khi bỗn nỗi m Cha
Đỗ Đỗ ng vào chỗ c
vỗ Chánh Xô Hô
Đỗ o, ĐGM đã
không hổ thăm dò
ý kiền cõa Ban
Chỗ p Hành Hô
Đỗ o hoắc giáo dân
nhỗ giáo luật điệu

524 đã quy định.
Ngoài ta cho đó là
một cỗ chỗ thiêng
khôn ngoan của
ĐGM hiện nay.
Hiện nay Toà
Giám Mục đang
thăm dò ý kiến các
giáo hữu Mục trong

xə St. John
Vianney, San
Jose, trəc khi
ĐGM bə nhiəm
linh məc chánh xə
cho hə trong mət
ngày rət gən đây
(CN 45, trang 31).
Təi sao ĐGM đã

không làm nhó thó
đó i vó i giáo dân
Hó Đô VN tró c
khi bó nhió m Cha
Đóng? Cách làm
vió c cá ĐGM nhó
vó y, thó hó i ai là
ngó i không nghĩ
là ĐGM kó thó,

khinh thỗ ng giáo
dân VN.

3. Các đoàn thỗ
cỗ u chiỗn binh Mỗ ,
phe bỗ o thỗ , mỗ t
sỗ giáo sỗ Mỗ và

công đồng người Lào
Viết dưới nhát lõi t
chung Lai sá có
một câu Tom
Hayden trong đà
về dinh thuyết viên
trong bụi lõi phát
bóng cho các sinh
viên, vì họ cho

rõ ràng, khác với các
đó p khác, lò phát
bóng là dò p cho
các người trong gia
đình tham dò chia
vui với nhau mà
Tom Hayden, mà
đòi với họ, là thù
đò ch nên họ sẽ

không có đính c sáu
vui mừng đó, nếu
hỗn phái nghe i nghe
Tom Hayden diễn
thuyết (San Jose
Mercury News,
June 5-87). Các
đoàn thám giáo dân
VN, với sự ủng hộ

că a mợ t sỏi ngói i
Mỗi đợc biết là cǎ a
các phò huynh
trong St. Joseph,
đã cǎ c lõi chõng lõi
sỏi bõ nhím Cha
Đỗ ng vào chõc
võ Chánh Xõ Hõ
Đỗ o, vì hõ cho

rõng, khác với đĩa
và cỗ a mỗt Cha
khách, chỗc v
Chánh Xô đòi hỏi
mỗt Linh Mỗc phỗi
có tỗ cách đỗ dỗn
đỗt giáo dân, đỗc
giáo dân mỗn
phỗc và cùng giáo

dân chia sẻ vui
buồn. Vì i Cha
Đông, i chúc vui
Chánh Xô, họ sẽ
không có đắc cát sá
hoà hập đó, và vì
thì, không có ích
lợi cho sự sống
đo cát giáo dân.

4. Khi bỗn dân
chúng chúng đỗ i,
Tom Hayden,
trộc kia là một tay
phá rỗ i và ngăn
cỗ n các thuyệt
trình viên khác, thì
nay lỗ i trộc trộn tộ
cáo nhỗ ng ngỗ i

chỗng đồi mìn là
những phần tảng
băng đòng trong
công đồng VN,
trách kia thòng
làm mía làm gió
Sài Gòn và nay
vẫn còn thói quen
đe doạ, bẩn giật,

tỷ ng tin đeo gây
quỷ mua súng
lóng, đánh đeo
chính phủ Hà Nội
(AP – Monterey
Herald, June
6-87).

Khi bỗng giáo dân
chỗng đồi, Cha
Đỗ Công, trước kia là
tác giả của nhiều
thông tin danh, vú
cáo và thông tin
Cha Tôn (CN 13,
trang 2) thì nay lõi
trong trung tâm cáo

nhưng người đeo
điền giáo dân là
“vua đánh vua
đàm”, “Một tay thì
ký một tay thì xúi
giáo dân phun bùi
... bùi tín, bùi
trung . . .” (Chân
Lý 24-5-87). Cha

Dùng cho biết

rằng số dĩ giáo

dân “No Fr.

Dùng” hôm nay

báo là đỗ phón đỗ i

Cha vì Cha đã

“muôn phá vỡ

cúc hắp báo, gây

rối loạn và khiêu

khích giáo dân bỗn
đỗng” (CN 45,
trang 8) vì có c
hỗp báo này của
ĐGM và hai ông
Thiền, Bài không
có lối i cho phe
nhóm của Cha?

5. Ông Skinner đã
nói rằng ông mỉ
ông Hayden vì ông
Hayden đã có
nhiều nỗi lo cù
Sacramento để
giúp cho các
trường Đội Hỗ
Cung Đội ng Mô

(SJCC) (San Jose Mercury News June 3-87). Nhờng ông Skinner đã bù qua một điều quan trọng là ông đã không nghĩ gì đeo n tâm khâm cẩn nhờng người M

và VN đỗ i vui hành
đỗ ng phòn bồi cỗ a
ông Hayden trong
thời chiến tranh
VN. Có lỗ ông
Hayden sỗ đỗ c
đón tiپ nỗi khác
nhỗ quê ông
chỗng hồn, nhỗng

chỗ c chỗ n ở San Jose thì sẽ có một cỗ a ông sẽ gây ra rủi lozn và chia rẽ mà thôi.

ĐGM nói rằng

Ngài bỗn nho m
Cha Dỗng vào
chỗ cവ Chánh Xô
vì Cha Dỗng có
khỗ năng và quyết
tâm (Thông Cáo
chung 10-5-87).
Nhưng ĐGM đã bỏ
qua một điều quan

trong là không
nghĩ gì đón tâm
khóm cõa giáo dân
VN đón với nhung
hành động phòn
bởi cõa Cha
Đông nhõ đã
độc phõi bày rót
nhiều tõi trõi cõi

nay. Có lẽ Cha
Đỗ Công Sử làm việc
độc lập và độc
tự p đón nỗ lực hỗ
nơi khác nhau
trong các xã Mô
chung hòn, nhưng
ở Hồ Đá o VN thì
chắc chắn sẽ có

một cỗ a Cha lúc
này sập gây ra
nhiều rủi ro n và
chia rẽ nhau đã xảy
ra trong quá khứ.

II. NHỮNG ĐIỂM

KHÁC NHAU:

Sau khi nhận thấy
là số có số bài an
trong bụi lô phát
bóng, ông Skinner
đã khôn ngoan,

công quyết, đặt
khoát rút lui lui mồi
ông Hayden và do
đó đã tránh đắm c
cho vùng San
Jose những rì
lộn holc bão
đang có thổi xô y
ra. Ông Skinner đã

độc nghiệp i
khen ngợi là khôn
ngoan, thíc tộ, và
nhưng người cù
vận của ông đã tộ
ra có tài năng, kinh
nghiệm, đã giúp
ông có một quyết
định đáng khen

và lợi ích cho vùng San Jose.

Người cõi, sau khi
nhận thấy số
chỗng đồi cõi a giáo
dân đồi với Cha

Dùng mãnh liệt
và cứng quyết,
ĐGM vẫn không
rút lui lùn bù
nhiệm Cha Dùng,
vì vậy đã để cho
cục tranh đùu
kéo dài thêm,
đau thòng cho

hỗ trợ mơi ngày.
Nhưng kể cả vẫn
cho Ngài đã trả
bút tài, bút xưng,
càng ngày càng
đào sâu hõ chia rẽ
giữa Ngài và Giáo
Dân Việt Nam.

Đã đón lúc ĐGM
phải có quyết định
thực tế, đặt khoát
với Cha Đồng đỗ
cửu vân tình thợ.
Nó u không, chả
biết bao giờ cùn
không hoang này
mỗi khi tịu đực.

Giáo dân VN càng
bị bột công thì
càng đoàn kết,
càng bùn chí.
Không một số c
mình nào, cho dù
hàng ngàn con
sát, cả ngàn chó
săn cũng không uy

hiệp đồng chí. Hỗn
sản sàng chửu
đồng và không
bao giờ nỗn lòng.

Cha Đồng và
còn sát Milpitas

đã không học đỗ
bài học của biến
còn nhà thờ Maria
Goretti ngày
16-8-86. Hình ảnh
cảnh sát và chó
săn đàn áp giáo
dân VN còn mãi
mãi ghi nhớ trong

cuộn băng Video
“**ĐC M GIÁO X**”
làm cho mọi người
không nỡ i phòi lõi
đó u ghê tởm cho
những phòi ng
cách đòn áp dã
man mà ĐGM đã
dùng đồi với giáo

dân Việt Nam.

Trong biển cõi giao
đây tôi nhà thờ St.
Elizabeth, Milpitas
ngày 7-6-87, phe
Cha Đặng cũng

dùng côn nh sát và
chó săn đồi đàn
áp, bắt bù và hù
nhục giáo dân.

Hành động tàn
nhục này chung làm
cho giáo dân thêm
công quyết và
đoàn kết hơn mà

thôi.

Ai mà nghĩ là sốc
mình trên thế có
thế uy hiếp đắc
giáo dân Việt Nam
thì người đó chưa

bí t gì v ng i
Vi t Nam c .

Tôi đã l c quan tin
t ng là giai đ o n
hoà gi i s đem l i
bình an th c s

cho Cộng Đô g
Công Giáo Viết
Nam San Jose, dù
còn nhiều chông
gai khó khăn. Biết
cái này đã làm cho
vịt tống hòa giải
càng mong manh
hơn, vì nhung k

có quyển chò biết
dùng quyển cõa
mình một cách mù
quáng mà không
thèm đõm xõa gì
đõn lõng tri cõa
con người.

38- TÔI ĐÃ

ĐỊC. TÔI ĐÃ THỜ Y

*Moterey ngày
21-6-87*

I. Vịn đỗ Cha Đỗ Hùng

Trong cuộ c
tranh đỗ u cỗ a
giáo dân Viết

Nam, San Jose,
nhưng người
chỉng lối giáo
dân, khi bình
luận về biến cỏ
này, đều có tình
bộ qua một vài
then chốt,

nguyên nhân
gỗ n cỗ a cuỗ c
tranh đỗ u, đó là
Cha Dỗ Đỗ ng.

1. Cha Thiếp,
Cha Trác, Cha
Hà và nhỗng
ngỗi việt báo

chẳng giáo dân
(mặc dù họ
tuyên bố là họ
loan tin một cách
trung thực và hợp
trung lập, không
thiên vantage bên nào

(sic!), không hờ
đó cùp đón Cha
Đặng. Số dĩ tôi
đã dùng chử cù
tình là vì vai trò
của Cha Đặng
trong cuộc kháng
hỗng này nỗi

bỗt và quá rõ rệt,
không ai là
không nhìn thấy.
Vậy, chỉ có cõi
tình thì các vỗn vãy
mỗi i có thể lõi đi
đuôi c. Khi tôi
nhục hổ, xin hổ

cho biết ý kiến
về Cha Đồng
đó việc bình luận
học phân tích
của họ khi bù
thiếu sót điểm
chính yếu này,
họ vẫn có làm

ngó, giờ đi c.

2. Gỗn đây, ông
Nguyễn Minh,
điều hành
chỗ ng trình TV

Viết Nam Tô Do,
đài 48, khi nhúc
đôn Cha Dingo,
đã phô i nói mệt
cách bút đực dĩ
là ông đã xin
phông vén Cha
Dingo đê Ngài

có dỗ p làm sáng
tỗ lop trung cõ a
Ngài vui công
lун, nhung Ngài
tỗ choi! Ngõi
đo c phong vñ,
khi trõ loi ông
Mnh, có cho

biết là đón lúc
còn thì chắc Cha
Đứng sô lên
ting (trên TV).
Trời ơi! Đã đón
một này rồi mà
chưa còn cho
Cha lên ting

sao? Ta có thể
về ngay là một ngày
rất gần đây Cha
sẽ cho ông
Nguyễn Minh
phêng vịnh Cha
trên đài truyền
hình. Nào ông

Một nh thu xấp
độc c đợ Cha
Định và nhũng
người i ưng hờ
Cha cùng các
đối i din giáo dân
tranh đố u đợc
đối i din tranh

đều u vui nhau thì
thật ích lợi cho
công chúng. Vì n
đều sướng đều c sáng
tự và chắc chắn
giúp cho cuộc
không hoang
chóng kinh thúc.

3. Cho đỗ n bây
giờ tôi vỗn thỗc
mỗc tỗ hỗi: tỗi
sao các vỗ nói
trên đỗ tránh né
vỗn đỗ Cha
Dỗng và chính
Cha Dỗng cũng

tránh né các cỗ
quan truyền
thông? Ta thấy
các nhân vật
chính trong vở
này đều đã lên
Tivi cỗ : ĐGM,
Cha Sullivan,

Ông Thịn, Ông
Bài và ngay cỗ
phong trào bỗ o
vỗ đỗc tin mà
cũng còn lên Tivi
hung chi là
nhân vật chính
và quan trọng

nhà Cha Dilling,
Ông Thinh, Ông
Bài còn lên cù
Tivi Mới đài điện
Cha Sullivan và
còn có tờ chí c
hấp báo cù M
lon Việt. Cứ đâu

cũng vui và nhớ
là M, việc đói
cũng nhớ việc
đói, bất cứ một
việc gì liên quan
đến công luận thì
các nhân vật liên
hợp đều lên Tivi,

hỗp báo, phỏng
vốn . . . đỗ bày to
cho dân chúng
biết. Vì đó là
quyền loi ca
ngoi dân, nho
ông Morgenthau,
vo Bion Lý ca

thành phò Ngu
còn đã nhóc lõi
truyền thông cảng
Một nhóc sau: “Hỗ
trợng pháp luật
Một cảng chúng ta
được đặt trên sô
tin tống rồng ai

cũng phải trả lời
về những hành
động của mình.

Our American
system of justice
is based upon
the belief that no
man can escape

answering for his
actions – AP,
New York, The
Herald 17-6-87).

Võ y xin Cha

Dùng cho phép
đổi điện giáo dân
độc lập Cha
trên Tivi để thô o
luôn, đổi thói
với mục đích làm
sáng tinh thần
và nêu bật liên quan

đến Cha trong
cuộc khung
hình này, cho
dân chúng biết.
Tôi nghĩ không
làm sao Cha có
thị tật chỉ mệt
vì việc làm hữu ích

nhờ vỗ y.

4. Trong bài phân tích “ĐÃ ĐỊN LÚC PHỎI GIỎI QUÝ T

TÌNH TRẠNG BỘT ỘN VÀ BỘT LỘI HỘN NAY”

đăng trong Dân
Việt ngày
11-6-87, Ông
Nguyễn Đít
Thôn đã viết

“Tôi đã nhuộm lông
phân tích và
trình bày với hai
ông Trần Công
Thiền và Trần An
Bài riêng mộc
tiêu tranh đố u
của giáo dân đòi

một Giáo Xứ Thủ
Nhân cho người i
VN, đòi Thánh
Lộ phái đặc cù
hành bỗng Viết
Người, là người
chính nghĩa sáng
người, người

chính nghĩa có
sức hút tột cỡ
người Việt, dù
giáo dân hay
không, vào một
khối duy nhất và
thuận nhau . . .”
Tôi không đặc

đó c nhó ng bài
mà Ông Thủ nh
và a nói ở trên.
Nhó ng trong bài
phân tích này
Ông Thủ nh cũng
tuyệt nhiên
không phân tích

vai trò Cha
Đứng trong
cuộc khung
hình này. Tôi
thành thắn xin
Ông Thành
nghiên cứu vấn
đề này, rồi lên

tiếng vỗ Cha
Đỗ Văn Hiến
tôi đã có bí quyết
kinh của ông.
Nếu không thì
ông cũng chỉ nghe
khác gì mày vỗ
tôi đã nhận rõ

đó u bài này là
các vở cõ tình
giờ đi cõ làm ngõ.
Nhõ võ y thì bài
phân tích cõ a
ông đã thiõ u sót
mõ t đõ m quan
trõ ng và sõ

không đỗ c dân

chúng đỗ ý đỗ n.

Tôi thỗ y cỗ n

nhỗn lỗ i là thỗ nh

nguyỗn xin ĐGM

rút lỗ i lỗ nh bỗ

nhiỗm Cha

Dỗng vào chỗ c

và Chánh Xô Hô
Đô o là mốt trong
hai thỉnh nguyễn
chính yếu của
giáo dân. Nỗ
ông Thành đã
phân tích vai trò
của Cha Dõng

trong nhữn g sô
báo trộ c thì xin
ông vui lòng cho
tôi biết đố tôi tìm
đố c, vì tôi xa
San Jose nên
thứ nh thoảng
mỗi đố c đố c vài

sẽ Dân Viết do
bà con gửi cho.

5. Ông Thủ nh
còn viết tiếp, “Tôi
chăm chú đính đ

ca tố ng một
hành độ ng thờ c
thờ i và phố c
thiện nhó tôi đã
ca ngó i Ông
Trần Công Thiện
khi ông lên tiếng
các nhón sát

cánh voi Sinh
viên trong cuộc
tranh đấu bút
bút o đòn g cù a
hìn.”

Theo ý trong bài
này thì Ông
Thịnh dùng câu
trên đó nói với
hai ông Thịn,
Bài. Nếu ông
Thịnh thực tình
muốn giúp đỡ

hoà giỗ i vỗ này,
ông nên tộ ra,
bỗng hành đỗng
và bài vỗ cỗ a
ông, cho giáo
dân tranh đỗ u
thỗ y rõ thái đỗ
trung lỗp, đứng

đỗn cỗ a ông thì
hỗn mỗi tin vào
thiỗn chí và tinh
thỗn xây dỗng
cỗ a ông, chỗng
hỗn nhỗn ông kêu
gỗi hai ông
Thiỗn, Bài thi

ông cũng nên
kêu gọi Cha
Đỗ Đặng nǎa. Câu
này sẽ đập đập và
hiệu ứng của nó
được thêm nh
sau: “Tôi chăm
chú đập i đập ca

tung mít hành
đóng thíc thi và
phúc thiền (của
hai Ông Thịn,
Bài và của Cha
Đặng) nhõ tôi
đã ca ngợi ...”

Cho đợn nay ai
cũng biết là Dân
Việt và các vương
viết bài trong báo
đó có thái độ
chống giáo dân
tranh đấu một
cách rõ ràng. Bao

lâu giáo dân còn
nghĩ nhỗ thỗ (và
hỗ có lý do đỗ
nghĩ nhỗ thỗ) thì
nhỗng lỗ i kêu gỗ i
cỗ a quý báo đỗ u
vô ích đỗ i vỗ i hỗ
vì (1) “Ai mà

thèm đeo c nhau
thứ đó” (Lời của
một giáo dân
tranh đeo) và (2)
“Không ai muốn
nghe theo lời của
kẻ chung mình
và muốn làm hối

mình” (Lời cõa
một giáo dân
tranh đõ u khác).
Võ y nõ u quý võ
trong Dân Viêt
muôn lõy lõi
đõ c uy tín, đõ c
vai trò lãnh đõ o

dỗ luận cỗ a
người dân Việt
thì phở i làm sao
lợy lợ i đỗ c lòng
tin cỗ a hở bỗng
cách có thái độ
loan tin mỗ t cách
khách quan; tin

tỷ c chính xác,
trung thíc, ch
không nh là đ
50 mà tăng lên
500, hay là đ
1000 mà h
xuống còn 282.
Và ch nên t

lập trung và
khuynh hòng
của mình trong
những bài viết
“QUAN ĐIỂM,
BÌNH LUẬN” mà
thôi.

6. Cũng trong bài phân tích này ông Thành đã viết, “Tôi cũng nghĩ rằng đã đến lúc mà toàn thịnh vượng i Việt vùng Vĩnh cồn t

chỗ c mỗ t đỗ i hỗ i
đỗ nói thỗ ng vỗ i
cỗ hai phe ông
Bài, Thiỗ n và
Toà Giám Mỗ c
rỗ ng lỗ nh hỗ lỗ ng
cỗ a cuỗ c tranh
đỗ u nỗ i bỗ Công

giáo đã đón mừng
quá bất ngờ không
riêng cho giáo
dân mà cho tất
công giáo Việt
Nam nữa.” Tôi
hoàn toàn tán
thành ý kiến này

của ông Thủ nh.
Tôi nghĩ rằng
nếu tôi chắc chắn
một điều hiển nhiên
thì thật là
hỗp vui nguyễn
về ng của giáo
dân và của hòn

mỗi ngày i VN.
Đó là điều chúng
những nên làm
mà cần phải làm,
nhưng thíc tình
những người liên
hợp muốn gì
quyết vùn đ.

Vui xin ông
Thịnh và báo
Dân Việt đón ra
yêu cầu ĐGM và
Cha Đinh đồng
ý cho thich hin
độc buoi doi hoi
với sinh hien dinh

của ĐGM, Cha
Đỗ Công, các
người VN, dù
giáo dân hay
không. Đó là một
hành động rất
mặc xây dựng.
Và phần giáo

dân tranh đỗ u và
hai ông Thịn,
Bài thi không có
gì khó khăn cõi,
vì chính hõi ỏi c
ao nhõi thõi và hõi
đã xin või ĐGM
tõi lâu, nhõi ng

Ngài không cho phép. Nếu Ông Thành và Dân
Viết thô c hỉn
độc diều ông đã
đưa ra trên đây
thì đó là một
thành công lớn

lao cờ a ông và
cờ a Dân Viết. Tôi
cờ u chúc ông và
quý báo thành
công trong công
việc này.

II. VỊN ĐỘ BIỂU TÌNH PHẢN ĐỘI

1. Biểu tình phản
đối là một trong
những quyển cǎn

bộn, đỗng hàng
đỗu cỗ a ngỗi
dân Mỗ, đỗc ghi
nhỗn rõ ràng
trong Bộn Tu
Chính Nhân
Quyỗn cỗ a Hiỗn
Pháp Hoa Kỗ. Ta

thông thảy
nhưng cuộc biểu
tình xẩy ra hàng
ngày mùng nóni
trên nóc M.

Quyền này được
sử dụng nhiều
nhất bởi những

nhóm người,
những đoàn thể
thiếu số, thợ cỏ
bé mỉn bù bù t
công mà thiếu
phê phán áp
dụng pháp luật:
người da đen,

phó nỗ, công
nhân các hăng . .
. bỗ chính quyỗn
hay các chỗ
nhân bỗt chỗp,
không lỗng nghe
nhỗng đòi hỏi
hay thỗn

nguyễn cла a hъ .
Vì muñ n bъ o vъ
quyñ n lъ i cла a
mình, hъ bъ t
buñ c phъ i dùng
đъ n phъ ỏ ng
pháp biñ u tình
phъ n đъ i.

Phóng pháp này, theo ông Douglas, vĩnh Thẩm Phán của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ, có thể gây ra phiền hà, sôi động làm

cho dân chúng
tộc giỗn. Nhưng
ông nhộn mỉnh
rõng, tuy vậy,
vิช biุ້u tình
ພົນ ດີ ຂອງ
nên vì lý do đó
mà phai hັນ chົກ,

giữ i hòn và nên
độc Toà Án
khuyên khích
(Độc The Rights
of American,
page 207-210,
by Norman
Dorsen).

2. Trong c đây gìn
2 năm dân
chúng Phi Luật
Tân đã đứng lên
chóng chõ đõ
đõc tài thõi nát
Marcos. Ta thấy
trên Tivi có các

Linh Mộc, tu sĩ
nam nở trong
chiếc áo nhà tu
nội bột cùng với
dân chúng biểu
tình trước hang
sóng đồi bắc cảng
lộc lồng hùng

hỗu Marcos.

Những chỗ đó

độc tài Marcos

đã sập đó trước

số đoàn kỵ, kiên

tri, hy sinh cả

dân Phi.

Ngay tுn trồc
đây, cũng tái
diễn cự nh tộp
này ở Nam Hàn.
Ta thấy các giáo
sĩ, tu sĩ nam nő
đóng trong hàng
ngũ sinh viên và

dân chúng đ
biết tình ph
đối chính ph
Nam Hàn trung
lực lực lượng đông
độc lập của chính
sát.

Trở về đây, khi
Đỗ c Thánh Cha
thăm các nước
Nam Mĩ, một
sinh viên Chile
trên molt còn
thông tích vì bì
lính đánh đập đã

độc Độc Thánh
Cha ôm vào lòng
và độc nghe
Ngài khuyên
nhỏ: “Hồi con,
Chúa chúc lành
cho con. Cha
biết chúng con

đã đau khổ
nhiều. Cha muốn
chúng con tiếp
tục tranh đấu
cho tột độ của
quê hương
chúng con.” (AP,
Chile, April 4,

87). Và mỗ i tuổ n
trộ c, khi thăm
Ba Lan, Đỗ c
Thánh Cha đã c
võ lồng hổ nghi p
đoàn Đoàn Kit
(Solidarity)
chỗng lối lỗ nh

bút công của
chính phủ Ba
Lan.

3. Giáo Hội của
ta là Giáo Hội
của người nghèo,
của người bùn c
hiết. Trong mìn

thời đại, nó là
thời đại của Độc
đảng kim Giáo
Hoàng Gioan
Phaolô Đỗ Nhựt,
Giáo Hội càng
quan tâm đến
những khía cạnh

hèn, xú u sú .
Trong các bài
điển văn Ngài
luôn luôn nhúc
đòn nhân quyền
và khuyên ta
phản tranh đòn
chống bô o

quyền, chúng áp
lực đe đòi lại
quyền lợi của
mình nhau Ngài
đã nói với sinh
viên Chile.

Gọi lời hình ảnh
đoàn người biểu
tình, bộc lộ cảm hứng
của chính sát và
quân đội Ba Lan
đàn áp dã man.

Độc Thánh Cha
Gdansk, nơi phát

sinh ra nghỉ p
đoàn Solidarity:

“Chúng ta s
không th̄i tīn
độ c, n̄u chúng
ta ch̄u đ̄ cho
xe tăng, tàu bè
tung hoành,

cùng chung, lòn át
chúng ta, vì đó là
điểm báo trước c
ủa tinh thần tung
chiến tranh và tu
diệt” (We can not
forge ahead if we
are pushed and

shoved by the imperative of dazzling military armor, because this forebodes the prospect of wars and self-destruction –

(San Jose
Mercury News,
June 12-87).
Trong dập khác,
Ngài lối nói,
“Cục tranh đỗ u
cho nhân quyền
và quyền làm

người, cho sự
phát triển thuần
tuý của con
người đang tiếp
điển. Đây là cuộc
tranh đấu cho
một nắp súng
trong thành

hỗn' (A struggle
for human rights
and his (man's)
right, for his
genuine
progress is in
order. This is a
struggle for a

more mature
human way of
life) – AP.

Monterey Herald,
June 12, 87).

Chúng ta thấy là
Độc Thánh Cha
đang cõi vĩnh
chỗng lối đàn áp,
bút công đõ
giành lối tự do,
nhân quyền.
Chúng ta đõng

đó nhõng kẽ
nhát gan hoắc tẽ
tim cõi mõm
khõng bõ tinh
thõn ta.

4. Số dã man

của cảnh sát

Milpitas trong

bịt n cù ngày

7-6-87 là một vật

nhất chung

nhất ng cho số

cảnh sát mà còn

cho cõ thành phõ

Milpitas nõa.

Tiếng xõu này
đang lan truyõn
đi khõp nõi và
không thõ tuy gõ t
rõ a đõ õc. Càng
ngày càng có

nhiều người có
cảm tình với ta vì
sự bất công mà
ta phải chịu.

Vịc Hồi Luật
Gia Á Đông lên
tỉnh phán đói
hành đói dã

man cõ a cõ nh
sát Milpitas sõ
gây đõ òc mõ t
tiõ ng vang rõ t xa
và rõ t lõ i cho
cuõ c tranh đõ u
cõ a chúng ta.

Tôi xin mời
người tâm niệm
điều này là: hành
động của chúng
ta phải luôn luôn
ở trong vòng
pháp luật. Chúng
ta dùng pháp

lul t nhó kim chó
nam đó hó óng
dó n mó i hành
đó ng có a ta.
Nhó ng kó cm
quyón bính,
hó ng hách, ló ng
quyón, đàn áp ta

hoặc không kể
lắng mò, chộp
mù, vu khống
cho ta, rồi đây
chúng sẽ bỗ lutton
pháp trống trống
đích đáng.

39. TÔI ĐI C BÀI CÁ A ÔNG NGUYỄN TRỌNG VÀ ÔNG TÚ RUA TRONG 'VĂN NGHỆ TÌNH'

PHONG' VĨ VĨ GIÁO DÂN SAN JOSE

I. TỘI lây tội

chỗ a đỗ c đỗ c
bài nào có tính
cách loan tin
tống thuột v
v tranh đỗ u
cỗ a giáo dân
San Jose mà

có một thái độ
khách quan
nhưng bài ‘KHÚC
QUANH BỘT
NGỌI TRONG
VỊ GIÁO DÂN
SAN JOSE’ của

Ông Nguyễn
Trung đăng
trong VNTP, số
275, trang 16.
Ông Trung dù
xa nhau đã
dùng điện thoại

viết n liên phỏng
về n nhõng
nhân vật chính
yêu cõi a cõi hai
bên (bên tranh
đòi u và bên kia
hõi ĐGM), rồi

xô p đỗ t thô tô
lô p lang làm
cho đỗ c giô có
một hình ảnh
khá trung thô c
vô các sô viô c
đã xảy ra. Rồi

đó tuỳ đợc giờ
nhưng đón nh. Đó
là cách loan tin
tổng thuật
đúng đòn và có
trách nhiệm
của người làm

báo chuyên
nghiệp. Những
tin tức và những
sự kiện ông đưa
ra đều có xuất
xứ rõ ràng và
rất cân đối.

Vì là bài tóm ng
thuật nên Ông
Trung đã tránh
góp ý riêng
của mình v
các sỹ vi
trong v
này.

Đỗ c giờ nhởn
thởy là dù xa,
nhờng vui cách
làm việc đúng
đỗn và khách
quan cõi a ông,
ông đã nởm

độc ckhá vắng
vắng vắng tranh đố u
của giáo dân
San Jose. Đìn
đây tôi xin tóm
đối với n đố và
số trống lồi sau.

II. Bài cỗ a ông
Trung khách
quan bao nhiêu
thì bài cỗ a ông
Tú Rua trung lõi
cho ông Phẩm
Quốc Hùng,

cũng đăng □
VNTP số 273,
trang 15, ch□
quan, thiên □ ch
b□y nhiêu. Dĩ
nhiên ông Tú
Rua có quy□n

không thích và
chỉ có giáo dân
VN San Jose;
nhưng những
điểm ông đã
ra điểm chỉ có
giáo dân không

chính đáng.

Những điểm đó
như sau:

1. Ông Tú Rua

nói là “các anh (nhóm tranh đùa) đùa Bùi Chu, Phát Diệm ra đùa chia rẽ giáo dân.” Tôi nghĩ ông Tú

Rua đã hil u
nh m. Sí th t,
trong Chính
Nghĩa có nói
đ n đil u này
vài l n, nh ng
không ph i là

đó chia rẽ mà
là đó tộ cáo
trực công luận
nhưng kô có ý
đó dùng Bùi
Chu, Phát Diệm
đó chia rẽ giáo

dân và các Linh
Mộc. Xin ông
TúRua đỗ c còn
thôn đỗ khôi
buộc tộ i nhóm
ngộ bộ i nhộn thô.

2. Ông Tú Rua
nói trộc khi
ông viết bài báo
này, ông “đã
thăm dò dò
lùn cõa mõt sõ
khá đông giõi

Công Giáo và
độc biệt là phòn
ghinh dỗ lùn
giáo dân qua
những tờ báo
Công Giáo,
chẳng hạn nh

Hiệp Thông,
Trái Tim Đức
Mộ, Dân Chúa.
. . và các ý kiến
của những nhà
lãnh đạo Công
Giáo có tham

quyền nhót,
chóng hòn LM
Vũ Đình Trác
(Chóng tách Cộng
Đảng Công
Giáo Viết Nam
tới Hoa Kì), LM

Đỗ Thành Hà
(Giám đốc
Trung Tâm Mô c
Vũ Orange
County), Linh
Mô c Nguyễn
Đỗ c Thịp, Bù

Trên Dòng
Đi ng Công,
độc phái viên
khâm mỉng
Tòa Thánh tòi
Hoa Kỳ)... Tốt
cũ nhỉn g tòi

báo Công Giáo
nói trên và quý
võ lãnh đao tinh
thảo n này đều
cho rõ ràng cuộc
tranh đấu của
một số giáo

dân [[San Jose
chỗng lối giáo
quyền đĩa
phòng là thiếu
chính nghĩa,
không hợp lý và
nhất là không

hợp tình.”

Tôi nghĩ Ông
Tú Rua không
am tống vội vội

giáo dân San Jose. Vì nỗ lực ôn giáo am tường thì ông đã biết là Cha Thiph, Cha Trác, Cha Hà, báo Dân

Chúa, Hiệp
Thông đã công
khai chương đợt i
giáo dân San
Jose trong vù
tranh đấu này
vì lý do gì,

chúng ta không
bàn đùn trong
bài này và giáo
dân đã phơi lên
tình trong
nhiều số báo
Chính Nghĩa đù

trái lối và vách
rõ nhõng điệu
sai lầm cõa hõ
có tính cách
bột công, miết
thõ, vu khõng,
chõp mũ giáo

dân. Ông Tú
Rua đã đỗ c
Chính Nghĩa
mà sao lối
không biết s
kiến này. Khi
viết vở vở tranh

đó u cõ a giáo
dân San Jose
mà ông hõi ý
kiến các vĩ đó
thì làm sao biết
đó có cõi thõi,
chõng khác gì

một người viết
võ chiến tranh
VN mà lối đi hối
ý kiến Tom
Hayden, Daniel
Ellsberg hay
George Mc

Govern v.v . . .

thì làm sao biết

độc sỉ thật v

chiến tranh Việt

Nam. Ai cũng

biết là ba người

nay tống trống

cho phe phòn
chiến lò Mò.

- Tom Hayden
và vò là Jane

Fonda đã to
chó c nhiu u
cuó c biết tình
bó o để ng
chóng chiết n
tranh toi các để i
học Mỹ và nhót

là đĩa phá vỡ
cục c đồi hòn
của đống Dân
Chỗ năm 1968
ở Chicago; vì
vậy mà trống
đây Tom

Hayden đã bỗng
cùng đột ngVN
và một số khá
đông người Mô
phòn đói mãnh
lột tui San
Jose.

- Daniel

Ellsberg là cựu
nhân viên trong
Bộ Quốc Phòng
Mỹ trong thời
kỷ chiến tranh
VN. Ông đã t

chắc và công
bị cuộn bù ch
thị ‘The
Pentagon
Paper’ tiết lộ
các bí mật
quân sự của

Một trong chiến
tranh VN. Ông
đã bao truy tìm.

- Ông George

Mc Govern,
lóng cự viên của
đảng Dân Chủ
tranh chức
Tổng Thủ tướng với
Ông Nixon,
dùng chiêu bài

phồn chin.
Ông đã nói là
ông số đi Hà
Nội và nêu côn
ông số qu
xưng xin Hà
Nội thà tù binh

Mỹ. Dân Mỹ đã
quá khinh ông
vì thế ông đã
thua ông Nixon
một cách thê
thảm.

3. Ông Tú Rua

trách báo

Chính Nghĩa là

đã dùng nhữn

tên xô u xa đ

chỗ ĐGM, Cha

Sullivan, Cha

Boyle. Là ngỗ i

làm báo chuyên
nghiệp lâu
năm, chỉ c Ông
TúRua biết là
trong một tờ
báo có nhiều
mục: tin tức,

bình luân, hài
học, châm
biếm v.v. . .

Một châm biếm
độc báo chí
Một số đồng ruột
nhiều. Trong

một c này họ
không trả một
ai. Nhưng người i
họ không trả b
họ đặt cho tên
xứ xa (Tíng
Thống Johnson

bị ngửi phán
chỉn gồi là “tên
sát nhân”
(murderer). Hồi
còn ám chung
những người đó
có những hành

đó ng ghê sô
năa. Ngay
trong báo
VNTP, hai năm
trước đây có
một châm biếm
‘KION TÓ’ do

Kinh Lá phó
trách mỗ cuộ c
thi cho đỗ c giỗ
cột nghĩa hai
chỗ viết tột
C.H. (Chín
Hữu) đỗ chỗ

điều ông Hoàng
Cử Minh và ông
Phạm Văn Liệu
trong một trang
TNGPQGVN.
Có điều bao
nhiều nghĩa

bộn thĩu, tặc tĩu
đã đặc c đặc a ra
trên báo đặc ghi
hai ông này.
Ông Tú Rua
chắc chắn đặc biệt
mặc ‘KIN TH’

trong VNTP to
so 221 liên tip
chín, mu i so
thì so rõ.

Vậy mặc THỜI
KỈ VONG
QUÍC' là mặc
hở hõõc phiền
lùn trong báo
Chính Nghĩa do
Tôn Thất Thịt

phó trách. Tôi
nghĩ Ông Tú
Rua không nên
quá khéo t khe
mà trách tac
giỗ vỗ sỗ đỗ t
tên này. Ông

nên đói xem một
cách công bằng
với Tôn Thất
Thiết hely ông
đã đợi xem với
Kiến Lão, vì
nhiều người

nghĩ rõ ràng đột
tên xứng xứng cho
người i mình
không là trong
mực hài hước
không có gì
quá đáng mà

Ông Tú Rua
phi bén tâm
trách móc, trả
khi ông mun
bơi lông tìm vặt.

Khi đọc bài
của Ông Tú
Rua, tôi thấy
ngay là ông đã
có cái nhìn một
chiều u mê đã có
những nhận

đó nh sai lầm vĩnh
giáo dân.

Ông Tú Rua
xác nhận là

“chẳng a có hân
hỗn nh đỗi lúc
quen biết” Ông
Hùng. Thủ
nhưng trước khi
kết bài, Ông đã
tố vở tôi nghiệp

cho ông Hùng
vì ông nghĩ ông
Hùng “hiện rõ t
cô đồn”. Tôi
nghĩ Ông Tú
Rua có ý nói
một a mai,

chỗng hòn nhô
ông muôn nói
là giáo dân
tranh đố u, trong
đó có Ông
Hùng, không
độc ác ai lòng hờ

có vì thô “cô
đòn”? Nếu đó
là chỗ ý của
Ông Tú Rua thì
tôi thấy ông
càng sai hồn
nǎa. Chỗ a lúc

nào giáo dân

tranh đố u

San Jose đoàn

kết, thắt tình

thống nhau,

đùm bọc giúp

đó nhau nh

trong vở này.

Tôi đã có nhiều
điểm giống hệt và
tôi biết nó thật.

Ông Tú Rua
cho tôi cảm xúc với
Cha Trác, Cha

Hà, Cha Thiện
thì làm sao biết
đó có những
người i lòng họ
giáo dân. Tôi
xin nhắc lại lời
của Ông Hùng

mỗi Ông Tú
Rua nêu “có
dập xin mỗi ông
tại San Jose
vào tháng nồi đ
xem cho biết s
thật”

III. Bây giờ tôi xin trao lời bài của Ông Trung.

Độc bài của

Ông Trung, đỗ c
giỏi tholy là kh
năng ngh
nghiệp của ông
rất vang chúc,
đỗ ng đỗ n. Đỗ c
giỏi mong là

trong tổng thể ngữ cảnh
ông sẽ lên tiếng
phân tích đính
góp ý vào việc
giới quy luật vĩnh
đình gai góc này.
Tuy nhiên, ta

phi công nhân
một điều rất
khó khăn là đây
là giáo dân VN,
San Jose, đang
phi công điều
với một v

Giám Mộc Hoa
Kết, ngồi im lặng
giữ mồi quyến
hành, Ngài đâu
có hữu tiếng
nói của mình.
Ngài đâu có

độc báo của
mình. Cho dù
những bài báo
tiếng Việt có
hỗ Ngài hay
chống đối Ngài
có giá trị may

đi nǎo thì cũng
chẳng giúp ích
là bao nhiêu, vì
“mình nói, mình
nghe”. Ngài có
nghe mình đâu.
Vì thế việc giải

quyết càng khó
khăn gập bội.

Đến đây, tôi
chắc chắn

người sờ tay hỏi:
Không có bao
tất mãi sao?
Vì y phải làm gì
để hy vọng gì
quyết vấn này?
Theo think ý

của tôi, Cha
Đỗ Hùng và giáo
dân nên giới
quyết với nhau.
Dù muộn dù
không, hai bên
nên tìm cách

tiếp xúc với
nhau. Cả hai
bên đã ý thức
độc lập quan
trọng của vương
này. Với tinh
thần xây dựng,

trách nhiệm và
hy sinh, tôi tin
hai bên sẽ tìm
độ ợc một điểm
đồng ý. Nếu
Cha Dũng và
giáo dân tìm

đó là c điểm
đó là ý thì tôi
nghĩ là ĐGM sẽ
rất vui lòng
chop nhận sẽ
đó là ý này và
nhó vây mỉm

võng kột thúc
độc cúc cuộc
không hoảng
trầm trung đã
kéo dài quá lâu.
Xin Cha Đồng
và giáo dân hãy

suy nghĩ lõi.

Để ng thời xin

các vương có uy

tín, các úy ban

độc nhiệm tìm

hiệu tình hình,

rồi góp ý với

ĐGM, Cha
Dilling và giáo
dân số tìm ra
độc lập một giờ
pháp dung hòa
tốt đẹp. Ai cũng
sẽ biết nhau quý

và Chúa sẽ
chúc lành cho
quý vị, nhỉ
Chúa đã dạy:
“Ai làm cho
người i hòa
thuận, ấy là

phúc thật vì
chỗng sỗ đỗ c
gọi là con Đỗ c
Chúa Trời v่าย.”

40-**ĐỖ HỒNG**
LÒM

Nhân dập
nghĩ hè, tôi
xưng minh
Nam Ca-li
thăm bà con
và bốn hòn.
Giúp nhau,

chúng tôi vui
mừng trò
chuyện thăm
hội vui gia đình
của nhau. Rồi
dĩ nhiên
chuyện gì phai

đỗn, đã đỗn:
Hỗn hôi tôi vỗ
chuyển giáo
dân San Jose.
Tôi rõ tưng
độc lập trình
bày cho họ và

sẽ n sàng trống
lại nhứng thùng
mặc cưa hổ.
Trong đây, tôi
cũng đã có
dụp nói
chuyện vui vui

giáo dân San
Jose vui mệt
sung sướng i quen
biết khi họ, tôi
xa, ghé
Monterey
thăm chúng

tôi. Tôi phả i
thú thở t rỗng
tỗ t cỗ nhỗng
ngỗi i này,
trỗc khi nói
chuyỗn, đỗ u
có mỗt ý nghĩ

giống nhau,
nghĩa là họ đã
nghĩ giáo dân
San Jose sai
trong vụ tranh
đất này. Lý
do chính họ

đó a ra là: con
chiên chung
lại chung chiên
là sai, vì
chung Cha là
chung Chúa . .
. Họ không

còn nghĩ gì
thêm nữa.

Tôi đã phai
kiên tâm trìn

bày vui hì là
giáo dân
không chung
chỗ chiên mà
chỗ chung
linh bit công
của Ngài. Tôi

đã phân tích
những số việc
tại ngày còn
Cha Tinh và
San Jose còn
thuộc giáo
phận San

Francisco.

Những điều tôi
nói với họ là
những điều
mà giáo dân
San Jose hiểu

biết rõ ràng
và n้อม vỗng
tỷ lâu rồi;
nhưng nhiều
người i nhó hó
cháu họ đúc
nghe nên tôi

tự như phổi
kiên nhẫn đeo
trình bày cho
hỗn hỉu.

1. Có người
đã hiểu lầm
giáo xem như
nhân là một
giáo xem biết
lập, không
thực vẹo giáo

phản San

Jose và không

dõi quyển

ĐGM. Hồ

trách giáo

dân, thì sao

Mỗi mà không

muôn thuở c
võ giáo phòn
Mỗ. Tôi đã
phối cùt nghĩa
cho hõ là giáo
xõ thõ nhân
hoàn toàn

thuộc về giáo
phân và điều
quyền ĐGM
đảm phỏng
những các giáo
xã M... H
sóng số khi

nhìn thấy là
hỗn đã hiểu
lắm.

Có người

không phân
biết đỗ c giáo
xử thợ nhân
với các công
đoàn VN trong
các giáo xứ
M. Tôi đã

phó i đà ví dà
đòn gìn, so
sánh cái thân
phon bột lòi
của ngòi đi
nhìn nhà ngồi
khác với cái lòi

ích và hānh
diện c̄a nḡ i
làm ch̄ ngôi
nhà mình ,
h̄ m̄ i hī u.
Khi h̄ hī u ra,
có nḡ i thét

to lên: “Thử o
nào mà mình
chỗ đỗ c
dùng nhà th
khi ngồi i M
không cùn.
Nếu hờ cùn thì

mình lõi phõi
đõi giõ, hay
nõu chõm mõt
chút là bõ hõ
giõc, có khi,
không kõp đõc
kinh ‘Cám lõn’

đã phô i vui
vàng ra khơi
nhà thờ , nghĩ
lại mà tội thân.
Sau khi hữu
rõ hai điều u sầu
đó ng này, h

nói với tôi:
“Yêu cầu các
ông việt trong
Chính Nghĩa,
cật nghĩa cho
các giáo dân
khác hieu vì

phon đồng
không hiểu và
vì thế không
lắng họ các
ông.” Tôi có
trình bày với
họ là đã cát

nghĩa nhõng
điõu này trong
Chính Nghĩa,
nhõng vì hõ
không đõõc
đõõc liên tiếp
các sõ Chính

nghĩa nên
không biết.

2. Sau đó, h

yêu cầu tôi

tip tick cho
hören nghe các
dinen binn. Tôi
kết cho hören
nghe tö khi
ĐGM Quinn
đã chụp thuộn

cho giáo dân
VN đúc có
Há Đáo và
chuún búlên
hàng giáo xú.
. . Các giáo
dân (đàn ông,

đàn bà, già
trộ, lồn bé) đi
nhặt lon, báo
cũ, hái rau,
hái lát, gop
tiện đẽ gây
quận mua đẽ c

ngôi nhà th

v.v. . . Tip

đó n là San

Jose đó là c

tách rẽ i thành

giáo phòn

riêng dỗi

quyền cai

quân cờ

ĐGM Du

Maine. Ngài

bộ quy chế hành

đạo và áp

dụng chính

sách mộc vỗ
của Ngài đã
độc lập cho ch
đó nh rõ ràng
trong bộc thô
Ngài gửi các
Linh Mộc VN

đó ngày
31-5-84, chia
gia đình VN ra
làm ba thành
phân v.v. . .
Tôi cũng nhận
cho họ biết v

giáo điều 518

cho phép các

séc dân tộc

có giáo xứ th

nhân. Hiện

Sam Jose đã

có many giáo

xem tham nhán

cho người Mô,

Ý, Bồ Đào

Nha v.v. . . .

và trong cỗ

nó có Mô đòn

nay đã có 17

giáo x⁰ th⁰
nhân VN
các đ⁰a ph⁰n.
Tôi cũng nh⁰c
cho h⁰ bi⁰t v⁰
giáo đ⁰i u 524,
yêu c⁰u các

ĐGM thăm dò
ý ki੢n giáo
dân trong xú
trúc khi bú
nhi੢m mút vú
chính xú. Tôi
nh੢n mú nh

với họ là hiện
nay ĐGM Du
Maine đang
thăm dò ý kiến
giáo dân Mô
trong xã St.
Vianney's

trở về c khi bỗn
nhiệm cha xem
hỗn đỗ o; nhỗn ng
đỗ i vỗ i giáo
dân VN,
chỗng nhỗn ng
Ngài không

thăm dò ý kiến
mà khi giáo
dân đỗ đỗ n
xin Ngài tóm
định việc bỗ
nhiệm Cha
Đỗ Hùng, Ngài

cũng tò chòi,
không xét đòn
và cù mót mọc
làm lò tòn
phong Cha
Đống, dùng
chó săn và

còn nh sát trộn c
sẽ phòn đồi
của giáo dân.
Khi giáo dân
không chấp
nhận Cha
Điều ng, ĐGM

bịt hai cha
phó vắng Toà
Giám Mục ...
và sau đó là
việc cấm lối
VN. . . vắng Toà
Giám Mục nấp

đến lò tòa án
phon đỗ i đỗ
đuối giáo dân
ra khói Trung
Tâm mà hổ đã
bỗn tinh ra
mua. Nhỗng

toà án đỗ i đā
bác đỗ n cỗ a
ĐGM và cho
phép giáo dân
đỗ c tiỗ p tỗ cỗ
lỗ i Trung Tâm.
Bây giờ hỗ

mỗi thời thía
thay cõi nh giáo
dân VN San
Jose bỗng t
công, bỗng khinh
thông, bỗng
chèn ép.

3. Về Cha
Đóng thì họ
không thíc
mặc nhau. Họ
tự cát nghĩa
cho nhau.
Ngay c

nhưng người
già, rất bù o
thì mà cũng lý
luyện một cách
đơn sệt là:
“Nếu giáo dân
chung đồi

mình (Cha
Đỗ Đỗ) quá
xa nhau vậy thì
còn một mũi
nào mà vỗ Hỗ
Đỗ nha. Đi
đâu mà chỗ

làm việc Chúa
mà sao cõ khõ
khõ bám lõ y
đõ a võ này.
Cái ông Cha
Đõ õng này kõ
quá”. Có

người i đã to ra
hiểu biết hayn
vì đã đểc
Chính Nghĩa.
Hay đã cót
nghĩa cho
những người

khác v o th ai
đ o, cách đ o i
x o c a Cha
Đ o  ng đ o i v o i
Cha T nh và
giáo dân trong
quá kh o. H 

cũng đã đính c
những văn
kiến của
“support
group” do Cha
Đỗ Đặng ghi lời,
tán thành

chính sách

mục đích của

ĐGM và ch

xin Trung Tâm

mục đích cho

người VN. Tôi

thấy họ không

thực mộc v

võn đỗ Cha

Dùng vì nó

đã quá hiền

nhiên. Có lõi vì

thực mà các

Cha nhõ Cha

Thiệp, Cha
Trác, Cha Hà
và các ngõ i
chỗng giáo
dân San Jose
đã hoàn toàn
bị qua vịnh đ

Cha Dì Dìng, vì
thấy không có
lý lì gì có thể
dùng để bệnh
để cho Cha
Dì Dìng đỡ c.

Đến lúc này,
hỗ trợ vỗ đã
hiệu khá rõ vỗ
vỗ giáo dân
San Jose. Tuy
vỗ y, có ngỗng i
lỗi quá lo xa

và đập a ra lý lõi:
“Nếu bây giờ
các ông đòi gì
đập cagy, rồi
sau này có đòi
hồi mai thì
ĐGM làm việc

sao đæc?” Kæ
nói đi, ngæi
nói læi ræt sôi
næi. Họ hỏi ræi
hæ iætæ tìm
câu trả læi. Tôi
cũng góp ý

kiến với họ.
Cuối cùng,
một ý kiến đã
độc mi
nhồi i đồng ý.
Đó là: “Làm
sao tôi có th

kết luận mỗi i
việc nhõ thõ
độc Sõ dī
việc này đã rõ
rõ t trõ ng đen,
sai quõy thì
mỗi phõi tranh

đòi u. Còn khi
làm việc đúng
luật, đúng
cách thì ai mà
ngu dại gì
tranh đòi; mà
tranh đòi

cũng chung có
ai theo.”

Đến đây, may
ngồi i tò trộc

vỗn ít nói, bây giờ lên tiếng.
Hồi hỉnh ng câu hóc búa tộ ra hở đã theo dõi nỗ i vỗ khá kệ.

4. Hỗn hợp v
võ tuyết thông
của hai ông
Thiền, Bài.
“Theo Bản
Thông Cáo
Chung thì Tòa

Thánh nói
rõ ng hành
đóng cỗ a
ĐGM (vô tuyệt
thông) là đúng
thực tế và vẫn
thành số và có

hiếu lộc. Nhờ

vợ y, tôi sao

khi Cha

Dì Ông nói là

Toà Thánh đã

y án thì các

ông lối bù o là

Ngài xuyên
tộc?” Tôi đã
phải xin hồn
bình tĩnh, cho
phép tôi đón c
trình bày rõ ràng:
“Theo tôi hiểu,

nhờ Toà
Thánh nói, án
võ tuyệt thông
của ĐGM là
đúng thời tiết,
là thành sứ và
có hiệu lực; vì

thị các ông

Thiền, Bài múa

phi công

án. Nếu

không, thì ai

lại đi công

cái án không

phó i là cái án?

Theo luật đái

cũng nhá luật

đáo, khi mát

ngái bá án,

rái cháng án

thì tá đáng, án

đó trở thành
vô hiệu; vì thõ
mà chúng ta
thõ y chính tay
ĐGM đã cho
hai ông Thịn,
Bài rõ rắc Mình

Thánh Chúa.
Ngài cũng
tuyên bố là vì
các ông chúng
lên Tòa Thánh
nên các ông
không bao giờ

có, chờ đón
khi Tòa Thánh
phán đoán về
hai ông. Trong
Bản Thông
Cáo Chung
Tòa Thánh

tuyên bố rằng
Toà Thánh đã
không nhận
phán đoán về
hai ông. Nh
thì làm sao
nói đố c là

Toà Thánh đã
y án? Vì sao
phó i hiếu rong
trong thời gian
trống c khi ĐGM
giới vớ tuyệt
thông, các

Ông vĩnh
không bao giờ vì
hiểu lý của
sự chúng án.
Còn lý do nào
đã thúc đẩy
ĐGM giải vĩnh

tuyệt thông thì
không ai biết
đoát c. Ai cũng
chỉ đoán mà
thôi, vì vẫn thỉnh
này một . . . ”
Thoáng nhìn

một lotta, tôi
thấy nhung cái
đều gót gù.
Tôi mừng
thêm là họ đã
hiệu ra đòn c
điều khúc mót

này.

5. Tiop đón là
câu hỏi sau
đây: “Trong

Bộn Thông
Cáo Chung,
hai ông Thịn,
Bài đã ký giỗ y
công nhồn
ĐGM là ngõ i
duy nhốt có

quý n b
nhi m cha x.
V y thì t i sao
hai ông không
nh n Cha
Đỗ ng do
ĐGM b

nhiệm. Nhóm
thì có phải là
bất trung, bất
tín không?"
Tôi đã được khen
Bộn Thông
Cáo Chung

nên đã đ
phòng câu h
này; vì th
tôi
tr
l
i ngay
nh
sau:

Tôi xin phép
đưa ra một ví
dụ, và nguyên
tắc, nhau sau
đây: Chỉ c ai
cũng phai
công nhau

rõ ràng trong gia đình, cha mẹ có quyền sá phật con cái khi con cái có lỗi. Nhưng khi sá phật, cha

mỗi phái ra
hình phật vì
lòng thông
và hình phật
cân xứng với
lối cõa con.
Nếu hình phật

quá nỗ ng thì
cha mỗ đã
làm sai và đã
lỗ m dỗ ng
quyền cỗ a
mình. Nỗ u
hình phỗ t đó

gây nguy hiểm
cho con thì
cha mẹ có thể
bị truy tố về
tội lạm dụng
con cái (child
abuse).

Trời lỗi câu
hỏi trên, tôi xin
thưa: Ai cũng
phải công
nhận rằng
trong giáo
phân ĐGM là

người duy
nhất có quyền
bị nghiêm cha
xử. (hai ông
Thiền, Bài ký
công nhận
điều này là

một việc
thì a). Những
giáo hội đã
khôn ngoan
lập ra giáo
điều 524 làm
tiêu chuẩn cho

các Giám Mục c
theo trong
việc bùn nhim
các cha xứ
như tôi và
trình bày trên
đây. Những

ĐGM Du
Maine đã
không làm
theo giáo điều
này và đã bỗ
nhiệm Cha
Đỗ Đặng vì lý do

riêng nhõ Ngài
đã xác nhõn
trong Bõn
Thông Cáo
Chung, bõt
buõc giáo dân
phõi chõp

nhưng một vở
chính xác mà
hỗn có lý do đính
chu ng đính, hỗn
thông tin, hỗn
nhiều này bị t
lỗi cho việc

sóng đập o cùa
hỗ. Nhờ thời
tộc là Ngài đã
sai, đã lầm
đông quyển
cùa Ngài,
chỗng khác gì

cha mìn, tuy có
quyền sá
phát con
nhưng đã sá
phát không
đúng cách
nhưng tôi vẫn

trình bày trên
đây.

Nhờ vậy ta có
thinks kinh luhn

rõ ràng: công
nhìn cha mồ
có quyền sá
phát con cái
không có
nghĩa là cha
mồ mùn sá

phát con cái
thì nào cũng
độc. Cùng
một cách suy
luôn đó, công
nhận ĐGM có
quyền b

nhiều m cha xem

không có

nghĩa là Ngài

có thay bao

nhiều m một

cha xem mà có

thay gây thất

hỗ i và chia rẽ
giú a giáo dân
nhỗ trung
hỗ p Cha
Đỗ ng đã
đỗ c chung
minh bỗ ng các

sẽ kinh xay ra
tôi mất năm
nay. Vì ý nêu
ai nghĩ rằng
hai ông Thịn,
Bài đã công
nhìn là chưa có

ĐGM có
quyền bá
nhiệm cha xá
và vì vậy hai
ông phái công
nhìn Cha
Đỗ ng làm

chính xứng thì
người i đó đã
không hiểu
tòan dinh vĩnh
đdì.

6. Đỗn đây,
chúng tôi
đã ng ý rõ ràng
vẫn đỗ chính
bây giờ là tu
ổi Cha Dỗng.
Nếu Cha

muôn làm
chính xứng Hợp
Đó o thì Cha
nên, bỗng mồi
cách, tiếp xúc
với giáo dân
chung đồi Cha

đó tò tò Cha
và hò có thò
làm vi c vò i
nhau. Bò ng
không thì Cha
nên tò chò c
đó kò t thúc

cuộc khung
hồng hìn
nay. Nhờ th
mối tơ ra Cha
thot tình
thông con
chiên và muôn

làm việc cho
lợi ích của con
chiên. Nú
Cha cù ti>p
tục cù tình kéo
dài tình trung
nhỏ hiền nay

thì ngõ i ta
phõi đõt nhiiõ u
câu hõi võ
hành đõng
cõ a Cha.

Sau khi
truy尋 n trò, thết
có chúng tôi
đò u vui vì hay
đã nói ra đò i c
nhhỉng thuc
mác có a hay và

tôi đã giúp họ
họ u thêm
độc lập của c
tranh đấu của
giáo dân San
Jose. Tôi đã
mỗi khi có

dập ghé lõi

Trung Tâm đập

gập gập bà

con. Hỗn vui vui

nhộn lõi và

hỗn sỗ cỗ u

nguyễn cho

mỗi việc đập c
kết thúc tột
đập p.

Monterey

*ngày 12 tháng
7 năm 1987*

Trung vương Mộc

Lộc

 *

Phón 5