

Tết hay năm mới (Tân Xuân).

Tết là một danh từ đặc có rút ngắn từ “Tết Nguyên Đán” hay là “Ngày Hết Đậu Năm”, chính là một tên gọi đón Xuân.

Thật vậy, Tết là dịp mà người Việt Nam mừng theo âm-lịch, thường nhầm vào tháng Giêng hay tháng Hai dương-lịch.

Việt Nam là một nước chuyên về nông nghiệp và người mình cho rằng số tái sinh của con vật trong mùa Xuân diễn tiến rất tốt và chậm rãi. Vì thế, người Xuân không thể là một việc gấp rút. Và riêng tục ngữ ta có câu: “Tháng Giêng ăn Tết ở nhà” !

Đành rằng không ăn Tết cả tháng, người ta vẫn dành riêng nhu cầu thời gi<, ngay cả trong hoàn cảnh vẫn chưa Việt Nam thời nay, để sốa sốn đón Tết hàng ngày tuân lệ truyền và mang đón Xuân về bằng cách thăm viếng chùa chiền, cúng quỷ, cả bùc, ăn uống cùng thăm viếng bạn bè thân hữu hàng ngày liền.

Ngay cả bây giờ, Tết vẫn còn là một dịp có thể xem là đồng vui với Giáng sinh và đầu năm Tây (đồng-lịch) và nhu cầu khác chung gấp lên.

Cục chuồn bỗn đón mừng ba ngày Tết thìn là chu đáo và bắt đầu từ nhu cầu ngày trước. Nhu cầu đình đám đón năm mới có tính tiêu trong dịp Tết.

Nhà cửa đặc biệt bỗng dưng ngăn nắp sạch sẽ hoang quét vôi hay sốn lối tông vách thời là chu đáo và bắt đầu từ nhu cầu ngày trước.

Những câu đùi vui bỗng chung Nho trên giấy hàng-điều ghi những lời chúc đẹp đẽ đầu năm Phúc-Lộc-Thịnh đồng cát tường tết những nét i trang trọng.

Ở miền quê, người ta thường hay treo một cây nêu bằng tre ở trung tâm sân nhà, trên có dán bùa đeo trù tà ma và treo cờ đeo rồng mèo hổ linh thiêng vui ăn Tết cùng con cháu.

Bàn thờ tổ tiên đặc biệt là i hú hút mèo nhà. Lộ đồ nh và các đồ dùng thay cúng đặc biệt đánh bóng sáng loáng.

Người ta cũng đón nghĩa trang thăm mèo ông bà, quét giỗ n sach sô.

Quần áo mèo đặc biệt mua sớm.

Bánh chưng hay bánh tét đặc biệt gói và nấu chín. Ngoài ra còn các thứ bánh khác hay một đặc biệt làm cúng kiêng và sau đó để ăn,

Thực phẩm cũng đặc biệt lo liệu sẵn để dùng trong ngày Tết. Thường thì nhà nào cũng có dưa hành, cờ kiêng để ăn kèm với bánh chưng hay bánh tét hay một nồi thịt kho.

Những người đi làm việc xa nhà đều cung trang vui nhà để xum họp gia đình.

Mặc dù tục ăn Tết khác nhau tùy theo vùng địa phương và truyền thống gia đình, những các tục đặc biệt chung hú nhau như bảo cũng có.

Lộ tin đặc biệt.

Lộ này nhằm ngày 23 tháng Chạp âm-lịch để cúng vui thần linh cai quản trong nhà. Đó là ông Táo (ông bá p).

Người ta tin rằng vua thời nay ngày xưa trong bùp và có phón sô ghi chép bút cursive đều giờ xẩy ra trên thời gian này trong suốt cả năm.

Vào đúng ngày 23 tháng phái lên thiên-đình (trời) báo cáo tết có những gì thay đổi trong năm qua.

Là tiền đúc có hoa quỳ và trái cây tượng trưng cho những món ăn đặc biệt đặc biệt bày ra. Xong người ta đốt hương, trầm và cù khén cho vua thời tháng lì bình an.

Có nói đậm một con cá chép sống vào chầu nóc, ngày ấy đúc vua thời cài lên chầu trời.

Khi lợ chum đúc, người ta mang cá đó thời xưa ao hồ hay sông rạch gần đó, và sau đó cúng đình ngồi quây quần ăn uống.

Hoa ngày Xuân.

Những thời hoa sau đây đặc biệt nhuộm ngập không riêng chốn đúc trống bày trong những ngày Tết :

- Hoa Anh Đào tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý.
- Hoa Mai tượng trưng cho sự đài các, tâm hồn cao thênh.
- Hoa Thủy Tiên tượng trưng cho sự liêm khiết, trong trắng và có tâm hồn văn nhân.

- Hoa Cúc tâng trâng cho sâ trâng thâ.

- Cây quât tâng trâng cho sâ hâp quât, vuông tròn đong đúc.

Pháo.

Đân Tât, khi nhâng vâ thân tât đâa lâen Trâi châu Ngôc Hoàng thì hai vâ thân xâu câng lâng hânh và g\u00e1y nhiu kh\u00f3 kh\u00e1n cho d\u00e1n ch\u00fung.

D\u00e1n ch\u00fung biết l\u00e1 N\u00e1-Ông v\u00e0 N\u00e1-B\u00e1 r\u00e1t s\u00e1 ánh s\u00e1ng v\u00e0 tiếng đ\u00e0ng, cho n\u00e9n ng\u00f3i ta th\u00e1p đ\u00e8n s\u00e1ng trong nh\u00e1 v\u00e0 đ\u00e0t ph\u00e1o đ\u00e0 đu\u00e1i nh\u00e1ng v\u00e1 th\u00e1n x\u00e1u n\u00e1y d\u00f3i ch\u00e1 kh\u00e1c.

Ng\u00f3i ta tiếp t\u00e1c đ\u00e0t ph\u00e1o v\u00e0 th\u00e1p đ\u00e8n s\u00e1ng li\u00e9n mi\u00e4n cho đ\u00e0n khi Tât đâa h\u00e1t v\u00e0 nh\u00e1ng v\u00e1 th\u00e1n tât b\u00e1o v\u00e1 d\u00e1n t\u00e0 Trâi tr\u00e0 v\u00e1.

Ng\u00e1y n\u00e1y, ng\u00f3i ta d\u00fung ph\u00e1o đ\u00e0 đ\u00f3n Giao-Th\u00e1a n\u00e1m m\u00f3i. C\u00f3 m\u00e1t s\u00e1 thay đ\u00e0i trong ý ngh\u00e1i c\u00e1a truy\u00e9n th\u00e1ng n\u00e1y. Ti\u00e8ng ph\u00e1o vui m\u00f3ng đ\u00e0c coi nh\u00e1 bi\u00e1u hi\u00e1u c\u00e1a h\u00e0nh ph\u00fc h\u00e1n l\u00e1 m\u00e1t cách đ\u00e0 đu\u00e1i hung th\u00e1n d\u00f3i n\u00e1i kh\u00e1c.

V\u00e0i t Nam ta c\u00f3 r\u00e1t nhi\u00eau th\u00e0 ph\u00e1o. Ch\u00e1ng h\u00e0n nh\u00e1 ph\u00e1o t\u00e1ng, ph\u00e1o xi\u00eat, ph\u00e1o chu\u00e1t, ph\u00e1o n\u00e1 ch\u00e1m, ph\u00e1o th\u00e2ng thi\u00e4n, ph\u00e1o d\u00f4i, ph\u00e1o hoa ...

C\u00e1y N\u00eau.

C\u00e1y N\u00eau l\u00e1 m\u00e1t trong nh\u00e1ng bi\u00e1u t\u00e0ng c\u00e1a d\u00e1n gian.

Ngoài chõt mõt cây tre, róc hõt các đõt và lá; chõ chõa mõt nõm lá ñ ngõn. Trên ngõn đó đính nhõu thõ: đõc biõt là mõt cái bùa bát quái và mõt miõng giõy màu đõ có võ tám hõng. Tâm đõm cõa bùa bát quái là mõt vòng tròn. phân chia bõi mõt đõng cong või hai chõm Âm-Dõng hai đõu tõng trõng cho nguyên tõc Tõo Dõng và Duy-Trì vñt vñt đõng quân bình. Tám hõng và các hình võ bên trong tõng trõng cho sõ thay đõi trong vñt.

Ngoài ra, còn có mõt cái giõ nhõ đõng trõu cau đõ dâng lên thõn thánh.

Mõt vài nhõc khí nhõ lõc lõc hay sáo cũng đõng treo trên cây nêu đõ phát ra tiõng nhõc.

Đõc biõt còn có mõt tõm phên nhõ bõng tre hay nõa đõ tõng trõng cho viõc ngăn cách ma quõ không đõng lai vãng. Có khi còn đính thêm mõt lá phõn ngõ sõc. Chõ ngõ sõc đõ trõ ma quõ.

Treo bùa là cõt đõ xua đuõi ma quõ. Còn lõ vñt trong giõ cõt đõng đõng cúng thõn lin, cõu xin lõn phõn.

Ngõi ta dõng nêu trõ lõm là ngày 30 tháng Chõp và đõ đõn oit51 nhõt là mõng 7 thì mõi hõn nêu.

Đón mõng năm mõi.

Đõ đón mõng năm mõi ngõi ta có thói quen là hôm 30 tõm gõi sõch sõ või mõc đích sõch sõ, mát mõ và thanh cao đõ đón mõng năm mõi.

Cùng mõt quan đõm nõy, tõt cõ mõi hõn thù, ghen ghét nêñ đõng xóa bõ, tha thõ đõ tâm hõn lõng đõng.

Đêm 30 tháng Chõp âm lõch, lúc 12 giõ, ngõi ta đón GiaoThõa. Đánh dõu sõ chuyõn mình cõa

năm cũ chuyễn sang năm mới. (Đêm trung thu).

Đêm thanh toán mùng viêt c, người ta phai cỏ gõng làm hột nhóng công viêt c còn lõi cho xong.

Đêm Giao Tháa, mùng sáu người còn giữ thói quen đón các đền chùa đền hái lộc, cầu xin phúc lành cho gia đình.

Ngày mùng Mười nên đặt vè con đền mùng tuối ông bà, cha mẹ.

Ngày mùng Hai đi thăm bà con anh chị em.

Ngày mùng ba đi thăm bạn bè.

Sau đó, những ngày kế tiếp đi thăm bạn bè.

Chính vào không giờ (qua 12 giờ khuya) là qua Năm Mười, người ta thi nhau đốt pháo hàng loạt đón mùng Xuân sang, đồng thời cũng đốt xua đuổi ma quỷ. Người ta gọi là “Tếtинг cúng, Nghênh tân”.

Mười cái bàn đập đốt ngay trước cửa bàn thờ để có chỗ thắp ăn vè thắp cúng đón cúng tiên, ông bà. Người già thường thay mứt con cháu đốt trùm hòm trên bàn thờ tết tiên và thắp hòm linh tết tiên, ông bà và cha vui cùng con cháu, rồi lén lút mồi ngưới trong gia đình thấp hòm lợy tết trộn c bàn thờ.

Trong ba ngày Tết người ta chỉ nói xàm, vì nói xàm sẽ mang lõi xui xẻo.

Người xông đất (nhà).

Người Việt Nam tin rằng số liên quan giấu con người và huyền bí, may mắn nên người ta chọn ngày xông nhà. Nếu người xông đất là người vui vẻ thì nhân số có một năm vui vẻ, hạnh phúc. Người cúng, gấp người thô lỗ cắc cẩn, râu chè, hút xách, cầm bút thì năm đó chắc chắn số người không may, rủi ro.

Để tránh các điều u ám trên, người ta thường chọn một giờ vàng, nghĩa là chọn trung cung xông đất, nếu là người quen thân thì điều định trung có số phái hợp. Thông thường người định lợn a chọn xông đất thường là người có đao đũa, có gia đình hạnh phúc, sốc khoẻ cứng tráng.

Ngũ quỷ.

Ngũ quỷ là năm tháng quỷ đeo cúng nhau mang cát (na), xoài, cam quýt hoắc, bưởi, hổng, và dứa hùu

Dứa Hùu có ý nghĩa là giàu sang, con cháu đầy đàn. Dứa Hùu còn tượng trưng cho phì nhiêu, phồn thịnh, may mắn vì ngày xưa An-Tiêm đã biến một hoang đao cát cát thành một miếng đất trống dứa hùu sai trái, đêm mùa và phồn thịnh.

Thứ Võ Định Liên (trích):

Mỗi khi hoa đào nở rộ rực rỡ rực rỡ

Lại thấy ông đeo giàn rồng rồng

Bảy mươi Tùu, già y đeo rồng rồng

Bên phái không người qua...