

Khe Sanh: Biểu tượng gì của Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam?

Tác giả: Lê Quốc Lâm

Thứ 7, Ngày 14 Tháng 7 Năm 2011 20:23

Tổ căn cứ Khe Sanh, HK tin rằng họ có thể kiểm soát và mở rộng đột pháo kích và tấn công phá vỡ các mảng lõi tiếp vận vũ khí và các hành lang xâm nhập quân BV trên đường mòn HCM.



Khe Sanh

Concord là biểu tượng của khát vọng con người với dân chủ đó. Vì những giá trị đó mà con người vẫn vui khi thô sơ dám đứng lên đòi độc lập với bạo lực hung dữ. Nhờ đó mà có một Hiệp Công Quốc HK vẫn bùn Tuyên ngôn Độc lập lịch sử, làm cho sự đòi nhân quyền tột cùng một xã hội thực sự văn minh tiến bộ theo trào lưu tiến hóa của lịch sử.

Phản ứng đùa Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ đã ghi rõ: "Chúng tôi coi những chân lý sau đây là hiển nhiên: mọi người đều sinh ra để sống và tự do, và để追求 hạnh phúc. Chính phủ phải bảo vệ những quyền này cho mọi người. Chính phủ n้อม học lý của họ để sống thuần朴 và nhân dân. Vì thế bất cứ hình thức cai trị nào có xu hướng phá hủy mục đích trên thì nhân dân có quyền từ bỏ nó. Hoặc nếu hình thức cai trị đó và thành lập một chính phủ mới, để nó trên những nguyên tắc và tinh thần quyển hành của nó theo những hình thức mà nhân dân xét thấy có thể bao gồm những nguyên tắc an ninh và hạnh phúc cho mình". (1)

Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mở nút nhàng ý tưởng trên đất mảnh đất Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Gettysburg là biểu tượng của tình dân tộc nghĩa đòn bảo vệ quan niệm của người Việt Nam: "Người chung mảnh đất nước phải thiêng nhau cùng". Những người Mỹ dũng cảm yêu chuộng tự do đã "đóng lao công khé" mài tóe đòn mảnh quercus gia đòn lấp trên mảnh lãnh thổ rộng lớn để đào tài nguyên như u nhán lắc đòn khai phá. Do đó ngày sinh mẫu thuẫn đòn đòn hiểm khích rí anh em mảnh đất nhà bắt đòn đòn đánh nhau. Những khi họ đánh nhau cũng là lúc họ hận thù, tất cả đoàn kết tròn lối bao vây di sản của tinh thần, phát triển nó thêm đòn truy cập lối cho các thế hệ mai sau. Sau ngày chiến, là thời kỳ phát triển không ngừng của HK, tổng bốn cát đòn đất nước này trở thành mảnh siêng cường quốc đòn đánh thế giới.

Nhóm đòn Gettysburg, phái chặng tân tòng thời Mĩ Barack Obama muốn truyền thông điệp đòn tiên của ông đòn giáp lãnh đòn và nhân dân các nước Việt Nam, Triều Tiên, Iraq,

Khe Sanh: Biết gì về chiến tranh Việt Nam?

Tác Giả: Lê Quyết Lâm

Thứ Năm, 14 Tháng 7 Năm 2011 20:23

Afghanistan, Palestine... và bài học lịch sử đau thương của Hoa Kỳ?

Normandy: Âu Châu là nguyên quán của những người đã lấp ra nước Mĩ. Nơi đây vào năm trung cổ Thế chiến II, ba thế lực độc tài là Quốc Xã Đức, Phát Xít Ý và Cộng sản Liên Xô đã liên kết với nhau nhằm thống trị toàn thế giới các nước Âu Châu.

Đến giữa tháng 4/1940 toàn bộ pháo đài Tây Âu, chủ trì Anh Quốc đã lọt vào tay Hitler. Ngày 8/9/1940 TT Mĩ Franklin D. Roosevelt tuyên bố đòn quoc gia trong tình trạng khẩn cấp, luật trưng binh đặc biệt ban hành, mỗi công dân từ 18 đến 35 tuổi đều bắt buộc cung cấp bách thi hành quân sự. Giữa tháng 6/1941, Đức xé bỏ hiệp ước bất đồng xâm, khai chiến với LX. HK liền viện trợ vũ khí giúp Stalin chiến đấu chống Đức. Trong ba năm sau đó, Hồng quân LX gánh chịu những thất bại sấp mặt trước quân Đức. Đến năm 1944, họ đã duy trì được khẩn cấp lãnh thổ và bắt đầu phản công tiến vào Đông Âu. Trên con đường tiến quân về Bá Linh, mỗi quan tâm hàng đầu của Stalin là giúp các đồng CS trong khu vực Balkan chiếm chính quyền, thành lập các nước Cộng hòa ở Đông Âu. Thêm nữa Đức Quốc Xã sáp tàn thì một thời hào mĩ đe dọa Âu Châu lì xut hơn. Do đó HK tiếp tục đưa binh vào Tây Âu để cứu các nước này khỏi lọt vào tay LX. Khi chiến tranh chấm dứt, Âu Châu, Đức và thủ đô Bá Linh đều bị chia đôi, một bên thuộc cõi nhượng Anh Pháp Mĩ, một bên thuộc cõi nhượng Liên Xô.

Liên Xô và Hoa Kỳ đều là đồng minh trong hai trận chiến này. Trong giai đoạn hữu chiến sau 1945, họ giao chiến với nhau bằng lòng với nhau không phản đối nhau không đồng ý với nhau chia nhau trong giai đoạn hợp tác chống Đức. Cả hai đều là thành viên tham gia trục Hồi Đồng Bồ An Liên Hiệp Quốc, họ sẽ thi đấu hợp mithత trật tự thế giới an ninh và bình đẳng cùng tồn tại và phát triển... Những sự thù nghịch lối xay ra với chiến tranh lạnh - cả hai vẫn giữ mối liên hệ với nhau, song chung hòa bình, song chiến tranh nóng lối diễn ra ở VN.

Concord, Gettysburg và Normandy đều có biến cố riêng của nó trong lịch sử Hoa Kỳ. Vậy Khe Sanh nói lên biến cố gì của HK trong chiến tranh VN khi tên TT Hoa Kỳ Barack Obama liệt kê nó với ba danh hiệu lịch sử lừng danh trong diễn văn nhậm chức của ông?

Khe Sanh: một căn cứ quân sự của HK trong chiến tranh VN. Khe Sanh nằm ở phía Nam khu Phi Quân Sát (vĩ tuyến 17) khoảng 23 cây số, cách biên giới Lào Việt khoảng 10 cây số. Trước tháng 3/1967, Khe Sanh do một đội đặc nhiệm Quân Lực Cảnh Sát HK trú đóng đặc sứ yểm trú của một đội đặc nhiệm Phóng Quân VNCH đồn trú cách căn cứ khoảng hai cây số. Vào thời điểm này, chiến tranh VN sập đì vào một bối cảnh ngoại giao. Đầu tháng 2/1967 khi đến thăm Anh Quốc, Thủ tướng LX Kosygin lên tiếng yêu cầu HK chấm dứt không điều kiện viễn oanh từ miền Bắc để khôi phục các cuộc thương lượng hòa bình. Do đó ngày 8/2/1967, TT Johnson chính thức gửi đến Chủ tịch Hồ Chí Minh lời đề nghị: Hoa Kỳ sẽ không ném bom Bắc Việt và không tăng cường quân lực Mĩ ở miền Nam Việt Nam, nếu Bắc Việt cũng đình chỉ giao tranh và vũ khí vào MN. Sau đó Mĩ và Bắc Việt sẽ tiến hành ngừng cuộc mithత đàm giải quyết vấn đề miền Nam VN. Trong thời kỳ này, Chủ tịch HCM cho biết nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa "không thể thương lượng với ai cả để đưa ra một bom đòn Mĩ". Hoa Kỳ phải chấm dứt vĩnh viễn và không điều kiện viễn ném bom và mithత hành động chống lại nước VNDCCH, khi đó hai bên mithత có thời đàm phán và thời luân nhượng vấn đề mà hai bên quan tâm". (2)

Khe Sanh: Biết gì về chiến tranh Việt Nam?

Tác Giả: Lê Quyết Lâm

Thứ Năm, 14 Tháng 7 Năm 2011 20:23

Đến nay dù vẫn còn là một đề tài gây tranh cãi, nhưng có thể xác định rằng, sau đàm phán (một điều chưa chính xác) tại Khe Sanh, Hoa Kỳ đã bắt đầu rút quân khỏi miền Nam Việt Nam. Căn cứ Khe Sanh nằm sát biên giới Lào Viêt, cách Quốc lộ 9, đã ánh nắng con đường xâm nhập của quân Bắc Việt tớđến mòn Hồ Chí Minh đứt trên lãnh thổ Lào vào chiến trường Trận Thiên Huân. Do đó từ cuối tháng 4/1967, Bắc Việt tiếp tục quân sự đóng đòn vào vùng này nhằm bắn nhau cǎn cǎn Khe Sanh. Hoa Kỳ phái tăng cường những đòn vũ TQLC tinh nhuệ, thiết lập mìn hổ thòng cùi đòn chiến lối kiên cố với quân số lên đến 6 ngàn. Từ căn cứ Khe Sanh, HK tin róng hổ có thể kiểm soát và mở nhau ng đòn pháo kích và tên lửa công phá với các mìn lõi tiêm vụn vũ khí và các hành lang xâm nhập quân BV trên đường mòn HCM. Các cuộc đòn đã gây tử thương cho 155 binh sĩ HK, nhau quân BV bị thiến hổ i nổ ng hổ n vui i 940 cán binh tử thương. Từ giữa tháng 5/1967 Cộng quân tóm ngang các hòt đòn, áp lắc quân số giảm dần. HK rút bớt lắc lõi hổ i Khe Sanh.

Trung tuần tháng 6/1967, Kosygin đến Moscow tham dự Đại hội đồng LHQ. Trong cuộc họp kín với TT Johnson ngày 23/6, ông cho biết vua nhà ném bom, hổ sét đòn bàn hổ i nghẹt ngay. Từ đó có nhau nỗ lực quắc tay giúp Hoa Kỳ và Hàn Quốc đòn bàn hổ i nghẹt, đáng kể nhất là trung gian của Pháp tháng 6/1967. Ông Raymond Aubrac (một người CS từng quen biết HCM hồi năm 1946) và Hervert Marcovich - cả hai là khoa học gia Pháp, nhau lòn đi Hàn Quốc giúp HCM và TT Phan Văn Đèng để giúp BV và HK trao đòn nhau ng đòn nghẹt. Phía Hàn Quốc do đại sứ Mai Văn Bảo phụ trách, còn phía Mỹ là Henry Kissinger. Hàn Quốc đòi HK ném bom MB vô đòn kiềm. HK đòn ng ý nhau ng vui i đòn kiềm Hàn Quốc phai ngay vào bàn hổ i nghẹt đòn giặc quyết vui n đòn mìn Nam. Hàn Quốc đòi HK phai rút khỏi MN và thua nhau MTGPMN. Cuối cùng BV nhau mìn nhau: "chỉ sau khi Hoa Kỳ chém đòn không đòn kiềm vui c ném bom và bớt c các hòt đòn gây hổ n nào khác chung Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thì hổ mồi có thể nói chuyễn".

Ngày 6/10/1967, Wallner -đại diện HK ở Paris, nhau Marcovich trao cho đại diện Hàn Quốc ở Paris một đòn thông tin xác nhau: Mỹ chém đòn mồi hình thòi đánh phá nỗi VNDCCH mà không nói đòn đòn kiềm, Hàn Quốc có thể nhanh chóng tiêm hành thòi luồn vui i HK. Wallner nói thêm nhau đòn đòn Hàn Quốc đòn ý, Kissinger sẽ sang Paris trao tay cho BV thông tin vui i nhau dung trên. Hàn Quốc không trả lời. (3) Trong hồi ký, chủ tịch Quốc phòng McNamara tiết lộ trong buổi họp nhau các ngày 18/10/1967, TT Johnson đã chỉ thay cho Kissinger thông báo cho Bộ trưởng VN vui sướng tiêm tay c sòn sàng đàm phán của Hoa Kỳ. (4)

Trong giai đoạn chuyễn tiêm, tháng 11/1967 đòn tháng Giêng 1968, Lực lượng Vũ trang Giải Phóng Miền Nam (Việt Cộng) chuẩn bị thòi hổ i Nghề quyết cùa Bộ Chính trị Đồng CSVN (tháng 12/1967): "Chuyễn cuộc chiến tranh Cách mạng miền Nam sang mìn thòi kinh mồi, thòi kinh giành thòi hổ i Nghề quyết đòn nhau". (5) Đó là cuộc Tổng công kích + Tổng khống hổ i nghĩa toàn miền Nam vào đòn Tết Mùa Thân 1968 mà giải hổ i lãnh đòn CSVN kinh vui ng số đánh bùi VNCH giành toàn bộ chính quyền; nhau không, nhau thòi hổ i quân số số làm cùi số giành hổ u thay vui chính trị trên bàn đàm phán.

Sau này, Thủ tướng Trần Văn Trà –nguyên Thủ lĩnh Quân Giải Phóng MN nhau xét: "Đi vào thời chòi hổ i hổ i mìn quyết đòn nhau vui mà Bộ Chính trị chỉ dành cho các cấp chỉ huy có ba tháng, thòi là quá ngắn ngủi". Ông cho biết mìn tiêu đòn ra là "Tiêu diệt và làm rã tuyết đòn bùi phòi quân đòn Sài Gòn, đánh đòn chính quyết các cấp và giành toàn bộ chính quyền

Khe Sanh: Biết gì về chiến tranh Việt Nam?

Tác Giả: Lê Quyết Lâm

Thứ Năm, 14 Tháng 7 Năm 2011 20:23

về tay nhân dân” và “tiêu diệt mìn pháo nhanh sinh lõi và pháo ngang tiễn chiến tranh của Mĩ” thì thật là vượt quá nhu cầu khẩn năng thíc ta có. Thật nhât ta không đỗ súng - lõi ngang ta chém bắn 1/5 cát Mĩ và quân đội Sài Gòn vùi bùi binh. Còn không quân, hối quân và cát giặc thì chúng có lùi thua tuyết đối... Ông chưa chát kín lùn: “Nhưng v่าย đã ra chém trúng TCK-TKN đỗ giành toàn bộ chánh quyến về tay nhân dân” mà cán bộ và chiến sĩ ta diệt đòn gòn và đòn giặc lúc đó là “đòn đồi mồi” thì thật là hoàn toàn không thíc ta, không thíc thíc hiến nỗi, vượt quá sức cát ta và coi thêng khẩn năng và pháo nòng cát Mĩ”. (6)

Tại Khe Sanh tối đỗ u tháng 12/1967, tin tình báo cũng nhận không thám và các máy điệp nút khám phá BV đã bắn trí nhu cầu trấn áp pháo và hả a tiễn nhung đỗ i núi bao quanh căn cứ, trong khi nhu cầu súng đoàn chém BV và các đòn vùi pháo đang đòn vùi mìn tiêu này. HK phái đỗ a mìn Trung đoàn TQLC trú i Khe Sanh. Đêm 20/1/1968 Cung quân bút đỗ u khai hả a vùi hàng ngàn hả a tiễn, tiếp theo là các trấn mìn a pháo vào căn cứ. Kho chém đỗ n khung lõi trong căn cứ vùi 1500 tìn đỗ phát nổ. Phi đỗ o Khe Sanh dài 1,2 cây súng bắn cày nát phân nát. Tiếp Westmoreland khôn cùp gõi 1500 quân tăng cùi ngang lõi trúng phòng thô, trong đó có TD 37 Biệt Đội Quân VNCH. Quân Mĩ + Việt đỗ bắn xuống Khe Sanh đỗ i làn mìn đỗ n.

Lúc bấy giờ cùi đồi mồi này đang bắn bao vây bùi khoáng 19 ngàn quân thuộ c ba súng đoàn 304, 324, 325c Bùi Việt và có khẩn năng bắn tràn ngập vùi chiến thuộ t biễn ngõi bút cùi lúc nào. Cùi diệp n này tìn ngang tìn trấn Đôn biên Phù hả i đỗ u tháng 5/1954, khi nhu cầu ngõi lo ngõi Khe Sanh có thà là chiến trùi ng súng kùt thúc chiến tranh VN. Tin tìn cùi chiến súng Khe Sanh là tin nóng bùi ng nhât thà giặc hả i đỗ u năm 1968, hùu nhu khùp nát đỗ u nhìn vùi VN theo dõi các biễn cùi đang xùy ra i đây. Nhông tình hình lõi diệp n ra theo hùi ng khác vùi cùi cùi tìn công Tùt Mùu Thân (30/1/1968): Cung quân đỗ ng lođt mìn cùi cùi công vào Sài Gòn và hùu hùt các tìn hùi i miền Nam. Nhông i Khe Sanh tình hình lõi yên tìn nh. Súng đỗ u chém kéo dài 6 ngày. Sau đó trấn chiến trùi nên ác liết, lòn đỗ u tiên có cùi chiến xa PT-76 do LX chém tìn đỗ cùi đỗ a vào trấn đỗ a. Có đêm cùi ng quân pháo kích 1300 quù đỗ n đỗ i lođt liên tìn cùi 8 giờ vào Khe Sanh làm nát tung mìn kho đỗ n trong căn cứ.

Cùi chiến Khe Sanh đỗ u năm 1968 kùt thúc cùng lúc vùi đòn tìn công kích Tùt Mùu Thân. Tình hình Khe Sanh lõi đỗ u trù i cuì i tháng 3/1968. Sau 77 ngày đêm chiến đỗ u, tìn kùt súng thùi vong cùi a hai bên đỗ cùi ghi nhùn nhù sau: HK có 199 tìn thùi vong, 1600 bắn thùi vong. VNCH có 34 tìn thùi vong, 184 bắn thùi vong. Riêng CSBV súng tìn thùi vong i cùi tính tìn 10 ngàn đòn 13 ngàn.

Sau này, các sách vùi vùi chiến tranh VN có nhùn nhùn xét khác nhau vùi cùi cùi chiến Khe Sanh. Một lõi p luân cho rùng tìn vùi Võ Nguyên Giáp muộn đỗ HK đỗ n quân vào Khe Sanh đỗ rùnh tay tìn công các vùng khác. Một lõi p nát lõi cho rùng tìn Giáp bao vây Khe Sanh vùi lý do muộn tìn mìn đỗ i Đôn Biên Phù thà hai buộ c HK phái đỗ u hàng, rút lui khùi miền Nam VN. Còn tài liết chiến súng HK lõi cho rùng tìn Westmoreland đỗ “tùi ng kùt tìn kùt”. Ông mong Cung quân tìn trung nhu cầu binh đoàn gùn Khe Sanh đỗ ông dùng hùa lõi pháo binh và phi cùi tiêu diệt. (7)

Riêng cá nhân tôi, nghiên cứu vùi cùi cùi chiến cùi a đòn nát cùi mìn, tôi có nhùn đòn nh khác, khi nhìn lõi nhùn biển cùi tiết đòn sau đó. Ngày 30/3/1968 TT Johnson ra lệnh xuống thang chiến tranh, hùn chém ném bom miền Bùi, nhùm tìn đỗ u kiùn cho viùc thùi vong thuyết súng khai đòn. Ba ngày sau chính phủ VNDCCH ra tuyên bắn súng sàng cùi đòn diệp n xúc vùi Mùi. Cùi đòn

Khe Sanh: Biết gì về chiến tranh Việt Nam?

Tác Giả: Lê Quyết Lâm

Thứ Năm, 14 Tháng 7 Năm 2011 20:23

phán Mãt và BV bắt đầu từ 13/5/1968 tại Paris giữa đòi biĐu Hà Nội, ông Xuân Thóy và đòi diĐn HK, ông Harriman.

Đàm phán vúi CS Búc ViĐt đòi quyút cuúc chiĐn É Nam VN là chòo trúng cúa HK. Mòt thòng sau khi ra lón cho hai Tiúu đoàn TQLC đòi bò vào Đà Nẵng, tòi Đòi Hóc John Hopkins ngày 7/4/1965, TT Johnson mòi gúi BV ngúi vào bàn hói nghị đòi quyút chiĐn tranh búng đòng lói hòa bình. Hà Nội luôn khúc tò, trong ba năm sau đó, HK phúi xú dòng hai gúng kúm: dòi bom miĐn Búc và đòa quân vào miĐn Nam VN đò làm áp lóc. Năm 1968 cuúc đòam phán đòa khai diĐn, chòo đòch cúa HK đòa đòt đòng. Tò đó, tôi cho rúng Khe Sanh đóng mòt vai trò quan trọng trong viúc khút thúc chiĐn tranh VN. Năm 1967, Hà Nội đòi HK phúi rút khúi NamVN và thòa nhún Mòt trún GiĐi phóng. HK sún sàng đáp ứng đòi hỏi này, núu MTGPMN chòo ng tò hóm nhún VNCH và đòng nhún dân miĐn Nam Éng hó. Cuúc Túng công kích - Túng khúi nghĩa Tòt Mòu Thón sú trúc nghiĐm đòu đó.

Tò trúc đòn nay, có nhúu nguĐn tin nói rúng Mòt và Hà Nội đã thòa thuún “án binh bút đòng” đò Lóc lóng vũ trang GPMN dòc toàn lóc vào cuúc Túng công kích - Túng khúi nghĩa khúp các thò trún, đò thòa miĐn Nam. Hó lóp luĐn núu quú thòt MTGPMN có úu thú, đòng sú úng hó cúa dân chúng nhún hó thúng rêu rao “kiúm soát 3/4 dân sú và 4/5 đòt đai” thì HK sún sàng rút quân đò MTGP quún lý công viúc MN theo cúng lónh cúa hó. Núu không thúng, MTGP sú cung chính quyún Sóigón đòam phán, giúi quyút chiĐn tranh búng con đòng hòa bình. ChiĐn trúng Khe Sanh diĐn ra ác liệt 10 ngày trúc khi CS mò ra cuúc Túng công kích Tòt Mòu Thón. Lúc đó, ai cũng thòy CSBV và HK đòu dòn nú lóc vào Khe Sanh và đòu có ý nghĩ núi đây sú giúi quyút cuúc chiĐn VN. Nhúng đó chò là kú “đòng Đông kính Tây”. Quân Mòt và Cúng sún Búc ViĐt đòu túp trung vào Khe Sanh, hó đò Quân GiĐi phóng MN đò súc vúi QLVNCH trong đòp Tòt, thòi đòm mà ngú i lính Cúng Hòa ló là trong phòng thí vì đã có lónh hóu chiĐn đò ăn Tòt cú truyún. Nhú vúy, có thò nói chiĐn sú Khe Sanh đò đánh lóc hóng trong âm múu trúc nghiĐm súc múnh cúa Mòt trún GiĐi phóng MiĐn Nam nhúm đòa CS ngúi vào bàn hói nghị.

Hai múi năm sau, vào năm 1988, Trún Búch Đóng - cúu búí thò Thành y Sóigón- Gia đònh, ngúi đòa chòo huy cuúc Túng tún công Tòt Mòu Thón É chiĐn trúng trúng đòm Sóigón đòa dành cho ký giĐ Úc Clayton Jones mòt cuúc phúng vún vú biĐn cú này. Ông nói: “Chúng tôi bò dòn vào thòi phúi túng công kích, dù chúng tôi đã cú gúng tìm kiúm nhiĐu giúi pháp chính trò khúc. Tôi đã thông báo đòu này vúi chính Đói sú Bunker vào năm 1967 khi chiĐn tranh sú là mòt đòu tút yúu”. Đóng cho biĐt tú năm 1966 đòn 1969, ViĐt Cúng đòa tiúp xúc nhiĐu lón vúi Mòt đò trao đòi tù binh. Chính Bunker đã can thiúp đò trò do cho vú cúa Đóng là bà Nguyún Thủ Chún, sau này là phú tá đòc lóc cúa bà Nguyún Thủ Bình tòi bàn đòam phán Paris. (8)

Ngoài ra, vú ông Trún búu Kiúm là bà Dòng cúsĩ Phúm thò Yên cũng đòng Mòt phóng thích năm 1967 “đò thòc hiĐn mòt Éâm múu chính trò múi”. Ông TBK là trúng phái đoàn đòu tiên cúa MTGPMN tòi hòa đòam Paris. Bà Yên là trúng ban trú vún thành phú Sóigón bút khoĐng năm 1961, bú giam É Cún Đóo. Năm 1967, Mòt đòa bà vú Sóigón, vào búnh viĐn tò cúa bác sĩ Nguyún Duy Tài, cho gia đình đòn thăm nom. Vài tuún sau Mòt chòa bà lên biên giĐi Tây Ninh, đòa ít tiún ria và búo: Bà đi thòng thì lên Pnôm Pênh, có sú quán cúa ViĐt Cúng É đó. Bà rú tay mút, thì vào chiĐn khu ViĐt Cúng. Tùy bà lóa chòn. Bà quyút đònh lên Pnôm Pênh. Năm 1968 bà trò vú miĐn Nam và qua đòi sau cún sút ác tính năm 1971.(9)

Tiết lộ của Trận Bạch Đằng vĩc ông tiếp xúc với i HK Bunker trước khi xé y ra biển cù Tột Mưu Thân đã gửi tám mìn lõn mà tờ tròn nay không ngòi nghiên cứu chiến tranh VN luôn thắc mắc. Họ tin rằng đã có mìn thám thuỷ nổ mìn nào đó giật HK và CSVN vỡ biển cù này...Nhưng chả có tài liệu chứng minh, phôi dành cho nó hai chữ "tồn nghi".

Trong cuộc tấn công Tột Mưu Thân, một số gia HK đã nhận xét "Việt Cộng đã chửu mìn thót bùi quân súng nổ. Hàng chục ngàn cán binh cuồng tín nhét, có kinh nghiệm nhét tờ vùng rồng núi nhảy vào vùng đêng bồng và thôn quê gánh chửu nổ tròn mìn bom chửt ngòi. Việt Cộng mìn tám mìn thám hù chiến binh và nhân dân thành phố cũng không chửu nồi dãy theo chúng". (10) Nhờ đó, Hành mìn chèp nổ nàm phán theo đêng cùa HK. Dù thòng hay bùi, CS luôn tờ hào đã đòn bàn hòn nghê vỡ Mìn không phôi dãy áp lõc cùa bom đòn mà đã mìn ra tròn tờn công khèp nồi kù cù Sài Gòn và Tòa án sù Mìn.

Trong đàm phán HK đà ra đêng: HK và CSBV đêng rút quân khùi miền Nam. Công viêc miền Nam sù do nhân dân lùi đây tờ quyết đênh. Trong 4 năm thòng thó, Hà Nội đòi Mìn phôi rút quân khùi miền Nam, còn hòn nêu ra nhieu lý lùi đêng né tránh, không chửu rút quân vỡ Bùi kéo dài chiến tranh. Đến 1972, năm cuối cùng cùa nhieu mìn kù mà TT Nixon hùa vỡi nhân dân Mìn sù gùi quyết xong chiến tranh VN, khó có thám thám hiên đêng. HK phôi tìm sù hùp tác vỡi LX và TC đê kùt thúc chiến tranh. HK dành cho LX nhieu lùi đai, hòn ng qui chùi huì quùc, bán lúa mì vỡi giá rù...Đến vỡi Bùi Kinh, HK không dùng quyết phôi quyết giúp Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trở thành hòn viên LHQ và là thành viên thòng tròn Hòn đêng Bùi An có quyết hòn ngang hàng vỡi LX và HK. Mìn quan hòn giật HK và hai nòn cùa CS đàm anh đà a trên cù sù hai bên đêu có lùi, cùng hùp tác bùi vỡi hòa bình thám giật.

Đêng sù đêng thuỷ cùa LX và TC, Hiệp đênh Paris 1973 do Mìn chùi đêng ra đêi, chùm đêt chiến tranh đùa trên cù sù không có sù can thiêp tờ bên ngoài. Hòn đêng Quốc gia Hòa hùp và Hòa giùi dân tộc gồm ba thành phố ngang nhau sù đêng ra tờ chùc cùc tuyùn cù dân chùi tờ do đêng i dân miến Nam VN thám hiên quyết tờ quyết cùa mình. Kùt quyết cùc bùi cù, nùu đêng cù chùc theo tinh thòn HD Paris 1973 có lùi cũng tòong tờ nhùi cùc tuyùn cù Cam Bùt khi nòn cù này thi hành Paris 1991. Nghĩa là không có mìn lùc lùng chính tròn nào giành đêng cù u thù. Quốc hòn i do nhân dân miến Nam bùi ra sù phôi thành lùp mìn chính phôi liên hùp và theo thám chùi trung lùp. Vì đó là xu thám phát triển cùa khu vùc lúc bùi giùi. Tù khi thành lùp hòn i năm 1967, năm nòn cù ASEAN đùu có khuynh hùng thân Mìn... Nhòng khi thò y Mìn quyết tâm chùm đêt chiến tranh và rút lui khùi MNVN, hòn vùi chuyùn hùng chiến lùng. Tháng 11/1967, năm nòn cù ASEAN ra tuyên bùi: "Cùng nhau hành đêng đùi biển vùng này thành mìn khu vùc hòa bình, tờ do và trung lùp".

Tóm lùi mìn tiêu cùa HK khi can đùi vào cùc chiến VN là giúp nhân dân miến Nam VN đêng cù hùng các quyết tờ do dân chùi, đêng cù quyết đênh vùi mìn ng chính tròn cùa mình chùi không phôi bùi áp đùt bùi bùi lùc bên ngoài. Muùn vùy, phôi đùa CS vào bàn đàm phán. Đùi thuyùt phôi cùa Hà Nội, TT Johnson leo thang chiến tranh tòn bùi cù, mìn chiến thuỷt có trù liùu nhòng thòi gian tòn ngùng ném bom, tờ o cù hòn i cho Bùi Việt chèp nhùi thòng thuyùt. Thái đùi mìn đùo đó khiến Hà Nội vùng tin là HK không có quyết tâm đánh bùi hòn. Bùi Việt chùi có thòng cùng lùm là hòa, nên cùng rùn không lùi tròn áp lùc cùa Mìn. Họ nghĩ rùng sù dì HK ngùng oanh tòn chùi vì đùi luùn chèng đùi cùa thù giùi. Họ coi đùi quyết đàm phán cùa Mìn là đùu hiùu chèng tờ sù yùu đuùi cùa HK nên tiêp tòn cùa quân vào miến Nam chiến đùu. Họ tin tòong cùi

Khe Sanh: Biết gì về Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam?

Tác Giả: Lê Quyết Lâm

Thứ Năm, 14 Tháng 7 Năm 2011 20:23

cùng HK mệt mỏi và rút lui, họ sẽ chiến thắng.

Khi bắc vào đàm phán, HK đưa ra đề nghị lõi của họ là nhân dân VN là chính trị của họ. Đôi khi nói CS là anh hùng, HK cho rằng sự tranh giành nhau không giống các công cuộc đã tạo ra nhân loại là chiến tranh, điều này là VN. Vì thế HK quyết tâm rút lui khỏi VN, kêu gọi LX và TC cũng từ chối nhận vây. Nixon đã mở ra giai đoạn hòa hoãn hợp tác với LX, dành cho họ một thời gian dài. Nixon bắt tay với Mao Trạch Đông, thua nhau vai trò lén cưa TC nhận là lãnh tụ Thủ tướng thứ ba, thứ ba chân vắc vì nhân hòa bình thứ nhất.

Sau khi dàn xếp xong với hai nước CS là anh, Nixon chăm sóc chiến tranh VN bằng một hiệp định hòa bình mà “trên cả sự tôn trọng các quyền dân tộc bản cờ nhân dân Việt Nam và quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam”. Trong đó ghi rõ “nhân dân miền Nam Việt Nam tự quyết đanh trừng lai chính trị của miền Nam Việt Nam thông qua tổng tuyển cử thực sự để và dân chủ, có giám sát quốc tế” (điều 9) và “Bảo đảm các quyền tự do dân chủ của nhân dân: tự do cá nhân, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do tổ chức, tự do hoạt động chính trị, tự do tín ngưỡng, tự do đi lại, tự do cư trú, tự do làm ăn sinh sống, quyền tự hưu tài sản và quyền tự do kinh doanh”. (Điều 11)

Nhưng số kiêm trên đã phản ánh những điều mà TT Obama đã cấp trong diễn văn năm 2016 chia sẻ, khi ông ta nhận lời sự đồng ý với chủ nghĩa CS, các thủ lĩnh trung thành với đảng Cộng sản Minh Môn cách mạng, chủ không phải tùy thích; mục tiêu có chính nghĩa; sự cống hiến và quyển tự do kinh doanh. (Điều 11)

Sau khi HD Paris 1973 ra đời, đã chuẩn bị giành thắng lợi với chính trị, Trần Bá Chánh cùng số cán bộ Trí Vision và Đỗ Chánh Võn MTGPMN ra sức vận động và tranh thủ các tôn giáo, các sĩ quan VNCH, các nhân sĩ có khuynh hướng yêu chuộng hòa bình và hòa giải dân tộc...tham gia Lực lượng thứ ba. Trong khi TT Nguyễn Văn Thiệu luôn kiên định với lập trường “bản không”: không thua nhân cõng sốn, không trung lập hóa miền Nam VN, không lập chính phủ liên hiệp, không nhận được sự đồng ý của sốn. Sau hơn hai năm không thuyết phục được TT Thiệu thay đổi lập trường, HK bắt đầu. Ngày 23/4/1975 trong diễn văn đọc tại Đại học Tulane, TT Ford tuyên bố: “Vai trò của Mỹ tại Việt Nam không đã chiếm đất và nhân số không trả lại một chút chiêm mà riêng chỉ là xong rồi”.

Hà Nội liền bắn tiếng chửi chửi nhau nói chuyện với ông Dương Văn Minh – lãnh tụ Lực lượng thứ ba, để giải quyết vấn đề miền Nam VN. Sau khi nhận chức, ông Minh liền cung cấp điều kiện tiếc xúc với CS. Ông nói rằng giai đoạn trừng phạt đã qua, giờ đây ông Minh phải điều hành vô điều kiện. Ngay sau đó, cả ba thành phần chính trị ở miền Nam bao gồm những người quốc gia đã chiến đấu bù o vệ lý tưởng dân chủ đó, những người cõng sốn hoặc không CS thuộc MTGPMN tham gia phong trào “chống Mỹ cứu nước”, những người thuộc thành phần thứ ba yêu chuông hòa bình chửi trừng hòa giải dân tộc, lén lút bắc CSBV loài bắc.

Thúc đẩy Việt Nam sau khi Hoa Kỳ chiếm đất can đảm

Chủ nghĩa Cộng sản đã toàn thắng ở VN. Tháng 12/1976, CSVN triều đại Hồ Chí Minh lâm thọ IV. Trong Báo cáo Chính trị, Tổng Bí thư Lê Duẩn vạch ra chiến lược cờ a đòn trong giai đoạn

Khe Sanh: Bí ẩn gì của Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam?

Tác Giả: Lê Quyết Lâm

Thứ Năm, 14 Tháng 7 Năm 2011 20:23

mỗi là: “típ tặc kinh vai sát cánh với các nước Xã hội chủ nghĩa em chung chung nghĩa đế quốc, đồng đồng là đế quốc Mĩ”. Ông Duẩn còn kêu gọi “xây dựng và phát triển Mĩ tinh thần nhân dân thời gian chung chung nghĩa đế quốc, chia mũi nhọn đồng tranh vào tên đế quốc đồng sô là Mĩ”. (11)

Tháng 11/1978, Thủ tướng Lê Duẩn đi LX cùng Brezhnev ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác Xô Viết (3/11/1978). Ông Duẩn cho rằng “sự hợp tác toàn diện với Liên Xô theo hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt-Xô là hòn đá tảng của đồng lối quốc tế và chính sách đối ngoại của Đảng và nhà nước”. (12) Ba tháng sau, vào cuối năm 1978, CSVN đưa quân sang Campuchia lật đổ diệt chủng Pol Pot để xóa bỏ nhà nước Campuchia Dân chủ, lột ra nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia do số cán bộ Khmer thân Hà Nội lãnh đạo.

Trong Kinh thánh truyền thông không ngớt lên án “tiểu bá” VN liên kết với “đế quốc” LX tham chiến mưu đế bá quyền Đông Nam Á. Vào thời điểm này TC thiết kế hợp bang giao với Mĩ (1/1/1979). Ngay sau đó, Đặng Tiểu Bình đến thăm Mĩ, ông hô hào “Trung Quốc, Tây Âu, Nhật Bản và Hoa Kỳ cần phai thay đổi trong một liên minh chung bá quyền”. Đặng tuyên bố “Bắc Kinh sẽ duy trì với Việt Nam một bài học”. Trên đường về nước, khi ghé Đông Kinh, Đặng nói với chủ tịch tổng thống Nhật Kakuei Tanaka là số “trường phái Việt Nam đang nắm” (13).

Dù điều 6 của Hiệp ước hữu nghị hợp tác Xô Viết qui định rõ “trong trường hợp một trong hai bên bị tấn công thì hai bên đã ký hiệp ước sẽ lập tức trao đổi ý kiến và áp dụng những biện pháp thích đáng có hiệu lực để bảo đảm hòa bình và an ninh của hai nước”... Song TC bắt đầu phản ứng của LX, huy động 60 vạn quân mở cuộc tấn công qui mô vào VN trên tuyến biên giới dài hơn 1000 cây số.

Chỉ 5 năm sau khi HK rút lui khỏi VN, chiến tranh lật tái phát. Lần này, các nước CS đánh nhau báo hiếu bùn đất thoái trào của chung nghĩa cộng sản. Thủ tướng Tôn Khoa Việt Khoa vì hâm mê Afghanistan và yêu mến CSVN đưa quân vào Campuchia. Sau 10 năm sau lật vì hai cuộc chiến này, cùng Hà Nội và Mĩ ký Tô Khoa đàm phán rút quân về nước. Một vài năm sau LX sốp đứt, khôi phục Đông Âu tan rã. Chiến tranh lanh hay cuộc đấu của HK chung chung nghĩa CS chấm dứt.

Khi LX sốp đứt, họ thông tin cáo chung, giải lãnh thổ CSVN với điều kiện Thành Đô xin lỗi với bang giao với TC. Chỉ trưởng của Hà Nội là đoàn kết hai nước “hợp tác bảo vệ chung nghĩa xã hội, chung đế quốc Mĩ”. Đó là làm việc lòng TC, trong Lê Đức Anh còn đưa ra “giải pháp Đất” nhằm thúc đẩy hai nước Cộng hòa CS Khmer (Pol Pot và Hun Sen) hợp tác với nhau để củng cố xã hội chung nghĩa. Trong quyển “Hồi ức và suy nghĩ” (2003) của tôi trích Ngõi giao Trấn Quang Cử, người đã điều điều Hà Nội trục tiếp đàm phán với Bắc Kinh tại Thành Đô tiết lộ: “Chiến lược của Trung Quốc là đe dọa tiên cao nhất vào việc tranh thủ Mĩ, phỏng Tây, ASEAN để phục vụ mục tiêu ‘bản hiến đế hóa’. Nên họ nói rõ họ coi quan hệ với Việt Nam sau này chỉ nằm trong phạm vi quan hệ giữa hai nước láng giềng... Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc không thể làm cho Mĩ và ASEAN lo ngại”.

Còn “giải pháp đất”, họ cũng chỉ trích là phản giải quyết xong vấn đề Campuchia, họ mới tính điều kiện này. Thực chất phản ứng ác của TQ là nhằm xóa đi chính quyền và quân đội của Hun Sen để giao trách nhiệm cho chủ hoàng Sihanouk”.

Tác Giả: Lê Quyết Lâm

Thứ Năm, 14 Tháng 7 Năm 2011 20:23

Ông Cử kêu lùn: “Cuộc họa đàm Thành Đô tháng 9/1990 hoàn toàn không phải là một thành tựu, hiện tại (2003) đó là một sai lầm hệt sức đáng tiếc và điều ngược. Vì quá nóng nồng cãi thi nhau với TQ, đoàn ta đã hành động một cách vô nguyên tắc, không rồng thoát thuần nhã thô sỗ đêc lòng Bắc Kinh... Vì cờ bình thường hóa quan hệ với TQ, làm cho uy tín quốc tế của ta bị hoen々”. Ông Cử nói thêm “TQ một mực bác bỏ những điều nghị cờ ta, những mực khác lì dùng ngay những điều đó chỉ xúi ta vui các nước khác nhầm tiếp tục cô lập ta”.

Đúng như nhận xét của ông Cử “Chiến lược cờ TQ là đột biến cao nhất vào việc tranh thủ Mậu...” Đó là con đường mà Đặng Tiều Bình đã thắc hiến từ 1979 khi TQ bình thường hóa bang giao với Mậu và Nhât. Khi họa chinh hiến đổi hóa XHCN cờ Đặng thành công, TC càng ve vãn Mậu, Nhât và khôi ASEAN để TQ sớm hài hòa với thế giới qua hai lần tham gia APEC và WTO. Và họ đã đột nhiên mực tiêu này hồi năm 1998 và 2000.

Thứ khi Nixon gặp Mao hồi tháng 2/1972, TC đã hép tác với HK kêu thúc cờ chiến VN, mực quan hệ ngày càng phát triển, hai bên đã chính thức thiết lập bang giao vào đầu năm 1979. Trong khi LX và CSVN tiếp tục chung Mậu. Khi LX sập đền nhung ngự lanh đền CSVN quay về với TC, kể vang sỗ tiếp con đường chung để quay Mậu. Một tính toán sai lầm! TQ giờ đây đâu còn chung ĐQ Mậu như hồi thập niên 1950-60. Giang Tranh Dân vạch ra phỏng châm cho mực quan hệ mực Viêt-Trung là “láng giềng hữu nghị, hép tác toàn diện, non đênh lâu dài, hằng vĩnh viễn lai. Số phận đột nhiên cũng giềng nhau số phận đón trừng cờ Thúy Kiều cờ Nguyệt Du

“Chém cha cái sỗ ba đào,
Cờ i ra rỗi lối cờ t vào nhau chiai”.

Thúy Kiều vua thoát khỏi lùu xanh, số phận đê y đê a, lối trai lối lùu xanh, chiau cõi nh “thanh lâu hai lối t, thanh y hai lối”. Còn CSVN đã thoát khỏi kẽ thù cờ mình (cũng là kẽ thù truyềnl kiếp cờ dân tộc), lối bêng đêng tay nguyễn “đêa cờ vào tròng” trại. Vì hép tác toàn diện với TQ, hai cờ vua tay cao Đặng Mậu i và Lê Đặng Anh chè thê TT Phan Văn Khê khêu cờ thiến chí cờ TT Clinton giúp Hà Nội gia nhập WTO hồi cuối năm 1999. Vì láng giềng hữu nghị, trong hiệp ước biên giới và lãnh hải, CSVN đã mực nhieu đêt và biền so với các hiếp ước biên giới mà Pháp nhân danh VN đã ký với triều đình nhà Thanh hồi năm 1886. Cũng vì tình hữu nghị mà năm 1958 Chè tách Hồ Chí Minh và TT Phan Văn Đêng đã sát súng công nhau tuyên cáo lãnh hải 12 hải lý cờ Bắc Kinh, trong đó xác nhận Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chia quyển TQ

Tình hữu nghị với TQ do ông HCM vun bê i đã đê vay sau 1975 khi Têng bí thư Lê Duẩn lên án Bắc Kinh là bênh phòn đêng, tiêp tay với đê quay Mậu. Từ đó BK trai thành kẽ thù cờ Đặng CSVN. Tình hữu nghị Viêt-Trung đã không còn thì công hàm năm 1958 cờ TT Phan Văn Đêng giao TT Chu Ân Lai cũng không còn giá trị. Nhưng nay lối kẽt vì đêng CSVN đã quay về với TQ với chè trừng hép tác toàn diện, hữu nghị lâu dài... thì làm sao có thể giành lối đêc Hoàng Sa và Trường Sa!

Trong cõi nh đón trừng, tốn thời lối vêng nan... nhieu nguy hiểm cõng sốn phân vân giêa hai lối a chiai: “Theo Trung Cộng thì mực đêt” còn “Theo Mậu thì mực đêng”. Đêr ngoài vay đê “mực đêt hay mực đêng” câu hỏi đêt ra là:

Khe Sanh: Biết gì về chiến tranh Việt Nam?

Tác Giả: Lê Quyết Lâm

Thứ Năm, 14 Tháng 7 Năm 2011 20:23

- Tại sao phải theo TC? Không có một thời điểm nào bắt buộc ta phải theo TC cả?
- Tại sao phải theo M? Cũng không có ai bắt buộc mình phải theo M cả?

Còn hai sự lựa chọn trên đều có, đều không thể tránh. Vì sao? Do thời điểm lý chính trị, VN nói riêng và Đông Dương nói chung là nơi duy nhất trên thế giới có chiến tranh liên tục trong gần nửa thế kỷ (1946-1990). Cuộc chiến này tác hại nặng nề đến môi trường giao lưu và các công quốc. Vì thời đây cũng là nơi duy nhất, trong vòng bốn thập niên đã có thời điểm hai nghị quyết tại đàm phán về vấn đề tham gia ký kết 5 thành viên thuộc Hội đồng Bảo An LHQ. Đó là: Hội nghị Genève 1954 về Đông Dương, HN Genève 1962 về Lào, HN Paris 1973 về VN và HN Paris 1991 về Campuchia.

Trong hai nghị định Genève 1954, các công quốc thua nhau Lào và Campuchia là hai nước trung lập. Còn VN тоже thời điểm chia đôi. Cuộc thương lượng tuy nhiên không VN đều trù bị từ năm 1956 bắt đầu. Hai đồng chí trách nhiệm Genève 1954 là Liên Xô và Anh Quốc đều nhìn nhận rằng: "thương lượng tuy nhiên có thể ra không quan trọng bằng việc duy trì hòa bình". Điều rõ ràng tay đắc phủ vành đai nơi biên giới LX chưa từng song chung hòa bình với Miền Bắc. Họ còn đồng ý thu nhận hai nước VN vào LHQ như là hai quốc gia riêng biệt. Việc thua nhau nguyên do chính là VN và hai chính phủ cùng thời điểm hòa bình đã đồng ý TC đồng cấp ngay sau khi hai nghị định Genève bắt đầu. TT Chu Ân Lai đã đồng ý với đồng chí Nguyễn Văn Linh, bào chữa thời điểm nam VN và đất sét quán hai nước là Bắc Kinh và Sài Gòn. (14)

Năm 1960, CSVN triều đại Tôn Đức Thắng III, phát động chiến tranh giặc phóng MN. Hà Nội liền khuynh đảo chính quyền trung lập của Lào, đưa quân vào Hồi Lào thiếp hông mòn HCM chuyen vèn ngay và vũ khí vào Nam VN. Ngày chiến Lào bùng nổ, Hội nghị Genève 1962 đồng ý triều đại, các công quốc tái xác nhận Lào trung lập. Hòn đất thời điểm sau, HĐ Paris 1973 ra đời, các công quốc tham gia một thời gian quay về VN, đồng ký một bản Đính chính các điều khoản kiêm cựu ông TTK/LHQ, tuyên bố tán thành và đồng lòng HĐ Paris. Việc hiệp định qui định một thời gian (thời gian là một chính phủ) hòa giải và hòa hợp dân tộc gồm ba thành phần ngang nhau đồng ra thời điểm cựu báu cũ, đã hàm ý chính phủ thời gian lai thành hình thời miền Nam sau chiến tranh sẽ là liên hiệp trung lập, không có sự can thiệp từ bên ngoài.

Ông Dương Văn Minh lên cầm quyền với tư cách là thủ tướng kiêm hoà chánh trên, nhưng CSVN bắt ông đắc cử hàng. Sau đó chiến tranh VN tái phát ở biên giới Tây Nam, Hà Nội liền đưa quân sang Nam Vang lật đổ Pol Pot. Cứu cùng một thời gian quay về thời điểm triều đại chấm dứt của cuộc chiến Campuchia. HĐ Paris 1991 ra đời rồi khuôn khổ hiệp định Paris 1973 với VN. Chỗ có điểm khác, là VN có Hội đồng Quốc gia Hòa giải gồm ba thành phần còn Campuchia có bốn thành phần, vì phe CSVN có hai nhóm: Khmer Đỏ cựu Pol Pot (thân TC) và Khmer Đỏ Hun Sen (thân CSVN). Một cuộc thương lượng đồng ý giám sát của LHQ đã đồng ý tiến hành vào năm 1993. Từ đó Campuchia trở thành một quốc gia đa đảng.

Tóm lại, do thời điểm lý chính trị, VN chỉ có một con đường duy nhất, một số lựa chọn duy nhất là đồng ngoại giao hàng cựu và các công quốc. Đúng sai con đường thời gian đó, hợp tác toàn diện vẫn ở LHQ nên chiến tranh thời gian sau 1975. Hợp tác toàn diện với TC thì một đất phán đồng thời thác Bộ Quốc phòng Nam Quan... còn Hoàng Sa và Trường Sa thì không thu hồi thời điểm, trong khi đất nước ngày càng tăng thời gian. Thời cựu chung vì ý tưởng "chung M". Nay TT Obama nhắc lại chiến tranh VN chỉ vốn vén hai cựu Khe Sanh. Vậy Khe Sanh mang ý nghĩa gì trong chiến tranh VN?

Khe Sanh: Biết gì về chiến tranh Việt Nam?

Tác Giả: Lê Quyết Lâm

Thứ Năm, 14 Tháng 7 Năm 2011 20:23

Có phái Khe Sanh đã góp phần chuyen cuoc chiến VN đã kéo dài quá lâu từ “đánh” sang “đàm”. Rồi từ “đàm” sang kết thúc. Sau đó “Mỹ-Bắc và miền Nam Việt Nam sẽ không tham gia bất cứ liên minh quân sự hoặc khôi quân sự...” (Điều 15d/HĐ Paris 1973) Đó chính là mục tiêu của HK và Việt Nam mà TT Johnson đã tuyên bố tại Đài phát John Hopkins ngày 7/4/1965: “Nơi đây [VN] không phải là căn cứ quân sự cho nước nào và cũng không liên minh với nước nào”. Trong điều kiện đặc lõp đó, một dân tộc vẫn có truyền thống từ chối từ cõi sống sẽ phát huy sức mạnh bằng sự hợp tác toàn dân để mang lại phồn vinh cho đất nước, không còn hợp tác liên minh với người bang đem thảm họa lõi cho dân tộc.

Nhưng Khe Sanh cũng chưa đủ, TT Obama còn nhầm Gettysburg, cho thấy nhân dân Mỹ cũng có truyền thống cao đẹp như dân tộc Việt Nam “Người trong một nước phải thương nhau cùng”. Nhờ đó mà sau này chỉn, họ không còn thù hận, góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh nhanh chóng, đất nước trở nên phú cát. Đây có thể là thông điệp mang nhiều ý nghĩa mà TT Obama muốn gửi đến Việt Nam và giúp HK xóa đi “hận thù Việt Nam” đã ám ảnh họ từ bấy lâu nay.

Chú thích:

- 1- Peter Wells, The American War of Independence, Holder & Stroughton, London, 1967, PP 124/125.
- 2- Lyndon B. Johnson, The Vantage Point: Perspectives of the Presidency, Redwood Press Ltd, London, 1972, PP 592/95
- 3- Nguyễn Đức Thiện, Điện tử và hữu quan HĐ Paris 1973 với Việt Nam, Tự Lập, Hoa Kỳ, 205, Tr. 162-179.
- 4- Robert S. McNamara, In Retrospect – The Tragedy and Lessons of Vietnam, Times Books, Random House, New York, 1995, P. 302
- 5- Hồ Chí Minh Quan hệ Quốc tế, Thông tin có tính thời đại và cuộc đấu tranh trên một trào lưu quốc tế của nhân dân ta, Nxb Sách thợ, Hà Nội, 1985, Tr. 88
- 6- Chung một bóng cờ, (Về Một trào lưu Giải phóng MNVN) Nxb Chính trị Quốc Gia, Hà Nội, 1993, Tr.305.
- 7- Phim Cảnh Lộ, Khe Sanh 77 ngày trong năm 1968.
- 8- John Clayton, Twenty Years Ago: The Tet Offensive – Viet says: We are forced into Tet, The Christian Science Monitor, Vol 80, Feb 1-7, 1988.
- 9- Chung một bóng cờ, Sđd, Tr. 947-49.
- 10- Don Oberdorfer, Tet, Doubleday & Co, New York, 1971, PP329/30.
- 11- Lê Duẩn, Tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của nhân dân ta, Nxb Sách thợ Hà Nội, 1980, Tr. 112.
- 12- Lê Duẩn, Đoàn Kết và hợp tác toàn diện với Liên Xô, là nguyên tắc, là chiến lược và tình cảm của chúng ta, Nxb Sách Thợ, Hà Nội, 1982, Tr 117.
- 13- Grant Evans & Kelvin Rowley, Red Brotherhood At War: Indochina Since The Fall of Saigon, Pluto Press, Australia, 1984, P.129
- 14- Sách quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong 30 năm qua, Văn kiện của Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Nxb Sách thợ, Hà Nội, 1979, Tr.38.