

VietCatholic News (16 Sep 2009 11:26)

Điều gì đã thúc đẩy các Giám Mục, linh mục miền Bắc, cả các tu sĩ nam nam đi Nam?



- Nói chung, đó là số hãi Công sản đòn! Công sản đòn vì i tôn giáo đòn nghĩa tiêu diệt tôn giáo.

Giáo dân còn ùn ùn kéo đi. Phỏng chi hàng giáo sĩ, tu sĩ vua hiếu rõ hồn, vì they mình bỗn nham trộc hột. Và việc xẩy ra ở Tây Ban Nha vào năm 1936, khi Cộng sản lên nắm quyền đã tàn sát không biêt bao nhiêu linh mục, tu sĩ nam nữ. Ông Francô mà sau này người ta coi là phát xít, là đắc tài, ông đã đòn lên chặng Công. Tây Ban Nha đã trả nên nỗi da nỗi uất: nỗi chiến giặc hai phe Quốc Công và Quốc Gia. Quốc Gia nhõ súc mõnh nõn c Đắc mà Hitler lúc này đã lên nắm quyền; và ý Mussolini mõnh súc vui đòn phát xít, nên đã thòng phe Công sốn. Phe này có Liên Xô giúp và đắc Quốc tộ Công sốn hõi trả. Nhõ tuyên truyền khéo, mõt mõt hõi lõi ngõõc ván cõi vui mõt chính nghĩa. Francô và phe ông bỗn coi là đắc tài phát xít, vui tột cõi nhõng cái xõu xa tàn bõo mà Công sốn chõp lên hõi. Phe Công sốn đắc cái danh hiếu mõi miêu là dân chõi. Dân chõi cõa hõi còn tàn bõo hõi là phát xít. Vì thõi, nhõng cõi nh tàn sát, nhõt là đòn vui i Công giáo, làm khõp nõi sốn hãi.

Đó là cái lý do chính mà các giáo phõm thuõc dòng Đôminicô và Đôminicô Tây Ban Nha đòn

lên chặng Cảng. Nhóm cuộc hành quân đánh Việt Minh đâm coi nhau thánh chiêm. Và rồi khi hiệp định Geneve đã ký kết, tất cả các giáo phái mormon thuộc Đominicô cũng như Hội Truyền Giáo Paris trú ở đây, nay đã thuộc hàng giáo sĩ Việt Nam, đều có nhu cầu linh mục, tu sĩ nam nữ “bùa chay”.

Cái lý do thúc đẩy ngày ngay Công giáo và các linh mục đồng lên lôp bộ, rào làng là đằng chặng lối Cảng sốn. Nay nhóm căn cứ, đồn bộ sáp nhập, vì bộ Việt Minh đã phá hoại nay không còn lý do tồn tại vì hiệp định Geneve. Trong hiệp định Geneve đã tách ra 17 phân đôi Việt Nam thành hai miền Nam - Bắc. Bắc: Cảng sốn, Nam: Quốc gia và ai nay đồng cõi do lôa chén mì miến - và ngay lập tức mì miến đồng mì béo là không bị phân biệt đã tham gia phe nào phe kia, đón khai béo trộn thù. Song nhóm ngày ý thức thời cũ, chặng mày ai tin vào điều khoán béo đồng đó, nhút là đón vui Cảng sốn đồng thời đóng mưu lôc, ai mà tin đồng cõi. Nên phuông thời hay nhút đồng vui nhung ngày này là cao chay xa bay. Một số đi Nam, đi Nam đồng gây thời lôc, đồng có cõi hối “Bắc Tiễn”, cũng như miền Bắc khéo léo quay quyết hòn, tìm cách “thông nhút” hai miền, và theo hiệp định Geneve, số có cuộc Tông tuyễn cõi hai năm sau đó đồng thông nhút hai miền, ngay lập tức Nam lối trộn vui Bắc. Các linh mục đi Nam ít nhất bao nhiêu lý do đã nói.

Giáo phận Hội Phòng đồng đồng trong việc di cư. Đức Cha Trưởng Cao Đài đi đầu tiên, kéo các linh mục, nam nữ tu sĩ. Chỗ còn một vài linh mục già và một linh mục trung tuổi, thuộc dòng Đominicô, linh mục Phêrô. Võ này số là một trong các nòng cốt của Hội Liên Lục Công Giáo.

Đến phan Bùi Chu, Đức Cha Phêrô Nguyễn Chí cũng rút, trao lối đi đến phan cho cha thời ký cõi ngàn là linh mục Giuse Phêrô Năng Tĩnh làm cha chính, sau này số lên làm Giám Mục, có cha Phêrô Thu, trộn tuổi làm thời ký. Một số cha can đồng lối: cha già Huy làm cha chính và nhút là cha Lương Huy Hân, sau này nổi tiếng chặng Cảng và béo hôi béo rói chát rũ tù. Còn lối mày cha già, trong đó cha Đặng, cha Bùi số tham gia hối đoàn nhà sốc, nhút là cha già Hóc gần 90 tuổi, vẫn hành dien là béo cõi Bác Hò. Nguyễn theo Bác đồng cùng, đồng chát số đồng cõi nhà sốc chôn cõi. Cha đồng đồng Khoái Đặng - Nam Định, đồng đồng nhóm “Công giáo yêu sốc” đó, chát và đồng cõi mai táng cõi cõi nhà thời Khoái Đặng.

Đến phan Phát Diệm - khu trộn, dĩ nhiên là phai lên đồng trộn tiên. Đức Cha Lê Hữu Tự, cha Hoàng Quanh trung béo trộn, rói các cha lòn lòn đi hối. Còn một cha trộn, cha Hữu, em cha Tùng, quê hõi Cõi Liêu xõi Hoàng Nguyên, Hà Nội. Cha này cõng cát, luôn “chặng đồng” chính quyến. Cha béo béo và chát rũ tù từ năm 1955. Đến phan đồng cõi trao cho cha Liêm, làm cha chính, có cha Bùi Chu Tự làm chính xõi Phát Diệm. Cha Bùi Chu Tự số làm Giám Mục và sống đồng năm 2001. Tuy nhiên, Phát Diệm có một số cha đồng tuoi có năng lực lõi. Hai cha, Trinh và Khuyễn số làm Giám Mục phó, và đã qua đời trước Đức Cha chính (ngay i ta béo Đức Cha chính

“sát phó”. Cha Trinh làm Giám đốc Chứng Việt lúc đó, cha này tham gia một trấn mảnh đất lõm, tuy vẫn ở bên Đắc Cha Tô. Cha Quán Hết đồng đầu nhóm “yêu nước”. Cha Chu Trinh bị bắt vì chống Cộng, sau này lỗi đồng đầu nhóm “yêu nước” của đà a phòn. Đắc bị bắt nhốt là cha Nguyễn Thành Vịnh, một trong những “cố trù” của Liên Lực Công Giáo. Trước đây, cha có làm thư ký Toà Giám Mục. Ngài là người hung hăng nhất trong các linh mục tham gia Liên Lực Công Giáo, đến nỗi Cha Nguyễn Tự Tiên, đồng nghiệp, thuộc đà a phòn Hà Nội, phai tuyên bố: “Ông này phai sa đà a ngốc” vì nhũng lúu đùu hung hăng chung Hồi Thánh. Cha này và các cha loài đó, tách phân ly khỏi Giám Mục Đà a phòn, tuy có giữ một số, song không còn sinh hoạt thông công cộng phòng chung đà a phòn. Cha Nguyễn Thành Vịnh sau chiêm cung Ninh Bình, đến khi nhà tù Ninh Bình bị bom tàn phá, cha lên Hà Nội, chết trên đó, nhung đùa c vui mai táng ở Phát Diệm, và Đắc Cha Tô, một vở ròt kinh lúu t, không hiểu sao lỗi làm lòn an táng cho cha nhau các cha khác trong đà a phòn, mặc dù cha này không trả vở đà a phòn khi còn sống. Chắc là Đắc Cha bị ép. Rồi đến các ngày giỗ sau đó, Đắc Cha cũng phai để cho tách chúc một vài nghi lễ tôn giáo nào đó.

Đà a phòn Bắc Ninh, các cha đi gìn hòn, còn mình Đắc Cha Hoàng Văn Đoàn. Khi Liên Lực Công Giáo đã lập thành lập năm 1956, Đắc Cha không trả ra đất khoát, nên bị đày luu cho ròng Đắc Cha Ông hòn phong trào đó, Đắc Cha đã phai thanh minh, có bằng chứng truyền đồn. Rồi cùng, ngài xuất ngoại bằng cách đi chè a bến ở Hồng Kông. Có thể có số chèp thuôn của Đắc Khâm Sứ Dooley. Rồi qua Hồng Kông, ngài vào miền Nam Việt Nam. Thêm một đà a phòn trong tòa, các xã tròn cha xó.

Đà a phòn Lóng Sơn, Đắc Cha Hedde và các cha Dominicô Pháp (Lyon), không hoang hòn nhau các cha Dominicô Tây Ban Nha. Các ngài và các linh mục Việt Nam còn ở lòn. Sau đó, các cha Pháp cũng nhau Đắc Cha bùi tròn xuýt. Rồi một số linh mục Việt Nam vào Nam, trong đó có cha Ngài, sau này làm Giám Mục Long Xuyên. Còn lòn cha Phan Văn Dũ và vài cha khác. Cha Dũ đắc Toà Thánh gởi làm Giám Mục, song không thò nào tòn phong cho ngài.

Đà a phòn Hà Nội. Thái đà khác các nỗi khác. Đất vùn đà di cùi miến Nam ròt hòn chè. Đắc Khâm Sứ Dooley ở Hà Nội. Các cha thò a sai Pháp ở lòn. Các cha Dominicô Pháp cũng ở lòn. Dòng Chúa Cứu Thế vùn hoang đòn. Các số Thánh Phaolô có kinh hoach di tòn, Dòng Mến Thánh Giá thì tán loạn.

Riêng Tiêu Chứng Việt Piô XII, Đắc Cha Khuê cho toàn bộ di cùi, Cha Bùi Trên Nguyễn Huy Mai, các Giáo sĩ và toàn thể Chứng sinh. Phòn các cha trong Đà a phòn, chèo nhung cha nào có lý do không thò ở lòn đắc cùi, ví dụ đã làm xep bùt, thì đắc cùi phép đi. Còn cha nào không đắc cùi phép mà cùi đi, số khong đắc cùi làm lòn. Và một số khá đông đã liều mình đi. Vì có kinh luu t nhau thò, nên cha nào không tuân, tóm gởi là “bùt hòn pháp”. Trong toàn bộ các linh mục Đà a phòn lúc

Năm 1954 - Hàng Giáo sĩ đi Nam có lối hay có hối?

Tác Giả: + GM Phaolô Lê Đắc Trung
Thứ Tư, 16 Tháng 9 Năm 2009 16:25

đó là hòn 160, thì đợt 100 đã đi. Còn lối đi 60, phòn đông là có tuồi. Các cha trai còn lối là nhong cha ở Hà Nội, Phù Lý, Nam Định: nỗi đây các cha này không bao dính líu vào việc đóng “đồn bờ t”, nên cõm thay mình không có lý do gì mà đi.

Đến phòn Thanh Hoá, nơi vào năm 1953-1954 đã có cuộc cải cách long trại lỏng tay. Khiến nói đồn Khu Tự là ai cũng rùng mình. Đức Giám Mục De Cooman thì đã qua đợt, cha Phêm Tựn làm nhiếp chính. Các linh mục đi nowhere, cũng may còn lối mót sô bao, tám linh mục trai.

Đến phòn Vinh, các linh mục rút lui theo đường bao qua sông Bến Hải. Không có bao nhiêu! Song hàng linh mục ở Vinh còn đông đúc và vui ng chung hồn cõi trong các Đền phòn miền Bắc.

Đến phòn Thái Bình còn đang do hàng giáo sĩ Đominicô Tây Ban Nha quản trú, nên Đức Cha và các cha Tây Ban Nha đi hối. Các xứ hưu hộ thành lập đợt dân quân, các cha Việt Nam lãnh đao “thánh chiên” chung Công, nên đợt phái bao đi hối, còn lối cha Đominicô Định Đức Trung, cha Hữu và vài cha già. Cha Định Đức Trung làm nhiếp chính, sau làm Giám Mục Thái Bình.

Những vui chung trong mấy tháng mà các Toà Giám Mục đền phòn miền Bắc, các xứ vui bóng cha xứ, các xứ sô tôn giáo không có ngại i lanh đao.

Lối hay hối? Hữu nhiên là bao lối! Là tai họa! Không mót cõn bách hối nào trong lịch sử Giáo Hồi mà trong mót thời gian, mót miền riêng lõn nhõ mién Bắc Việt Nam lối bao quét sôch, bao trung trân nhõ thõ. Mà đây không phải là cõm cách mà là trân chung, là “tự sát”. “Quo vadis - Thay đi đâu thõ?”. Phêrô họ Chúa Giêsu mót cách ngõ ngàng khi thay Chúa vác thập giá vào Rôma, chung trán vui Phêrô lúc ông này toan trân khõi Rôma để tránh cõn bách hối, và theo lời khuyên nhõ cõa giáo dân, đeo bao vui cho ngõi đợt cõa Giáo Hồi, kõo ngõi chăn bao đánh gõc, đoàn chiên tan tác.

Những đây có phái là trân cõc bách hối không? đeo có lý do mà chung trân, nhõ là Chúa Giêsu đánh bao thành này thì chung sang thành khác. Có thõ có vui chung trân vì lý do đó, nhõt là nhõng vui đao bao ng cách nào đó chung kiõn các tàn bao ở Tây Ban Nha, nhõt là nõi Liên Xô. Baoi đó không ai lén án các Đức Giám Mục, các linh mục đã bao nhiõm sô. Cũng có vui cho là rõi nhiõm sô, vì cõ đoàn chiên, cõ đền phòn cũng đi, nên các vui đi theo. Thõc tõ, không phái là ngõi biõn, nhõ Đền phòn Hồi Phòng, thì hữu nhõ cõ bao đoàn kéo nhau đi hối, có còn lối chung là nhõng ngõi quen thõ, đi cũng thõ mà cõ cũng chung sao. Đáng khác, có lối không có mót lối khuyên

rõ rệt là nên lỗi. Chỗ có hành động thay lỗi nói. Đức Khâm Sứ vén cho tết cùng và số đông các Đức Giám Mục cũng lỗi.

Rồi nhặng về vào Nam, một số vẫn đắc cát đắt trúng đồng ngay như Đức Cha Chi làm Giám Mục Đà Nẵng, Đức Cha Đoàn, Giám Mục Quy Nhơn. Trừ có Đức Cha Tứ rút lui về vui giáo dân Phát Diệm di cư và qua đây tết đó. Một ngày ở nhà hữu Phát Diệm, Gò Vấp. Như vậy là các về đi Nam không bù Toà Thánh lên án. Thì sao Đức Cha Khuê, đãi vui nhặng cha nào vào Nam mà không có phép cầu nguyện, ngày rút quyến làm lỗi? Đây là một bí ẩn pháp kín luôn đeo duy trì tinh thần linh mục và tránh nhặng tai hại khác.

Tinh thần chung của Giáo Hội: Chúa chiên phái và vui con chiên, gần bó vui con chiên, và nếu côn chét vui con chiên. Đó là lỗi sai ngay cả người mục tử. Và Đức Cha muốn các cha Đắc phán phái có tinh thần đó. Giáo dân Đắc phán Hà Nội, ngoài các thành phố, ít người đi cư trú các đền phán khác, thường mua xá chè lợ tè ít người ra đi. Giáo dân còn lỗi cù, sao chê chấn lỗi chay đi? Như vậy là thiếu tinh thần. Dĩ nhiên có nhặng trung help chê chấn lỗi số giờ nhặng khó khăn khó lòng kham nổi. Bởi Trên xét tuân trọng help và cho phép đi. Chỗ nhặng linh mục nào đi bùa bái, muốn tránh nghĩa vụ, có thể đi vì mục đích thời gian, thoả chí tang bùn, mang kinh tề: nhặng linh mục nhủ thời mua bùa kín luột. Song việc lỗi cũng không phải là tuyệt đối ích lỗi trong mục đích hhelp. Trái lỗi viễn hổ lỗi là một tai hại cho hổ và cho Hội Thánh. Đó là vấn đề bí hiểm cũng như Ông Giuda là một bí hiểm trong Nhóm Mười Hai.

Hiệp định Geneve loài trại viễn phân biệt trại thù vì đã tham chiến ở bên này hay bên kia. Ngày i ta chê tôn trọng trong nhặng ngày đính. Sau này trong cuộc đàm phán Mười, nhặng ngày i bù coi là ngày quân ngày quyến, nếu đã không quy phục làm tay sai cho Cộng sản đàu bùi. Còn các linh mục, thì từ đàu ngày i ta mua tham gia vào các cựu quan: Mười Trận Thủ Quốc, nhứt là Ban Liên Lạc mến danh là nhặng ngày Công giáo yêu thương quay yêu hoà bình. Họ là một tổ chức nhầm tách rẽi Công giáo vài Đức Giáo Hoàng, và ý đà sâu hồn là phá đao, làm cho đao chê còn là hình thức. Các linh mục nào đã tham gia viễn chém đai, chê còn cách gia nhập tể chêc này đao chêc minh là ngày Công giáo đoàn kết, đai viễn nhà nước chém lỗi Mười. Nhặng linh mục này không đao đao đao tể chêc đó, nhặng chêc phái gia nhập một cách thời đao đao, làm cho con số nhặng thành viên tăng thêm, và do đó tể chêc tăng thêm thanh thê. Giờ nhặng nhặng linh mục này đi Nam thì đao gây tai hại cho Giáo Hội hồn.

Cha Giám, thuở c Đắc phán Phát Diệm, đã vào Nam. Cha lỗi xin Đức Cha Tứ đao trại vui. Đức Cha hổi vì lý do nào mà cha xin trại vui. Cha thưa: "Con thấy mình tể lỗi, con muốn vui miễn Bùi đao đao tể". Đức Cha Tứ nói vui chính quyến miền Nam đao cha Giám trại vui. Cha Giám thuở lỗi viễn đó trong một cuộc hối help cầu các linh mục Liên Khu Ba do Mười Trận tể chêc hổi tháng 6-1956. Cha còn khoe: "Cán bùi bùi cha một cái cắp da". Tính đao hổi nháp, không bao lâu sau,

Năm 1954 - Hàng Giáo sĩ đi Nam có lỗi hay có hối?

Tác Giả: + GM Phaolô Lê Đắc Trung
Thứ Tư, 16 Tháng 9 Năm 2009 16:25

cha trai nên thành viên chính thức của Tòa Chancery Liên Lục, một nhân vật có vai trò. Ngài đã được cung cấp một xe máy (rất quý hiếm trong thời buổi đó). Một hôm cha phoned khói cồn xe máy, phỏng thử nào đâm vào gốc cây, và cha đã qua đời khi đưa vào bệnh viện (1965).

Có thể kết luận:

1. Lỗi miهن Bác theo tinh thần gần bó với đoàn chiên là tinh thần của Chúa Giêsu mặc dù.
2. Người nào vì khó khăn không thể lỗi đặc biệt theo lòng tâm, xét mình khó dung với ng trong môi trường nghịch với điều, người đó có thể rút đi. Nên trình bày với Bác Trên trước khi quyết định.
3. Ra đi một cách vô trật tự, theo lỗi riêng cho mình: như thế làm thất hối giáo xứ đặc biệt trao phó cho mình, thất hối các linh hồn và phải chịu trách nhiệm với các việc đó.

Bác thấy một số cha lỗi, không giúp đỡ họ, trái lỗi gia nhophil hàng ngũ nhân vật không xứng đáng với danh Hồi Thánh. Tình trạng các linh mục thuỷ đà phoned Hà Nội đã đi Nam, đặc xem xét lỗi. Và rồi từ đó đã đặc biệt hối thúc hoá, gia nhophil các đà phoned miền Nam. Các linh mục này tin tưởng với các giáo phoned mình gia nhophil, đặc biệt các neli đó quý mến. Hà Nội đặc biệt các Bác Trên giáo phoned miền Nam tin tưởng và khen ngợi. Đó cũng là một cách lỗi lỗi với Chúa, với Hồi Thánh bơi đã ra đi.

(Trích hồi ký III của ĐC Phaolô Lê Đắc Trung, trang 162)