

“M i vi c đã hoàn t t”. Đó là l i nói c a Đ c TGM Ngô Quang Kiệt mà nhi u ng i g n g i chung quanh ngài đã nghe vào nh ng giây phút quan tr ng, và c p bách tr c khi ngài lên đ ng.

B n tin t Hà N i cho hay đêm 12 tháng 5 năm 2010 kho ng 21 gi , m t s linh m c, giáo dân, tu sĩ t p trung t i nhà nguy n Tòa Giám M c Hà N i đ c u nguy n tr c khi Đ c TGM Ngô Quang Kiệt t gi Giáo ph n và kh ang 21 gi 30 đoàn ti n Đ c T ng lên đ ng, ngài lên máy bay kho ng 0 gi 15 phút sáng 13-5-2010 gi Hà N i.

Cũng trong th i gian này, có l vào kho ng n a đêm, m t B n Thông báo c a Tòa Giám M c Hà N i đ ngày 12 -5-2010 do linh m c Ph m Hùng chánh văn phòng ph bi n là TGM Ngô Quang Kiệt đã lên đ ng đi ngo i qu c ch a b nh . S lên đ ng c a v m c t can tr ng đã đi n ra trong tr ng h p đ c coi là kh n c p, v i v , không ai có th đoán đ c chuy n gì v bi n c b t th ng này. Sau l nh m ch c c a v TGM phó khá đ c bi t, v i b i c nh khác th ng mà nhi u ngu n tin đã đ c ph bi n có l m đi u ch ng m y bình an. Cá nhân tôi cũng nh nhi u ng i c nghĩ r ng Đ c Cha Giuse s ra Châu S n ngh b nh, r i th i gian trôi qua v i hy v ng s khuây kh a, và m i bi n đ ng đ c nguôi d n. Linh m c Vũ Kh i Ph ng cũng cho bi t là đ đ c c a ngài đã đ c đ a ra Châu S n r i. Th nh ng đ ng m t cái thì l p t c nhi u tin ch ng m y vui đ t ng t l i d n đ p đ n làm cho m i ng i đã bàng hoàng càng thêm bàng hoàng. T tin Đ c T ng đã lên đ ng do văn phòng Tòa Giám M c Hà n i v a ph bi n, thì m t b n tin t Văn phòng báo chí Tòa Thánh l i l p t c thông báo: Hôm nay ngày 13-5-2010 Tòa Thánh đã nh n đ n t ch c c a TGM Ngô Quang Kiệt r i l i b nhi m ngay TGM Phó Nguy n Văn Nh n làm TGM Hà N i.

Chuy n Tòa Thánh công b vi c nh n đ n t ch c c a Đ c T ng Kiệt và b nhi m T ng Giám M c m i l i x y ra trong khi Đ c Giáo Hoàng Bênêđictô 16 đang Tông du t i B Đ Nha t ngày 11 đ n ngày th sáu 14 tháng 5 năm 2010. V nào thay m t Đ c Giáo Hoàng đ làm công vi c này? T i sao l i ph i làm chuy n c p bách đ n m c đ khó hi u nh v y? Nên nh r ng t i Vi t Nam nhi u Giáo ph n tr ng Tòa lâu năm cũng là chuy n bình th ng thôi? Nh ng ng i giáo dân thi n chí dù c đi tìm lý ch ng đ t an i nh ng l i th y hoàn toàn th t v ng vì ch ng mò đầu ra, cho nên chuy n nghi ng m t Vũ Ng c Nh n n m ngay trong Tòa Thánh cũng là chuy n c n quan tâm!!! L i T Bi t c a Đ c T ng Giuse g i C ng Đ ng dân Chúa Hà N i cũng đ c đ ngày 13-5, đúng vào ngày L Chúa Giêsu v Tr i, âu cũng đúng là “M i s đã hoàn t t”.

Nguy n tin t Hà n i còn cho hay đêm 6 tháng 5, đêm chu n b cho ngày mai là ngày nh m ch c Phó TGM c a GM Nguy n Văn Nh n, tr c linh m c đoàn và Đ c Cha chu n TGM Phó

Nguyễn Văn Nhân, Đấng Cha Giuse Ngô Quang Kiệt đã tuyên bố: “Mặt Giáo phận không thể có hai cái đầu. Tôi nay xin các cha vâng phục và công tác với Đấng Cha Nguyễn Văn Nhân...”. Đây là câu nói phát xuất từ tâm thức của một vị mục tử đầy nhiệt huyết đang đứng trước một tình thế bất buớc phải quy thuận lòng người tâm thức của mình, mà theo suy nghĩ của vị mục tử Ngô Quang Kiệt: chỉ có vị chủ tịch là hợp với chức vụ Tổng Giám Mục HĐGMVN. Thật vậy hai cái đầu đi hai hướng khác nhau mà lại làm việc chung với nhau, cho dù có ai đó cố tìm cách đi bên mình cho sự việc như thế nào chẳng nữa, thì cũng phải ngưng nghỉ, thế dài và cách khó xử của TGM Ngô Quang Kiệt.

Thật vậy, một cái đầu thì chỉ trông “ Tôi do Tôn giáo là cái quy định chứ không phải là ân huệ xin cho” và một cái đầu lại chỉ trông chấp nhận cái lời “xin cho” để được yên hàn vô sự trong cái gọi là “tốt đẹp đở đở” “thì làm sao cùng chung trong một Giáo phận được?”

Trước khúc quanh của lịch sử Giáo Hội Việt Nam trong biến cố Tòa Thánh bổ nhiệm Đấng Cha Nguyễn Văn Nhân làm Tổng Giám Mục Hà Nội trong vài vế, đã tạo nên dằn lặt cho những anh bình, chúng ta chỉ biết tìm niềm an ủi từ đức tin và tin vào sự quan phòng của Chúa với suy nghĩ: “Sự hiện diện của Thánh Thần đã soi sáng cho ngài Giuse Ngô Quang Kiệt có quyết định ra đi một cách êm ái, để Giáo phận Hà Nội khi có hai cái đầu không đứng thu mình nhau, khi làm việc chung với nhau”.

Cũng trong ý niệm này, Đấng Cha Kiệt đã nhắc lại nhiệt huyết khi trở lại phận vụ cũng như khi viết Lời Tựa Bức thư gửi thích cho vị chủ tịch: “...tôi đã làm tất cả vì lợi ích của Giáo Hội, chứ thì là của Tổng Giám Mục Hà Nội...”. Lợi ích của Giáo Hội có lẽ theo chức vụ Tổng Giám Mục HĐGMVN là “Xin Cho”, lợi ích của TGP Hà Nội là Giáo phận là chức vụ không thể yên lành với nhà nước công sự được, nếu còn Đấng Kiệt cai quản này.

Tôi còn nhớ trước đây, trong thời gian Tổng Giám Mục Philipphê Nguyễn Kim Điền còn sống, nhiệt huyết cho riêng Tổng Giám Mục Huân đã bỏ nhà nước VC trừ dớp, gặp khó khăn mới biết là vì có Giám Mục Nguyễn Kim Điền lên tiếng đòi tôn giáo, chúng tôi hoạt động của Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo Yêu nước.

Xin tạm dừng câu chuyện về biến cố quá đau buồn này trong tâm tình quy thuận tâm thức của người cho HĐGMVN được soi sáng của Chúa Thánh Thần trong mọi hoạt động và chú trọng việc rao giảng tin mừng cho người nghèo khổ, cho kẻ bần cấp, chúng tôi biết công, để được nếm chút sự có niềm công lý và sự thật. Bây giờ xin ngừng dòng thời gian đôi chút, để tìm về cuộc khốn nạn trên đường đòi Công Lý và Sự thật mà vị mục tử Ngô Quang Kiệt đã đi qua.

Trước sự bành trướng kinh doanh buôn bán theo chiều hướng của Quốc gia Hoàn toàn kiểm soát khu đất Tòa Khâm Sứ cũ, nào là quán phở, ngân hàng và ngày 13-12-2007 mới thêm điếm giềng xe. Ngày 15-12-2007 ĐTC TGM Hà Nội đã có thư kêu gọi cộng đồng nguy hiểm với đơn như sau: "...xin anh chị em tích cực cứu nguy hiểm cho những tôn giáo công giáo tôn trọng, như cộng đồng của Giáo phận và của Hội đồng Giám mục để đáp ứng và nâng sinh hoạt tôn giáo để thu hút, góp phần xây dựng xã hội, để biết khuôn mặt của thế giới để tiếp "

Trong biên của Tòa Khâm Sứ và Thái Hà, ĐTC TGM Ngô Quang Kiệt thông tin như sau: đây không phải là chuyện đòi đất đai mà là cứu nguy hiểm cho Công lý và Sợ Thốt.

Sau khi kêu gọi cộng đồng nguy hiểm của TGM Ngô Quang Kiệt, giáo dân tham gia cộng đồng nguy hiểm tại Tòa Khâm Sứ khá đông đảo và sôi động. Tình hình trở nên căng thẳng, nhiều người hiểu cho thế lực nhà nước VC đang nắm quyền các lực lượng vũ trang hùng hậu để sẵn sàng mở cuộc tấn công đàn áp những giáo dân tham gia việc cộng đồng nguy hiểm. Ngày 26-01-2008 Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội gọi tiếp họ cho Tòa Giám mục Hà Nội với nội dung như sau: "Yêu cầu Tòa Tổng Giám mục chấm dứt ngay việc cộng đồng nguy hiểm ..." mà nhà nước VC gọi việc cộng đồng nguy hiểm là việc làm phi pháp của ĐTC TGM Ngô Quang Kiệt. Lúc bấy giờ, công thức đang theo sát tình hình và toàn dân Việt Nam tập trung trong những đơn vị ngoại địa đang chờ giờ G đến trong hai giờ, đa số đều nghĩ rằng có thể đây là giờ của trang sử mới sẽ đến với Dân tộc Việt Nam khi bỏ quy định mở cuộc tấn công đàn áp các lực lượng cộng đồng nguy hiểm. Trên thế giới, nhiều Công đồng Giáo dân ngoài Việt Nam cũng đang tổ chức những buổi họp thông tin cộng đồng nguy hiểm với Hà Nội. Chỉ 4 ngày sau khi Ủy Ban Hà Nội gọi tiếp Hội đồng Thủ đức Tòa Giám mục Hà Nội thì buổi họp ngày 30 tháng 01 năm 2008 Phó Quốc vụ Khanh của Tòa Thánh do Hồng y Tarcisio Bertone làm người cho ĐTC Cha Giuse Ngô Quang Kiệt Tổng Giám mục Hà Nội mời buổi họp cũng diễn ra theo nội dung họ đã báo nguy hiểm của việc cộng đồng nguy hiểm nếu công thức tiếp diễn, xin trích một đoạn như sau: "...Sợ hãi mà những cuộc họp như vậy tiếp diễn không khi nào gây ra những lo lắng, bởi vì họ đã thông tin rõ ràng những họp tiếp theo, có thể có nguy hiểm thực sự là người ta sẽ không kiểm soát được tình hình, khi nào nó có thể biến thành biến cố tình báo hay bỏ o lãng..."

Đầu đầu buổi họp cho giáo dân Hà Nội là một sự Phó Quốc vụ Khanh đã không nhận ra việc cộng đồng nguy hiểm tại Tòa Khâm Sứ là cứu nguy hiểm cho Công lý và Sợ thốt mà lại cho rằng đây là những cuộc họp có thể gây nguy hiểm như đơn văn nêu trên. Qua buổi họp của Phó Quốc vụ Khanh gọi đến ĐTC Cha Giuse với nội dung báo nguy hiểm, đã tạo cho ĐTC Tổng Giám mục nhiều sự lo lắng và những trận trố trong đầu buổi họp, ngài đâm ra lo lắng và có nhiều suy nghĩ khó xử, cuối cùng vì đức vâng lời của Hội đồng Tòa Thánh, trong cái thế chấp nhận đơn thư, ĐTC TGM Hà Nội bước lòng phải tuân thủ và ngài đã xin giáo dân trở về với trạng thái bình thường trong tình hình cộng đồng nguy hiểm, để chờ coi thái độ của nhà nước VC hành xử ra sao. Ngày 01-02-2008 ngài kêu gọi giáo dân tạm ngưng việc cộng đồng nguy hiểm tại Tòa Khâm Sứ cũ.

Trong thời gian lũng đoạn và cuộc nguy hiểm công khai này, nhiều người tin cho rằng hy vọng nhà nước VC sẽ trở lại cho Giáo Hội nào là Tòa Khâm sứ, Giáo Hoàng hoặc Vatican Đà Lạt và đại tá La Vang mà nhà nước đã công khai chiếm giữ sau 1975. Thời gian chờ trôi qua, chúng tôi thấy tầm hỏi gì về Tòa Khâm Sứ theo đường hướng đi theo của Tòa Thánh, càng ngày càng đi xuống vì các tiến hành kế hoạch công khai chiếm giữ đại tá Tòa Khâm Sứ đến Thái Hà một cách qui mô hơn. Vào khoảng trung tuần tháng 8 năm 2008 cuộc nguy hiểm công khai tại Thái Hà lại diễn ra tiếp nối liên tiếp. Trong thời điểm này, Độc Tôn Ngô Kiệt đang ở Hoa Kỳ, khi hay tin về tình hình căng thẳng tại Thái Hà, ngài vui vẻ và tràn ngập niềm tin khi cuộc nguy hiểm đã lên đến cao điểm. Về đến Hà Nội, ngày 3-9-2008 ngài đã trở lại cuộc phỏng vấn của LM Trần Công Nghệ, ngài đã có những nhận xét rõ ràng như sau: “Tôi nghĩ rằng bây giờ thì thực sự các đường hướng đi quy định phải là dứt phá, có cái gì sáng tỏ hơn, chứ không thể theo những đường hướng xưa cũ để cứu chữa. Và nhất là sau khi về Tòa Khâm Sứ đã 8 tháng nay rồi và việc đi theo mà chúng tôi đã đi theo đường lối của Tòa thánh thì xem ra nó quá chậm chạp...”

Độc Tôn Ngô Quang Kiệt đã nhận thấy khi trở lại phỏng vấn là việc đi theo đường lối chậm trễ của Tòa Thánh đã trở thành trở ngại đã dè dặt khi dùng cụm từ là quá chậm chạp. Bởi vì dứt phá mà TGM Ngô Quang Kiệt muốn nêu ra ở đây là có ý nhắc nhở nhà nước phải có thể can thiệp để nhận ra công lý và sự thật thì mới giải quyết được vấn đề.

Vào trung tuần tháng 9 năm 2008, tình hình tại Thái Hà đến Tòa Khâm Sứ trở nên sôi động do sự tham gia của người của các tổ chức giáo dân càng ngày càng đông đảo. Một ký giả người Mỹ tên Ben Stocking vì hăm dọa nghề nghiệp nên đã đến Tòa Khâm Sứ vào chiều 19-9-2008 để theo dõi tình hình, nhà báo này đã bị công an ngang nhiên đánh đập tại khu vực Tòa Khâm Sứ, anh ta bị thương và chảy máu đầu.

Ngày 20-9-2008, Ủy Ban Nhân dân thành phố Hà Nội mời Độc Tôn Ngô Quang Kiệt tham dự, trình bày phiên họp này, ngài đã mạnh mẽ tuyên bố: “Tôi do Tôn giáo là cái quy định chứ không phải là cái ân huệ “xin cho”. Đây là câu nói nhắc nhở tất cả những nhà cầm quyền VC vì những người công nhân luôn tôn phong cho mình cái quy định của mình giống tất cả về những của mà Tôn giáo, nên họ thường xuyên kêu gọi là đã cho phép này nọ, đã tỏ ra đi ngược lại cho Giáo Hội làm cái này, cái kia vân vân.

Cuộc kháng chiến trên đường đòi Công Lý và SỰ THẬT của TGM Ngô Quang Kiệt có thể nói bắt đầu từ giờ phút quan trọng này, giờ phút sau bài phát biểu trước Ủy Ban thành phố Hà Nội vào ngày 20-9-2008. Sau bài phát biểu công khai nói lên khí phách của vị mục tử kiên cường, tên Nguyễn Thọ Thọ ở Ủy Ban Nhân dân thành phố Hà Nội lập tức bắt đầu tiến công TGM Ngô Quang Kiệt bằng những pha ngoảnh mặt mũi sau. Việc đầu tiên là đường sá mời các nhà báo đi giao tiếp báo tại Hà Nội để thông tin về bất tín nhiệm và sự trở lại của TGM Ngô Quang

Kiệt ra khỏi Hà Nội, song song với việc thông báo cho các nhà ngoạ giao, ông Nguyễn Th Th o đã gửi văn th yêu cầ u HĐGMVN có bi n pháp và thuy&#228;n chuy&#228;n TGM Ngô Quang Kiệt ra khỏi Hà Nội. Đây là việc làm mà nhà c m quy n c ng s n Vi t Nam đã ra m t công b cho th gi i bi t r ng: nhà n c VC đã th c s có quy n đi u khi n c HĐGMVN, ch ng t h đã xâm ph m quy n t ch c a Giáo h i m t cách công khai, không hi u Toà Thánh nghĩ gì v v n đ này.

Cu c t n công TGM Ngô Quang Kiệt đ c t ch c qui mô qua chi n đ ch báo đài c a nhà n c ra s c m l , bồi nh , vu kh ng nh m tri t h TGM Ngô Quang Kiệt. Đây là giai đ o n kh ng khi p nh t t i Tòa Khâm S , cũng nh Thái Hà b ng nh ng hành đ ng man r do nhà c m quy n Hà Nội ch tr ng. Nhà c m quy n Hà Nội đã dùng l c l ng b t h o g i là “qu n chúng t ph t”, g m toàn là b n côn đ . L c l ng này đ&#228;m đ&#228;m t p trung la hét m t chung quanh Toà Giám m c Hà Nội, nh ng ti ng hò reo vang đ i gi a đ&#228;m khuya kh ng khi p nh : “gi t Kiệt, gi t Ph ng, gi t Kh i” Tr c s c m nh kiên c ng và tinh th n đ o n k t cao đ c a giáo dân Hà Nội, nhà c m quy n Hà Nội li n nghĩ ra việc c c p đ t Tòa Khâm S cũng nh Thái Hà b ng qu k x o quy t, đó là qu k th c hi n xây hai công viên hai n i này vào ban đ&#228;m v i t c đ th n t c ch a t ng th y, ch ng khác nào m t cu c t n công nh vũ b o. Nhi u đ t t n công giáo dân b ng h i cay, chó nghi p v , dùng l c l ng côn đ uy hi p, hành hung giáo dân tham gia cầ u nguy n vô cùng man r đ th c hi n việc xây hai công viên n i Tòa Khâm S cũng nh Thái Hà. Nhi u giáo dân b b t, b đánh đ p đ n tr ng th ng. Ngày 8 tháng 12 , ngày x án 8 giáo dân Thái Hà đã tr thành m t ngày đ c bi t vinh danh nh ng giáo dân can tr ng tr c b o quy n.. T sáng s m hàng ngàn giáo dân đã lên đ ng tháp t&#228;ng nh ng giáo dân b x án đi đ n Toà Án qu n Đ ng Đ a mà nh ng tin t c và hình nh lúc b y gi đã loan truy n kh p th gi i.

Trong tình hình sôi đ ng này, c th gi i đ u h ng v Hà Nội, c th GM Thomas G Wenski ch t ch U Ban Công Lý Hoà bình Qu c t thu c HĐGM Hoa K cũng đã gửi th hi p thông v i giáo dân Hà Nội qua b c th gi HĐGMVN ngày 01-10-2008, trong lúc đó HĐGMVN hình nh ch ng m y ai quan tâm, c th qua phiên h p c a HĐGMVN vào cu i tháng 9 năm 2008, HĐGGM ch bày t quan đ i m v chuy n đ t đ ai mà ch ng màn chi đ n s vi c quan tr ng c a v n đ mà Đ c T ng Kiệt đã tuyên b là cầ u nguy n cho Công lý và Sợ th t ch không ph i chuy n đ t đ ai. Ngoài ra sau phiên h p này, HĐGM còn c m t phái đ o n g p Nguyễn T n Dũng vào ngày 01-10-2008 g m v Ch t ch HĐGM và đ i đi n 3 Giáo t nh nh HY Ph m Minh M n Sài Gòn, TGM Nguyễn Nh Th , Hu và Hà Nội không có Đ c T ng Kiệt mà là GM Vũ Huy Ch ng đ i đi n Giáo t nh Hà Nội. Cu c g p g đ c các v ch c s c trong HĐGM tham đ ca ng i là c i m có đ o n nh sau: “...cu c g p g đã đi n ra trong tinh th n l ng nghe và trao đ i th ng th n. Nh th con đ ng đ i tho i đ c khai m l i sau m t th i gian t ng nh b t c...”

Không rõ các ch c s c c a HĐGMVN đã trao đ i với ông Nguyễn T n Dũng nh th nào mà g i

là con đường đời thoải đời khai mở lối đi. Đón trả lối cuộc đời thoải đời khai mở và trao đời thế hệ thế hệ H&#228;G&#228;M&#228;V&#228;N, ngày 31-12-2008 ông Nguyễn Tấn Dũng lên ký và ban hành Chỉ thị về nhà đất liên quan đến Tôn giáo. Trên thế giới, Chỉ thị về nhà đất nhằm mục đích công khai việc chiếm đoạt đất đai, các cơ sở tôn giáo một cách hợp lý theo quy định của nhà nước khi tính chuyên ăn cướp, trong đó điểm c) của điều 3 của Chỉ thị có nội dung như sau: “Nhưng hành vi lợi dụng việc giữ gìn quê hương, đất đai liên quan đến tôn giáo gây rối trật tự xã hội, chia rẽ khối đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết trong công đồng dân tộc, vì phạm pháp luật phải xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật...” .Toà Khâm Sát và Thái Hà cũng như nhiều nơi khác đều bị rơi vào điểm c / này

Đó là cách đời thoải theo lối Nguyễn Tấn Dũng, cho nên Đ&#228;c TGM Ngô Quang Kiệt đã quá d&#228; biệt khi đời thoải này rơi. Qua biến cố đầy đau đớn xảy ra tại Toà Khâm Sát và Thái Hà, quyết định TGM Ngô Quang Kiệt đúng là về Ch&#228; chắn cùng đời sống đời sống về đàn chiên của ngài. Khi hay tin những giáo dân bị bắt, bị đánh đập, ngài đã tình nguyện nhà, tình nguyện ng&#228;i thăm hỏi an ủi và cứu nguy. Rồi hình ảnh lối thăm hỏi dân chúng trong trận lũ lụt vào mùa thu năm 2008 tại Hà Nội, ngài đã trở thành cái gai nhọn mà Nguyễn Tấn Dũng ra tay bắt b&#228;ng g&#228;c Ngô Quang Kiệt ra khỏi Hà Nội càng sớm càng tốt, khi nói Nguyễn Tấn Dũng muốn trục xuất TGM Ngô Quang Kiệt ra khỏi Giáo phận Hà Nội xem ra là chuyện khôi hài, những trên thế giới lối là vậy.

V&#228; Toà Khâm Sát và Thái Hà tạm yên khi hai công viên đời đời mở lên trong sự yên tĩnh của H&#228;G&#228;M. Ngày 15 tháng 02 năm 2008, phái đoàn Toà Thánh lên Việt Nam do Đ&#228;c Ông Parolin Thứ trưởng ngoại giao Toà Thánh dẫn đầu trong đó có Đ&#228;c Ông Nguyễn Văn Ph&#228;ng và Đ&#228;c Ông Cao Minh Dung. Xin mở một đầu ngo&#228;c đây: Tôi là người dân xứ Huế, nguyên giáo dân thuộc giáo xứ Ph&#228; Cam, lúc bấy giờ khi nghe tin phái đoàn Toà Thánh đến Việt Nam trong tình thế này mà lối có Đ&#228; Cao Minh Dung nằm trong phái đoàn, tôi giật mình và đâm ra lo lắng như cho về nhà của Giáo Hội Việt Nam, nhất là tình hình sôi động về Đ&#228;c TGM Ngô Quang Kiệt mà Hà Nội đang hăm hở đòi trục xuất.

Đ&#228;t tình công khai hai nhóm vào Giáo hội miền Bắc lối đời đời ra khỏi khiếp và tàn bạo hơn. Đó là việc đàn áp tại Tam Tòa vào ngày 20-7-2009. Trong việc này VC đã trả lời trả nhà tạm mà giáo dân Đ&#228;ng Hội đời sống trên nên nhà thờ cũ đời đời có nên cùng nhau lo việc thế giới vì lối đây không có nhà thờ. Linh mục Phaolo Nguyễn Đình Phú, và Linh mục Phêrô Ngô Thế Bình bị bắt côn đồ đánh trả đời sống, nhiều giáo dân bị đánh đập phải vào bệnh viện. Về Tam Tòa cũng đã tỏ lòng kính hoàng cho những ai theo dõi tình hình. Hình ảnh về Giám Mục già nua Cao Đình Thuyên cũng đời đời vì ngài đã sát cánh về giáo dân Tam Tòa trong cuộc khủng hoảng này, mục dù khi hay tin việc việc, ngài còn ngo&#228;i qu&#228;c sau chuyên việc thăm Ad limina 2009 nhưng ngài đã nhiều lần có thể thăm hỏi và theo sát tình hình. Đ&#228;c biệt khi trả về ngài đã có thể chung kêu gọi toàn thể dân Chúa trong Giáo phận hiệp thông về nỗi đau của Tam Tòa. Qua việc nhà nước tình công đàn áp giáo dân Tam Tòa, nhà cầm quyền VC đã thế

Độc giả chúng tôi yêu cầu HĐGMVN là lý tưởng. Hình như chúng tôi có TGM Ngô Quang Kiệt là linh hồn của một Giáo trình kiên cố, Giáo trình Hà Nội. Do đó càng ngày nhà nước VC càng thối nát đi cái gai nhọn này.

Cuộc thăm dò thái độ của HĐGMVN táo bạo nhất mà nhà nước VC muốn thí nghiệm lần đầu tiên, đó là việc đề nghị phá Thánh Giá Đền Chiêm. Không cần phải nói chi tiết của biến cố chúng ta đang thấy trong lịch sử Giáo Hội Việt Nam khi nhà nước VC đã thực sự xúc phạm đến niềm tin của người Công giáo trong việc đề nghị phá Thánh Giá một cách ngang nhiên. Trong biến cố này, tất cả các Giám mục miền Bắc và đức biết chúng tôi có Giám mục Hoàng Đức Oanh cao nguyên Trung Phần đã lên tiếng chia sẻ, hiệp thông với Đức Tổng Giám Mục Kiệt. Với Đền Chiêm xảy ra, thì Giáo trình Hà Nội đang có cuộc tĩnh tâm của linh mục đoàn tại Hà Nội, khi hay tin này, lập tức linh mục đoàn đưa tin về nhà thờ Giáo xứ Đền Chiêm vào chiều ngày 06-01-2010, để dâng Thánh lễ cầu nguyện và cùng hiệp thông với nỗi đau của những giáo dân đang bị lâm nạn, nhất là để Suy Tôn Thánh Giá trong biến cố Thánh Giá bị xúc phạm. Bài giảng của linh mục Phạm Minh Triêu trong Thánh lễ này đã nói lên tất cả những gì đau đớn nhưng mà giáo dân Đền Chiêm phải gánh chịu trước sự đàn áp của bạo quyền, ngài đã chia sẻ bằng tâm tình với lời ăn năn sám hối: "... Lạy Chúa, Mẹ u sầu vì cuộc đời con Chúa không chịu xảy ra cách đây 2000 năm, nhưng ngày hôm nay tại Giáo xứ Đền Chiêm, những người con của Chúa, những người tin vào Chúa và chính Chúa đang bị người ta chà đạp, bị người ta đập phá, bị người ta chôn vùi..."

Hiến tượng im lặng của HĐGMVN trong biến cố Thánh Giá bị đề nghị phá tại Đền Chiêm thật đáng ghi nhớ trong lịch sử đau buồn của Giáo Hội Công giáo Việt Nam.

Tổng giám mục cũng nên nhắc qua chút ít về chuyến viếng thăm Ad limina của HĐGMVN vào khoảng cuối tháng 6 năm 2009. Điểm nổi bật trong chuyến viếng thăm là bài giảng của GM Bùi Văn Đọc tại Đền thánh Phaolô ngoài thành với câu: Lạy chúa, chúng con không biết ăn nói... (có lẽ để chứng minh cho sự im lặng)

Trong bài giảng này của Đức Cha Bùi Văn Đọc, đã nói một câu làm cho nhiều người tôi vẫn hoài mà không tìm đâu ra nguyên nhân, đó là câu: "nếu có ai không tích cực sống, người khác không nên yêu cầu chúng tôi khích bác họ. Chúa chỉ đòi chúng tôi can đảm nói sự thật khi cần". Xin đức giám mục vô tư đừng quý về suy nghĩ với bài này của GM Bùi Văn Đọc !!!

Nên nhớ rằng sau khi chấm dứt chuyến viếng thăm Ad limina năm 2009 của HĐGMVN, chuyến Đền Tổng Giám Mục Kiệt đi hay là để đức giám mục luồn quan tâm bàn chuyện. Đức biết sau chuyến Ad

limina trỏ về, Đấng Tểng Kiệt đã đi ngho bnh tởi Châu Sỏn mỏt thỏi gian và ngài đã trỏ lỏi Toà Giám Mỏc vào gỏn ngày lỏ Đấng Mỏn Lỏn Trỏi. Sau đó ngài nhỏn nhiỏm về tỏ chỏc lỏ khai mỏc Năm Thánh tởi Sỏ Kiệt. Lỏ khai mỏc Năm Thánh đã điỏn ra hỏt sỏc long trỏng và hoàn hỏo, do tài điỏu hành cỏa về mỏc tỏ luôn chu toàn nhiỏm về mỏt khi đã nhỏn lỏ nhỏt cỏ nhiỏm về gì. Mỏt con ngỏỏi nhỏ thỏ mà đỏt gách giỏa đỏng thì thỏt là đáng đau buỏn biỏt bao !

Đỏm lỏi vài nét về nhỏng điỏn biỏn đỏy nỏỏc mỏt mà Cỏng đỏng dân Chúa tởi Hà Nỏi đã trỏi qua thỏi kỏ đen tởi nhỏt, thỏi kỏ tôn giáo bỏ bách hỏi mỏt cách tàn bỏo và tinh vi nhỏt đỏỏi chỏ đỏ cỏng sỏn. Thỏt vềy, nhiỏu biỏn cỏ đau buỏn đã liên tiỏp xỏy ra trong Giáo tỏnh Hà Nỏi trong thỏi gian qua do vềc đản áp tôn giáo cỏa nhà nỏỏc VC là nguyên nhỏn đỏa đỏn sỏ ra đi cỏa Đấng TGM Ngô Quang Kiệt, không ai chỏi cỏi đỏỏc, vì ngài đã luôn đỏng về phiỏ giáo dân, đã luôn sát cánh về i giáo dân trong mỏi tình huỏng gay go và phỏc tỏp nhỏt. Trong suỏt chỏng đỏỏng gian truỏn này, TGM Ngô Quang Kiệt luôn xỏng đáng là về mỏc tỏ đã thỏc sỏ cùng đỏng sinh đỏng tỏ về i đản chiỏn mỏt cách tuyỏt vềi. Quỏ thỏt đây là cuỏc khỏ nạn mà Đấng TGM Giuse đã chỏp nhỏn cho đỏn khi ngài thỏt lỏn tiỏng nỏi: “Mỏi sỏ đã hoàn tỏt”.

Xin hỏy cỏu nguyỏn cho Giáo Hỏi Viỏt Nam sỏm thoỏt khỏi khỏc quanh đỏn tỏi này, xin cho Hàng Giáo phỏm Viỏt Nam ỏn hiỏp nhỏt trong vềc rao giỏng tin mỏng vềi sỏ về bỏo về nhỏng ngỏỏi nghèo khó, nhỏng kỏ bỏ áp bỏc, chỏng lỏi mỏi bỏt công trong xã hỏi...Xin các ngài hỏy nhìn bài hỏc cỏa Giáo hỏi Ba Lan mà sỏm lánh xa mỏu kỏ cỏa Satan, quỏ đỏ đang bao quanh trong kỏ hoỏ chỏ trỏ đỏp và quỏy phá Giáo hỏi Chúa cỏa nhỏng ngỏỏi cỏng sỏn.