

Chúng ta nghe và cảm nhận gì qua "Tiếng Vọng Gioan Baotixita" ngày 4-6-08?

Tác Giả: Trán Phong Vũ

Thứ Tư: 17 Tháng 3 Năm 2010 14:21

"Vì sä hãi, vì bä mua chuäc, bä hä hoá và vì nhäng quyän läi vät chät, đã có nhäng hiän täng du di, thäa hiäp trong đäi säng GH".

I.- Sä kiän:

{jcomments on}Mäng läi www.conggiaovietnam.com väa phä biän mät lá thä nói là cäa đäc HY Gioan Baotixita Phäm Minh Män đä ngày 04-6-2008 trong mät tiät mäc quen thuäc hàng tháng có tên là Tiếng Vọng Gioan Baotixita. Đäi täng cäa lá thä là ba vä giám mäc trong HĐGMVN. Đó là các đäc cha chä täch äy Ban Giám Mäc đäc trách Mäc vä Giäi Trä, chä täch äy Ban Giám Mäc đäc trách Giáo Lý Đäc Tin và đäc cha cai quän giáo phän Läng Sän là nhäng vä sä tham dä Đäi Häi Giäi Trä Thä Giäi ä Úc Châu năm 2008. Näi dung thä gäm 6 đän.

Đän 1: Sau khi miän cäng nhän läi tham dä Đäi Häi, đäc Häng Y chia sä väi ba GM väi ý nghĩ väi "mäc đích là cùng nhau giúp cho các bän trä, - là säc säng cäa Giáo Häi, cäa đät näc -, khai thông con đäng hiäp thông väi Chúa...".

Đän 2: Nhäc läi sä xuät hiän lá cä vàng ba säc đä täi các Đäi Häi Giäi Trä Thä Giäi ä Pháp, Canada và Đäc träc đây đã "làm täc nghän con đäng hiäp thông cäa các bän trä VN".

Đän 3: Quäng diän vä biäu täng cäa mät lá cä. Nhäc läi bài häc läch sä cäa vä Giám Mäc cäa HY 30 năm träc. Mä Viät Nam lúc mäc áo vàng (cä vàng). Lúc mäc áo đä (cä đä)...

Đän 4: Giáo Häi CG không bao giä xây trên nän täng mät chä nghĩa trän thä, hay mät thói đäi mang tính đäi kháng. Trong khi äy, mät chä nghĩa trän thä bao giä cũng täo nên sä phân rä mang tính đäi kháng và loäi trä nhau.

Đän 5: Bän chät cäa GHCG là hiäp thông väi Chúa, väi con ngäi.

Chúng ta nghe và cảm nhận gì qua "Tiếng Vọng Gioan Baotixita" ngày 4-6-08?

Tác Giả: Trn Phong Vũ
Thứ Tư, 17 Tháng 3 Năm 2010 14:21

Đoạn 6: Kẹt thức lá thối với lời khốn khổ cho mọi người, mọi giới để trần đầy rẫy Thánh Thần và thối nát tinh thần hiếp thông.

Tóm lại, cái kẹt lối tìm thấy nơi nội dung lá thối là thái độ không thoải mái vì sao có một câu lá câu vàng ba sắc đỏ, biểu tượng của những người quốc gia không chấp nhận chế độ tài, đức để CS trong nước, tại các ĐH Giáo Trẻ Thế Giới ở Pháp, Canada và Đức Quốc trước đây. Theo nhận định của ngài: nó "làm tức giận con đường hiếp thông của các bên trên VN". Lá thối có một tiêu rõ ràng là ngăn ngừa tránh hiếp thông thì có thể xảy ra tại Đới Hội năm nay ở Úc.

(Cũng cần nhắc đến nỗi đau nói tại người dấn thân cho rằng đây là một lá thối giết mổ oanh m gây nên sự hiểu lầm về nhân cách HY M. Khi lá thối này được công bố trên NET, có người đã quy kết rằng: với đức và trình độ của một người như ngài không thể viết một lá thối với nội dung như thế, vì nó có thể mang lại hậu quả tai hại, không những cho cá nhân ngài mà còn liên lụy tới cả thanh danh Giáo Hội và 7 triệu tín đồ CGVN. Người viết bài này thiết tha mong cho người dấn thân trên trở thành sự thật. Do đó, những nhận định trong bài này chỉ để nhắc nhở khi lá thối gửi ba giám mục của HY Tiếng Giám Mục TGP Sài Gòn là có thật.)

II.- Vài Nhận Định:

Vào những ngày đầu tháng 6-2008 vừa qua, người viết nhận thấy nỗi đau, bao gồm cả tập thể những bào Công Giáo, không khỏi ngạc nhiên đến nỗi ngỡ ngàng khi được lá thối trên đây được cho biết là của Hồng Y Phạm Minh Mẫn. Câu hỏi đặt ra là không hiểu tác giả lá thối đứng trên quan điểm nào để phát biểu những điều như vậy?

- Trên quan điểm của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam? Câu trả lời tìm thấy hiển nhiên là KHÔNG. Giáo dân là vì Giáo Hội với tư cách và với thế siêu việt của mình đâu cần phải quan tâm tới những chuyện vặt vãnh bên lề như vậy!

- Trên quan điểm của phái đoàn giới trẻ Công Giáo Việt Nam trong nước tham dự Đới Hội? Điều này cũng không có sự cần, vì nếu cần lên tiếng thì chính các bên trên này lên tiếng mà không phải cần viết những một gì chỉ mang phạm phạm để cảm động một Tiếng giáo phận nào nhốt nước ngoài.

Chúng ta nghe và cảm nhận gì qua "Tiếng Vàng Gioan Baotixita" ngày 4-6-08?

Tác Giả: Trn Phong Vũ
Thứ Tư, 17 Tháng 3 Năm 2010 14:21

Đã tìm ra câu trả lời chính xác, không gì khác hơn là tìm xem AI, ĐÔI TÔI NG NÀO cảm thấy nhọc nhằn và sợ hãi đến nỗi cảm nhận rằng lá cây vàng ba sắc đẹp trong những cuộc tiếp xúc của những bạn trẻ trong tiếp thị ngườ i Việt h i ngo i, nhất là trong những ĐÔI HỒI mang tầm vóc qu c t nh ĐÔI HỒI Gi i Tr th gi i? Và AI, ĐÔI TÔI NG NÀO tiếp thị đẹp c i i c khi lá c y b lo i b ra khi c ng đ ng ngườ i Việt t n n, (đ n u đ c, thay thế bằng lá c đ mà những n n nhân c a nó th ng m nh danh là C MÁU)?

Không cần phải m t công suy nghĩ nh u, ai cũng có thể mau m n tìm đ c câu trả i: k y, đ i tiếp ng y không ai khác hơn là chủ đ c ng s n Việt Nam và những khuôn m t l n xoay quanh chủ đ này.

Không thể đ ng trên quan đ m c a Giáo H i CGVN; cũng không có lý do đ nhân danh phái đoàn gi i tr Việt Nam tham d ĐH, nh v y đâu là nguyên y đ n t i lá th ? Truy b t s vi c cho đ n ng n ngu n, ngườ i ta mi n c ng ph i nghĩ t i m t đ i u khó nói –dù r t chính xác-, là tác gi lá th đã tiếp nguy n h c b c ng bách ph i thay m t đ ng và nhà n c c ng s n VN đ lên ti ng.

Câu trả i th t buồn và cũng th t đau đ i v i ngườ i tín h u Chúa Giêsu Kitô, những bi t làm sao bây gi ? Im lặng thì mang t i đ ng l o a. Mà nói ra thì i mang tiếng là “v ch áo cho ngườ i xem i ng”! M i ch n i a, dù là ch n i a chính đ ng, cũng không kh i gây nên những ch n th ng.

Sau đây chúng ta th đ i sâu vào n i dung lá th c a HY Phạm Minh M n g i ba v Giám M c Việt Nam, mà trong đó ngài hé m cho hay là s cùng v i ngài có m t t i ĐÔI HỒI Gi i Tr Th Gi i i Úc Châu tháng 7 năm nay.

Chúng tôi s l t qua th t nhanh 4 đ n g m đ n 1, 4, 5 và 6 tr c khi phân tích hai đ n đ c coi là c t y u trong th : đ n 2 và 3.

Đ n th nh t ch là đ n m đ u, không có gì đáng bàn thêm.

Đ n 4, lá th ghi nh n (1) đ i s ng cũng nh tinh th n hi p thông trong Giáo H i Công Giáo

Chúng ta nghe và cảm nhận gì qua "Tiếng Vọng Gioan Baotixita" ngày 4-6-08?

Tác Giả: Trn Phong Vũ

Thứ Tư,, 17 Tháng 3 Năm 2010 14:21

chúng ta bao giờ được xây trên nền tảng mới cho nghĩa truyền thống, hay mới thôi để mang tính đối kháng. Điều này rất đúng nếu xét trên căn tính của Hội Thánh Công Giáo dựa vào sự sống và những lời giảng dạy của Chúa Giêsu Kitô, Đấng sáng lập Giáo Hội. Tuy nhiên, trên thực tế, dù là một Giáo Hội của Chúa Giêsu những lời do con người đi đầu hành vi và tất cả đều do, bao gồm cả cái mình và cái yếu của mình, nên đã có những lúc Giáo Hội không tránh được vòng thân phận dục vọng thái này hay dục vọng thái khác. Đây là khi những thành phần thay một Giáo Hội từ đóng cửa, ngăn cản hoặc làm cho Chúa Thánh Thần.

Những mạng lưới vào thời trung cổ trong lịch sử 2000 năm Giáo Hội đã chứng minh điều này. Và một cách nào đó, cung cách sống và hành sự vai trò lãnh đạo theo "chính nghĩa truyền thống", "du di", "thần thánh" của những người có trách nhiệm trong GHCGVN dường như chứng tỏ rằng sự sống mới cho một cách mới khác. Điều này là không có dấu tích nào cho thấy GHCGVN xây trên nền tảng mới cho nghĩa truyền thống, những khó khăn có thể lo ngại về điều này nghĩ là GHCGY – hay ít nhất là một sự sống những thành phần cốt cán trong GHCGY – đã và đang đem lại cho "một chính nghĩa truyền thống" làm cho xâm nhập GH, làm suy giảm tính chính tinh tuyền của GH bằng những thủ đoạn tinh vi của thủ quỹ những năm can thiệp trực tiếp vào việc đào tạo chứng sinh, phong chức linh mục, tuyển chọn, bổ nhiệm giám mục. Tuy nhiên, những người đã từng đánh mất chính năng ngôn sứ của mình trước những thủ đoạn tàn ác của "một chính nghĩa truyền thống" đã và đang tiếp tục xúc phạm trọng tâm truyền thống nhân quyền, nhân phẩm của con người, trong khi CON NGƯỜI vốn được coi là "đấng đi của Giáo Hội", là đích đến phẩm giá ưu tiên hàng đầu của Giáo Hội Chúa Kitô trên gian nan hiểm nguy để không khoan nhượng của Giáo Hoàng Gioan Phaolô II lúc sinh thời.

Đoạn 5 ghi nhận: "Bản chất của Giáo Hội Công Giáo là hiệp thông với Chúa, với nhau, với mọi người anh em đồng bào và đồng loại. Và để sống hiệp thông của Giáo Hội chỉ có thể được xây dựng trên nền tảng niềm tin, tin rằng Thiên Chúa là Cha trên trời giàu lòng từ bi bao dung, tin rằng mọi người là con một Cha, là anh em một nhà, tin rằng tình huynh đệ giữa các đồng bào còn có thể phát huy trên cơ sở một sự sống và một nền văn hóa dân tộc."

Những nhận định trong lá thư về bản chất GHCG và về điều kiện giúp tăng trưởng đời sống hiệp thông trong GH trên đây hoàn toàn chính xác vì nó được khai triển trên nền tảng đức tin và giáo lý của Hội Thánh. Nếu có điều kiện xét thì chính là cách hiểu và cách xử sự của các phía liên hệ về điều gì là "tình huynh đệ giữa các đồng bào" và về "văn hóa dân tộc". Thêm nữa là làm sao và bằng cách nào những người có trách nhiệm trong GH mới khi cần lên tiếng để biện minh điều gì, có thể khôn ngoan, lòng đạo đức và ý thức công nhân giác ngộ không tự mình sa đà vào cái gì là "chính nghĩa truyền thống", một chính nghĩa nguy hiểm mà trong chuyến du hành mục vụ Hoa Kỳ về qua, ĐTC Bênêđictô XVI đã hướng dẫn lên tiếng công nhận.

Đoạn 6 gói ghém một lời khuyên cho mọi người tham dự ĐH Giỏi Trẻ Thế Giới được trình

Chúng ta nghe và cảm nhận gì qua "Tiếng Vàng Gioan Baotixita" ngày 4-6-08?

Tác Giả: Trn Phong Vũ
Thứ Tư, 17 Tháng 3 Năm 2010 14:21

đy n Chúa Thánh Thn, đ c th m nh p tinh th n hi p thông c a con cái Chúa. Nói chung, toàn là nh ng i i và nh ng ý nguy n ngay lành.

Bây gi xin đ c nhìn tr i đ n 2 và đ n 3 đ c coi là cái đỉnh c a lá th .

Trong đ n 2, lá th nh c t i s ki n lá c vàng ba s c đ tung bay t i ba k Đ i H i Gi i Tr Phá, Canada và Đ c qu c mà tác gi cho là “m t s c làm t c ngh n con đ ng hi p thông c a các b n tr VN”.

Ng i ta t h i: không hi u HY M n đ a vào đâu đ đ a ra i k t lu n mang tính vu khoát và võ đoán trên đây. N u theo dõi sát chuy n th i s liên quan t i ph n ng sôi đ ng c a gi i tr Vi t Nam trong và ngoài n c g n đây, ch c ch n ngài s không v i v ã nh v y. M c đ u gi i tr Vi t Nam qu c n i và h i ngo i ch a có c h i làm vi c chung v i nhau, nh ng qua v Trung C ng v i i b n đ đ l n chi m các h i đ o Tr ng Sa và Hoàng Sa c a Vi t Nam, h đã th c s ‘g p nhau’ trong cùng m t lý t ng yêu n c, cùng m t lòng ph n h n tr c thái đ nhu nh c, cam tâm b đ k thù chung c a nh ng ng i c m đ u B c B Ph . M t bi u th rõ ràng và c th là đã có nh ng sinh viên t trong n c du h c c các qu c gia Âu M đã can đ m đ ng chung m t l n ranh v i gi i tr Vi t Nam t n n ch ng l i nh ng hành vi chà đ p nhân quy n c a B c Kinh khi cùng nhau công khai tham gia nh ng cu c bi u tình ch ng Đu c Th V n khi di chuy n qua các qu c gia Úc, Pháp, Anh và Hoa K m i đây.

Th h nh ng ng i tr Vi t Nam qu c n i ra đ i sau tháng t 1975 ch a bao gi bi t t i lá c vàng ba s c đ . H không bi t, nh ng cha ông h , nh ng ng i thu c th h tác gi lá th không nh ng bi t mà h n r ng cũng đã có m t th i đ ng đ i lá c y, vì ít n a là t năm 1948 đ n năm 2008 –ch n sáu th p niên qua- lá c n n vàng v i ba s c đ , liên k t ba mi n B c-Trung-Nam, đã t ng là bi u t ng cho qu c gia, dân t c, cho h n thiêng sông núi. Theo s suy di n thông th ng, khi đ c may m n ch n tham đ phái đoàn gi i tr trong n c xu t ngo i tham đ ĐH Gi i Tr Th Gi i, h đâu có bi t gì đ đ t ra v n đ t c ngh n hay không t c ngh n c a con đ ng gi i là hi p thông do s xu t hi n c a nh ng lá c vàng ba s c đ mà t khi sinh ra h ch a t ng bi t t i? Hi p thông v n là t ng quen thu c đ c dùng trong GHCGVN. Nh ng khi s đ ng trong tr ng h p liên quan t i c vàng, c đ mà trong đ n 3, HY M n đã nh n m nh, khi n ng i ta không kh i liên t ng t i m t t khác mà ng i c ng s n VN quen dùng trong chí n đ ch h i-ngo i-v n c a h . Đó là t “hòa h p, hòa gi i” –đĩ nhiên là theo cách hi u c a ng i CS-. Và nh th , n u đ i câu “làm t c ngh n con đ ng hi p thông” thành câu “làm t c ngh n con đ ng hòa h p hòa gi i” ch c s đ ng và thích h p v i hoàn c nh th c t h n.

Chúng ta nghe và cảm nhận gì qua "Tiếng Vàng Gioan Baotixita" ngày 4-6-08?

Tác Giả: Trn Phong Vũ

Thứ Tư, 17 Tháng 3 Năm 2010 14:21

Qua đoạn 3, lá thư viết: “Mặt lá cảm biết chúng cho đi u gì? Có lúc lá cảm được coi là biết chúng cho mặt đất nước, lúc khác được coi là biết chúng mang tính đĩ kháng. Giám mục của tôi, cách đây hơn 30 năm, lúc còn sinh thời, đã đưa đi cho các tín hữu và cho bản thân tôi bài học về sự nghiệp: người ở VN, lúc mặc áo vàng (cảm vàng), lúc mặc áo đỏ (cảm đỏ), lúc mặc áo lành, lúc áo rách, vốn là người ở miền đã dày công sinh thành được chúng con dân VN, vốn là người ở miền đã đưa đi cho dân tộc VN mặt di sản vô giá. Di sản đó là truyền thống văn hoá của dân tộc VN, mặt văn hoá khá phong phú với những giá trị tinh thần và đạo đức. (những Thơ hai giai huỳnh đĩ; Chuyện hôn nhân là chuyện trăm năm, là mặt tình chung thu; Lá lành đùm lá rách...)”

Đức Hồng Y viết: “Có lúc (lá cảm) cảm biết chúng mang tính đĩ kháng”. Được nghe như khi viết câu này tác giả hàm ý nếu không chê trách thì ít nhất cũng có chút mặt mũi. Phải chăng vì là mặt người ở tu, hơn thế nữa là mặt nhà lãnh đạo cao cấp trong Giáo Hội Công Giáo, ngài quen nói những “khoan dung”, “nhân từ”, “bác ái” mà không thích ai nói những “đĩ kháng”. Đi u này hợp lý và là quy định do của ngài. Những người hiểu “đĩ kháng” với ý nghĩa là nói lên mặt đi u được phần bác mặt đi u khác thì khi được toàn bộ lá thư kể trên, người ta thấy hình như tác giả đã và đang hành sự cái “thối đĩ mang tính đĩ kháng” ấy rồi! Bởi vì qua lá thư kể trên, ngài minh nhiên bày tỏ thái độ không đồng tình với “sự cảm” giữa Việt Nam với người truyền cảm lá cảm vàng ba sự cảm trong ba miền Đĩ Hĩ Phĩ, Canada và Đĩ c.

Chúng Nói về lá cảm cho đĩ hiểu.

Khi hàng ngàn người kêu gọi cứu người được đòi hỏi Tòa Khâm Sát cũ của Nhà Chung Hàn ở cũ năm ngoái, hàng ngàn giáo dân, trong số có cả giáo sĩ, tu sĩ cũng đã mang theo cả Tòa Thánh, cả Đĩ o Bình Đĩ c Miền ngoài Thánh Giá và những tiếng. Cho dù là cứu người được xin Thiên Chúa lay chuyển tâm đĩ gian tham, được ác của giữa cảm quy định để biết nhìn ra đi u phải trái mà trở lại những đĩ đại, tài sản của Giáo Hội, những hàm bên trong và đằng sau mặt cuộc sống hợp đồng người cách công khai những thế, dù muộn dù không, nó cũng mang tính phần kháng hay “đĩ kháng” rồi. Bởi lẽ nếu mang ý nghĩa thu được cứu người được thì cứu người được trong nhà thờ, cao hơn nhất là cứu người được trong lòng, đã quá đĩ đĩ Đĩ ng Toàn Năng Toàn Trí thế u rõ mặt sự, cảm chi phần kéo nhau ra cảm công cảm truyền cảm mặt mặt người? Nếu nhìn những lá cảm Tòa Thánh, cả Đĩ o Bình Đĩ c Miền truyền cảm cao trong những buổi cứu người được Tòa Khâm Sát cũ, Nhà Dòng Chúa Cứu Thế ở Thái Hà, Hàn ở theo cách suy đĩ của đĩ c HY, thì khách bàng quan cũng không có cách nào hiểu khác hơn là những lá cảm ấy cũng “cảm biết chúng mang tính đĩ kháng”. Vì thế, nếu suy nghĩ cân nhắc kỹ, hơn những tác giả không viết như thế.

Chúng ta nghe và cảm nhận gì qua "Tiếng Vàng Tiếng Gioan Baotixita" ngày 4-6-08?

Tác Giả: Trần Phong Vũ

Thứ Tư: 17 Tháng 3 Năm 2010 14:21

Vở chuyện đức HY như cội và giám mục của ngài 30 năm trước đã dạy ngài bài học lịch sử về “người mẹ VN, lúc mặc áo vàng (cổ vàng), lúc mặc áo đỏ (cổ đỏ), lúc mặc áo lành, lúc áo rách, và n là người mẹ đã dày công sinh thành dưỡng dục con dân VN, và n là người mẹ đã để lại cho dân tộc VN một di sản vô giá. Di sản đó là truyền thống văn hóa của dân tộc VN, một nền văn hóa khá phong phú với những giá trị tinh thần và đạo đức” của đức cha nghiêm chỉnh xét lại.

“Cổ vàng”, “cổ đỏ” ở đây, theo hàm ý tác giả là th, ai cũng hiểu là lá cội biểu tượng cho chức nghĩa quốc gia, dân tộc và lá cội tượng trưng cho chức nghĩa của người s. Người viết bài này tô đậm mỹ ngôn ch trên đây để lưu ý đức cha về tính vu khống của nó.

Quả thật không sai nếu nhìn chung vào chiếu dài lịch sử để nói rằng Mẹ Việt Nam đã dày công sinh thành dưỡng dục con dân Việt, đức mẹ thì đã để lại cho dân tộc Việt Nam một di sản quý giá. Nhưng nếu một bác bỏ rằng lúc nào, thì nào Mẹ cũng vui và cũng hài lòng với những di sản còn để lại qua những giai đoạn con cái Mẹ khoác cho Mẹ áo vàng hay áo đỏ thì tuồng như không được chính xác, nếu không muốn nói là có phần bất công đối với Mẹ, có phần hơi “ép” Mẹ.

Hơn nữa th k của miền bắc (1954-2008) và 33 năm của miền nam (1975-2008), Mẹ đã được khoác trên mình manh áo đỏ chói chang, Mẹ có thể sẽ thoi mái và hài lòng không? Và có thể sẽ Mẹ nghĩ rằng th kho của đã để lại một di sản quý giá cho các con của Mẹ không?

☐☐ Lòng Mẹ (VN) bao la như biển Thái Bình.

Những công trình kiến trúc nguy nga, hào nhoáng bên ngoài ở Hàn, Huế, Sài Gòn và những trung tâm du lịch đẹp sẵn đây đó hiện nay có đem lại cho Mẹ những phút giây hạnh phúc nào không? Những cuộc họp mang tính quốc tế như hội nghị APEC, đại lễ Tam Hợp (Vesak) diễn ra tại Sài Gòn, Hàn và dĩ nhiên sự canh chừng của màn lưới công an dày đặc và những bước chân đi vào th giới của nhà cảm quy và ý để thi u ngay th ng có khi n cho Mẹ thêm n mà n một không?

☐☐☐ Hay nó chỉ làm cho lòng mẹ thêm tan nát:

* mỗi khi nghĩ thì tuy để đã s con cái Mẹ là những nông dân chân lấm tay bùn thì các làng quê, những buôn sóc xa xôi hẻo lánh, những công nhân lao động của các nhà trong những xí nghiệp của người người quốc vòng đai các đô thị với kho n thù lao còm cõi trong khi phải đi

Chúng ta nghe và cảm nhận gì qua "Tiếng Vọng Gioan Baotixita" ngày 4-6-08?

Tác Giả: Trần Phong Vũ
Thứ Tư: 17 Tháng 3 Năm 2010 14:21

đi n ngày đêm với tình trng v t giá leo thang đ n chóng m t? (trong khi m t thi u s vung tay ném hàng tri u đô la vào nh ng trò ch i đen đ , với thái đ s ng ch t m c bay, mà v PMU 18 là m t đ i n hình).

* m i khi nghĩ t i tình c nh đau th ng c a hàng ngàn, hàng ch c ngàn ng i con gái quê c a M vì mi ng c m manh áo ph i bán thân làm nô l tình đ c x ng i; nh ng đám dân oan đang s ng lê l t t i v n hoa Mai Xuân Th ng, trên hè ph Sài Gòn; nh ng th h tr đang đ i đi n với m t n n giáo đ c phá s n không có ngày mai; nh ng thanh thi u niên hút xách, nghi n ng p, n n nhân c a căn b nh li t kháng (Aids) và hàng tri u thai nhi vô t i b c p đ m ng s ng m t cách công khai t i nh ng y vi n c a nhà n c?

* m i khi tr nh lòng tr c nh ng hi n t ng tham ô, th i nát tràn ng p kh p n i, nh ng th đ n đ c tài, phi lu t pháp th hi n ngay ch n pháp đnh với nh ng phiên tòa “b t mi ng”, tr ng tr n chà đ p lên t do, dân ch , nhân quy n, nhân ph m Vi t Nam? Nh t là khi ph i nhìn nh ng ph n thân th c a quê h ng đ t n c, nh i Nam Quan, nh thác B n Gi c, nh các h i đ o Tr ng Sa, Hoàng Sa, l n h i b r i vào tay k thù truy n ki p là Trung C ng?

Đ y là tâm s c a M Vi t Nam.

C n M Giáo H i thì sao? H n r ng ng i M tr iu m n y cũng ch ng vui gì! Chuy n Giáo H i và nh ng tín h u c a Con C c Thánh M b ch ng đ i, b gi t chóc, bách h i không ph i là chuy n m i m , ngày nay m i có. Nó còn in h n đ u v t n i nh ng hang to i đ o o Rôma, và g n gủi h n, n i nh ng hình c mà các vua quan tri u Nguy n m t th i đã s đ ng đ l y đ m ng s ng c a hàng trăm ngàn t i n nhân T Đ o Vi t Nam, nh ng ng i con c ng c a Chúa và c a M . Nh ng làm sao đi n t đ c n i đau xé lòng c a M khi ch ng ki n s ph n b i phát xu t ngay t trong lòng Giáo H i c a M . Nó lý gi i cho s ki n: trong nh ng đ p hi n ra đây đó, đã h n m t l n M ph i đau đ n lên t i ng c nh giác là con đ ng đ n xu ng h a ng c đ c lót b ng không ít x ng s c a các Đ ng B c Làm Thày trong H i Thánh!

Vì s hãi, vì b mua chu c, b h hoá và vì nh ng quy n l i v t ch t, đã có nh ng hi n t ng “du di, th a hi p, t ng đ i hóa” trong đ i s ng Giáo H i, k c trong vi c duy trì, b o v và nuôi đ ng ni m tin! Đ n n i nh ng ng i có trách nhi m trong GH đã cam tâm ngo nh m t làm ng khi Thánh T ng Đ c M S u Bi Nho Quan, Phát Di m b nh ng k vô th n đ p phá tan nát! Đ n n i vi c ng đ ng và gi i thích v Đ c Ái, v G ng Tha Th đã đ c hi u nh m t thái đ nhu nh c, hèn y u đ bi n h cho cung cách th a hi p, đ ng l o, s ng chung v i t i ác! Đ n n i nh nh n đ nh c a linh m c Nguy n Văn Lý trong Tuyên Ngôn 10 Đ i m V Tình

Chúng ta nghe và cảm nhận gì qua "Tiếng Vọng Gioan Baotixita" ngày 4-6-08?

Tác Giả: Trn Phong Vũ
Thứ Tư, 17 Tháng 3 Năm 2010 14:21

Trng GH công b năm 1994 và đc công b l i năm 2000:

“Nhng gì các ngài thu đc trc m t s còn di l y lâu dài trong lch s, làm méo mó hình nh m t Giáo H i hiên ngang xây đng Ncc Tr i, t do rao gi ng ti ng nói l ng tâm, m nh đ n phê phán m i b t công, sai l m b t c t đầu đ n. Thay vào đó ch t o nên hình nh m t Giáo H i y u nh c, qu l y ngày càng rõ nét ch y theo m t vài quy n l i trc m t, ch bi t “cng tác” (collaborer) mà thi u h n tinh th n “đ kháng” (résistant) (mô th c “collaborer en résistant” do Đc Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đ x ng), làm n n lòng đ i b ph n Dân Chúa và các ng i thi n chí trc đ y v n khâm ph c Giáo H i Vi t Nam”.

III.- Đôi l i tâm tình trc khi k t thúc

V i thái đ dè d t th ng l, trc khi vi t bài này, chúng tôi đã tham kh o ý ki n c a m t s b n bè trong cng nh ngoài ncc và đã nh n đc s đng tình, đng c m c a đa s ng i thân, trong s bao g m c gi i linh m c, tu sĩ. Dĩ nhiên cũng có anh em suy nghĩ khác. Trong đó, chúng tôi đc bi t chú ý t i lá th c a m t anh b n v n là giáo ch c và là hi u tr ng m t tr ng công l p Sài Gòn trc thng t năm 75. Tuy không hoàn toàn chia s, nhng l i l nh nhàng, tr m tĩnh và l i suy t chân th t, th ng th n c a anh giúp chúng tôi th y rõ đc v n đ h n. V i phong cách c a m t ng i trí th c Công Giáo có tinh th n đ c l p, không b ràng bu c v i l p tr ng và quan đ m c a ch đ, anh nêu lên nhng khó khăn, bác t p c a v n đ, không ph i phía k c m quy n nhng phía gi i tr trong ncc tham đ ĐH là nhng thành ph n dù không mu n v n ph i ch u s chi ph i nghi t ngã c a ch đ mà h đang b t bu c ph i s ng, không có ch n l a. Vì th, cho dù không đng thu n, ng i đ i tho i v n có th ti p nh n đ soi sáng cho quan đ m c a riêng mình.

T h i: n u trong lá th gi ra hôm 04-6-2008, đc HY Ph m Minh M n có đc phong cách t do, thông thoáng không nghi ng v m t l p tr ng x c ng nào đ bình tĩnh, chân thành và th ng th n bày t l thi t h n thì ph n ng c a ng i đc ch c ch n s khác. Có th nhi u ng i v n không hoàn toàn chia s quan đ m c a ngài, nhng h n s không có thành ki n là ngài nói thay cho nhà ncc, cho nhng th l c đã và đang là căn nguyên gây ra nhng tai ng cho M Vi t Nam trong h n n a th k v a qua.

Đây không ph i l n đ u v ch chn TGP Sài Gòn có nhng ti ng nói l tai.

Chúng ta nghe và cảm nhận gì qua "Tiếng Vọng Gioan Baotixita" ngày 4-6-08?

Tác Giả: Trán Phong Vũ

Thứ Tư:, 17 Tháng 3 Năm 2010 14:21

Sau khi linh mục Tadêô Nguyễn Văn Lý tái phát động cuộc đấu tranh cho tự do tôn giáo, cho nhân quyền nhân phẩm Việt Nam vào đấu thiên niên kỷ mới, trở lại khi bước lên phi cơ sang Hoa Kỳ, TGM Phạm Minh Mẫn đã gọi ra một bài viết mang tiêu đề "Đi Tìm Ánh Sáng Soi Đường". Một cách úp mở, tác giả gián tiếp chê bai và phê phán tiếng nói Ngôn Sĩ của người mà chúng ta ra tù vào khám nghiệm phen chửi vì đã kiên trì bước theo vết chân và chặn gọng ngậm u của cha là đức cha Philipphê Nguyễn Kim Điền, nguyên TGM Huế. Cuộc năm qua ngài cũng đã công bố một bài nhảm nhí trong đó gọi là lối cung cách "cứu người cho báo chúa thì chóng chết đến sống lâu" của một bà già xòa, một lối cứu thiêu u hồn phạm chết phi có trong tôn giáo, nhằm nhảm nhí gọi một đấng gì đó nhân nhượng bước cứu người của giáo dân Hànội để đòi hỏi Tòa khâm Sứ cũ. Người ta cũng nhớ tới nội dung lá thư của ngài gọi linh mục Liêm, Chủ tịch LĐCGVN tại Hoa Kỳ cách đây không lâu. Nội dung lá thư công khai nói lên chế độ độc quyền núp dưới áo và chi phối sinh hoạt của tập thể giáo dân Công Giáo Việt Nam ở hải ngoại, nói riêng tới Hoa Kỳ. (Ngoài tính độc quyền và ý nghĩa khi nói về những nội dung trong bài viết này, vì tầm rộng lớn và nghiêm trọng của nó, chúng tôi mong sẽ có dịp bàn rộng và sâu hơn trong một dịp khác).

Và một lần nữa thôi, người ta không khỏi liên tưởng tới những người dốt lòng nói về những điều cam kết của ngài với đồng nghiệp và nhà nước CSVN để đánh đổi lấy vai trò lãnh đạo một TGP lớn nhất nước là Sài Gòn, mà lại ra phi cơ là đức cha Huỳnh Văn Nghi, người đã đứng c Tòa Thánh chính thức bỏ nhiệm vụ người báo báo quyền ngăn cản! Ngay lập tức, người ta cũng nghĩ tới một khuôn mặt khác luôn kèm sát bên ngài như hình với bóng. Đó là linh mục Huỳnh Công Minh, người cầm đầu nhóm linh mục đứng c bà con giáo dân của nước mà danh là Tộc Nhân Bang Minh-Cộng-Tộc Bích.

Độc Nam California 11-6-2008