

Khóc Cười Theo Mảnh Nhỏ của Nụ cười Trôi...

Tác Giả: TVG

Chúa Nhật, 08 Tháng 3 Năm 2009 13:54

Lời mở đầu: Đây là nhàn nhàn và ý kiến cá nhân của người viết mà thôi. Đúng hay sai còn tùy hoàn cảnh, kinh nghiệm và sự thấm đẫm của mỗi người. TVG.

*

Con người đôi khi cần phải khóc. Không ai cần phải học cách khóc, bởi vì ngay từ lúc được sinh ra cơ thể của đứa trẻ này con người đã tự nhiên biết khóc. Trẻ em cần buồn hay vui, trẻ em đám đông, có nhu cầu lúc không cảm lòng được phải khóc, chúng học như: khóc trong đám ma vì thế người tiếc người thân yêu qua đời, khóc trong đám cưới vì sung sướng hạnh phúc, khóc lúc chia ly, khóc khi sum họp, khóc vì nhìn thấy và thông cảm với hoàn cảnh thế người tâm của người khác... có lúc phải gạt bỏ cảm tình của người khác; có lúc chúng đứng người khóc vì chính bản thân chúng ta bị các những người vô cảm vô tình xung quanh đời xã tàn nhẫn...

Cũng có lúc phải khóc mình: khóc thầm, khóc trong đêm, khóc trước bàn thờ cha mẹ tổ tiên, khóc trước tượng Chúa tượng Phật, khóc trước cửa quan; khóc để thế người xót cho sự phận hẩm hiu, bèo giạt hoa trôi; cho hoàn cảnh trôi sông lạc chợ của mình và của người thân... Có trăm ngàn cách để khóc...

Nhìn lời viết mảnh nhỏ của Việt Nam qua lịch sử, dù cho chúng ta có biết đứng chính kiến như thế nào cũng phải đứng ý là dân Việt đã khóc nhiều hơn cả.

Khi so sánh với các dân tộc khác trên thế giới, dân tộc Việt Nam đã có nhiều cái đáng để người may mắn: chúng học như là dòng người Việt tộc người khác thu nhận chúng. Lịch sử Việt đã trải qua 4000 năm lịch mà chỉ với với chỉ có khoảng trên dưới 100 tên họ (last names) và duy nhất một ngôn ngữ Việt Nam (tiếng Việt với 3 giọng phát âm Nam Trung Bắc và một loại chữ viết – chữ quốc ngữ). Cần nhìn Phi luật tân. Họ có 7107 họ tên mà nhiều người họ họ người ở đời này không thể hiểu tiếng nói của người ở đời bên cạnh.. Họ phải lấy tiếng Tây ban nha (Spanish) rồi đến tiếng Anh làm chuẩn cho các vấn đề truyền thông trên lãnh vực quốc gia. Vấn đề cũng một thế phải lấy tiếng Anh là căn bản vì không thể lấy một ngôn ngữ địa phương nào thích đáng làm quốc ngữ chung cho cả nước được. Trung hoa mặc dù không đến nỗi phải dùng người người (Anh ngữ chúng học) nhưng tiếng Quan thoại không phải là giọng nói của nhiều người Trung hoa sống ở Hoa lục (tiếng Quảng đông khác hơn với tiếng Triều châu và Quan thoại...) Nhiều quốc gia ở Phi châu phải dùng tiếng Pháp là quốc ngữ vì các bộ lạc không thể đứng ý với nhau với với là chúng một thế tiếng để đi chung cho toàn quốc! Có lẽ chính vì cái đức đáo thu nhận chúng và tiếng Việt mà nước Việt Nam tồn tại qua bao khốc nghiệt của những năm dài bị đô hộ, thuộc địa, nô lệ chi...

Mặc dù may mắn tồn tại, nhưng dân tộc Việt cũng đã chịu đựng nhiều, phải nói là rất nhiều, biết

Khóc Cười i Theo M nh N c N i Trôi...

Tác Giả: TVG

Chúa Nhật, 08 Tháng 3 Năm 2009 13:54

hình mà phn n là do lãnh đ o u mê. Qua l ch s , các lãnh đ o ngu mu i b t x ng đã l n l t đ a dân t c Vi t Nam vào các giai đ o n đen t i đ y n c m t.

Khi nào thì mình nên khóc? Cũng đ hi u. Đó là lúc bu n, lúc t i, lúc đau kh , lúc c m th y b t l c... Lúc nào thì đ c xem là lúc bu n, t i nh t? đau kh nh t? Theo tôi, không có gì bu n cho b ng lúc ph i chia ly - chia ly v i ng i s ng cũng nh chia ly v i ng i ch t. L ch s Vi t Nam th t đ c bi t, đã ghi l i r t nhi u cu c chia ly vĩ đ i, bu n th m, tang th ng và điều linh...

S chia ly l ch s đ u tiên vào th i (hoang s) l p qu c Theo huy n s l p n c, vua Vi t là L c Long quân (con c a Kinh D ng V ng) l y bà Âu C đ đ c 100 con (?) M t ngày đ p tr i, không có chuy n gì quan tr ng đ làm, L c Long quân (có l nghe theo l i xúi b y c a m t ông th y t ng s t vi th i đó?) nói v i bà Âu C là:

“Ta gi ng r ng, nàng là gi ng tiên, th y h a khác nhau, chung h p th t khó. Nàng nên đem 50 đ a con lên núi, còn ta s đem 50 con v bi n (Nam h i)”

S th n Ngô Sĩ Liên trong “Đ i Vi t S Ký toàn th ” vi t (nguyên văn) r ng:

“Theo sách ‘Thông Giám Ng ai K ,’ bà Âu C là con gái c a Đ Lai. Đ Lai là con Đ Nghi, mà Đ Nghi là anh c a Kinh D ng V ng. Nh v y, L c Long Quân là chú ru t c a bà Âu C mà hai ng i l i k t hôn v i nhau? Có l th i y còn hoang s ; l nh c, đ o lý ch a đ c đ t ra rõ r t cho nên m i có chuy n k t hôn nh v y chng?”

Ngay t đ u, cu c hôn nhân “L c Long Quân – Âu C” th y đã có “oan trái!” Thành th cũng khó mà b n ch t. Chuy n chia ly cũng không ph i hoàn toàn là chuy n ng c nhiên. Nh ng có đ i u đáng đ ý là hình nh bà Âu C cũng đã có s n nh ng b t đ ng ý ki n riêng t v i L c Long Quân t tr c r i hay sao đó? (không th y l ch s ghi chép gì v cái m ng này!) Bà Âu C không h lên ti ng ph n đ i cái đ ngh chia ly hoàn toàn không c n thi t này (ít nh t, n u chúng ta đ ng t bên ngoài nhìn vào) c a L c Long Quân. Bà Âu C đ n 50 đ a con t bi t ch ng (và 50 trong hoàn c nh chia tay th nào đi n a, các con cái c a L c Long Quân và Âu C ch c ch n đã có nhi u ng i khóc nh cha, ng i khóc nh m , nh anh, nh em... khóc nh di v t . Làm sao đong đo cho h t n c m t c a 100 ng i con đã khóc đ ng lo t v i s chia ly “l ng x c” này!!! Không bi t truy n thuy t “50 con lên núi, 50 con xu ng (vùng) bi n” c a dân t c Vi t có đúng không? G a th ông tr i cho ng i Vi t phép l đ c s ng th v i

Khóc Cơm i Theo M nh N c N i Trôi...

Tác Giả: TVG

Chúa Nhật, 08 Tháng 3 Năm 2009 13:54

ngàn năm tu i thì bây gi n u (50) ng i con c a L c Long Quân tìm g p i đ c (50) ng i “anh em” ru t th t c a mình đang s ng i mi n th ng du; th y h v n còn đóng kh , cà răng cẳng tai, đít chai, v n còn ăn “c c khô” (c c kh !)... thì ch c là ph i đau lòng không th nào c m đ c n c m t!

Đó là chuy n “g a th .” Th c t , chúng ta (ng i Kinh) hôm nay đ ng nh hoàn toàn đ ng đ ng tr c các s đau kh c a ng i dân mi n th ng du, tây nguyên... Đó là ch a nói đ n vi c đ i x r t tàn nh n v i h ; thí đ nh trong v n đ tranh ch p đ t đại hi n nay.

Nam h i, ng i con tr ng c a L c Long Quân là Vua Hùng V ng th nh t đã đ ng nên n c Vi t c a chúng ta. Nh đã trình bày, l ch s l p qu c Vi t Nam đã m màn b ng m t đi m g : “cu c chia ly r t đau lòng.” V n n c Vi t th r i c theo cái đi m g đó mà tái di n.

S chia ly đ i th i k đô h c a Trung Hoa (1000 năm) Năm Canh Ng 111 Tr c Công Nguyên (BC), t ng L Bác Đ c c a nhà Hán đánh chi m n c Nam c a vua Tri u D ng V ng, đ i tên n c Nam Vi t (c a nhà Tri u) thành Giao Ch và đ t n n đô h t u l n th nh t dài kh ang 150 năm. Cho đ n năm 40 Sau Công Nguyên (AD), Hai Bà Tr ng kh i nghĩa i Mê Linh đánh đ i Thái thú Tô Đ nh ch y v t u; giành l i đ c l p.

Năm Quý Mão 43 Sau Công Nguyên, Hai Bà Tr ng thua quân Mã Vi n trong tr n cu i cùng i C m Khê (nay thu c ph Vĩnh T ng t nh Vĩnh Yên). Mã Vi n đ i theo hai Bà Tr ng đ n xã Hát Môn, huy n Phú L c (nay là huy n Phúc Th t nh S n Tây). Th b c quá, hai bà gieo mình xu ng sông Hát (nay là sông Đáy i t nh S n Tây, ch đ n vào sông H ng) và đánh đ u giao đ n hai c a s đô h t u. Giai đ n này kéo dài g n 900 năm k ti p sau đó.

G i là “đô h ” cho nó có v vãn minh và h p v i ngôn t ngo i giao qu c t m t chút, có nghĩa là ng i Trung hoa đ n Vi t Nam đ khai hóa và h ng đ n dân Vi t ra kh i s man di m i r , ch th c s là 1000 năm “lên r ng tìm ngà voi và xu ng bi n mò ng c trai” và các đ quí báu đ quan th y Trung hoa đem v n c dùng. Nên bi t là các quan th y đô h Trung hoa là ng i đã phát minh ra cái ti u x o “ch c n mang theo l ng th c đ cho 10 ngày!” C t ng t ng quang c nh chim kêu v n hú r ng sâu và l nh l o âm u đ i đáy bi n trong g n 1000 năm liên ti p thì cu c s ng c a dân “Giao Ch ” ta ph i m đ m đ n c nào?

Đi tìm ngà voi và mò ng c trai ch có ph i là đi “picnic” hay “vacation” đâu mà dân “Giao Ch ”

ta i đem b m già, v con theo cho nó cùng vui? Thành th trong g n 1000 năm dài đô h này, đ m làm sao cho h t các hoàn c nh chia ly t p th ... Ch c ch n đã có r t nhi u ng i dân Vi t b voi d m, trăn qu n, c p v , s t rét... ch t trên r ng sâu ho c b cá m p ăn th t, b ch t đu i, ch t trào máu tai máu mũi d i đáy bi n; không có ngày tr v g p i b m v con.

Cho mãi đ n năm K H i 939 (đúng 900 năm sau), Ngô Quy n đ ng lên đu i quân Nam Hán, x ng v ng dành i đ c l p cho x s , t m ch m đ t “Ch ng trình 1000 năm phát tri n kinh t song ph ng Trung-Vi t (Trung hoa-Vi t Nam).” Sau đó, nhà Minh c a Trung Hoa th y 1000 năm đô h Vi t Nam hình nh ch a đ , nên đã tr i Vi t Nam đ nh trùng tu i cái “Ch ng trình phát tri n kinh t song ph ng” này thêm 1000 năm n a. Nh ng nhà Minh không thành công. Quân t u ch “đô h” thêm đ u c m t th i gian ng n là 12 năm (t năm 1414 đ n 1427). Sau khi Lê L i đu i đ c quan Minh v t u, ng i dân Vi t s ng t ng đ i thái bình, yên n, sum h p cho đ n giai đ n Nam B c ph n tranh.

S chia ly vì Nam B c phân tranh

Đ n th i m t Lê (gi a th k th 16), dân Vi t lâm vào giai đ n “n i da sáo th t; c i đ u n u đ u” đ u tiên. Các ng i vi t s n c ta g i giai đ n này là “Nam B c Phân Tranh.” Đ c thoáng qua c ng là ng i dân mi n Nam và ng i dân mi n B c c a Vi t Nam phân tranh, đánh nhau đ dành c a c i c a ông cha đ i. Th c t , đây hoàn toàn ch là s phân tranh quy n i c a hai gia đình các ông Chúa Tr nh và Chúa Nguy n; và dân Vi t b k t gi a cái hoàn c nh “các ông ch i n phân tranh và trâu bò húc nhau ru i mu i ch t.”

Năm 1545, trong cu c tranh ch p gi a h M c và nhà h u Lê, m t v t ng nhà Lê là Nguy n Kim b hàng t ng c a h M c đánh thu c đ c ch t. Binh quy n nhà Lê l t vào tay c a con r Nguy n Kim là t ng Tr nh Ki m (Tr nh Ki m l y tr ng n c a Nguy n Kim là Nguy n Th Ng c B o, ch c a Nguy n Hoàng - con trai nh nh t). Th r i v n n c gi ng y nh chuy n gâ g riêng t c a 2 gia đình! Đ n m tr n binh quy n, Tr nh Ki m gi t con c c a Nguy n Kim là Nguy n Uông. Em út c a Nguy n Uông là Nguy n Hoàng lo s cũng b anh r hãm h i nên xin vào tr n th đ t Thu n Hoá. Tr nh Ki m cho r ng đ t Thu n Hóa xa xôi, hoang vu, khó phòng b nên đ ng ý cho Nguy n Hoàng đi.. Tr nh Ki m cũng có thâm ý đ nh m n tay quân h M c đ gi t Nguy n Hoàng t Thu n hóa. Tuy nhiên Nguy n Hoàng không nh ng đánh b i quân M c t Thu n Hoá mà i đ c lòng dân Thu n Hoá. Đ n khi Tr nh Ki m ch t (1570), con th là Tr nh Tùng gi t anh c là Tr nh C i và n m l y binh quy n. Tr nh Tùng sau khi đu i đ c nhà M c lên Cao B ng và áp ch vua Lê Th Tông (còn nh tu i), Tr nh Tùng m i tính đ n chuy n đánh di t Nguy n Hoàng.

Cai oái oăm ở đây là Trịnh Tùng, con Trịnh Kiên, gọi Nguyễn Hoàng là cậu ruột! Chồng nàng thơ, Nguyễn Hoàng lúc thơ ấu bị quá, mẹ ruột Trịnh Kiên cho nên đã gọi con gái cậu là Nguyễn Tú cho con trai Trịnh Tùng là Trịnh Tráng (tức là cháu ruột cô!) Thơ mộng thơ mộng vì quyên ruột và mẹ ruột sống, con người có thể làm được mọi cách không kể gì luân lý, đạo đức...

Dân lành vô tội Việt Nam thơ ấu bị y giết như quân hời vô phùng, như chó mất chủ, chạy toán loạn vô trật tự: nhiều người ở Đàng ngoài (chúa Trịnh, phía bắc sông Gianh) thì chạy vào Đàng Trong (Chúa Nguyễn, phía nam sông Gianh); nhiều người ở Đàng trong thì chạy ra Đàng ngoài. Anh em, chú cháu, cậu cháu, hàng xóm... khi không giết nhau chí chèo như có thù truyển kiếp. Ngay trong gia đình Chúa Trịnh (cũng như trong gia đình chúa Nguyễn) anh em chú cháu cũng giết lẫn nhau hàng ngày để tranh dành quyền thế, binh lực... Bị t bao nhiêu là gia đình đã bị chia ly trong hoàn cảnh đày máu và nhiễu loạn t giai đoạn nhiễu loạn này.

Trịnh Tùng và Nguyễn Hoàng đã chuộc nợ ráo riết với quân sự và dân sự để sẵn sàng đánh nhau. Những người chủ đất như họ Kiều là Nguyễn Phúc Nguyên (tức Chúa Sãi lên thay cha là Nguyễn Hoàng năm 1613) và Trịnh Tráng (thay cha là Trịnh Tùng năm 1623) thì hai lãnh Chúa mỗi thế lực đánh nhau trước tiên vào tháng 3 năm 1627. Trong 45 năm ròng rã kể từ 1627 đến 1672) hai Chúa Trịnh-Nguyễn đánh nhau từng cơn 7 lần. Hàng chục nghìn sinh linh (đều đa số là anh em, chú cháu) đã phải hy sinh. Các trận đánh thơ ấu kéo dài vài tháng - ngoài trời trời 5 kéo dài đến 5 năm (1655-1660) - và các trận đánh ch quanh quanh trên 3 tỉnh giáp ranh hai Đàng là Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Trong 7 lần đánh này, không có phe nào được xem là toàn thắng. Các thơ ấu thơ ấu hai bên phải tìm mọi cách để cớ cớ, an bài chính sự, nội bộ rảnh rảnh; và ruột sông Gianh (thuộc tỉnh Quảng Bình) làm đường ranh chia đôi nam bắc.

Thế ra phải nói là họ Trịnh và Nguyễn đã đánh nhau từng cơn là 8 lần. Tuy nhiên trước 8 (năm 1774-1775) phe của chúa Trịnh Sâm có sự can thiệp và giúp đỡ của quân Tây Sơn (Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ) nên các sự kiện không kể trước 8 là (chúa) Trịnh – Nguyễn phân tranh. Trước 8 này, vợ phụ nữ di sản lãnh thế, quân Trịnh Sâm đã chiếm được tỉnh Quảng Nam tức là miền qua cậu của bàn chính của chúa Nguyễn là Thuận Hóa. Những ch 10 năm sau đó (vào năm 1786) thì Tây Sơn diệt cả 2 chúa Trịnh-Nguyễn mà t cho t cho t cho t sách và ch m d t luôn cái chuy dài nhân dân t v “Đàng trong Đàng ngoài.”

Sự chia ly đời thơ ấu Pháp thuộc

Khóc Cội i Theo Mảnh Nhỏ c Núi Trôi...

Tác Giả: TVG

Chúa Nhật, 08 Tháng 3 Năm 2009 13:54

Sau khi vua Täc và triäu đình Huä đánh thua quân Pháp, phäi ký hòa äc Quý mùi 1883 (*) “công nhän sä bäo hä” cäa Pháp, thì näc “đäi” Pháp chia Viät Nam ra không phäi là 2 miän Nam Bäc mà là 3 miän Nam Trung Bäc đä dä cai trä. Ngäi Pháp cũng bät đäu thi hành các chäng tränh thäc dân đä khai thác tài nguyên và xäng máu cäa dân täc Viät.

Käc cũng lä, ngäi Pháp đã đän đän xâm lăng và “đä hä” Viät Nam väi cùng mät chiêu bài nhängäi Trung hoa đã dùng trong suät 1000 năm träc: “Hä đän đä khai phóng mät dân täc läc häu!” Ngäi Trung hoa và ngäi Pháp có hai (02) đäi m giäng nhau là:

- Säng thiäu vä sinh (đây là nhän xét có ghi trên giäy tä, báo cáo cäa quan sát viên và du khách quäc tä đän thăm Trung hoa và Pháp; không phäi chä riêng nhän xét cäa ngäi viät bài này!)

- Đäc biät chú ý, quan tâm đän “sä läc häu” cäa Viät Nam . Hä luôn luôn läm le và tä xem là có “nghĩa vä” đän “khai hóa” dân Viät Nam mäc dù dân Viät chäng hä cän hay mäi hä đän đä “khai hóa” chi cä! Nói tóm läi, ngäi Viät chä muän xin hai chä “bình an” mà cũng không xong!

Trung hoa mäi khi cäng cänäi bä cäa hä xong là hä tính ngay đän chuyän xua quân qua biên giäi đä thôn tính Viät Nam . Còn ngäi Pháp vì đäa lý cách trä xa xôi, không thä dùng quân sä đät tän công Viät Nam nhä Trung hoa đäc. Hä phäi chia sä thôn tính ra làm 2 giai đäan. Giai đäan đäu, hä đäa các ông cä đäo hiän khô, không có mang vũ khí, đän Viät Nam đä truyän giáo; sau đó, quân Pháp väi súng äng, täu chiän đã theo chân các cä đäo truyän giáo đä bä lên đät liän. Dân Viät väi vũ khí thô sä không thä đäi phó đäc (** xin đäc thêm phän phä chú).

Thäi kä Pháp thuäc khäi đäu bäng “Chäng tränh 100 năm häp tác phát triän kinh tä Viät-Pháp.” Chäng tränh này đäa trên căn bän “50-50” rät bình đäng (?) có nghĩa là cä mäi län ngäi Pháp thu vào 50 đäng thì ngäi Viät đäc chia 50 xu. Dân Viät vì xäa nay vän theo Nho giáo, chä häc chä Nho tä chäng, giäi vä phän thä phú mäng mä; nhäng còn kém vä phän toán häc và khoa häc. Cho nên chä hiäu lä mä vä cái công thäc “50 đäng và 50 xu” này. Täi nghiäp cho dân täc, thêm gän 100 năm sau mäi sáng mät ra!

Dân Viät bä ngäi Pháp bóc lät tän xäng.. Mäi ngäi dân chä còn mäi cái khä rách mang trên ngäi. Vì đäi quá cho nên nhiäu chä gia đình đã phäi tä giä vä con đä tham gia chäng tränh mä phu mä than häc phu cäo mä trong các đän đän cao su ä vùng khä ho cä gáy (sao nghe giäng nhä “tìm ngà voi và mò ngäc trai” quá väy!) Nhiäu ngäi đã chät và đäc chôn làm phân bón &

ngay gốc cây cao su ...

Sự chia ly (cuộc di cư) năm 1954

... Năm 1954, Việt Minh (mặt phong trào quốc gia chống Pháp kiểm soát bởi cộng sản Việt Nam) thắng Pháp trong trận Điện Biên Phủ. Người Pháp đưa hàng vô số người tị nạn và đồng ý rút ra khỏi Việt Nam, trở nên cuộc Việt kiều cho dân Việt. Căn cứ vào khoản "14D" của Hiệp định Geneva, dân chúng của cả hai miền Nam Bắc được tự do lựa chọn miền đất sống của mình trong vòng 300 ngày sau khi hiệp định được ký kết. Kết quả đã có "cuộc bôn phiêu lưu bôn ng chôn" đưa tiên và lớn nhất lịch sử Việt Nam đã diễn ra năm 1954-55 này: gần một triệu người miền Bắc di cư vào Nam, hay nói cách khác đã chôn vào miền nam để tránh CS. Vâng, gần một triệu người bỏ quê cha đất tổ, bỏ bôn m, bỏ chôn, bỏ anh, bỏ em để chôn y CS... Tuy nhiên, nên biết, chính quyền CSVN cho rằng những người đi vào miền Nam là những người đã bỏ chính quyền Pháp, M, và thân M của họ hay "d, d, di cư (?)" U h của Quốc gia Kiểm soát Đình chi (g, m đ, i di n của Ba lan, n đ, và Gia nã đ, i) đã m, cu, c đ, i tra đ, n khi u n, i của chính phủ "Việt Nam Dân ch, C, ng hoà" (CSVN) v, cái g, i là "hành đ, ng c, ng bách di c, ." Trong số gần 25.000 người U h đã t, p xúc, ph, ng v, n, không có đ, n m, t (01) người nh, n là h, b, "c, ng bách di c, " hay mu, n tr, v, mi, n B, c c, . Trong số những người di c, , còn có c, các người tr, c đây đã t, ng tham gia, chi, n đ, u cho Việt Minh chống Pháp... Cũng nên biết thêm, theo số liệu của chính phủ "Việt Nam Dân ch, C, ng hoà" ghi nhận có 140.000 người di c, ra Bắc b, ng ph, ng t, n riêng, bằng r, ng Tr, ng S, n, ho, c đ, i trên các tàu của Ba lan, Pháp, Liên xô. Đa số đây là những người mà CS gọi là "t, p k, t ra B, c." Người của Phi T, ng u, Di c, của Quốc gia (chính phủ Ngô Đình Di, m l, p ra "T, ng y Di c, " đ, lo v, n đ, di c, này) thì ghi con số 4.358 người đã tr, l, i ra Bắc theo l, i kêu g, i, v, n đ, ng của chính phủ "Việt Nam Dân ch, C, ng hoà." Số người này đ, c v, n chuy, n b, ng đ, ng thu, và hàng không của Pháp.

Không biết họ (di cư vào Nam hay t, p k, t ra B, c) có đ, th, i gi, nói l, i t, bi, t v, i h, hàng thân thu, c, l, i hay không? Không biết họ có đ, th, i gi, đ, khúc than cho sự chia ly chính tr, này không? Đây là đ, u tiên trong lịch sử Việt Nam danh từ "Di c, " đ, c dùng để ch, cu, c chia ly vĩ đ, i.

L, n này con sông B, n H, i (thu, c t, nh Quốc gia Tr,) đ, c ch, n làm l, n ranh m, i của 2 mi, n Nam B, c.

Sự chia ly (v, t bi, n, di t, n) năm 1975 và những năm k, t, p. Trong giai đ, an "đánh M, c, u

Khóc Cờ i Theo M nh N c N i Trôi...

Tác Giả: TVG

Chúa Nhật, 08 Tháng 3 Năm 2009 13:54

n c,” đã có r t nhi u s chia ly gia đình trong hoàn c nh “sinh B c t Nam .” Hai năm sau khi Hi p đ nh “Hòa bình” Paris (“Paris Peace Accords” ký ngày 27 tháng Giêng năm 1973 – xin đ c g a đ ý ch “Peace” - the Agreement on Ending the War and Restoring Peace in Vietnam) đ c ký k t (Đi u kho n đ u tiên c a hi p đ nh công nh n s “đ c l p, ch quy n, th ng nh t và toàn v n lãnh th ” c a Vi t Nam. Các đ i u kho n khác là đình chi n và gi ã lãnh th c a m i bên - B c và Nam Vi t Nam - tr c khi đình chi n), chi n tranh Vi t Nam v n ti p di n (?) Quân đ i CS B c Vi t v n ti p t c vi ph m đ i u kho n đình chi n trong hi p đ nh “hòa bình” Paris. Gi a tháng 3 năm 1975, quân đ i CS kh i đ u nh ng chi n đ ch quân s n i ti p nhau đ đánh chi m mi n Nam. Cao nguyên r i Hu , Đà n ng l n l t th t th . Ngày 30 tháng 4 năm 1975, quân đ i mi n B c chi m đ c Sài Gòn. Cu c chi n Qu c gia – C ng s n đ t ng t k t thúc k t ngày này. Quân, dân mi n Nam th t tr n, tan hàng nh ong v t . Đ ng th i có m t cu c chia ly vĩ đ i vô tr t t , tang th ng g p m i m y l n “đi c ” có tr t t và giám sát c a qu c t năm 1954 x y ra sau đó và không ch m đ t cho đ n năm 1996. Cũng là l n đ u tiên trong l ch s , ch “Đi t n” (và “V t biên”) đã đ c s đ ng. Dân mi n Nam Vi t Nam c ch y b a ra bi n Đông đ thoát thân m c dù đ i đa s không bi t b i, không bi t h i hành (navigation)...

Theo t ng k t c a “Cao y T N n Qu c T ” thì s ng i tham đ các cu c v t biên, v t bi n ... đã có đ n g n 3 tri u ng i. H đã b n c ra đ i trong n c m t. Có hàng trăm ngàn ng i dân Vi t Nam đã b xác trong lòng đ i đ ng vì đói khát, giông bão, h i t c Thái Lan... (không có th ng kê chính xác!) Ti ng than khóc ng t tr i. T ng đá cũng ph i nh l ...

T i qu c n i, trong giai đ an này, ph i k thêm s chia ly c a hàng ngàn, hàng trăm ngàn quân cán chính c a chính ph mi n Nam b b t đi h c “c i t o” (“ch c n đem theo l ng th c đ 10 ngày!”)... Qua nh ng s chia ly trên đ t li n này, có thêm bi t bao nhiêu (?) nhân m ng đã ph i ch t vì s c c c, đày đ a c các tr i “h c t p.” Ph i th c m c là sau “chi n th ng vĩ đ i c a dân t c” mà sao sau đó l i có nhi u dân lành m t m ng nh v y???

S chia ly c a ngày (gi) hôm nay...

Ch ng trình v t biên, v t bi n đã chính th c đ c đ óng s (năm 1996). Hôm nay, dân Vi t Nam đang ph i đ ng đ u v i nh ng cu c chia ly m i: hàng ngàn (?) các thi u n ngâ th ph i chia tay v i cha m , anh em, ru ng v n đ đi l y ch ng xa l Đ i hàn, Đài loan, Tân gia ba, Trung qu c... đàn ông, đàn bà, thanh niên, thi u n v..v.. chia ly v i gia đình đ đi theo các ch ng trình “xu t c ng lao đ ng” sang Ba lan, Hung gia l i, Ti p kh c, Sô vi t, Trung qu c, Mã lai, Tân gia ba... tr th chia ly v i b m đ đi làm... ki m s ng Cao miên v..v.. nh ng ng i dân còn l i thì đã khóc h t n c m t vì m t đ t, m t nhà, m t t ng lai, m t t t c ...

Khóc Cờ i Theo M nh N c N i Trôi...

Tác Giả: TVG

Chúa Nhật, 08 Tháng 3 Năm 2009 13:54

Không hi u là chúng ta đây, nh ng ng i đã có đ i s ng yên n, cũng ch ng i nhìn dân t c mình khóc cho qua ngày qua tháng hay sao???

“...Th ng Đ h i có th u cho Vi t Nam này
Nhi u sóng gió trôi đ t lâu dài.
T ng chi n đ u tiêu di t quân thù b o tàn.
Th ng Đ h i hãy l ng nghe ng i dân hi n.
Vì đ t n c đang còn u phi n.
Còn ti ng khóc đi vào đêm t ng tri n miên...”
(Lê Minh B ng – “Đêm nguy n c u”)

“Còn tr i còn đ t còn non n c
Có l ta đâu mãi th này”
(Nguy n Công Tr - “Quân T C C C ùng”)

Tr n Văn Giang

Ph Chú:

(*) Hòa c Quý Mùi (23-7-1883) công nh n s b o h c a Pháp. Hòa c Giáp Thân (6-6-1884) tu chính l i Hòa c Quý Mùi 1883 m t chút đ nh thoi.

(**) Cái “idea”: “Quân đ i vi n chinh Pháp theo chân các nhà truy n giáo đ đánh chi m thu c đ a” không ph i c a ng i vi t (Tr n Văn Giang). “Idea” này c a Th T ng đ u tiên (và cũng là T ng Th ng đ u tiên) c a Algeria Republic là Ahmed Ben Bella. Dù “đúng hay sai,” nh n đ nh này c n đ c m r ng đ đ c g a bàn thêm vì v n đ dích đ n tín ng ng - “too sensitive!”

Nên bi t, n c Algeria c cách Vi t Nam trên 10 ngàn d m nh ng cũng b Pháp đô h cùng m t lúc và cùng hoàn c nh gi ng y h t nh Vi t Nam . Pháp tr đ c l p cho Algeria năm 1962 sau 1

Khóc Cội i Theo M nh N c N i Trôi...

Tác Giả: TVG

Chúa Nhật, 08 Tháng 3 Năm 2009 13:54

cu c chi n tranh dành đ c l p mà 27000 lính Pháp và h n 300000 ng i Algeria b ch t. Algeria không th ng ng i Pháp; nh ng ng i Pháp th y v đ th c dân không còn h p th i n a nên t đ ng tr đ c l p cho Algeria .

Tính chung, Ageria đã b Pháp đô h 132 năm (dài h n th i gian ng i Pháp đô h Vi t Nam). Ahmed Ben Bella b Pháp c m tù nhi u l n. Năm 1962 làm Th T ng r i năm 1963 đ c b u làm T ng Th ng đ u tiên c a Algeria đ c l p. Đ n năm 1965 thì Ahmed Ben Bella đ o chánh.

Ahmed Ben Bella đã nói m t câu r t chính xác (?) v chính sách thu c đ a c a Pháp (mà v n đ truy n giáo là m t ph n c a ch ng trình th c dân này) nh sau:

"They (ng i Pháp và các ông C đ o truy n giáo) came here (Algeria) and told us (Algerian) to close our eyes and pray. We closed our eyes prayed; and when we opened our eyes, they got the land (Algeria) and we got the bible (Catholics!)"

Tham kh o:

- “Đ i Vi t S ký T oàn Th ” c a Ngô Sĩ Liên
- “Vi t Nam S Lu c” c a Tr n Tr ng Kim
- “Vi t S T oàn Th ” c a Ph m văn S n
- Cu c di c Vi t Nam

(ngu n http://vi.wikipedia.org/wiki/Cu%E1%BB%99c_di_c%C6%B0_Vi%E1%BB%87t_Nam,_1954)

- Chi n tranh Vi t nam giai đ o n cu i

(ngu n http://vi.wikipedia..org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_Vi%E1%BB%87t_Nam)