

Dinh Đōc Lōp

Tác Giả: Trúci Giang MN

Thứ Năm, 13 Tháng 10 Năm 2011 06:38

Lúc 11 giđ 30 ngày 30-4-1975, xe tăng CSBV đđ húc sđ p cánh cđ a cđ a dinh, đđnh đđ u sđ sđ p đđ cđ a chđ đđ Viđ t Nam Cđ ng Hođ.



1* Tđ ng quđt

Dinh Đōc Lōp là "chđ ng nhđn" đđ chđ ng kiđ n nhđ ng biđ n cđ lđ ch sđ cđ a Viđ t Nam Cđ ng Hođ, tđ nhđ ng cuđ c đđ o chđnh, cđch mđ ng cđ a chđnh trđ miđ n Nam. Cđn giđ i là Dinh Tđ ng Thđ ng hay Phđ Đđ u Rđ ng.

Dinh Đōc Lōp (DĐL) là nđ i cđ ngđ và làm viđ c cđ a Tđ ng thđ ng Viđ t Nam Cđ ng Hođ. DĐL có hai kiđ n trđc, kiđ n trđc cũ đđ đđ c đđ ng đđ ng ngày 23-2-1868, có tên là Dinh Norodom, sau đđ i thđnh Dinh Đōc Lōp.

Kiđ n trđc mđ i do kiđ n trđc sđ Ngô Viđ t Thđ thiđ t kđ và thđ c hiđ n đđ ng đđ ng đđ i thđ i Tđ ng thđ ng Ngô Đđnh Đđ m.

Cđnh cđ a cđ a DĐL bđ xe tăng cđ a Cđ ng Sđ n Bđ c Viđ t húc sđ p vđo buđ i sđng ngày 30-4-1975 đđnh đđ u ngày nđ đ c Viđ t Nam Cđ ng Hođ lđ t vđo tay Cđ ng Sđ n Bđ c Viđ t. Tđ đđ, DĐL đđ đđ c đđ i tên thđnh Dinh Thđ ng Nhđ t.

Dinh Đệ Nhất

Tác Giả: Trúc Giang MN

Thứ Năm, 13 Tháng 10 Năm 2011 06:38

2* Vài nét lịch sử của Dinh Đệ Nhất

2.1. Thời Pháp thuộc

Ngày 23-2-1868, Thống đốc Nam Kỳ Lagrandière làm lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Dinh Thống đốc Nam Kỳ. Viên đá lịch sử lấy từ núi Châu Thới Biên Hòa, hình vuông, mặt ngoài rộng 50cm, có lỗ, bên trong chôn nhúng đồng tiền vàng, bạc, đồng có in hình Napoléon Đệ Tam.

Diện tích công trình rộng 12 mẫu tây. Mặt tiền rộng 80m. Bên trong có phòng khách chôn 800 ngói. Do nước Pháp có chiến tranh, công trình kéo dài đến năm 1863 mới xong. (1868-1863=5 năm)

Dinh đệ nhất đặt tên là Dinh Norodom và đổi từ trước dinh cũng mang tên Norodom, là tên của dòng họ cai trị vùng Campuchia. Dinh Norodom là nơi ở và làm việc của Thống đốc Nam Kỳ, người Pháp.

Ngày 9-3-1945, Nhật đảo chính Pháp, dinh Norodom là nơi làm việc của chính quyền Nhật Bản ở VN.

2.2. Thời Việt Nam Cộng Hòa

Ngày 7-9-1954, Dinh Norodom được đổi tên thành Paul Ely bàn giao lại cho Thủ tướng Ngô Đình Diệm.

Năm 1955, Thủ tướng Ngô Đình Diệm đổi tên thành Dinh Đệ Nhất. Từ đó, DĐL là nơi ở và làm việc của Thủ tướng Việt Nam và Đệ Nhất Cộng Hòa.

Phụ Đuờng

Dinh Đòc Lốp

Tác Giả: Trúc Giang MN

Thứ Năm, 13 Tháng 10 Năm 2011 06:38

Báo chí gọi DĐL là Phò Đòu Ròng, vì Tên gọi họ họ Nguyễn Văn Thiệu lấy quy cũ là hai con rồng trong bìa hình lồng long tranh châu. Các nhà täng sä, phong thủy lại tán ra rồng, DĐL là cái đầu của con rồng, mà cái đuôi của nó dài ra tới Công trường Chiến sĩ Nghĩa Dũng Tân-Trần Quý Giáp. Họ cho rồng, mũi của yên và cái đầu con rồng là DĐL, thì phải trên mình cái đuôi của nó, để cho nó không còn khả năng vùng vẫy quy phá gây bất ổn.

Sau đó, täng đòi chiến sĩ vô danh của Pháp để lại bä phá và xây lại một cái tháp cao, để giữ cái hình näc tròn, có một con rùa bäng để ngä mä i chân tháp, cho nên gọi là Họ con rùa.

Ngày 27-2-1962, hai phi công VNCH là Nguyễn Văn Cä và Phạm Phú Quốc lái hai chiếc phi cơ A-1 Skyraider ném bom làm sụp bä phần chính bên trái của dinh. Do không có thể hä i phục lại được, nên Tên gọi Đình Diä m cho để phá toàn bä để xây lại dinh mới trên nền đất cũ, theo đề án thiết kế của kiến trúc sư Ngô Viết Thä.

2.3. Dinh Đòc Lốp mới

Ngày 1-7-1962, Dinh Đòc Lốp mới được khởi công xây dựng. Thời gian này, Tên gọi họ Ngô Đình Diä m chuyển sang công việc và làm việc ở Dinh Gia Long.

Công trình xây dựng đang tiến hành thì Tên gọi họ Diä m bỏ chức chánh và bỏ giữ vào ngày

2-11-1963. Nhờ vậy, Tên gọi họ Diä m chuyển vào và làm việc ở DĐL do ông cho xây cất.

Ngày 31-10-1966, Trung täng Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia, chuyển lại khánh thành DĐL. Tên gọi họ Thiệu và làm việc tại đó từ tháng 10 năm 1967 cho đến ngày 21-4-1975.

Dinh Đệ c Lập

Tác Giả: Trúc Giang MN

Thứ Năm, 13 Tháng 10 Năm 2011 06:38

Ngày 8-4-1975, Trung úy phi công Nguyễn Thành Trung lái phi cơ F-5E ném bom ĐDL, thiệt hại không đáng kể.

Tổng thống Trần Văn Hương cũng vào làm việc tại văn phòng Tổng thống trong dinh, trực tiếp trao quyền lực cho Tổng thống Dương Văn Minh.

2.4. Dinh Đệ c Lập lọt vào tay Cộng Sản Bắc Việt

Ngày 30-4-1975, xe tăng CSBV húc sập cánh cửa ĐDL đánh đổ sự sụp đổ của chế độ Việt Nam Cộng Hoà.

3* Kiến trúc của Dinh Đệ c Lập

Dinh Đệ c Lập là một công trình kiến trúc đặc đáo của kiến trúc sư (KTS) Ngô Viết Thụ. Được khởi công ngày 1-7-1962 và khánh thành ngày 31-10-1966. KTS Ngô Viết Thụ muốn cho công trình của mình mang một ý nghĩa văn hoá. Tên gọi thể hiện cho một niềm tin sâu sắc vào tương lai cho một triết lý của truyền, nghi lễ Đông phương và cá tính dân tộc.

Công trình thể hiện sự kết hợp hài hoà giữa nghệ thuật hiện đại với kiến trúc Đông phương. Toàn thể một niềm tin của dinh mang hình chữ “Cát” trong chữ Hán, có nghĩa là tốt lành, may mắn. Ngoài ra, từng phần của dinh có mang những chữ: Khu, Trung, Tâm và Hương. Những chữ của cây trúc bồng ch đá, tạo thành một bức rèm thanh tao bao quanh lầu hai.

Bên trong, những đường nét kiến trúc đều dùng những đường ngay, kéo thẳng, mang ý nghĩa ngay thẳng, quang minh chính đại. Trục sân dinh, thềm cửa hình bầu dục, đường kính dài 102m. Màu xanh rì của thềm cửa tạo cảm giác êm dịu, sống khoáng. Báo chí thiếp đó cho biết, cửa phía mua tên Nhứt mang vẻ.

Một hàng ngũ hình bán nguyệt, có thềm hoa sen, hoa súng gọi lên hình ảnh những hàng ngũ yên ổn các ngôi đình, chùa của kính Việt Nam ngày xưa.

Dinh Đ c L p

Tác Giả: Trú c Giang MN

Thứ Năm, 13 Tháng 10 Năm 2011 06:38

Dinh có di n tích 120,000 mét vuông, có 4 khu nhà.

Khu nhà chính hình ch “T”, di n tích m t b ng 4,500 mét vuông, cao 26m. Đây là n i và làm vi c c a t ng th ng. Khu n y có 3 t ng, t ng h m, t ng n n và l u hai. Có 2 góc l ng và m t sân th ng làm bãi tr c thẳng.

Khu nhà chính có 95 phòng, m i phòng có công d ng riêng. Ki n trúc và trang trí m i phòng phù h p v i m c đích x d ng.

Phòng h p n i các, phòng đ i y n, phòng khách n c ngoài, phòng ti p khách trong n c, phòng trình qu c th , phòng làm vi c c a t ng th ng, phòng ti p khách c a phó t ng th ng. M t khu quân s g m có đài phát thanh, phòng tr c chi n c a t ng th ng, phòng b n đ ...phòng gi i trí. Có m t h m ng m đ đ i u khi n hành quân.

Kinh phí xây d ng khá t n kém, t ng đ ng 15,000 cây vàng.

Trang thi t b trong dinh hi n đ i nh t th i đó. L l c quy t c ngàn ng i. H th ng đ i u hòa không khí, thang máy, thông tin liên l c n i b , nhà b p, kho bãi nh m t khách s n 5 sao th l n.

Đ c bi t, m t t ng hành dinh ng m d i m t đ t là m t kh i h m b ng bê tông d y b c thép, ch u đ ng đ c bom th l n và pháo kích, đáp ng phòng th t i tân nh t.

Có 4,000 ng n đèn các lo i, hàng ch c tác ph m ngh thu t quý giá. Th m, rèm, bàn gh , v t đ ng đ u h ng nh t.

Dinh Đ c L p là m t v t ch ng tiêu bi u, g n li n v i v n m nh dân t c, đ ng th i cũng là m t ki t tác ngh thu t ki n trúc k t h p hài hòa văn hoá Đông Tây.

Dinh Đốc Lốp

Tác Giả: Trúc Giang MN

Thứ Năm, 13 Tháng 10 Năm 2011 06:38

3.1. Vài nét về kiến trúc sư Ngô Viết Thụ

Ngô Viết Thụ sinh ngày 17-9-1926 tại Thừa Thiên-Huế. Thời gian 1950-1955, là sinh viên ngành kiến trúc tại trường Mỹ Thuật Quốc Gia Paris.(Pháp)

Năm 1955, ông nhận giải nhất, Giải Thi công Luận Roma, thưởng giải là Khôi Nguyên La Mã.

Giải La Mã (Prix de Roma) là giải thưởng cho những sinh viên ngành nghệ thuật. Giải này được thành lập thời vua Louis XIV. Đây là giải hàng năm cho nghệ sĩ (gồm họa sĩ, điêu khắc và kiến trúc) tài năng, thông qua một cuộc thi sát hạch. Những người trúng giải được vào Cung điện Nancini do chi phí của nhà vua Pháp tài trợ. Những người đoạt giải sẽ được giải thưởng Viện Hàn Lâm Pháp ở Roma (Académie de France à Rome)

Năm 1960, KTS Ngô Viết Thụ về VN làm việc theo lời mời của Tổng thống Ngô Đình Diệm.

Năm 1962, ông là người Á châu đầu tiên trở thành Viện Sĩ Danh Dự của Viện Kiến Trúc Hoa Kỳ.

Ông đã thiết kế nhiều công trình xây dựng mang sắc thái đặc biệt về kỹ thuật và mỹ thuật. Dinh Đốc Lốp, Viện Đồi học Huế, Làng Đồi học Thủ Đức, Viện Nguyên Tử Đà Lạt, Trường học xá Tam Đa, tòa đình sự VNCH ở Anh...Rất tiếc, một số công trình quan trọng bị thay đổi thiết kế vì lý do kinh phí và nhiều lý do khác, đã làm cho phong cách thiết kế của ông bị mất đi nhiều phần.

Ông qua đời ngày 9-3-2000 tại Sài Gòn. Một trong 8 người con của ông là Tiến sĩ Ngô Viết Nam Sơn cũng là KTS và Đô thị gia, tốt nghiệp ở Hoa Kỳ, làm tốt việc thiết kế và giảng dạy tại Bắc Mỹ.

4* Cuộc tấn công Dinh Đốc Lốp năm 1960

Dinh Đốc Lốp là nơi xảy ra những cuộc binh biến, đổ bộ chính, cách mạng, cho nên đã từng bị ném bom, bắn phá.

Dinh Đ c L p

Tác Giả: Trú c Giang MN

Thứ Năm, 13 Tháng 10 Năm 2011 06:38

Cu c đ o chánh năm 1960 là cu c đ o chánh đ u tiên c a n c Vi t Nam C ng Hoà, x y ra t i Dinh Đ c L p cũ, có tên là Dinh Norodom th i Pháp thu c.

Lúc 5 gi sáng ngày 11-11-1960, l c l ng đ o chánh g m có các đ n v Nh y Dù bao vây Dinh Đ c L p, sau khi kh ng ch và uy hi p các c quan quân s tr ng y u nh căn c Không Quân Tân S n Nh t, đài phát thanh Sài Gòn, B T L nh C nh Sát, doanh tr i c a Đ i Phòng V ph T ng Th ng. Đ ng th i h đ t h u h t nh ng t ng lãnh trong tình tr ng qu n thúc t i gia.

Nhi u lo t súng máy b n vào dinh làm b c a ki ng. T ng th ng Di m suýt ch t vì lo t súng máy b n qua c a s , vào phòng ng , đ n ghim vào gi ng, nh ng th t may m n, ông đã r i gi ng ng vài phút tr c đó.

Đ i Phòng V Ph T ng th ng có t 30 đ n 60 ng i, kháng c mãnh li t, đã b n h 7 ng i v t rào băng qua sân c . Quân đ o chánh ng ng b n và si t ch t vòng vây.

Lúc 7 gi 30 sáng, quân tăng c ng đã t i, l c l ng đ o chánh m cu c t n công n a, nh ng đ i Phòng V b n tr quy t li t.

Lúc 8 gi , 5 chi c thi t giáp đi vòng ra phía sau dinh, b n vào nh ng tr m gác và pháo kích vào sân dinh.

Đ n 10 gi 30 thì ti ng súng ng ng h n. T ng th ng Di m và ông bà Nhu đã xu ng h m.

Thi u t ng Nguy n Khánh, Tham M u Tr ng, nghe ti ng súng n , ông tìm cách ra kh i nhà, đ n Đ L b ng xe h i dân s , v t qua rào ng sau, vào g p T ng th ng Di m. Quân đ o chánh canh gác tr c nhà, không bi t ông đã bí m t ra đi.

Dinh Địch Lấp

Tác Giả: Trúc Giang MN

Thứ Năm, 13 Tháng 10 Năm 2011 06:38

Địch Lấp, Tổng Giám đốc Khánh Hưng và Quân đội về giải vây ĐDL.

Địch Lấp, nhiệm vụ nhóm dân chúng tại các bên ngoài ĐDL, reo hò các võ quân đội oanh và vẫy nhún ngẩng đầu yêu cầu thay đổi chế độ.

Địch phát thanh Sài Gòn công bố là Hội Địch Cách Mạng đã đảm trách vai trò chính phủ của miền Nam.

Quân đội oanh do đội trưởng các cấp, vì có sự tranh luận bất đồng ý kiến về vai trò tương lai của Tổng thống Diệm.

Võ Văn Đông chấp nhận thoái vị nhường ngôi cho Ngô Đình Diệm. Nguyễn Chánh Thi thì trái lại, ông sự Tổng thống Diệm có thể bất chấp trong cuộc tấn công. Mặc dù ông Diệm có khuyết điểm, nhưng miền Nam không có lãnh đạo nào vượt trội hơn ông cả.

Quân đội oanh chấp thuận ông bà Nhu phải rời khỏi chính quyền, nhưng lại không đồng ý với nhau là nên giải thể hay rút lui ra nước ngoài.

Địch Lấp, ông Diệm dùng kế hoãn binh, câu giờ bằng cách đồng phe quân đội oanh đàm phán để thành lập chính phủ mới.

Quân đội oanh chấp thuận cho Thiệu và tướng Lê Văn Nghiêm, chấp huy tướng trưởng Võ Bông làm thủ tướng, vì tướng Nghiêm không phải là người của đảng Cộng Sản Lao.

Địch phát thanh Sài Gòn cho phát đi lời tuyên bố của Địch tá Nguyễn Chánh Thi, cho rằng Ông Diệm đã bắt giữ vì dục tài.

Tổng thống Diệm lo ngại toàn dân sẽ nổi dậy, bèn cử bí thư là ông Võ Văn Hội sang thủ tướng

Dinh Địch Lấp

Tác Giả: Trúc Giang MN

Thứ Năm, 13 Tháng 10 Năm 2011 06:38

thuyết với quân đội o chánh.

Đến x& chi u ngày 11-11-1960, T& ng Nguyễn Khánh r& i D&L đến gặp c& p ch& huy đ& o chánh đ& bàn v& nh& ng yêu sách c& a h& .

Trung tá Võ ng Văn Đông, Thi u tá Nguyễn Huy L& i mu n r& ng, nh& ng sĩ quan và nh& ng chính khách đ& i l& p ph& i đ& c b& nhi m vào n& i các chính ph& . Đ& ng th& i, yêu c& u Đ& i t& ng Lê Văn T& ph& i đ& c b& nhi m vào ch& c B& tr& ng Qu& c phòng.

T& ng th& ng Di& m đ& n h& i T& ng T& , đang b& qu& n thúc t& i gia, ông T& không ch& p nh& n ch& c B& tr& ng QP.

Bác sĩ Phan Quang Đán, phát ngôn nhân c& a đ& o chánh, ng& i ch& ng ông Di& m quy& t li& t, vì ông Di& m đã xoá tên ông ra kh& i danh sách đ& c c& dân bi& u QH và ch& n đ& ng, không cho ông đ& n nh& m ch& c trong ngày l& khai m& c. Bác sĩ Đán lên ti& ng trên đài phát thanh và t& ch& c h& p báo, trong khi quân đ& o chánh h& nh& ng t& m hình c& a TT Di& m treo trên t& ng xu& ng và gi& m chân, chà đ& p lên nó.

T& ng Khánh tr& i D&L, t& ng trình nh& ng yêu c& u c& a quân đ& o chánh và đ& ngh& TT Di& m nên chia x& quy& n hành. Bà Ngô Đình Nhu l& n ti& ng ph& n đ& i vi& c đó, khi& n cho T& ng Khánh đ& đ& a rút lui, và ông Di& m bu& c bà Nhu ph& i im ti& ng.

Trong khi hai bên ng& ng chi& n đ& th& ng l& ng thì các đ& n v& trung thành v& i T& ng th& ng Di& m có đ& thì gi& đ& u đ& ng quân v& ti& p c& u.

Đ& i tá Nguyễn Văn Thi u, T& L& nh SĐ 5 BB, mang pháo binh t& Biên Hoà v& Sài Gòn.

Ngày 12-11-1960

Dinh Địch Lấp

Tác Giả: Trúc Giang MN

Thứ Năm, 13 Tháng 10 Năm 2011 06:38

Đội tá Huân Văn Cao, TL/SĐ 7 BB ở Mồ thỏ, Đội tá Trần Thiệu Khiêm, TL/SĐ 21 mang 7 tiểu đoàn BB cùng với pháo binh của Trung tá Bùi Dzinh với giới vây ĐDL.

Tổng trưởng Khánh cũng thuyết phục tổng trưởng Lê Nguyên Khang, TL/TQLC giới tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2 TQLC. Biệt Động Quân ở Tây Ninh cũng với chúng đảo chánh.

Tổng trưởng Diêm yêu cầu Tổng trưởng Khánh tiếp tục thúc giục tổng trưởng và tiếp tục ngừng bắn.

Sáng ngày 12-11-1960, đài phát thanh Sài Gòn phát đi bản tuyên bố của TT Diêm, hứa hẹn sẽ có buổi họp do, công bằng và các biện pháp tự do khác, như chấm dứt kiểm soát báo chí... sẽ hợp tác với Hội Đồng Cách Mạng để thành lập chánh phủ liên hiệp.

Cuộc tấn công trì hoãn 36 tiểu đoàn đánh họ.

Tại Phú Lâm ngày 12-11-1960

Phú Lâm là của người vào thị trấn miền Tây, cuộc giao tranh chớp nhoáng xảy ra như người rớt khố c liết với khoen 400 người chết, phần đông là dân chúng tò mò ra để xem đánh nhau. Quân đảo chánh bắt đánh tan ở Phú Lâm và lực lượng của viên tiểu đoàn với ĐDL.

Một số đơn vị đã vượt qua khố vòng vây của quân đảo chánh, bằng cách nói dối rằng họ là quân chính TT Diêm. Các đơn vị đó bắt chung quanh dinh xong, thì quay súng lại tấn công bắt người quân đảo chánh. Hai bên “trao đổi hoả lực” cho nhau khoen vài tiểu đoàn đánh họ, quân đảo chánh yếu thế, rút lui. Cuộc đảo chánh bắt đảo tan.

Đội tá Nguyễn Chánh Thi, Tr/t Trưởng Văn Đông, Phạm Văn Liêm cùng một số sĩ quan chuyển vào phi trường Tân Sơn Nhứt như Thiệu tá Nguyễn Cao Kỳ giúp đỡ.

Dinh Địch Lập

Tác Giả: TrúC Giang MN

Thứ Năm, 13 Tháng 10 Năm 2011 06:38

Ông Thi nói “K, chúng tôi đã th t b i, chúng tôi mu n thoát kh i n i n y, b ng không, s b x t.”

Thi u tá Nguy n Cao K cho m t chi c C-47, th là 15 ng i lên phi c do phi công Phan Ph ng Tiên lái. Phe đ o chánh b t T L nh Bi t Khu Th Đ là Trung t ng Thái Quang Hoàng đi theo làm con tin.

DĐL c 2 chi c khu tr c c đ u i theo chi c C-47. Đ n g n biên gi i Campuchia thì b t k p. Hai phi công g i v xin ch th . Lúc đó T ng Khánh nghe bà Nhu đ ng bên c nh l n ti ng “B n r i nó đi! Gi t h t lữ Nh y dù ph n ngh ch”. Nguy n Khánh không đ ng ý v i bà Nhu, ra l nh cho 2 khu tr c c tr v .

Đ i úy Phan L c Tuyên cũng ch y đ n Campuchia b ng đ ng b .

Thái t Norodom Sihanouk m ng r đón chào t t c , b i vì Campuchia và VNCH thù ngh ch nhau. Vì Sihanouk làm ng đ cho CSBV x đ ng lãnh th t n công VNCH. H n n a, VNCH đã có ít nh t là 2 l n ám sát Sihanouk. L n th nh t, Ngô Đình Nhu g i bom th , l n th hai, B tr ng Ngô Tr ng Hi u mua chu c viên t ng Campuchia làm đ o chánh l t đ Sihanouk.

4.1. T ch c đ o chánh năm 1960

K ho ch do Trung tá V ng Văn Đông ch tr ng và t ch c, v i s tham gia c a Trung tá Nguy n Tri u H ng (Anh v c a Tr/t Đông), Thi u tá Nguy n Huy L i, Th/t Ph m Văn Li u, Th/t Nguy n K n Hùng, Đ i úy Phan L c Tuyên, Đ/u Nguy n Ti n L c, Đ/u Nguy n Thành Chu n và nh ng sĩ quan ch huy các đ n v tham gia đ o chánh. Đ i tá Nguy n Chánh Thi đ c m i tham gia sau cùng.

K ho ch chu n b m t năm. Tr/t Đông đã móc n i đ c m t trung đoàn Thi t giáp, m t đ n v H i quân, 3 ti u đoàn Dù, m t s đ n v TQLC và Pháo binh.

Dinh Địch Lữ

Tác Giả: Trúc Giang MN

Thứ Năm, 13 Tháng 10 Năm 2011 06:38

Phía chính trị gồm có: Bác sĩ Phan Quang Đán, Nhà thơ Linh Nguyễn Đình Tam, Trưởng Bộ Sĩ Quan, Phan Bá Cầm (Nhân sĩ Hoà Hảo), Phan Đình Nghệ và Nguyễn Đình Lý...

4.2. Lý do thất bại

Theo lời tường thuật của nhà báo Stanley Karnow, người đã giành Pulitzer Prize, tác giả cuốn “Vietnam: A History”, thì nguyên nhân thất bại là không có một đường dây liên lạc từ ĐDL đến các binh huy quân sự trong nước, cho nên Tổng thống Diệm đã gọi các đơn vị về giữ cố đô. Vì thế, không gì được đài phát thanh và không gì được các nút chặn vào Sài Gòn.

Qua thất bại, chúng ta thấy quân đội chính mặt trận kìm hoãn binh của TT Diệm. Trình độ chính trị kém là vấn đề bàn trên mặt trận mà việc thắng bại của ngã ngũ, thắng hay thua, khi trong tay không có gì, tức là thất bại. Không có một đích chiến đấu của cuộc đời chính cho nên có thất bại ngay khi, gây tranh cãi tại mặt trận đang sôi động quy tụ đến hàng chục ngàn người. Không có thắng hay thất bại, có lẽ vì lý do bất ngờ.

4.3. Tòa án xét xử

Mãi đến 2 năm sau, ngày 8-7-1963, Tòa án Quân sự Địch Biệt xét xử những người dính líu đến cuộc đời chính ngày 11-11-1960 giữa lúc có vấn đề kháng hoạn Phật Giáo. Có lẽ TT Diệm muốn củng cố danh tiếng mặt trận những người có ý định đời chính.

19 sĩ quan và 34 thành viên dân quân bị kết án.

7 sĩ quan và 2 dân quân đào thoát sang Campuchia bị kết án hình khiếm diện.

5 sĩ quan được tha bổng.

Dinh Địch Lấp

Tác Giả: Trúc Giang MN

Thứ Năm, 13 Tháng 10 Năm 2011 06:38

Những người còn lại bị kết án từ 5 năm đến 10 năm tù, đày đi Côn Đảo.

Cách đó không lâu, sau cuộc Cách Mạng ngày 1-11-1963, Đệ Nhất Cộng Hoà sụp đổ, những người bị tù đày về thành phố ra, và những người ở Campuchia trở về nước về quê ở trong quân đội VNCH.

Lần đầu tiên, DĐL “chợ gạo kiêu” cuộc binh biến, đánh đổ sự xáo trộn, mất mát cho những cuộc đổ bộ chính làm suy yếu VNCH trên mặt trận chiến tranh Cộng sau này.

5* Về ném bom Dinh Địch Lấp năm 1962

Lúc 7 giờ sáng ngày 27-2-1962, bốn chiếc Sài Gòn bị khu vực đang bị tấn công bom và tấn công súng máy. Dinh Địch Lấp chìm trong biển khói của cuộc tấn công hai chiếc phi cơ ném bom A-1 Skyraider. Bom nê, bom xăng đặc (Napalm), rocket và đặc biệt liên tục vào dinh thành phố. (dinh cũ)

Trong 30 phút, 4 trái bom, 8 rocket và đặc biệt liên tục đánh vào mục tiêu, phá sụp bên cánh trái của DĐL. Hai phi công là Thiệu úy Nguyễn Văn Cường và Trung úy Phạm Phú Quốc, thuộc Phi đoàn 514 thuộc căn cứ Không Quân Biên Hoà.

Phi công của Phạm Phú Quốc bị trúng 72 viên đạn 12 ly 7, trong đó, một viên trúng bình xăng nên phi cơ phát cháy và rơi xuống sông Sài Gòn. Phạm Phú Quốc bị toán Nguyễn Nhái Hùng quân đội bắt. Nguyễn Văn Cường bay sang Campuchia.

Nguyễn Văn Cường là người chỉ mưu vì cha của Cường là ông Nguyễn Văn Lộc, một lãnh tụ Việt Nam Quốc Dân Đảng bị bắt giam vì hành động chống chính quyền của TT Diệm. Phạm Phú Quốc, người ở Địch Bàn, Quảng Nam, là người bị Cường lôi cuốn.

Sau khi Đệ Nhất Cộng Hoà sụp đổ, Cường về nước, tiếp tục phục vụ trong Không quân.

Năm 1965, Trung tá Phạm Phú Quốc bị bắt trên khi bay từ Đà Nẵng, vượt vĩ tuyến 17 ra đánh

Dinh Địch Lập

Tác Giả: Trúc Giang MN
Thứ Năm, 13 Tháng 10 Năm 2011 06:38

phá địch giao thông Hà Tĩnh.

Năm 1977, hải cẩu t cá ông địch ngườ i ch là Phạm Thọ Xuân C cá i táng ở chùa Phạm c Lâm, H i An, Qu ng Nam.

Dinh Địch Lập b đánh phá l n th hai, thi t h i n ng, nên ph i đ p phá và xây l i dinh m i theo đ án thi t k cá a KTS Ngô Vi t Th .

6* Nguyễn Thành Trung ném bom Dinh Địch Lập

6.1. Ném bom

Lúc 8 gi 30 sáng ngày 8-4-1975, Trung úy phi công Nguyễn Thành Trung, t Không đoàn 540 ở Biên Hoà, bay v Sài Gòn ném bom Dinh Địch Lập. Phi c F-5E mang 4 trái bom 500 cân Anh và trang b đ i liên 20 ly. L n đ u ném 2 qu nh ng không trúng đích, quay l i, ném l n th hai, 2 qu trúng đích nh ng ch có m t qu n . Thi t h i không đáng k .

Nguyễn Thành Trung là Vi t C ng n m vùng, sau khi ném bom, bay ra đáp xu ng phi tr ng Phạm c Long do CSBV chi m gi .

6.2. Không địch tin dùng

Sau năm 1975, Nguyễn Thành Trung không địch CS tin dùng, ph i “ng i ch i x i n c” cho mãi t i năm 1980 m i địch giao nhiệm v , ki m tra, đ p vá và s a ch a nh ng chi c phi c cá a VNCH b l i. Đó là nh ng phi c b “th ng tích” đ lo i, n i th ng, ngo i th ng, tr y vi tróc v y, b v ng mi ng do pháo kích, b trúng đ n phòng không VC trên các m t tr n, nói chung là lo i “th ng ph binh” b t khi n đ ng.

ở các công ty s n xu t phi c Hoa K , ng i ta ki m tra máy móc b ng các đ ng c đ i n t , nh ng ở Hà N i lúc đó, ki m tra b ng m t th ng và s a ch a b ng tay. Ch m t v t th ng nh cũng đ làm r t máy bay, vì t c đ ph n l c t o ra s ma sát cao đ b i không khí, cho nên, v t

Dinh Đòc Lốp

Tác Giả: Trúc Giang MN

Thứ Năm, 13 Tháng 10 Năm 2011 06:38

thò ng loét tỳ quỳ ra đò a đò n cháy n.

Sò a chò a xong thì phò i bay thò . Mò i lòn bay nhò thò ngò i lái xem nhò đem tánh mòng cò a mình ra cá đò vò i may rò i, ðùa giò n vò i tò thò n, giò ng nhò chò mành treo chuông vò y. Ngoài cái nguy hiò m ðe đò a, tinh thò n và danh đò bò tò n thò ng, vì Nguyò n Thành Trung ðã tòng vò y vùng lò t gió, làm chò bò u trò i, nhò ng bò y giò chò đò c phép bay chung quanh phi trò ng trong 4 vòng rò i phò i xuò ng đò t ngay. Khò tâm là ò chò đò ng không còn tin dùng ngò i chiò n sĩ cách mòng nò m vùng nò y.

Mò t lòn phò n bò i, biò t ðâu?...

7* Cò a Dinh Đòc Lốp bò húc sò p

7.1. Xe tăng nào vào ĐDL trò c nhò t?

Lúc 11 giò 30 ngày 30-4-1975, xe tăng CSBV ðã húc sò p cánh cò a cò a dinh, ðánh ðò u sò sò p ðò cò a chò ðò Viò t Nam Cò ng Hoà.

Vì sò tranh giành công trò n, cho nên có nhiò u tranh cãi xò y ra không ðò t sau ðó.

Chiò c xe tăng nào vào Dinh Đòc Lốp trò c nhò t?

Ai là ngò i treo cò cò a Mò t Trò n Giò i phóng ò ĐDL?

Ai tiò p nhò n sò ðò u hàng cò a TT Dò ng Văn Minh?

Báo chí trong nò c ghi nhò n chiò c xe tăng sò 843 vò i thò trò ng Bui Quang Thò n vào sân dinh ðò u tiên.

Dinh Địch Lữ

Tác Giả: Trúc Giang MN

Thứ Năm, 13 Tháng 10 Năm 2011 06:38

Theo David Butler, tác giả cuốn *The Fall of Saigon* viết năm 1984, ghi lại lời tường thuật của Neil Davis, một người Úc bị tạt nước Việt, làm việc cho đài truyền hình NBC, đã có mặt tại

DĐL trong lúc đó, thì chiếc xe tăng vào DĐL đầu tiên mang số 844.

Còn Oliver Todd thì ghi là chiếc xe tăng số 879 do Bùi Địch Mai lái đã đi sập cánh cửa và vào trong sân trọc nhẵn.

7.2. Ai nói?

Bùi Văn Tùng nói với Ông Dương Văn Minh “Các ông không còn gì để bàn giao. Ông chỉ có thể đầu hàng vô điều kiện...”

Trong cuốn *Tears Before the Rain*, xuất bản năm 1990, tác giả Larry Engelman đã phỏng vấn Đại tá Bùi Tín, ông Tín nói ông là người gặp TT Dương Văn Minh và nói “Không có vấn đề bàn giao quy định hành. Quy định hành cửa ông đã sập đổ. Ông không còn gì trong tay để bàn giao. Ông không thể chuyển giao cái mà ông không có” (Larry Engelman)

8* Kết

Ngày 30-4-1975, Dinh Địch Lữ mất. Những Việt Nam Cộng Hoà mất, và người dân miền Nam mất tất cả. Đi tù, Kinh tế mõi, Trại tù cũ kỹ, đã làm mất hết tiền bạc, nhà cửa và mất tất do. Mất cuộc đời đi theo sự bất đầu. Trách hết là Tội bản “mùi sơn”, nghĩa là đem bán hết những gì có thể bán được, chế độ lý mĩng ăn. Bán hết, thì xếp hàng mua gạo và ăn bo bo dài dài.

Tháng 4 năm 1975 là ngày tháng không bao giờ quên được, đời với những người còn trí nhớ.