

Thật bất ngờ nhất của Kissinger

Tác Giả: Tráng Đát

Thứ Tư: 10 Tháng 10 Năm 2012 18:32

Kissinger chủ nhân bước ra đi rồi bước vào “Tôi sẽ không trở lại miền nam VN, đây là thật bất ngờ nhất trong đời ngoại giao của tôi”

Bên màn hình năm trước đây, bên Sở thú ở Hiệp định Paris thành hình vào tháng 10/1972, đánh dấu khúc quanh quan trọng của cuộc hòa đàm.



Những ngày bất tử.

Nixon nhận chức Tổng thống đầu năm 1969, mấy tháng sau Henry Kissinger được giao nhiệm vụ thuyết phục phái đoàn Cộng sản Việt Nam tiếp tục hòa đàm Paris. Việc thuyết phục thực sự do một đàm gia Kissinger và Lê Đức Thọ, hai người luôn bước tiếp vì những đòi hỏi của Bắc Việt rất quá đáng. Sau này TT Nixon cho biết (No More Vietnams trang 152) phía BV đưa ra những điều kiện tiên quyết: Đòi Mỹ rút quân phần lớn, lo ngại cho Thủ tướng, lập chính phủ Liên hiệp tiếp nhận miền nam VN, Mỹ phải cắt viện trợ quân sự kinh tế VNCH. Nếu thỏa mãn những điều kiện này coi như Nixon và Kissinger phải đưa hàng Cộng Sản không điều kiện.

Tại sao BV chỉ là một nhóm nhỏ nhỏ và lực lượng lại có thể đòi hỏi ngang ngửa với một siêu cường như vậy? TT Nixon đã cho ta câu trả lời. Trang 127 cuốn sách kể trên ông cho biết hành động bí mật tình, chiến tranh chiến tranh để đi cùng đám phần chiến nhận là sinh viên bước vào đã

khuy n khích BV không ch u nghiêm ch nh đàm phán. Theo ông b n này đã vô tình n i giáo cho gi c kéo dài chi n tranh, làm l i cho CS, đ i di n M t i Paris nhi u l n b đ i di n CS ch i b i h n hào ch vì Hành pháp b ph n chi n và Qu c h i ch ng đ i. Phía Hà N i khai thác tri t đ n i tình r i lo n c a n c M , h th a c n c đ c th c a u.

Theo Nixon, No more Vietnams, trang 126-127 năm 1968 ph n chi n nói chung b t b o đ ng nh bi u tình, đ t th tr ng binh nh ng sang năm 1969 khi Nixon lên làm TT đã ti n t i b o đ ng, đ máu, sinh viên b n c nh sát, dùng dao uy hi p ban giám đ c nhà tr ng, b n súng đ t nhà, đ p c a kính, ném bom l p h c... Năm 1969-1970 có 1,800 cu c ch ng đ i bi u tình, 7,500 ng i b b t, 247 v đ t nhà, 462 ng i b th ng, trong s này 2/3 là c nh sát, 8 ng i ch t. B o l c không ch tr ng h c mà còn lan ra toàn qu c. T tháng 1/1969 t i tháng 2-1970 có 40,000 v ném bom, âm m u ném bom ho c đe do ném bom h u h t có liên h t i cu c chi n, gây thi t h i 21 tri u v tài s n, 43 ng i ch t, m y trăm ng i b th ng.

Tình hình đàm phán r t trì tr su t t tháng 4/1969 cho t i tháng 8/1972, su t ba năm r i Hà n i v n đòi M đ n ph ng rút, l p chính ph lên hi p, ông Thi u ph i ra đi. Sau này m i bi t nh ng đòi h i k trên là do M t Tr n Gi i Phóng t c Vi t Công yêu c u Hà n i đ a ra, nh ng đi m này đ c đ c p trong cu n No Peace, No Honor trang 176, 177, tác gi Larry Berman. T đ u chí cu i TT Nixon và Ti n sĩ Kissinger cùng th a thu n không lo i b TT Thi u, tr c h t vì th di n và danh d c a M v vì Nixon ng h Thi u cho r ng t i mi n nam VN không ai ch ng C ng b ng ông ta. M c dù b Qu c h i và ph n chi n áp l c s m tìm hòa bình, Nixon Kissinger v n c ng r n v i phía CS và hòa đàm ti p t c kéo dài.

T i Paris hàng tu n Henry Kissinger th ng đánh đ i n v tòa B ch c đ xin ý ki n c a Nixon, đ i v i nh ng quy t đ nh quan tr ng ông ph i bay v M xin l nh T ng th ng. Trong cu c m t đàm ngày 14/8/1972 t i Paris , Kissinger b t đ u th y đ u hi u BV mu n b đ i u ki n tiên quy t đòi l t đ chính ph Thi u, ông t v vi t trong báo cáo g i TT Nixon.

“Chúng ta ti n g n t i th a hi p h n bao gi h t”

(We have gotten closer to a negotiated settlement than ever before)

Walter Isaacson, Kissinger A biography, p. 442

S dĩ Th đ n đ n ph i thay đ i l p tr ng, nh ng b nhi u kho n chính nh t là b đòi h i l t đ chính ph Thi u và l p chính ph Liên Hi p vì B chính tr BV không hy v ng gì Nixon – Kissinger lo i b Thi u. Đã có l n Kissinger nói v i Lê đ c Th và Xuân Th y t i hòa đàm Paris “Các ông đ ng bao gi hy v ng T ng th ng c a chúng tôi t đ Thi u”

Thật b... i... n... t... a Kissinger

Tác Giả: Trng Đt

Thứ Tư: 10 Tháng 10 Năm 2012 18:32

BV chấp nhận những khó khăn do chính sách công nhận của Nixon nhất là trong trường Tng t n công mùa hè đầu của 1972, Công quân bị thảm bại do sự ym tr tích của của Nixon, h bị thiệt hi nng, gần 100 ngàn quân bị giết và 700 xe tăng bị b n cháy.. do đó không thể đòi hi ngang ng c nh tr c. Ngoài ra theo Henry Kissinger nh n xét (trang 346, cuốn Kissinger của Marvin Kalb và Bernard Kalb) nh áp c của Nga mà BV thay đổi lập trường, trong cuốn hi ki n gi a Kissinger với Brezhnev tại Moscow tháng 9/1972, Nga đang mở mùa tr m tr ng r t của mua lúa mì của M .

Nhng lý do chính mà Hà n i ph i nh ng b vì qua tin t c tranh c , h bi t ch c Nixon sẽ tái c c vào ngày 7/11/1972 vì ông v t quá xa đi th McGovern qua thăm dò, n u Nixon tái c c thì ông sẽ công nhận h n nên BV mu n ký s m tr c b u c nghĩa là ký vào tháng 10.

Phía VNCH ông Thi u chấp ng i hòa đàm cho r ng M và BV không thể áp đ t Hi p đ nh trên mi n nam VN. Tại phiên h p ngày 26, 27/9/1972 , Lê Đ c Th đòi lo i chính ph Thi u, lập chính ph Lâm th i hòa gi i dân t c, Kissinger không chấp nh n.

Đ n đ n BV nh ng b , Kissinger nói ngày 8/10/1972 sẽ th a thu n đi t i ký k t.

L c quan và th t v ng.

T i bu i h p 9/10/1972 nhng đ ngh của Hà N i coi nh đã nh ng b gần h t nhng kho n chính mà h đã đòi t m y năm tr c t i nay: Không đòi M rút đ n ph ng, không lập chính ph Liên hi p t i mi n nam VN, không đòi l t đ TT Thi u, không đòi M c t vi n tr quân s kinh t cho VNCH, tuy nhiên có m t v n đ mà M không thể nào đòi đ c, BV không ch u rút kh i mi n nam. Kissinger m ng r , ông đã h ng mong c cái ngày này nhất là th y Hi p đ nh sẽ thành hình tr c b u c đ giúp Nixon và đ lập công cho chính mình. Henry đ trù ngày 12/10/1972 sẽ v M th o lu n với Nixon, tr i Pháp t 15/10 t i 18/10 đ bàn th o thêm, k đó sang Sài Gòn th o lu n với TT Thi u n u VNCH chấp thu n sẽ đi Hà N i 19/10 r i v M 21/10 sau đó tuyên b s p có hòa bình, có th ký vào ngày 25, 26/10/1972, hai tu n tr c b u c Tng th ng M .

Kissinger tin là TT Thi u sẽ chấp thu n S th o Hi p đ nh do ông và Lê đ c Th so n ra vì BV đã nh ng b nhi u đi m chính: Ông Thi u v n làm Tng th ng, gi đ c chính quy n, không liên hi p.. nhng sẽ ch quan của Kissinger đ a ông t i th t b i nng n nh t trong s nghi p

Thủ tục i lập nhủ t của Kissinger

Tác Giả: Trng Đt

Thứ Tư, 10 Tháng 10 Năm 2012 18:32

ngoại giao của mình. Nay gặp th thách lớn là bàn với đồng minh sao cho họ chấp nhận sự thoả hiệp đồng nh.

Hôm 9 và 10/10/1972 họp tiếp 16 tiếng mỗi ngày. Hai bên thảo luận dần dần và lên thảo khóa biểu: 18/10 ngừng oanh tạc và phong tỏa Hải phòng; 19/10 Kissinger và Lê Đức Thọ ký kết S thoả thuận Hà Nội sau khi thảo luận với TT Thiệu u tại Sài Gòn; 26/10 Bộ trưởng ngoại giao của các nước ký; 27/10 ngừng bắn tại chỗ sẽ có hiệp ước trên toàn cõi nam VN. Theo Henry Kissinger, Lê Đức Thọ mu n ký Hiệp đồng nh cuối tháng 10/1972 có lẽ ông ta nghĩ Nixon sẽ linh đồng h n tr c b u c .

Ngày 9/10 Kissinger thảo luận đêm đồng nghĩ sẽ đồng đáp với đồng ngh của Hà Nội, sẽ trao đồng hai bên cho th y c hai cùng nh ng b . BV không đòi đồng u kiện ngừng bắn tiên quyết đồng a trên v n đồng chính tr c a chính phủ Thiệu u. N c M đồng ngh ng ng b n tại chỗ đồng i l y tù binh và rút h t quân.

Ngày 12/10 Kissinger và phó tá Haig với Hoa Thọ nh Đ n, ông ta nói với Nixon: “Đồng th ng đã làm đồng c 3 trên 3, Well, you’ve got 3 for 3”

Ý nói đã gi i quyết đồng c ba v n đồng ngoại giao lớn: Hòa với Nga, bang giao với Trung C ng và hòa bình cho VN. Kissinger nói với TT v ngày ký kết đã g n k khi n Nixon nghi ng , Henry còn cho bi t Lê đ c Thọ sau cùng b o “Sau b n năm th ng thuy t nay là lúc tái lập hòa bình” . Nixon ra v không tin l m khi n ông này t c mình lời h s ra đồng a cho TT và nói đã đòi đồng c nhi u đồng m.

Nixon m ng quá, t i y ông sai m chai r u Lafite-Rothschild đồng th y trò cùng u ng m ng hòa bình, ngày mà chính phủ và c n c M trông đồng i đã t i. Kissinger chu n b đồng ký Hiệp đồng nh tr c b u c Đồng th ng th ng M 7/11/1972, t i 16/10 ông sẽ tr l i Paris, 17/10 sẽ bàn với Xuân Thọ y m t sẽ v n đồng ch a gi i quyết sau sẽ đi Sài gòn, ngày 19/10 và 20/10 sẽ đồng c TT Thiệu u chấp thu n S thoả hiệp đồng nh. Kissinger khoái trá nói với Nixon k này Hà Nội nghiêm chấp nh đàng hoàng l m. Khi Henry r i M đi Pháp, Nixon nói c đàm phán cho t t đồng p, không c n đồng ý t i b u c . Kissinger họp với Xuân Thọ y, BV cho bi t vi c th tù chính tr CS t i miền nam VN sẽ có liên quan t i vi c th tù binh M , Kissinger c ng r n bác b .

Kissinger r i Paris t i Sài Gòn buổi t i 18/10, ông hy vọng ch o l i Sài Gòn hai ngày là xong.

Thư từ bí ẩn nhốt của Kissinger

Tác Giả: Trng Đt

Thứ Tư:, 10 Tháng 10 Năm 2012 18:32

Đoàn tùy tùng đi theo ông gồm Đ i sĩ Bunker, Tng Abrams, cũu T lnh, Đô đc Gaylor, Tng Weyand... Phía VNCH gồm các ông bí th Hoàng Đc Nhã, cũ v n ngo i v Nguy n Phú Đc, Tng trng Tr n Văn Lâm, Đ i sĩ Tr n Kim Phng. Cũc h p t 9 gi sáng kéo dài 3 gi ngày 19/10. Theo tác gi Mervin và Bernard Kalb (Kissinger trang 361) dân Sài gòn t i các ti m Brodard, La Pagode, Givral... bàn v hai sĩ cũi cũng l i thành 9: 1945 Nh t đ u hàng , 1954 cũm đ t ch đ th c dân Pháp, đ o chánh ông Đ i m 1963, còn nay 1972 sĩ có bi n cũ gì?

Kissinger đ a cho TT Thi u b n sao sĩ th o Hi p đ nh và gi i thích nh ng đ i m chính nh n m nh nh ng đ i m chính đ VNCH an tâm:

1- Ông Thi u v n làm TT, có quy n ph quy t trong Hi đng hòa gi i dân t c;

2- BV ph i t b xâm lăng trong tng lai

3- M cũn căn cũ t i Thái Lan và H m đ i B y t i Thái bình đng đ b o v mi n nam VN

4- Vi n tr kinh t quân sĩ ti p t c

5- M cũ th th a hi p v i Nga-Trung Cũng h n ch vi n tr cho BV v quân sĩ .. Sau cùng th a cũc sĩ cho M rút quân, l y tù binh v n cũc, ti p t c y m tr Sài gòn. Henry cho đó là m t th a cũc r t l i cho ta nh ng ông đ u không cho TT Thi u bi t sĩ đi Hà N i và sĩ ký Paris và không cho bi t nh ng v n đ ch a gi i quy t xong.

Sau khi nghe, ông Thi u xin m t b n sao, bu i h p k t qu x u. Bí th Hoàng Đc Nhã đòi b n ti ng Vi t, Kissinger đ a b n Vi t ng do BV gi ông. Nhã th y Hi p đ nh nh đ u hàng, VNCH có cũm tng nh b ph n b i. B n vẫn nói đ n ba n cũc Vi t, Miên Lào, Vi t Nam coi nh m t n cũc, Nhã nghi ng Hi đng hòa gi i dân t c là chính ph Liên hi p trá hình, ông ta chú ý sĩ đng quân cũa BV không rõ ràng, Khu phi quân sĩ (DMZ) b xóa, ông Nhã ghi 64 đ i m cũn chi ti t hóa tr cũc khi thành Hi p đ nh. Ông Thi u ti p Ti n sĩ Kissinger b ngoài vui v nh ng trong lòng t c gi n vì ông ta không th t lòng, đ i g t Sài Gòn.

Thật bất bình nhứt của Kissinger

Tác Giả: Tráng Đát

Thứ Tư,, 10 Tháng 10 Năm 2012 18:32

Theo tác giả Walter Isaacson (Kissinger A Biography trang 452), Kissinger không biết mặt đi u là TT Thiệu đã có mặt tài liệu 10 trang do tình báo VNCH lấy được từ mặt hạm ch huy của mặt chính yếu tại Quảng Tín và đã được mang về dinh Đác lập ngay nửa đêm Henry tại VN, tức ngày 18/10. Ông Thiệu được và biết đó là tin huân thá chung với người bạn, giám mặt bạn Sĩ thá o Hiáp đánh do Kissinger tháa thuán với Lê đác Thá. Ông Thiệu tức giận cho đó là sự phán bái trong khi Kissinger cháa nói cho VNCH biết mà nó đã được phát cho cán bộ CS. TT Thiệu càng tức giận tháy há đàm phán sau lưng mình, ông đã nhá Kissinger trong nháu tháng cho Sài Gòn được đàm phán trực tiếp với Hà Nội hẳn là bỏ coi như bù nhìn.

“Chúng tôi đòi được coi như thành viên. Thế ra chúng tôi cũng không được hỏi ý kiến”
(We asked to be treated as partners. Instead, we had not even been consulted)
Walter Isaacson, Kissinger A Biography trang 453

Theo Larry Berman sau đó ngày 20/10 Henry Kissinger và nhóm làm việc họp tại nhà ông Trần Văn Lâm đường Hàng Tháp Tá Sài Gòn (theo Marvin Kalb buổi họp này vào ngày 21/10). Há Đá Nhá hái 64 điám cán đác soi sáng, Kissinger cho là có 8 điám quan trọng. Trong buổi này Kissinger và Hoàng Đác Nhá tranh cãi căng thẳng. Tác giả Larry Berman nói về phiên họp này trong No Peace No Honor trang 164, 165, 166...

Sau phiên họp, ông Nhá nói với TT Thiệu cũn có kế hoạch đi phó với Kissinger, ông ta đến Sài Gòn phán bái đáng minh và khuyên TT Thiệu hãy bỏ buổi họp với.

Kissinger dá tráu hôm đó. Ông Thiệu nghe theo Nhá không tiếp Kissinger khi n ông này tức quá bỏ o:

“Tôi là đác phái viên của TT Hoa Kỳ, các ông không thể coi tôi như trẻ con được, tôi muốn đác gặp TT Thiệu tại nay”

Bí thư Nhá đáp.

Thật bại lộ nhân nhút nhát của Kissinger

Tác Giả: Trng Đt

Thứ Tư,, 10 Tháng 10 Năm 2012 18:32

“Thật ông chúng tôi không coi ông như trẻ con, TT của chúng tôi đang họp với cấp chỉ huy quân sự...”

Kissinger tức giận vì mặt ký giả De Borchgrave của tờ Newsweek ở Hà Nội phẫn nộ vì Thổng Phm Văn Đăng đã cho biết sự kiện Hiệp định ngày 31/10, thật sự thu nhận sự đầu hàng của, rút quân, lỵ tù binh và, sự thành lập chính phủ Liên hiệp không có Thiệu. Sự thất bại của ký giả và nhân viên không biết là Hà Nội đã bắt đòi hỏi chính phủ Liên hiệp trong đêm với Kissinger. Sáng 22/10, đi đến tòa Địch VNCH tại Mỹ cho ông HĐ Nhã biết báo đăng bài của ký giả De Borchgrave phẫn nộ vì Thổng Phm Văn Đăng có nói với chính phủ Liên Hiệp ba thành phần chuyển tiếp.

Khi tiếp Tin sĩ Kissinger và Địch Bunker, TT Thiệu nói không thể chấp nhận Hiệp định này, ký kết thực là đầu hàng. Ông nói có ba đầu hàng chính, thực sự Hiệp định chỉ là Liên hiệp, đó không chấp nhận BV ở miền Nam, thật ba khu phi quân sự không thể BV qua lại, chúng tôi không ký. Ông cho biết ông không tin hiệp ước đi đêm với CS, chúng tôi hiểu rõ với CS, họ rất xảo.

TT Thiệu hỏi Tin sĩ Kissinger : “Tại sao ông tin đầu hàng của Sợ thật này?” Kissinger nói “Tôi tin là thật của tất”

(Marvin Kalb and Bernard Kalb: Kissinger, trang 372, 373)

Kissinger đi Miền Lào ngày 21/10 (Larry Berman nói là ngày 21, Kalb nói ngày 22) rời VN gặp lại TT Thiệu. Buổi họp gồm Kissinger, Thiệu, Bunker, Nhã bắt đầu vào lúc 5 giờ chiều. Ông Thiệu cho Sự thật còn tồn tại Hiệp định Geneve 1954 và nói “Mỹ đã thông đồng với Nga, Trung Cộng bán đồng VN, nếu các ông công nhận BV ở đây thì người dân miền Nam sẽ nghĩ chúng tôi bán Mỹ bán đồng và BV thực sự” (No Peace No Honor trang 167)”. TT Thiệu bảo “Tin sĩ Kissinger nói Lê Đức Thọ bắt khóc, chúng tôi mới là nhân viên người xôn xao đáng khóc nhất là tôi, tôi biết tôi bán phần bại, chúng tôi tiếp tục chiến đấu”

Kissinger nói tôi đã thành công ở Mỹ, Khoa, Bộ Kinh, Paris nhân sự thật bại ở đây.

Thật bất bình nhứt cử a Kissinger

Tác Giả: Trng Đt

Thứ Tư,, 10 Tháng 10 Năm 2012 18:32

Thì u nói Hi p đ nh này b t l i cho VNCH, n u chúng tôi ký ch trong 6 tháng miền Nam s b t m máu. Henry ám ch cho Thì u bi t Qu c h i s c t vi n tr , Thì u t v khinh r lý lu n này và nói chúng tôi không ch u ký. Kissinger nói M có th ký riêng v i BV, Thì u không nh ng b , chúng tôi thà chi n đ u thêm 6 tháng cho t i khi kí t qu ti p li u còn h n ký r i ch t ngay.

Kissinger chu n b ra đi r i b o

“Tôi s không tr l i miền nam VN, đây là th t b i l n nh t trong đ i ngo i giao c a tôi”

HĐ Nhã nói: “R t ti c chúng tôi ph i chi n đ u cho đ t n c c a chúng tôi” (theo Marvin Kalb and Bernard Kalb; Kissinger, trang 374).

T i y t i t dinh Đ i s , Kissinger đánh đ n cho TT Nixon nói v s b t c và khuyên ông nên ký Hi p đ nh riêng r v i Hà N i n u Sài Gòn còn trì hoãn. Tr c s ng c nhiên c a Kissinger, Nixon bác b , ông không c n ký tr c b u c và lo i tr vi c ký k t riêng ít ra trong lúc này. Nixon nói Kissinger đ ng ép Thì u, hòa nhã và tr n an Thì u r ng M – Vi t v n là đ ng minh sát cánh bên nhau. S dĩ Nixon không c n ký g p tr c b u c T ng th ng 7/11/72 vì qua thăm dò ông v t r t xa đ i th McGovern, ông không mu n mang ti ng vì dùng Hi p đ nh đ l y phi u. Ngoài ra Nixon không mu n ký Hi p đ nh mà không có Thì u, m t đ ng minh. Ông không mu n v i ký v i Th , m t k thù (Marvin Kalb, Kissinger, trang 422)

Henry ng c nhiên khi Thì u nghi ng ông và T ng Haig thông đ ng ch ng VNCH, ông cho bi t là đ i di n c a T ng th ng M , ch a bao gi ông b ng i ta đ i x t nh th . Kissinger nói:

“Chúng tôi đã chi n đ u b n năm, đã đ n h t m i n l c ngo i giao đ b o v cho m t qu c gia, sao ông l i nói đó là chuy n cay đ ng?” (No Peace No Honor trang 168).

Hai bên b t đ ng ý ki n v i nhau, tình tr ng r t x u, m i s hy sinh và m i n l c qu t i nay g n nh h ng.

Nixon g i th tr n an Thì u: Chúng tôi đã h p v i Nga, Trung C ng đ nói h áp l c Hà N i. Tôi tin S th o Hi p đ nh s gi t do cho VN, chúng tôi cùng ch tr ng v i ông, n u chúng tôi

bán các ông thì đã có nhiu cách khác d h n. Hi p đ nh là s th t b i c a CS, chúng tôi đã c g ng đòi đ c nh ng đ u kho n t t ngoài mong đ i.

Ông Thi u cảm n TT Nixon nh ng c g ng đã làm cho VNCH và bi t TT Nixon vì l i ích c a M cũng ph i vì quy n l i c a mi n nam VN , ông nói: Tôi đã là đ tài cho báo chí M vu kh ng có h th ng và đ c coi là tr ng i hòa bình. Ông không tin l i h a c a M , cho là Kissinger hòa theo BV đ áp l c mi n nam, ngôn ng trong b n S th o cho th y h b nh ng đ u kho n cũ, theo TT Thi u, c v n Kissinger đã đ b h t nh ng đ m đ th a thu n v i đ ng mình c a M . Cu c th ng thuy t v i đ ng mình không thành, Kissinger b chuy n đi Hà N i, ông đ ng t Thi u và nói ông đang đi trên con đ ng t sát. C Kissinger và Nixon không hi u sao Thi u l i hành đ ng nh th . Ông Thi u cãi l i b o hi n có t 200 t i 300 ngàn quân BV còn l i mi n nam VN và H i đ ng hòa gi i dân t c có ba thành ph n n u chúng tôi ch p nh n vẫn ki n là t sát.

Kissinger cam k t v i ông Thi u M không bao gi b r i ng i b n t và ông c n bi t không ai coi H i đ ng hòa gi i là cái gì, đó là s th t b i c a Hà N i. Trong ý đ nh tuy t v ng cu i cùng c a Kissinger mu n xoay chuy n Thi u, ông ta nói trong 6 tháng n a Qu c h i M s c t h t vi n tr , m c dù v y ông Thi u v n t ch i ký Hi p đ nh.

Kissinger b o Hoàng Đ c Nhã

“T ng th ng c a các ông đã ch n con đ ng ch t cho lý t ng nh ng ông y không làm gì đ c! N u c n chúng tôi ký riêng v i Hà N i, còn tôi s không bao gi đ t chân l i Sài Gòn n a, không bao gi . Đây là th t b i l n nh t trong ngh ngo i giao c a tôi”

(. . . If we have to, the United States can sign a seperate peace treaty with Hanoi . . . –No Peace No Honor, page 169).

HĐ Nhã nói:

“R t ti c nh ng xin ông nh cho chúng tôi ph i b o v đ t n c.”

Ông Thi u nh Ti n sĩ chuy n n i s c a ông t i TT Nixon và ch vào b n đ nói:

“N c M m t m t n c VNCH nh bé ch ng đáng gì, ch là cái ch m trên b n đ th gi i. Chúng tôi s chi n đ u đ n ch t! Chính sách bang giao c a các ông bây gi đ v i Nga, v i T u vì th ông theo chi n l c m i. Chúng tôi ch n l a gi a s ng và ch t. Đ i v i chúng tôi ký Hi p

Thật bại lộ nhân nhút nhát của Kissinger

Tác Giả: Trng Đt

Thứ Tư,, 10 Tháng 10 Năm 2012 18:32

đnh có nghĩa là đ u hàng đ ch p nh n án t hình b i vì s ng mà không có t do t c là ch t.
Th c còn t h n ch t!”
Sách k trên trang 170

Kissinger cho bi t truy n thông, trí th c đã làm M th t b i. Khi v M ông h a s h p báo và có c m t ng nh có k t qu và cu c chi n kéo dài m i năm không th gi i quy t trong m t tu n. Ông cũng cho bi t khó mà nh n th c r ng Qu c h i s ti p t c y m tr , không may chúng ta v th ph i nh ng b , chúng ta nghĩ là chi n th ng nh ng dĩ nhiên là sai l m. Cu i cùng ông Thi u nói v i Ti n sĩ chúng ta không có lý do đ g p l i và nh chuy n quan đ i m c a ông v i TT Nixon nh ng Kissinger đ ngh ti p t c h p đ cho bên ngoài th y không có b t c.

Kissinger v n còn hy v ng Thi u s đ i ý, Nhã và Thi u đ ng ý h p hôm sau 22/10, Kissinger c g ng thuy t ph c Thi u nh ng th t b i, ông đ i n tín cho T ng Haig ngày 22/10 nói Thi u quá c ng r n, ông ta đòi h i nh ng cái g n nh diên khùng .

Sáng ngày th hai 23/10 Kissinger tr l i dinh Đ c L p, ông ta tr n an TT Thi u không h có vi c đàm phán v i Hà N i mà không cho mi n nam VN bi t, Ti n sĩ b o c hai tân và c u Đ i s M t i VN đ u nói cho TT Thi u bi t ai ng h và ai ch ng ông, con đ ng ông ch n ch là t sát.

Henry đ i chi n thu t b ng cách tr n an b o Thi u đ ng lo âu, ch c ch n Nixon s tái đ c c nhi m k hai

“Xin ông c ký đi, n u h vi ph m chúng tôi s m chi n đ ch t n công vào BV”
No Peace No Honor- trang 170.

Th là Kissinger không còn thao túng m i vi c n a, t h i làm sao ăn nói v i Hà N i đây? Sáng th hai 23/10 ông t i dinh Đ c L p chào TT Thi u hy v ng ông này đ i ý, hai bên bàn th o nh ng không đ i t i g n nhau. Thi u g i th cho Nixon qua Kissinger. Kissinger nói Hoa K mu n k t thúc chi n tranh trên căn b n t o s hòa h p v i đ ng minh trên căn b n công bình chung cho t t c ..

Thật bất ngờ về nhân vật của Kissinger

Tác Giả: Tráng Đát

Thứ Tư, 10 Tháng 10 Năm 2012 18:32

Theo Marvin & Bernard Kalb cho biết hai phái tá Haig và Negroponte của Kissinger báo ông hãy cẩn thận đừng ngụy biện tha thuần với Hà Nội mà không cẩn thận bị tẩu nạn Sài Gòn. Có một viên chức nói Kissinger sai lầm, đáng lẽ ông phải vào Miền, nghênh ngang cho tẩu nạn táo, coi là sự thối nát của chính quyền Hoa Kỳ cũng như VNCH xong trở lại Paris nhưng ông ta nóng nảy quá. BV biết là phía Miền nóng ruột, họ đã ra sự thối nát Hiệp định là chấp nhận ngay.

Lúc ra phi trường Tân Sơn Nhất vào Miền, Kissinger tiến lên nắm ký gửi ra với các quan chức để tỏ o hỷ với người đang khao khát hòa bình.

Ông biết tay mình phóng viên tóc dài, đen và nói:

-Tôi đến đây chỉ để thăm cô

Nhà ký gửi hỏi

-Chuyến đi này để thành công chứ?

Kissinger nói:

-Vâng, tôi tin đây bao giờ cũng thành công,

Cô hỏi hỏi: Ông có trở lại đây không?

Kissinger chỉ cười không trả lời.

(theo Marvin Kalb and Bernard Kalb; Kissinger trang 376)

Theo tác giả Kalb ông Thiệu biết trước Miền để thúc Sài Gòn quá cấp cứu chính quyền VNCH sẽ sụp đổ gây nguy hiểm cho triết lý thoái của Miền nên đã bác bỏ đề nghị của

Thật bất bình của Kissinger

Tác Giả: Trng Đt

Thứ Tư,, 10 Tháng 10 Năm 2012 18:32

Kissinger. Ông muốn quân Mỹ ồ ạt thêm ngày nào hay ngày nọ y đợc có thể tiếp cận thêm số c mnh. Ông Thiệu lên truy n hình nói chuyện su t hai giờ với đợc ng bào v cu c đàm phán gay c n với Kissinger và cho biết nh ng đợc ngh c a BV, Mỹ không chấp nh n đợc. Ông không bao giờ chấp nh n Liên hiệp và m y trăm ngàn quân CSBV còn ồ ạt mi n nam VN. Nếu u Liên hiệp với CS thì ch a t i m t năm s có năm triệu ng i b CS gi t, không ai có thể bắt ta theo quy t đợc nh c a h . Phát ngôn viên BV t i Paris t cáo TT Thiệu c n tr hòa bình.

Ngày 23/10 Kissinger với Mỹ thật với ng hoàn toàn, hôm sau 24/10 ông Thiệu lên truy n hình, đòi phát thanh hi u triệu u dân mi n nam 2 giờ nói Kissinger đi u khi n ngo i giao Mỹ k t án VNCH gây tr ng i hòa đàm, CS ch mu n Mỹ rút đợc chi m mi n Nam, quân BV với n còn t i ch . Ông Thiệu kêu g i ng i Việt Qu c gia c u n c tr c m t Hiệp đợc nh gi . T ng lai 17 triệu u r i ng i VNCH b nguy hi m.

Ngày 26/10 Kissinger h p báo t i tòa B ch c nói hòa bình trong t m tay (Peace is at hand). Theo ph tá Negroponte, Kissinger nói th là muốn cho BV biết Mỹ s tiếp t c đi t i th a thu n, ông cho biết TT Thiệu ch a quen với Hiệp đợc nh và ông muốn có thì tiếp tính toán s a ch a thêm, TT Nixon và ph tá Kissinger cho là trì hoãn. Sau này vào ngày 21/2/1975 Kissinger tâm s với McGovern trong m t b a ăn tr a, ông nói câu Peace is at hand không ph i đợc làm t n th ng McGovern nh ng đợc dìm Thiệu và các c v n c a ông ta xu ng (No Peace No Honor, trang 174).

Theo Larry Berman ngày 28/10/1972 Đ i s Bunker đi n tín cho Ti n sĩ Kissinger biết m t tin phi n toái. Ông Thiệu đã b t đợc m t hu n th cán b c a BV và VC t ngày 21 t i 25 tháng 10 (theo Walter Isaacson nh ồ trên nói là ông Thiệu đã có tài li u này t 18/10.). Chi n thu t c a CS nh sau: “Quân đ i ta với n còn ồ ạt mi n nam. Ng ng b n t i ch s có l i cho ta nhi u vì cho ta gi v th cài rắng l c hay da beo ồ mi n Nam VN.

Ngày 7/11/1972 Nixon tái đợc c T ng th ng với 60.7% s phi u ph thông, h n McGovern 18 triệu u phi u, C ng hòa th ng 49 tỉ u bang, Dân ch ch có m t tỉ u bang , Nixon đợc c 520 phi u c tri đoàn (electorale vote) so với 17 phi u c a McGovern. Kissinger thì b c hai mi n ch i b i đợc đợc o, mi n Bắc nói ông ta l t l ng, không gi l i cam k t, Nga, Trung C ng ch trích Mỹ phá hòa đàm, ông Thiệu t i Sài gòn tiếp t c ch ng đợc ký k t.. Kissinger chán n n không muốn đàm phán t i H i ngh , Nixon khuy n khích ông tiếp t c tìm hòa bình.

Thật bất bình nhân nhất của Kissinger

Tác Giả: Trng Đt

Thứ Tư,, 10 Tháng 10 Năm 2012 18:32

Sang tháng 11/1972 hòa đàm không tiến triển gì hơn, ông Thiệu uân phát động chiến tranh để không chấp nhận Sơ thảo Hiệp định, đòi CS phải rút hết về Bắc. Ngày 19/11, Kissinger và Lê Đức Thọ bắt đầu đàm phán trực tiếp, hai bên không tiến triển nhau đáng kể.

Sang tháng 12 tình hình còn bế tắc hơn, ngày 5, 6/12 Kissinger gửi nhĩ uân điện tín bí quan đến nghị hòa đàm tím tím pháp mệnh, oanh tặc BV.. Nixon không chấp thuận, ông muốn tiếp tục đàm phán và nói sẽ chấp nhận đề nghị của Kissinger nếu bạn Hà nghị. Cuộc hòa đàm ngày thêm bế tắc, ngày 13/12 tan vỡ, Lê Đức Thọ Hà nghị không hơn khi nào trước. Ngày 14/12 Kissinger và M cùng Nixon và Tổng Haig bàn luận đưa ra quyết định ném bom BV. Nixon gửi tôi hủu thư cho BV nếu không trước đàm phán sẽ bế oanh tặc.

BV bạn Hà nghị hy vọng Quốc hội Mỹ họp đầu năm 1973 sẽ ra luật chấp nhận chiến tranh, đó là lợi ích tại Hà. Hà nghị không trước Hà nghị, liên đầu tiên trong chiến tranh Đông Dương Nixon cho oanh tặc ngoài ô Hà Nội, Hà phòng bom B-52, chiến đấu này gửi là Linerbacker II kéo dài 12 ngày từ 18/12 cho tới cuối tháng 12/1972. Bắc Việt chịu trước đàm phán, ngày 9/1/1973 hai bên đi tới thỏa hiệp chung đúng vào ngày sinh nhật 60 của TT Nixon. Ngày 23/1/1973 Kissinger và Lê Đức Thọ ký kết, bốn ngày sau 27/1 bạn ngoài giao Mỹ, BV, VNCH, VC ký chính thức Hiệp định ngừng bắn.

□

Hiệp định Paris có nhĩ uân điện uân khoan nhượng chiến có mặt sẽ vẫn đúng chính: Mỹ rút quân, ông Thiệu uân làm Tổng thống, không Liên hiệp, BV còn đóng quân ở miền nam, trao trả tù binh...

Hiệp định ký ngày 27/1/1973 thực ra không khác gì Sơ thảo Hiệp định tháng 10/1972 trước đây đúng ba tháng. Đa số các nhà chính khách, các nhà học giả nghiên cứu chiến tranh VN đầu nhận định trước oanh tặc to lớn không dứt kết quả mong muốn. Mặc dù Nixon đã cho thả 20 ngàn tấn bom (20,000) xuống BV, bạn thiệt hại nhân mạng, 91 người phi hành đoàn mất tích, mất 27 máy bay trong đó có 15 B-52 mất cái trước giá 8 triệu ...nhưng không đòi được gì thêm, Công quân vẫn còn ở miền nam VN.

Negroponte, phó tá Kissinger nói

“Chúng ta oanh tặc BV để họ chấp nhận sẽ nhượng bộ của ta”

We bombed the North Vietnamese into accepting our concessions

Walter Isaacson, Kissinger A Biography, trang 483.

Các tác giả Stanley Karnow, Marvin Kalb, Bernard Kalb, Walter Isaacson, Larry Berman.. đưa nhn đnh sau ba tháng chiến tranh và trn đnh bom đt đã không làm thay đnh gì thêm bnh S thnh có tnh tháng 10 đng ba tháng trnh c, BV không chnh rút quân. Mnh nhnh cnh VNCH, s chnh đnh cnh ông Thi nh không đnh đnh c knt qunh mong mu nh hnh c knt qunh cnh thnh vnh chính trnh mà chnh có giá trnh tinh thnh, nó chnh ng tnh mi nh nam VN có chnh quy nh.

Snh cnh rnh cnh hai mi nh Nam Bnh đã làm cho Nixon vô cùng tnh gi nh, snh ngoan cnh cnh mi nh Bnh đnh c trnh giá bnh ng 20 ngàn tnh bom, mi nh Nam bnh Nixon hnh đnh a snh sàng cnh t vi nh trnh nhnh không hòa hnh p vnh i Mnh.

Nhnh Nixon nhanh tay xnh đnh ng snh c mnh nh cnh B-52 mà Hà nhnh i phnh i trnh nhnh i bàn hnh i nghnh nhnh không có thnh thnh m knh chnh snh snh y ra: Qunh c hnh i ra lu nh t chnh m đnh t chi nh tranh, rút quân, cnh t vi nh trnh VNCH... đnh đánh đnh i nh y 580 ngnh nh i tù binh Mnh. Hà nhnh i đã chnh u thua trong canh bnh c này, trnh nhnh oanh tnh c long trnh i nh đnh t đã cnh u đnh c Đnh Dnh nh ng snh p đnh ít ra là trong lúc này.

Sau này Kissinger vi nh t

“Lnh i nh m chính mà Bnh c Vi nh t đã phnh m phnh i trong cu nh c đàm phán vnh i Nixon là hnh đnh đã đnh nh ông vào chân tnh nh ng “

(No Peace No Honor trang 215)

Larry Berman cho rnh ng B-52 là lá bài chót cnh a Nixon (The B-52s were his last roll of the dice, No Peace No Honor trang 215). Lê đnh c Thnh bnh hnh i nghnh không thnh đnh phán không chnh là snh snh nhnh c đnh i vnh i Kissinger, Nixon mà cho cnh nhnh c Mnh.

Kissinger đã chnh y ngnh c chnh y xu nh hnh t thnh đnh nhnh c này sang thnh đnh nhnh c khác đnh ký cho đnh c Hi nh p đnh nh vào cu nh i tháng 10, trnh c ngày bnh u cnh Tnh ng thnh ng 7/11/1972 đnh ki nh m đnh m, nhnh p công và cu nh i cùng đã thnh t bnh i. Snh thnh t Nixon không cnh nh phnh i ký trnh c bnh u cnh vì qua thăm dò ông vnh nh t quá xa McGovern, chnh c ăn nhnh bnh p. Tnh i 22/10 khi Kissinger còn nh Sài Gòn đánh đnh nh vnh Bnh chnh c đnh nghnh Nixon ký Hi nh p đnh nh riêng vnh i Hà nhnh i vì VNCH cnh ng rnh nhnh ng bnh Tnh ng thnh ng tnh

Thật bại lộ nhân nhút nhát của Kissinger

Tác Giả: Trng Đt

Thứ Tư, 10 Tháng 10 Năm 2012 18:32

chỉ, ông không muốn ký mà không có Thiệu, mặt đứng minh. Ông không muốn viết ký viết Thiệu, mặt kẻ thù (Marvin Kalb, Kissinger, trang 422)

“Không phải Kissinger muốn làm gì cũng được mà ông phải theo đúng vai trò người ta giao phó” (Whatever his personal preferences, he played his assigned role)

Marvin Kalb, Kissinger trang 422

Cuộc hòa đàm vào lúc này đã khiến VNCH và Miền nam, Thiệu và Kissinger Nixon chia rẽ, Nixon và Kissinger cũng gần tan vỡ, ngay cả CSBV và VC cũng chia rẽ trầm trọng.

Sau trận oanh tạc B-52 cuối năm 1972, Kissinger trở lại phòng họp và ý muốn cho biết quy tắc đánh oanh tạc do Tổng thống, ông không có trách nhiệm, tuy nhiên ông cũng chấp nhận điều này. Đó là lần đầu Nixon Kissinger đi tới chỗ căng thẳng, Nixon đã có ý định loại bỏ Kissinger, có lần ông nói chuyện với Đô đốc Elmo Zumwalt “Tôi sắp đả kích con thằng chó đê” I’m going to fire the son of a bitch” (Kissinger a Biography, trang 475)

Theo Larry Berman vì Việt Cộng áp lực Hà Nội đòi Miền nam ngừng bắn mà BV phải bỏ trận oanh tạc B-52. Nhiệm vụ người miền Bắc oán hận muôn đời các đồng chí CS anh em miền nam, vì CS miền Nam mà miền Bắc phải ăn trận đòn chí tử. (No Peace No Honor trang 175,177).

Ông Thiệu nhất quyết đòi quân đội BV phải rút khỏi miền nam nhưng cả hai ông Nixon và Kissinger chịu thua không theo lời yêu cầu của TT Thiệu: Hà Nội chỉ ngừng bắn đến thôi. Thật vậy, CS đã ngừng mặt trận quân chấp nhận lời hứa và tay không, chấp nhận được gì.

Trong No More Vietnams trang 152, TT Nixon cho biết Hà Nội tiếp tục rút quân khỏi miền nam, họ chấp nhận không ký Hiệp định còn họ rút quân về Bắc. Nếu không ký được hiệp định, hòa đàm bắt đầu sẽ trở thành thảm kịch. Trang 169-170 sách kể trên Nixon cho biết nếu ông không ký được Hiệp định thì Quốc hội sẽ bỏ phiếu cho chấm dứt chiến tranh, rút quân và cắt viện trợ VNCH để đẩy họ hòa bình và tù binh Miền.

TT Nixon nhiệm vụ lớn thuyết phục TT Thiệu đứng quan tâm đến những điều kiện này như cả Hiệp định, giết mổ các của Thiệu các không quan trọng bằng sự thép và bom đến của B-52, ông

đã có buổi báo o đ m hòa bình.

Năm 1980 Kissinger gọi tôi cho cậu TT Thiệu để làm hòa, ông ta nói nếu không có vụ Watergate chúng tôi có thể đã vẫn tiếp tục cuộc chiến cung cấp viện trợ cho VNCH năm 1973 và 1974. Bí quyết bí mật Hiệp định năm 1972 là do hậu quả của tình hình nước Mỹ, nếu ta không tìm hòa bình cuộc chiến đã bùng nổ ở VN từ 1973 thì không đến tận 1975 (Had we attempted to continue the war, the Congress would have imposed in 1973 what was done later in 1975- Kissinger a Biography, trang 646)

Tiền sĩ Kissinger xin ông Thiệu đừng giận, ông Thiệu không trả lời tôi, năm 1990 ông đến vào Mỹ và nói không trách cá nhân Kissinger, ông ta không nhìn cuộc chiến trong bối cảnh Việt Nam như chúng tôi.

Số thực Kissinger cũng chẳng là cái gì cả, ngay như Nixon trong giai đoạn này cũng không khác nào một vị Tổng thống bù nhìn trước sự thao túng của Quốc hội Dân chúng để nói chuyện với Phó tá như Kissinger. Dân chúng đi lập chi m ở thủ phủ tiếp xúc với Quốc hội, hơn nửa 55.6% Hội viên với 242 ghế (Quốc hội 192), hơn nửa 56% Thượng viện với 56 ghế (Quốc hội 42 ghế). Lập pháp Dân chúng đã sẵn sàng ủng hộ dân, phong trào phản chiến đang hừng hực đã trói tay Hành pháp Quốc hội, tha hồ mà làm mưa làm gió, hừng vô hiệu hóa tất cả mọi nỗ lực của Quốc hội và cuộc chiến VN.

Quốc hội Dân chúng đã thừa nhận nguy hiểm đang ngấm ngầm của dân để rút ra khỏi cuộc chiến sa lầy vì hậu quả nặng nề là phiêu lưu của những người phản chiến.

Thuyết định mệnh lịch sử của nhà văn hào Leon Tolstoi trong Chiến Tranh Và Hòa Bình cho rằng vĩ nhân không định mệnh gì cả, họ cũng bị cuốn theo dòng lịch sử. Chính đám đông, những người tham gia dân như bé đã làm lên lịch sử.

Thậm chí đã 40 năm trôi qua, lịch sử vẫn luôn luôn bị định nghĩa không ngừng.

Tài Liáu Tham Kháo

Walter Isaacson: Kissinger A Biography Simon & Schuster 1992.

Larry Berman: No Peace No Honor, Nixon, Kissinger and Betrayal in Vietnam -The Free press 2001

Richard Nixon: No More Vietnams , Arbor House, New York 1985

Henry Kissinger: Years of Renewal- Simon & Schuster 1999

Marvin Kalb and Bernard Kalb: Kissinger; Little, Brown and company 1974

Robert Dallek: Partners In Power, Nixon and Kissinger – Harper Collins publishers 2007

The Word Almanac Of The Vietnam War: John S. Bowman – General Editor, A Bison-book 1985

Stanley Karnow: Vietnam , A History, A Penguin Books 1991

Wikipedia: Opposition to the US involvement in the Vietnam war

Nguyễn Ká Phong: Váng Láy Cáa Bách ác, Ngái Má Và Chián Tranh Viát Nam 1945-1975, Tiáng Quá Háng 2006

Nguyễn Đác Pháng: Chián Tranh Viát Nam Toàn Táp, 1963-1975, Làng Văn 2001.

Cao Văn viên: Nháng Ngày Cuái Cáa Viát Nam Cáng Hoà, Vietnambibliography 2003