

Triều đại Nhà Lê triều c đm qua Vua n Vua

Tác Giả: Viên Linh

Thứ Sáu, 09 Tháng 9 Năm 2011 10:06

Thái Tông làm vua đc 9 năm, t 1433 t 1442, khi ch t t i Vua n Vua (trong khi trong đoàn tùy tùng có Lê Nghi Hc Sĩ Nguyễn Th L), ông vua tr m i đng 20 tu i.

Sau khi đ i đ c quân Minh, Lê L i lên làm vua t năm Mậu Thân (1428) t i năm Quý S u (1433) thì băng hà, làm vua đ c 6 năm, t niên hi u Thu n Thiên I t i Thu n Thiên VI; h ng đ ng 49 tu i.



Chùa T Qu c trên núi Côn Sơn, n i Lê Thái Tông t i thăm Nguyễn Trãi, Nguyễn Th L gi a tháng 9, 1442.

Còn nh cu i năm 1991, trong khi ng i trong quán La Fayette ở thông ở Garden Grove, qu n Cam, s gia Trần Qu c Vua ng có nói v i tôi: “Viên Linh nên nh : Triều đ i H Chí Minh t ng t triều đ i Lê L i v nhi u m t,...” mang máng nh s k th đ a ph ng, đ c bi t là k th B c Hà; mang máng nh s gi t b công th n, dìm th ph đ t n c vào máu, b p b nh nghi k , len len ác m ng, không khí ngh t th bao trùm mi u đ ng, cung th t... Và đ c bi t, v a đánh xong quân Minh, mà triều đ i r t T u, c s sang triều u ph c nhà Minh n i trong năm đ u t i m y l n. Ngay năm đ u, H u T ng Qu c Trần Nguyễn Hãn xin v h u vì bi t khó s ng trong triều u, th mà ph i t tr m ch t khi Lê L i sai quân đ n b t vì “nghe đ n Trần Nguyễn Hãn” m u ph n. [Hãn là con Trần Nguyễn Đán, ông ngo i c a Nguyễn Trãi.] Cũng năm này, “th y (Thái úy) Phạm Văn X o là ng i Kinh-là ng i có danh v ng v i m i ng i, nhà vua s khó k m ch đ c, cho nên đm lòng nghi k ,... b t Văn X o ph i ch t và t ch thu c (c a) nhà.” (Khâm đ nh Vi t s) Mà Văn X o là ai? Đó là v anh hùng đã đánh b i hai t ng nhà Minh là An Lão và M c Th ch.

Lê L i ch t r i, con là Lê Nguyễn Long lên ngôi lúc m i 11 tu i, đó là Vua Lê Thái Tông. Thái Tông làm vua đ c 9 năm, t 1433 t 1442, khi ch t t i Vua n Vua (trong khi trong đoàn tùy tùng có Lê Nghi Hc Sĩ Nguyễn Th L), ông vua tr m i đng 20 tu i.

“Khâm Đ nh Vi t S Thông Giám C ng M c,” là b chính s do các s quan nhà Nguyễn soạn trong 5 năm (1856-1881), thu t i chuy n này nh sau:

“Tháng 7, mùa Thu, nhà Vua (Lê Thái Tông) đi tu n phía Đông, vào ch i chùa núi Côn Sơn, n i Nguyễn Trãi . Nhà vua tu n hành phía Đông, duy t võ Chí Linh, Lê Trãi đón m i. [Lê, vi t theo qu c tính: h c a vua, vua ban.]... Triều c kia, T Đ đ i Trần là Nguyễn Đán v h u ở núi Côn Sơn. Trãi là cháu ngo i Nguyễn Đán, năm 60 tu i ngh v i c, v t i đây. Núi này có chùa

Triều đại Nhà Lê truyền qua Vua Lê Nhân Tông

Tác Giả: Viên Linh

Thứ Sáu, 09 Tháng 9 Năm 2011 10:06

gợi là Tả Quân, [tên nguyên do sớ Pháp Loa xây], phong công hầu tể tướng, và u tể. Tháng 8, nhà vua về đến huyện Gia Định, mất.



XXXXXXXXXX

Tên nguyên Trai ở Nghệ An, quê nhà ông

“Trước kia, Nguyễn Thụ Lão, vợ là Lê Trãi, nghèo khổ mà lại hay chết. Nhà vua nghe tiếng, về đến, phong làm Lễ Nghi Học Sĩ, ngày đêm cho hầu ở bên, nhân đó, sàm sỡ với Thụ Lão. Đến đây, đi tu ở phía Đông, xa giá quay về đến Triều Tiên, làng Đồi Lũ, huyện Gia Định, thì mất chết rét. Thụ Lão vào hầu suốt đêm, nhà vua mất.” [Nguyễn Thụ Lão nghèo khổ ở Triều Tiên, thuộc huyện Nghệ Thiên, sau gợi là huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Triều Tiên (Lễ Chi viên), xã Đồi Lũ, thuộc huyện Gia Bình, sau là Gia Lâm, tỉnh Bắc Ninh. Chú thích của Bắc kỳ Triều Tiên.]

“Trăm quan giữ gìn việc này, lòng ông rầu rĩ, giá về kinh đô (Thăng Long, lúc này gợi là Đông Đô - đã phân biệt với Tây Đô ở Thanh Hóa, quê hương ông Lê). Ngày đêm vào đến trong cung, mãi phát tang. Ông nói Thụ Lão giết vua. Bèn bắt giết Thụ Lão.”

“Thái tử Bang Cơ lên ngôi. Nhà vua mãi có 2 tuổi, do các đấng thần là Lê Khôi, Lê Xí cùng lập nên; tức là vua Nhân Tông; đấng niên hầu là Thái Hòa năm thâu nhứt. Giết Thụ Lão cho Nhân Tông hành khốn, trí sĩ Lê Trãi, tru di cả họ. Nguyễn Trãi (quốc tính Lê Trãi) mất ngày 16 tháng 8 năm Nhâm Tuất, tức ngày 19 tháng 9, 1442. Trãi phải tội liên lụy vì nghèo khổ với Thụ Lão. Ông nói ta đưa cho là oan.”

“...Các đấng thần xin sai Thụ Lão Sớ Triều Tiên sang nhà Minh tâu bày việc này. Lễ dùng bệ ở Hưng Tây Đông Triều Nguyễn Thúc Huân, Tham Triều Nguyễn Đình Lịch và Lê Phó sung vào Sớ Bắc [sang nhà Minh] cáo phó [việc Thái Tông chết] và công phong [cho Nhân Tông].”

Trên đây, những câu viết trong ngoặc kép là trích dẫn từ chính sử, và là chính sử viết sau đến 400 năm. Chính sử của triều đại nào cũng là lịch sử do các quan chép, không phải nhân dân, xã hội, cả các “số gia dân gian,” hay số nguyên nhân mà người lập trong xã hội. Trong đó chính sử trên, khi viết những câu không công thức, không do “số quan” viết, thì các quan dùng chữ “Ông nói ta:” Chàng họ

“Ông nói ta đưa nói Thụ Lão giết vua.” Hay ở đó Nguyễn Trãi bắt tru di, thì “Ông nói ta đưa cho là oan.” Không phải là số quan không biết: họ không viết đích xác đó, hay họ không dám viết

Triều đình Nhà Lê trước đêm qua Vua Lê Nhân Tông

Tác Giả: Viên Linh

Thứ Sáu, 09 Tháng 9 Năm 2011 10:06

đích xác vì một lý do nào đó. Hãy xem một đoạn chính sử về hoàng quan Lũng Quyển, Nguyễn Trãi can gián không nghe, còn bị thù ghét, để thấy Triều đình Lê Thái Tông làm việc như thế nào ra sao:

“Xe loan làm xong, nhà vua phong hoàng quan Lũng Quyển Đăng làm Đô Giám. Bùi Công Hạo tâu rằng: ‘Bệ hạ khi lên ngôi mới, thay đổi nhiều việc của tiên đế đã làm... Tiên đế thấy họ (Lũng Quyển Đăng) bị tước chức nghĩa, cho làm nội nhân phó chủ quản, nhàn nhàn chỉ thấy họ nhún nhún bên ngoài, không thấy họ... Thế mà nay lại cho làm chức quan to.’”

... Nguyễn thì là Cao Liệt dâng hai chiếc mũ cườm... Thấy người sủng can vua đừng dùng mũ (kẹp, khéo léo) như vua lại thích. “Khi bãi triều, nhà vua gặt cái mũ lên cho các đình thần và đình quan xem và nói: “Chiếc này có gì đáng gọi là kẹp, thế mà đài quan phải can ngăn.”

... Lũng Quyển Đăng dâng lên kiến nghị về các nghi thức yến tiệc các ngày sinh nhật tết lễ, khi nhà vua coi chầu, lúc ra lúc vào đều có tiếng hô hô hét. Bên Nguyễn Trãi, Nguyễn Truyên, Đào Công Soán,... tâu rằng: “Bệ hạ để cho bọn bày tôi như mèo nằm trong cung chuyên việc sắp đặt lễ nhạc, như vậy chúng tôi như mèo cho mèo nhà làm sao?”

Nguyễn Liệt tâu: “Tựa của đình nay, chúng ta có bao giờ hoàng quan lại được tể chuyên, làm nát thiên hạ như vậy.”

Đình Thế Tông thì trong nội đi ra, mừng rằng: “Hoàng quan làm gì mà nát thiên hạ. Nếu nát thiên hạ thì phải nát đầu mày!”

Nhà vua bèn (theo Đình Thế Tông) giao Nguyễn Liệt cho hình quan xét hỏi. Khi án đã kết, Liệt bị tước chức tể. Như nhà vua để cách giết mổ tử xuống, chế thích chôn vào một, đầy đi xa.” (Khâm Định Việt Sử).

Hai triều đình trước đó, nhà Lý và nhà Trần, đất nước đầy anh hùng, hào kiệt, danh hiển. Hai triều đình này kéo dài để thấy gian khổ đánh Tống thành công 5, 6 triệu, dùng xây bờ cõi, làm ruộng danh quốc thế, giết sứ, ta trở vì thế năm 1010 tới năm 1400. Triều Lê, vua khai sáng ngôi đế quốc 6 năm, năm đầu đã giết các công thần lớn, vua thế hai lên ngôi 11 tuổi, xảy ra vụ tru di đình thần Nguyễn Trãi, họ tộc Kinh-Lê, vua thế ba lên ngôi lúc 2 tuổi, quyển binh đầu trong tay hoàng quan và Lê thế công đầu. Đã thế đất nước lại lọt vào tay nhà Hồ 7 năm và thuộc Minh 20 năm: từ 1400 tới 1427, một đất nước phá sản bị ngoại xâm như mồi diệt văn hóa Đàng Ngoài Việt từ từ bị đá chôn mồi khúc gỗ có chôn tể vô vàn thi thế, kinh sách chôn lên xe tể chôn vùi Kim Lăng; Nhà Lê chúa dùng Lam Sơn đã thế a hòng một “gia tài” quá thế sẽ đã thế vùi 27 năm, và không để thấy gian xây dùng, các vua con cháu quá thế, bị quyển thần quyển thế lung lạc, anh em giết nhau tranh ngôi, cho nên phí phạm biết bao là của báu, và linh khí, để thế nầy trăm năm Trần Nguyễn phân tranh! Một triều đình bị tâm và xáo trộn vùi như thế việc như thế, như thế mồi củi bị thế làm danh hiển, hào kiệt, sĩ phu xa lánh và để thế đất nước vào việc thế mồi thế nào, chúng ta để thế thấy. Và đang thế. Tôi lại như thế câu nói của gia Trần Quốc Tuấn hôm trước Quốc Cam: “Triều đình Hồ Chí Minh thế thế thế triều đình Lê Lợi.”

Tháng 9, 2011