



Từ thế kỷ 18 thành phố Đà Nẵng thay thế Hội An giữ vai trò quan trọng, là cửa ngõ giao thông vĩnh ngoái thịnh, phát triển kinh tế của miền Trung. Những thương thuyền ngoại quốc từ các nước Áo Châú, Mĩ hay các quốc gia Á Châú như Trung Hoa, Nhật, Ôn Đô, Macau, Singapore, Manila..từng lui tề cảng Đà Nẵng qua nhiều giai đoạn khác nhau. Về đê a danh Đà Nẵng theo tài liệu lịch sử có nhiều danh xưng như: Hàn Công, Hòn Công... nhưng nổi tiếng nhất là: Hàn, Tourane, Đà Nẵng.

Từ năm 1817 thực dân Pháp tổ chức ban giao bông ngôn ngữ, thay thế bông vũ lông là tàu đánh, súng đạn bắc vải đoàn quân viễn chinh thiến chiến. Năm 1847 vì nhu cầu bành trướng thô lỗ Viễn Đông, tìm thợ trống tiêu thụ và khai thác vải lanh rau. Việt Nam có bông vải, lanh, đũi, gốm, café, cao su, quặng quý...Nhưng quốc gia Á Châú như Ôn Đô, Trung Hoa, Mã Lai, Phi Luật Tân đều bao các nước Tây phỏng xâm lăng. (triều đình Việt Nam thi hành chính sách bảo tồn tinh thần, tình hình trong nước không ổn định, giặc giã nỗi iên khập nỗi, thêm nỗi giặc giáo sĩ truyền giáo là một cái cớ để Pháp xâm lăng). Ngoài triều Thái Lan và Nhật Bản còn đe dọa. Thái Lan ký hiệp ước thương mại dễ dàng với Anh năm 1826 và Hoa Kỳ năm 1833, với Pháp 1856, khôn khéo ngoại giao với người Tây phỏng tránh đe dọa tai họa xâm lăng, Nhật Bản từ năm 1868 mở đường công cuộc Minh Trị Duy Tân (Meiji Ishin) Cục cối cách nay đã trở nên một thời đại mới cho nước Nhật. Minh Trị Thiên Hoàng (Mutsohito) chỉ trích nganh tân đột nước, theo lý giáo dục, thương mại của Tây phỏng, Nhật Bản trở thành quốc gia quân chủng hùng mạnh.

### Tóm lược những điểm chính trong biến cố lịch sử (1859-1945)

Đà Nẵng có vị trí chí¨n lõi cô quan tröng, nhíu lín tàu chí¨n Phap vào Đà Nẵng thö sôc víi quân VN, đíi tâ Lapierre cho tàu Gloire bùn phá ngày 15.4.1847, ngày 26.09.1856 Lelieur cho tàu Catinat bùn phá các pháo đài bùo ví Đà Nẵng. Tiếp theo chính sách sai lím cía vua Tö Đöc víi thöm kùch xù chém Gi´am mùc Maria Diaz Sanjunjo ngùi Tây Ban Nha ngày 20.7.1857. Nèn Phap lòi kéo quân Tây Ban Nha tham chí¨n tùi Viùt Nam.

Liên quân Phap-Tây Ban Nha vào Sùn Trà mù màn cho cu¨c chí¨n xâm lõi cô Viùt Nam, giai đoạn tùn công mù màn tù 01.09.1858 đùn năm 1959 Phap và Tây Ban Nha chí¨n vùng đùt hùng lín sông Hàn, khùng chù vùnh Đà Nẵng và sông Hàn đù&circ; 1 năm sáu tháng hai mù&circ; i hai ngày (01.09.1959 đùn 23.03.1960) Trong thöi gian đánh Đà Nẵng Phap chia quân vào Nam tù 10.02.1859 đánh lùy thành Gia Đönh. Sau khi chí¨n thöng Gia Đönh, De Genouilly trù ra Đà Nẵng ngày 20.4.1958, nhùng trùn đánh &acirc;c lùt xùy ra, dò đùc Genouilly bù bùn nhùn phó đùc Page lèn thay thöi ngày 1.11.1859. Bù Hòi quân và thuùc đùa Phap ra lùn Page tái chí¨n Sài Gòn, qua nhùng lùn thöng thuyùt vùi tri¨n đùng Huù khòng thành công. Page tù đùng công bù Sài Gòn là hùi cùng thöng mùi tù do ngày 22.2.1860. Vì bùn tham chí¨n víi Anh & Trung Hoa. Page ra lùn ngày 23.3.1860 rùt toàn bù quân khùi Đà Nẵng vào Sài Gòn cù thö, Page đùa quân sang mùt trùn bùn Trung Hoa. Sau khi giùi quyùt xong & Tàu, Phap tiùp tùc quyùt tùm xâm lùng Viùt Nam, trù lùi Gia Đönh ngày 07.2.1861 chí¨n Ba Tùnh Miùn Đông Nam Kù. Ngày 25.2.1861 đánh đùn Kù Hòa, thènh bù ví, Nguy&#7843;n Tri Phùng bù thöng, tùn lý Nguy&#7843;n Duy tù trùn, Gia Đönh bù chí¨n đóng, liên quân Phap-Tây Ban Nha chí¨n Mù Tho, Đùn Tùng, Biên Hoù, Vình Long. Ngày 11.4.1861 phó đùc Léonard Chaener ra nghù đùn xâm dùng thành phù Sài gön trên vùng đùt rùng 2.500 ha.

Nhùng cu¨c nùi chí¨n & Bùc kù càng ngày thèm phùc tùp, phó đùc Bonard gùi chí¨n thuyùn ra Đà Nẵng uy hiùp tri¨n đùng Huù, trùc tùn hình rùi ren nhù vùy phùi trên bàn thöng thuyùt, bùt đùu ngày 28.5.1862 các quan đùi di¨n cho tri¨n đùng là Phan Thanh Giùn, Làm Duy Hiùp đùn Sài Gòn và Louis Bonard đùi di¨n Phap cùng ký hòa &acirc;c Nhàm Tuùt ngày 05.06.1862. (gùm 11 đùu khoùn) Viùt Nam chùu nhiùu thi¨n hùi, dù trong cù đùu trù lùi Vình Long. Sau Hiùp &acirc;c Nhàm Tuùt tri¨n đùng Huù muùn chuùc lùi 3 tùn miùn Đông Nam Kù, nèn cù phái đoàn Phan Thanh Giùn, Phùm Phù Thù, Ngùy Khùc Đùn đùn Paris 13.9.1863. Nhùng chuyùn đùng ngoùi giao cù a phái đoàn Viùt Nam hoùn toùn thùt bùi, trùc tham vùng chí¨n Viùt Nam làm thuùc đùa.

Chính phù Phap bù nhiùu phó đùc Bonard làm tù lùn toàn quyùn hành chánh và quân sù. Ngày 15.06.1867 De la Grandière chù huy đoàn quân 1200 nguùi, 400 lính tùp víi tàu chí¨n pháo hùm tù sông Sài Gòn đùn chí¨n Mù Tho, Vình Long, An Giang và Hà Tiên. Sau khi mùt ba tùn miùn Tày, Phan Thanh Giùn (1796-1867) tuyùt thùc uùng thuùc đùc tù ngày 05.7.1867.

Pháp đánh Hà Nội, ngày 20.01.1873 dưới uý Francès Garnier tên công thành Hà Nội, con trai Phò mã Nguy&#227;n Lâm t&#274; th&#227;ng, Nguy&#227;n Tri Ph&#227;ng (1800-1873) b&#237; th&#227;ng, ông nh&#227;n đ&#243;i ch&#249;u đau t&#274; tr&#274;n 20.02.1873. Pháp ti&#274;p t&#274;c đánh chiếm ph&#237; Hoài Đức, Gia Lâm, H&#260;ng Yên, Ph&#237; Lý, H&#260;i D&#260;ng, Ninh Bình, Nam Định. M&#242;t tháng sau, F. Garnier b&#237; g&#243;t (ch&#249;t đ&#243;u) & C&#249;u Gi&#227;y. Trong thời gian n&#227;y đ&#243;i di&#274;n phái đoàn Hu&#260; Nguy&#227;n Văn T&#227;ng và Philastre cùng ký thỏa thuận đầu tiên ngày 05.01.1874 Pháp ph&#237;i tr&#274;i Ninh Bình, Nam Định, đến ngày 06.02.1874, Nguy&#227;n Văn T&#227;ng và Philastre ký thỏa thuận 2, n&#227;i u kho&#227;n cho quân Pháp đ&#243;n trú & H&#260;i Phòng đ&#243;t m&#242;t trú s&#227; Pháp v&#237; i quân h&#260; v&#237; & Hà Nội. Vua T&#227;c lo ngại các thỏa thuận đã ký, nh&#227;ng vẫn đ&#243;i Nguy&#227;n Văn T&#227;ng vào Sài Gòn cùng Lê Tu&#260;n bàn chuy&#227;n ký ho&#227;c m&#242;i.

Hoà ho&#227;c Giáp Tu&#260;t 15.03.1874 g&#237;m có 22 điều khoản, Hoà ho&#227;c ký xong chánh s&#227; Lê Tu&#260;n t&#274;n 17.03.1874, Nguy&#227;n Văn T&#227;ng v&#237; Hu&#260;. Dupré bàn giao ch&#249;c th&#274;ng đ&#243;c cho phó đ&#243;t đ&#243;c Krantz, v&#237; Pháp 16.03.1874.

Pháp đánh Bắc K&#260;n th&#274; 2 l&#274;y c&#249; khai thông sông H&#260;ng g&#237;p khó khăn. Đ&#243;i tá Henri Rivière r&#237;i Sài Gòn v&#237; i đoàn quân 500 ng&#227;i và tàu chiến ngày 26.03.1882 đ&#243;n H&#260;i Phòng ngày 02.4.1874 và hôm sau t&#274;i Hà Nội. T&#274;ng đ&#243;c Hoàng Di&#260;u c&#249; tu&#260;n ph&#237; Nguy&#227;n H&#260;u X&#260;ng đ&#243;n y&#227;u c&#249;u Henri R. cho bi&#274;t lý do đ&#243;n Hà Nội. Ngày 04.04 Henri R. đ&#243;n g&#237;p Hoàng Di&#260;u cho bi&#274;t đ&#243;n b&#237;o v&#237; ki&#274;u dân Pháp và yêu c&#249;u Hoàng Di&#260;u b&#237; các công s&#227; phòng thủ. Hoàng Di&#260;u không thu&#260;n, sáng ngày 25.04.1882 Henri R. d&#243;n quân tr&#274;c thành g&#237;i t&#274;i h&#260;u th&#274;ng bu&#260;c Hoàng Di&#260;u giao thành đ&#243;u hàng tr&#274;c 8 giờ sáng. Hoàng Di&#260;u quyết t&#274;i chiến, nh&#227;ng không thể g&#237; thành đ&#243;c, đ&#243; tránh thi&#274;t h&#260;i ông ra l&#274;nh binh sĩ rút lui, Hoàng Di&#260;u (1828-1882) vào văn mi&#260;u vi&#274;t t&#274;i di&#274;u g&#237;i v&#237; tri&#274;u đình và th&#274;t c&#249; t&#274;i. Tri&#274;u đình c&#249; Tr&#274;n Đình Túc t&#274;i Hà Nội ngày 10.05.1882 Henri R. tuyên b&#237; tr&#274;i thành Hà Nội hai bên cùng g&#237;i quyết v&#237;n đ&#243;a ph&#237;ng. Giai đoạn này Nhà Thanh và Pháp mu&#260;n chia hai Bắc K&#260;, Trung Hoa đi&#274;u quân qua Vi&#274;t Nam vì m&#242;u l&#274;i, trong lúc Pháp mu&#260;n chiếm tr&#274;n Bắc K&#260;. Nh&#227;ng ngày 10.12.1882 t&#274;i Thiên Tân, Bourée và Lý H&#260;ng Ch&#260;ng t&#274;m &#227;c v&#237; Bắc K&#260; theo đó Trung Hoa chiếm phía b&#237;c sông H&#260;ng, Pháp thu&#260;c v&#237; phi&#227; nam Sông H&#260;ng. Vì quyết l&#274;i v&#237; h&#260;m và tài nguyên Pháp mu&#260;n đ&#243;c quyết chiếm đóng c&#249; Bắc K&#260;, sau đó xoá b&#237; t&#274;m &#227;c Thiên Tân ký v&#237; i Tàu.

Cuối năm 1882 Qu&#237;c h&#260;i Pháp đ&#243;ng ý tăng vi&#274;n tr&#274;i cho Henri Rivière 750 quân. Henri R. r&#237;i Hà Nội 23.3.1883 đ&#243;n thành Nam Định 25.3. yêu cầu t&#274;ng đ&#243;c đ&#243;u hàng nh&#227;ng t&#274;ng đ&#243;c Võ Tr&#274;ng Bình không tr&#274;i l&#274;i, ngày 27.3 quân pháp t&#274;n công chiếm thành, giao cho thi&#274;u tá P.Bandens tr&#274;n gi&#227;y r&#237;i rút quân v&#237; Hà Nội. Ngày 19.05.1883 Henri R. hành quân ngo&#227;i ô Hà Nội đang b&#237; quân Vi&#274;t Nam và c&#249; Đen bao vây. Henri R. ch&#249; huy vu&#274;t qua khu C&#249;u Gi&#227;y b&#237;n ch&#249;t.

Th&#274;c dân Pháp ti&#274;p t&#274;c đánh chiếm các t&#274;nh Bắc K&#260; chu&#260;n b&#237; đánh kinh thành Hu&#260;, phó đ&#243;c Courbet đ&#243;c l&#274;nh đánh Thu&#260;n Hoá ngày 11.8.1883 c&#249;a b&#237; H&#260;i quân và Thu&#260;c đ&#243;a. Pháp đánh Thu&#260;n An, ngày 20.8.1883 quân Vi&#274;t ph&#237;i rút lui, ngày 21.8 tri&#274;u đình c&#249; quan thủ &ng;ng b&#237;c Nguy&#227;n Tr&#274;ng H&#260;p đ&#243;n Thu&#260;n An đ&#243;n ngh&#237; đ&#243;nh chiếm, cu&#274;i cùng phái đoàn Vi&#274;t Nam ph&#237;i ký hòa ho&#227;c Quý Mùi 25.8.1883, sau đó ho&#227;c Giáp Thân, ngày 06.06.1884 th&#274;c dân Pháp đ&#243;t n&#227;n b&#237;o h&#260; t&#274;i Vi&#274;t Nam. T&#274; đó là nh&#227;ng trang s&#227; đau bu&#260;n cho Vi&#274;t Nam. Dân t&#274;c Vi&#274;t Nam luôn tranh đ&#243;u qua nhi&#227;u phòng trào đánh Tây, mu&#260;n thoát kh&#260;i vòng n&#227; l&#274;i n&#227;n máu xi&#260;ng c&#249;a

dân quân ti&nh t&#242;c đ&#242; ra trên dòng sông l&#273;ch s&#227;, cho đ&#242;n ngày dành l&#273;i đ&#242;c l&#273;p năm 1945.

Đà Nẵng là đ&#242;a danh góp m&#242;t v&#237;i đ&#242;y đ&#242; v&#237; bi hùng trong l&#273;ch s&#227;, t&#242; th&#227;ng m&#242;i đ&#242;n ngo&#250;i giao, đã biến thành chi&nh tr&#227;ng đ&#242;u tiên máu l&#273;a. Đà Nẵng b&#242; 62 năm làm nh&#242;ng đ&#242;a cho th&#227;c dân Pháp. Ngày 27 tháng 8 năm M&#242;u Tý, t&#242;c ngày 01-10-1888, vua Đ&#242;ng Kh&#227;nh ký đ&#242;o d&#242; nh&#242;ng h&#273;n cho Pháp quy&#225;n s&#227; h&#273;u hoàn toàn thành ph&#226;t H&#273;a N&#242;ng, thành ph&#226;t H&#273;i Ph&#242;ng và khu Đà Nẵng. Theo đ&#242;o d&#242; này, khu Đà Nẵng g&#242;m 5 xã c&#242;t ra t&#242; huy&#225;n H&#273;a Vang: H&#273;i Ch&#227;u, Ph&#242;ng Ninh, Th&#227;ch Thang, Nam D&#273;ng, N&#242;i Hi&#273;n T&#227;y. D&#242; này đ&#242;ng Toàn quy&#225;n Đ&#242;ng D&#273;ng chu&#250;n y b&#273;ng Ngh&#242; đ&#242;n ngày 2-10-1888. Thành ph&#226;t Đà Nẵng lúc b&#273;y gi&#250; có di&#250;n t&#242;ch 10.000ha (t&#242;ng đ&#242;ng v&#237;i 20.000 m&#242;u ta). Nh&#242;ng đ&#242;a Đà Nẵng thay đ&#242;i theo t&#242;ng th&#227;i gian đ&#242;a tr&#242; thành m&#242;t thành ph&#226;t theo m&#242; h&#273;nh T&#227;y ph&#242;ng, l&#273;y th&#227;ng m&#242;i làm ngu&#225;n s&#227;ng và phát tri&#250;n, đ&#242;ng đ&#242;u thành ph&#226;t là Đ&#242;c L&#273;y (th&#227; tr&#227;ng) có H&#273;i Đ&#242;ng Th&#227; X&#227;.

Năm 1902 H&#273;i An v&#237;n c&#242;n l&#273;a trung tâm th&#227;ng m&#242;i quan tr&#242;ng, Pháp cho l&#273;a m&#242;t đ&#242;ng s&#227;t ki&nh Deceauville, đ&#242;c g&#242;i l&#273;a Tramway de l'îlot de l'Observatoire à Faifoo) n&#242;i l&#273;i n Đà Nẵng H&#273;i An ho&#250;t đ&#242;ng t&#242;i năm 1916 th&#227; b&#273; d&#242;p b&#273;. Nh&#242;u công ty l&#273;n c&#242;a Pháp đ&#242;n Đà Nẵng đ&#242;u t&#242; phát tri&#250;n m&#242;nh nh&#242;: Messageries Maritimes (hang h&#273;i), hang Chargeurs- Réunis, Sica (hang r&#273;u), BGI (hang bia) Esso (X&#227;ng d&#242;u), Eiffel.(c&#242;u đ&#242;ng)... v v. Đ&#242;ng D&#273;ng Ng&#242;n H&#273;ng (Banque de l' Indochine); Pháp Hoa Ng&#242;n H&#273;ng (Banque Franco-Chinois) , Ng&#242;n h&#273;ng N&#242;ng T&#227;n B&#273;nh D&#273;n (Banque de Cr&#242;dit Populaire Agricole), h&#273; th&#227;ng kh&#227;ch s&#227;n, nh&#242; máy, b&#273;u đ&#242;n. Y t&#242;. C&#242;ng Đà Nẵng m&#242; r&#273;ng đào v&#237;t s&#227;u h&#273;n, nhi&#242;u th&#227;ng thuy&#225;n ng&#242;ai qu&#237;c c&#242; có tr&#242;ng t&#242;i l&#273;n c&#242;p b&#273;n d&#242;d&#242;ng. Tuy nhiên tr&#227;c năm 1922 Đà Nẵng c&#242;n d&#242;ng đèn kh&#227; khí Carburé, đèn manchon, đèn treo Hoa k&#273; đ&#242;t b&#273;ng d&#242;u l&#273;a. Đ&#242;n năm 1923 Cty SIPEA (Société Industrielle pour les eaux et L' Electricit&#227; en Asie) trung th&#227; u khai thác v&#237; đ&#242;n l&#273;c đ&#242;em l&#273;i ánh s&#227;ng v&#237;nh minh đ&#242;u ti&#250;n v&#237; đ&#242;n cho Đà Nẵng. H&#273; th&#227;ng cung c&#242;p n&#242;ng m&#242;y ch&#226;a th&#227;c hi&#273;n, n&#242;en ph&#226;t d&#242;ng gi&#250;ng b&#273;m hay gi&#250;ng đ&#242;o.

T&#242; năm 1927 có h&#273;ng xe đ&#242; c&#242;a ng&#242; i Vi&#237;t tra đ&#242;i c&#242;nh tranh v&#237;i h&#273;ng xe STACA c&#242;a Pháp. Vì nhu c&#242;u khai thác kinh t&#242;i Đà Nẵng, Chính quy&#225;n Đ&#242;ng D&#273;ng cho m&#242;i h&#273;i c&#242;ng và đ&#242;ng h&#273;a xa năm 1905 có GA chính đ&#242;ng Lagrée (Nguy&#225;n Hoàng ngày nay) vì nhu c&#242;u cho vi&#237;c chuy&#225;n hàng hoá n&#242;n Phòng Th&#227;ng m&#242;i l&#273;a m&#242;i làm thêm đ&#242;ng r&#273;y t&#242;i b&#273; sông H&#273;n, n&#242;en ng&#242;i ta th&#227;ng g&#242;i GA L&#273;N và GA CH&#273; H&#273;n. D&#242;n s&#227; Đà Nẵng năm 1936 kho&#225;ng 25.000 ng&#242;i, ng&#242;i Hoa c&#242;ng đ&#242;n bu&#250;n bán kinh doanh thành các bang: Qu&#227;ng Đ&#242;ng, Ph&#242;c Ki&nh, Tri&#250;u Ch&#227;u, H&#273;i Nam và H&#273;.

Sau th&#227; chi&nh th&#227; II. 1939-1945 l&#273;ch s&#227; Vi&#237;t Nam đ&#242;a b&#273; nh&#242;ng h&#273;ng

Nh&#242;t đ&#242;o chánh Pháp ngày 09.03.1945 t&#242;i Đ&#242;ng D&#273;ng, Đ&#242;i s&#227; Matsumoto Shunichi tuyên b&#273; trao tr&#242; đ&#242;c l&#273;p cho VN (?) „ch&#226;t Á tr&#242; v&#237; cho ng&#242;i ch&#226;t Á“ Ngày 11 tháng 3 năm 1945, vua B&#273;o Đ&#242;i tuyên b&#273; đ&#242;c l&#273;p, ch&#226;t đ&#242; b&#273;o h&#273; và thu&#250;c đ&#242;i c&#242;a Pháp cáo chung. Hòa &#242;c Giáp Th&#227;n ký ngày 06.06.1884 đ&#242;i th&#227;i vua Ki&nh Ph&#242;c (tr&#227; vì 1883-1884) vô giá tr&#242;. Ngày 17.04.1945 thành l&#273;p Chính ph&#226;t Tr&#227;ng Kim

Ngày 20.07.1945 toàn quy&#225;n Nh&#242;t Tsuchihasshi long tr&#242;ng trao tr&#242; các thành ph&#226;t nh&#242;ng đ&#242;a mà h&#273; đ&#242;a chi&nh l&#273;i c&#242;a ng&#242; i Pháp, t&#242; đó danh t&#242; Đà Nẵng chính th&#227;c thay th&#227;i tên g&#242;i Tourane đ&#242;i th&#227;i thu&#250;c đ&#242;i.

Ngày 06.8. và 09.8.1945 Hoa Kì thả hai quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki, Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng Đế quốc Minh ngày 14.8.1945.

Ngày 25.08.1945 vua Bùi Đôn thoái vị, kết thúc triều đại nhà Nguyễn trứ vì qua 143 năm (1802-1945).

Ngày 16.09.1945 quân Pháp nã bom nguyên tử xuống Việt Nam.

Ngày 13.03.1946 một thỏa thuận ký kết giữa Pháp-Hoa-Trung Hoa đồng ý để cho Pháp thay thế trong việc giữ gìn quân Nhật ở Đông Dương từ 16 tháng 11 năm 1946 ra Bắc.

Ngày 27.3.1946 một lữ đoàn Thụy quân lực chiến Pháp gồm 700 quân đã bắc lên cảng Đà Nẵng (1)

Ngày 19.12.1946 cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ, Đà Nẵng cũng như nhiều nơi khác nằm trong chiến tranh mồi “cuộc chiến không còn chiến tranh thuỷ cát mà là cuộc chiến giữa công sản và thế giới tội ác”. Đà Nẵng có một thời gian ngắn bắc đài là Thái Phiên. Vì nhu cầu của cả tình hình Việt Nam và thế giới, Pháp bắt buộc phải lấn chiếm một giáp pháp chính trị mồi cho Việt Nam và giới pháp đó không gì tốt hơn là chia tách cai quản hoàng Bùi Đôn. Cuối tháng 12.1947, cai quản đòn Pháp thay đổi.

Ngày 5.6.1948 cai quản vua vĩnh Hồi Long ký kết thỏa thuận Duguay-Trouin, thành nhau VN đồng ý lãnh thổ của quốc trung Bùi Đôn mua quoc gia độc lập năm trong Liên Hiến Pháp. Sau thỏa thuận này quốc trung Bùi Đôn sang Paris ký thỏa thuận Elysée với Tổng thống Pháp là Vincent Auriol. Ngày 08.03.1949 Pháp thành nhau VN là một quốc gia. Nhập vào qua thỏa thuận Elysée, Pháp đã giới thiệu hòa ước trung đây nhà Nguyễn đã ký kết với Pháp. Thời gian Pháp đô hộ, người dân Đà Nẵng-Quảng Nam luôn đấu tranh chống Pháp qua các phong trào Nghĩa Hồi (1885) Phong trào Duy Tân (1905) đến xin xâu chống thuế „Trung Kì Dân Biên“ (1908), ủy ban khai nghĩa (1916) Việt Nam Quang Phục Hội Trung Kì cai quản Thái Phiên, Lâm Nhĩ, Hồi Cảnh Vinh, Phan Thành Tài, Lê Cai với Trần Cao Vân giúp vua Duy Tân khai nghĩa dù thời bấy giờ đã làm thàc dân Pháp ăn ngon không yên

### **Di tích lịch sử và văn hóa.**

Ngày 03.01.1950 chính phủ Pháp chính thức trao trả Đà Nẵng thuỷ cảng Việt Nam. Phản ứng thời chúng tôi sinh ra trong thời điểm đó là Đà Nẵng, đi học, ít chú ý đến biến cố đánh, lịch sử cai quản dân Việt Nam chung Tây. Khiến thời cảng vịnh Lịch sử, đưa lý rõ ràng hơn hép vì chia cắt những giới Sông điệp trung mà thôi. Những thời gian qua vẫn tinh thần trả về nguồn cai quản đồng hồ hòn Xứ Quê, phát hành Đài san xuân, hàng năm Đài hòi liên Trung Quốc, ngày giới cai Phan Châu Trinh do Hồi ái hòn trung trung hòn PCT tò chòc, nhau hòn thòng xa lò thông tin (Information superhighway), tôi có cai hòn liên lòc vòi các bờn mua thòi Phan Châu Trinh khép nồi trên thời giới, làm tôi hòi tòi lòi kinh niêm vòi Quê Nam Đà Nẵng, mái trung xá.

Thời thuỷ cảng đi, người Pháp không thèc sò muộn khai hoá dân tộc Việt Nam, giới hòn phát triển

T&#225;c Gi&#7843;; Nguy&#227;n Quý Đ&#237;i:

Th&#7913; B&#7843;y, 04 Th&#225;ng 7 N&#259;m 2009 09:23

các trung Trung và Đài hôc, trung năm 1936 trung Quốc Huôc chô dý hôt bôc cao tiú hôc (trung hôc đô nhôt côp) bông cao tiú côn gôi là bông thànch chung (Diplôme d' Etudes Primaires Supérieures). tú năm 1936-1937 trung QH. đôi thànch Khôi Đônh bôt đôu mô ban tú tài.

Suút thòi gian bô nhông đôa cho Phap, Đà Nẵng chô có các trung tiú hôc dànch cho Phap gôi là École Française và hai trung cho Nam (École des Garçons) và Nữ (École des Jeunes Filles). Túnh Quúng Nam dòng dàn nhôt miún Trung khòng có trung hôc, nhông thò hô trung phôi ra hôc & Huô, Hà Nôi hay Sài Gòn. (năm 1927 Phap cho mô tú tài bôn xô (baccalauréat local) cho đôn nàm 1930 đông công nhôn nhô tú tài chình quôc (baccalauréat metropolitan) .

Sau khi Đà Nẵng đông trao trú „đôc lop“ do đô nghô côa chình quyún, ông Búu Đài thiú trung và ông Giám đôc Nha hôc chành Trung Viùt, ngày 7.8.1952 Thò hiún Trung Viùt ông Lê Quang Thiùt, ký công vèn sù 3214-VP-SV cho phép mô lop Đô thiú (lop 6) đôu tiún, khai giúng 15.9.1952 niún hôc (1952-1953) 50 hôc sinh túm thòi hôc chung & trung Nam tiú hôc. Niún khoá (1953-1954) sù lop tùng lèn gôm 3 lop đô thiú và 2 lop đô lop, tút cô khoùng 300 hôc sinh. Ngày 06.05.1954 quyún tùng trung bô Quúc Gia Giáo Dôc và Thanh Niún Bô Giáo Dôc ban hành nghô quyút sù 95\_GD-NĐ. Thành lop các trung hôc công lop đôu tiún miún Trung nhô: TH Đào Duy Tú (Đöng Hòi) TH Nguy&#227;n Hoàng (Quúng Trú), TH Trún Quý Cáp (Hòi An) TH Võ Tánh (Nha Trang) TH.Duy Tân (Phan Rang) TH Phan Búi Chàu (Phan Thiùt) Phan Chàu Trinh (Đà Nẵng), cô truyún thòng giúng nhô công các trung Quúc Hôc Huô, Chu Văn An Hà Nôi, Pétrus Ký Sài Gòn.

Thành lop trung hôc công lop đôu tiún tú i Đà Nẵng, cô giáo sù toán Búi Tún dà đô nghô tên trung là môt trong ba danh nhàn: Phan Chàu Trinh, Trún Cao Vàn, Thài Phièn và Hòi Đöng giáo sù đà sù chàn là Phan Chàu Trinh (niún khoá 1954-1955).. Môi nàm sù lop hôc tùng, phôi xày trung môi, đó là khu đôt đôi diún trung Nam tiú hôc, vùn là môt vùng sình lop, nôm trong phôm vi côa bôn đôu nàng Lè Lòi, song song vù i Duy Tân (nay Nguy&#227;n Chí Thanh), đông Nguy&#227;n Hoàng (nay là Hòi Phòng), song song vù i đông Thòng Nhòt (nay Lè Duún).

Ngày 19.05.1961 Bô trung Quúc gia Giáo Dôc Trún Hòu Thò ký nghô đônh sù 768-GD/PC/NĐ chình thòc môl rùng lop các trung hôc đô nhôt côp và đô nhô côp. Niún khoá 1958-1959 là nàm đôu tiún trung Phan Chàu Trinh cô thèm lop đô tam (lop10) gôm đô các ban A-B-C; (A khoa hôc thòc nghiúm, B toán Lý, C vèn chàng và sinh ngô), hôc đôn lop đô nhô thi tú tài phôn1, phôi ra Huô hôc tiú p thi tú tài tún phôn.

Ngày 11.9.1962, Bô trung Quúc gia giáo dôc Nguy&#227;n Quang Trình ký nghô đônh sù 1448-GD/PC/NĐ công các trung hôc đô nhôt côp thànch nhô côp trong đô có trung hôc Phan Chàu Trinh. Hiúu đoàn PCT đông công sù nhôc Hoàng Bích Sùn sàng tâc. Nàm 1966 giáo sù Đoàn Văn Toàn dý vù dùng côt và tùc tùng cô Phan Chàu Trinh tù i sù 5 Đöng Đa Đà Nẵng, do hôc sinh đóng gòp phôi liú bùng đùng, bà Chàu Liún con gái cô Phan và nhà vèn Nguy&#227;n Văn Xuún gòp ý sù a chàng, hoàn thànch kinh phí 37.000 đùng trú cho thò đùng.

Ngày 24.3.1966 khành thànch dùng tùng trung côt côt sân trung, đô cũng là hùy nhôt thò 40 cô Phan Chàu Trinh.

Trống Phan Châu Trinh có cờ nam, nón riêng; lốp chúng tôi không có nón sinh. Sau này có trống nón trung húc Hùng Độc thì trống PCT vỗng bóng húc, dù phô phang vĩ còn nón đeo sân trống. Đà Nẵng mờ tăm vang bóng, hối đeo thõ kẽm do số phát triển của thành phố đông dân hòn. Tới năm 1965 vì chiến tranh ngầm i dân tõ các quan mờ tăm an ninh đã vỡ Đà Nẵng sinh sôi, làm số Mười, đeo i sôi ng sung túc hòn. Nhiều trống Trung húc công lốp: Thanh Khê, Đông Giang, Nguy&#7843;n Trống Tứ, Quốc Gia Nghi&#7843;a Tứ, Nón trung húc Hùng Độc, Văn Hoá Quân Đội, Kẽm thuỷ tinh. Ngoài ra còn có nhiều trống trung, tiếu húc tõ thõc nhõ Bùi Đôn, Sao Mai, Thánh Tâm, Phan Thanh Giản, Tây Hồ, Bán công Nguy&#7843;n Công Trống, Pascal, Thủ Nhàn.... Nhõ số vỗn đõng nhiều năm cõa các vỡ nhân sĩ Đà Nẵng, mùa xuân năm 1974 Viễn Đài Húc Cõng Đõng đõng thành lốp (chỗng trống húc nhõ cõa Hoa kẽm)

Trống Phan Châu Trinh không ngõng phát triển, tõ nhà trống nhõng năm sau xây thêm lõi, có thõ viền, phòng thí nghiệm, thính đõng sinh hoát văn hóa, sân bóng rổ. Trống trống nên đõ số, có uy tín lõi nòng đào tõo nhiều nhân tài hõi u ích cho quoc gia và xã hội. Tính đõn ngày 29.3.1975, trống Phan Châu Trinh có 68 lõp gõm 42 lõp đõnh tõp và 26 lõp đõnh cõp. Giờ i trống ham thích thi thao đõu biõt sân vỗn đõng nõm bên cõnh cõu Võng, có tõ năm 1943 "Sport-Tournaõ s" sau này gõi sân vỗn đõng Chi Lăng.

Bô o tàng Chàm Đà Nẵng thành lốp tõ năm 1915, dõõi sõ bô o trống cõa viễn Viễn Đông Bác Cõ Pháp tõi Viễn Nam. Kiến trúc mô phõng theo đõng nét kiêu tháp Chàm. Trống bày hiên võt điêu khõc bõng đá và đõt nung (có niên đõi tõ thõ kẽm thõ 7 đõn thõ kẽm thõ 15), các hiên võt khai quật tõ Quõng Bình đõn Bình Đõnh.

Đà Nẵng tiõp xúc văn minh Tây phõng đõu tiên, nhõng Giáo sĩ truyõn đõo có nhiều cõi hõi gieo đõc tin Thiên Chúa. Nhõng chõ có mõt nhõa Nguy&#7843;n ã thành Đôn Hõi, nhõa thõ Phú Thủõng ã cách xa thõ xã 20 km (ngã ba Hoà Khánh đõi Bà Nà) xây năm 1876 nõi đó còn có dòng tu kín Phao lõ, nhõa thõ Chính tòa Đà Nẵng trên đõng Độc Lõp xây năm 1923, nhõa thõ lõn duy nhõt đõng xây dõõi thõi nhõõng đõa. Đõn năm 1963 khi Độc Cõ Giám mõc Phêrô Maria Phõm Ngõc Chi đõng Tòa Thánh bõ nhiõm vỡ làm Giám mõc Đà Nẵng tiên khõi (giáo phõn mõi thành lốp).

Làn sóng di cõ năm 1954 tõ Bôc (Quõng Bình) vào Đà Nẵng có nhõng khu đõnh cõ Thanh Bõ, Đõc Lõi, Tam Tòa là giáo dân Công Giáo, đã xây dõng thêm nhõa thõ. Giáo dân luôn có bõn phõn või tõ quõc và dân tõc, trái või dõ luõn: "ai theo Thiên Chúa là rõõc Pháp vào và theo Pháp phõn quõc.." cũng nhõng ngày nay nhõng nhõm khõng bõ thõõng phát xuõt tõ nhõng ngõõi Hõi Giáo cuõng tín, nhõng khõng phõi tõt cõ tín đõ Hõi Giáo đõu là khõng bõ. Phúc Âm đõng rao giõng tõ các Thõa sai, Giáo sĩ ngõõi Tây phõng tõi Viễn Nam tõ thõ kẽm thõ 16, khõng phõi thõc dân Pháp mang Thiên Chúa giáo vào Viễn Nam. Nhõng hiêu lõm oan nghiõt cho Giáo dân làm tay sai cho Tây, nõn hõi phõi sõng tõp trung või nhau đõ tõ bõo võ. Trống hõp Giáo dân ã vùng Trà Kiêu (2) thuõc quõn Duy Xuyên Quõng Nam, phõi đõng đõu või phong trào Văn Thân chõng Tây. Theo lý thuyõt, Đà Nẵng là đõt cõa Tây, nhõng đõo Phõt phát triển mõnh có nhiều chùa nhõ :

Chùa Phổ Đà: khai sơn là Hòa thượng Thích Tôn Thắng, chùa đã được trùng tu vào các năm 1937, 1945, 1983 hở Chính tông Phật giáo nay là đạo tông nhiếp tăng ni nay là Phổ Đà, địa chỉ 332 Phan Châu Trinh.

Chùa Tam Bảo: xây từ năm 1953-1963, chùa có 5 tháp cao do thiền Quang Nam pha màu trống khi nung ngói, lợp ra 5 màu sắc biếc tím cõa Phật giáo. Đây là chùa theo phái Nam Tông(tín Đạo sang), trống chùa có 2 cây bồ đề là cây con cõa bồ đề Đạo tràng (nay là Thích Ca thành Phật), chùa có 2 tầng tháp nay còn giữ một phần nhánh Xá Lợi Phật. Địa chỉ số 327 Phan Châu Trinh.

Chùa Pháp Lâm: Năm 1936 do nhóm cõa sĩ “An Nam Phật Hộ” thuỷ cõa Hồi Ðà Nẵng đón ra xây dựng, chùa đã được trùng tu năm 1970 là trại số cõa tịnh Hồi Phật Giáo. Ngoài ra còn các chùa Tự Văn, Bảo Nghiêm, Tự Tôn và các chùa nay là Ngũ Hành Sơn.

Hồi Thánh Tin Lành: Năm 1911 các mõc sứ đón từ Mĩ là: R.A. Jaffray, Paul M. Hostler, G. Liloryd Hugles mua đất và năm 1913 xây dựng nhà Thờ bằng lá tõi đẽo Khaki Đanh. Đền Tin Lành cũng gõp khó khăn vãi chính quyền Pháp, Pháp sốt nh hõng cõa Mĩ đón Việt Nam(?). Lúc đầu chõ có 20 tín đồ trong đó có 2 người thuỷ cõa hoảng sợ: Công Tôn Nữ Thị Hứu và Công Tôn Nữ Tú Oanh (cháu nay là vua Minh Mạng), mãi đến năm 1922 Hồi Thánh đẽo xây lõi bõng gõch ngói, mõc sứ Hoằng Trung Thao làm Hồi trống đõu tiên.

Đền Cao Đài: Năm 1956 đền Cao Đài khánh thành Trung Hõng Bảo tòa, ra mắt Hồi thánh truyềng giáo Cao Đài. Sau này có các thánh thất nhánh Trung Thành, Trung Đêng, Liên Hoa, Trung Bảo, Trung Tâm Thánh Thất Thành.

Trong 1975 Đà Nẵng có các rạp Ciné Chõ Cõn (Tân Thành), Trung Võng, Li Đô, Kim Châu, Kinh Đô, Kim. Ngoài ra còn có nhà hát Hòa Bình...những quán cafe hõu tình nhánh Lõng Ngõc, Quanh Châu, Ngõc Anh. Câu lạc bộ Phõng Hoàng, các quán bê thuỷ ở đẽo Ông Ích Khiêm, Hồi Khuyõn Hõc, Hồi Viết Mõ...Nhiều Ty, cõa số hành chánh lõn cõa vùng I. Bên chõ Huy Quân Đoàn I, số Đoàn I Không quân, bõi tõi lõnh Hồi Quân ở Tiên Sa, phi trõng Đà Nẵng. Bên viễn toàn khoa, bõi nh viễn Duy Tân cõa Quân đõi. Bên xe chõ Cõn đi liên tịnh, bên xe Diên Hõng (công trõng con gà cũ) đi Non Nõõc, Sõn Trà, năg năm Hoàng Diệu có bõi xe “Traction?” đi Huõ. và đẽo xe lõa hoõt đõng giõi hõn giõi Huõ. Đà Nẵng chõ có mõt cõu De Lattre đõ qua

vùng biển Mỏ Khê, ngoài ra còn có chiết phà qua lối trên sông Hàn.

Đà Nẵng phía Bắc giáp tỉnh Thừa Thiên, phía Tây giáp tỉnh Quang Nam, phía Đông là biển Đông. Cách Hà Nội 764 km, Sài Gòn 964 km. Trong 1975 dân số khoắng nửa triệu người. Năm 2009 dân số tăng lên hơn 867.545 người, diện tích 1.255,5 km<sup>2</sup> (trong đó có 305 km<sup>2</sup> cùa Hoàng Sa), mật độ trung bình 690/ km<sup>2</sup>. Biển 15.000 km<sup>2</sup>. Hiện nay có 6 quận và 2 huyện Hòa Vang và Hoàng Sa. Hệ thống giáo dục có 15 trường đại học, học viện; 17 trường cao đẳng; nhiều trường trung học chuyên nghiệp, trung tâm dạy nghề và hiện 200 trường học phổ thông. Có 17 bệnh viện đa khoa và chuyên khoa, 11 bệnh viện và trung tâm y tế quận huyện, 47 trung y tế xã phường và trên 900 phòng khám част bịnh tinh nhân, cùng với sự hình thành của trường Đại học Y Dược và trường Đại học Khoa thuật Y. Cộng đồng Đà Nẵng sâu có 9 cầu cảng đặc theo sông Hàn, sân bay quốc tế, có nhiều xí nghiệp lớn cung cấp các ngành dệt, sơn xuất hàng tiêu dùng, công nghiệp biển, công nghệ cao khí, sản xuất vật liệu xây dựng.. (theo tài liệu của thành phố Đà Nẵng). Sông Hàn dài 204 km, thâm mõng chảy qua Đà Nẵng. Biển biển dài khoảng 30 km cát trắng mõn, có nhiều bãi tắm đẹp như: Non Nước, Mũi Khê, Tiên Sa, Thanh Bình, Thanh Khê, Mũi An, Xuân Thiều, Nam Ô.... Chung quanh bán đảo Sơn Trà có nhiều san hô, Ngũ Hành Sơn cách Đà Nẵng khoảng 7 km là một thung lũng cảnh đẹp, đồi non Non Nước có thung nhìn thấy xa xa là cù lao Chàm.



(*Hình trên: Bãi biển Xuân Thuỷ u-Nam Ô nồi Mùi đỗ bờ vào Đà Nẵng ngày 08.03.1965 cảng a nhà văn Võ Văn Dật San José sỏi tảng m*)

Đà Nẵng nằm giáp với vùng kinh tế ven biển văn hóa thời giao hội: Cố đô Huế, phồn cảng Hội An và thành phố Mân Sơn, chính vị trí này đã làm nơi rõ vai trò quan trọng. Đà Nẵng trải qua 703 năm (1306 -2009) gần 1000 năm với các thời kỳ lịch sử. Ngày nay vẫn thăm Đà Nẵng chỉ còn chúng ta phồn thịnh ngang tràn cành nhaiu đổi thay, những con đường xá, cũng như nhaiu tràn thay đổi. May mắn thay, tên tràn Phan Châu Trinh vẫn tràn tòn và i thay gian. Tinh thần đùa tranh cho Thủ Đô và Nhân quyền của cố Phan vẫn sáng ngay và i dân tộc Việt Nam.

### Tài liệu tham khảo

1/ Sau hiệp định Genève (20.7.1954) Hoa Kỳ quyết định hàng không VNCH đỗ chôn đống lán sóng cảng sốn và Trung cảng. Ngày 08.03.1965, tiêm kích 3 thuộc quân lực chiến thuộc lữ đoàn 9 Hoa Kỳ đầu tiên đỗ bờ lên bãi biển Xuân Thuỷ (Nam Ô) thuộc xã Hòa Hải, huyện Hòa Vang nay thuộc quận Liên Chiểu Đà Nẵng, cùng ngày tiêm kích 2 đỗ cảng không vận từ Nhứt đỗ sân bay Đà Nẵng. Sau đó hàng nóna triều quân Đồng Minh vào Việt Nam giúp VNCH chong cảng sốn. Cuộc chiến kéo dài gần 30 năm khoái lúa, bom đòn tàn phá quê hương, Người Mười vì quyền lợi của nhân Mười nên Hiệp định Paris ký ngày 07.01.1973 Hoa Kỳ rút quân khỏi Việt Nam, bỗng nhiên quyết định minh VNCH cho đòn ngày bắc tháng 30.4.1975

Theo dữ liệu, toàn bộ hàng hải về Thành Hòe / Cheng Ho đòn cao Đà Nẵng từ 18 đòn ngày 22.11.2008 từ đó đã có nhiều vụ căng thẳng xảy ra trong khu vực thêm lùc đỗ a biênh Đông Việt Nam bỗn hòn ngang, đang vào và cá nam mà mây trầm tàu từ chở cá Thủ Quang và cá Đà Nẵng phổi đỗ bờ vì lanh cảng Tàu Cộng cảng đánh bắt cá ba tháng bỗn Đông? Hồi quân Trung Cộng giông nhau bỗn cảng biển, ăn cảng cá cảng dân, thòng gây tai nón đe dọa ngay dân Việt Nam trong khi đó đòn CSVN chở lên tiếng lợy lợ. Dâng biển cho bỗn Tàu cảng đỗ thay hàng quyển lối, không chú ý đòn quyển lối dân tộc và đột nón!

2/ Theo một số gia đình thì trào lưu khi các linh mục Dòng Tên do Cha Buzomi dòng Phanxicô đỗ n đòn, đỗ n Hội An và các vùng phồn cảng đỗ chính thức từ chở công cung truy cập giáo Đàng Trong (1615). Năm 1625 đỗ o Công Giáo đỗ cảng rao giảng khêp các xã lòn miền Nam... Một điều khác là số lùc cũng cho chúng ta biết là nhà thờ Trà Kiệu đã có trào lưu thi 1681 - 1682 đã đỗ cảng các Cha dòng Phanxicô cai quản cho đòn khoáng năm 1810 mồi bàn giao lối cho các Linh mục thà sai Hội Truy cập Giáo phận ngoài Ba-lê (MEP) (lúc số giáo xứ Trà Kiệu)

Lịch sử Đà Nẵng - nhà văn Võ Văn Dật (Việt Nam California 2007)

Non nón cảng xã Quang - Lê Minh Quốc (nhà xuất bản Trà Vinh 2002)

B&#704;t S&#704;i Đ&#704;i C&#704;ng nh&704;a v&704;n Tr&#704;n Gia Ph&704;ng NxB Non n&704;c Toronto  
Qu&704;ng Nam Trong l&704;ch s&704; Tr&#704;n Gia Ph&704;ng NxB Non n&704;c Toronto 2003  
Án Tích C&#704;ng s&704;n Vi&704;t Nam Tr&#704;n Gia Ph&704;ng NxB Non N&704;c Troronto 2001  
Lê Minh Qu&704;c trong Non n&704;c x&704; Qu&704;ng t&704;p 3 trang 100. Nxb & Saigon Viet Nam năm 2002

**Trích tài liệu về Đà Nẵng**

T&#704; 10/1955 đ&704;n 29/3/1975

Chính ph&704; Vi&704;t Nam C&#704;ng hòa thành l&704;p th&704; xã Đà Nẵng gồm 3 qu&704;n v&704;i 18 khu ph&704; (t&704;ng đ&704;ng v&704;i ph&704;ng).

- Qu&704;n I: gồm 9 khu ph&704;: X&704;ng Bình, Ph&704;c Ninh, Thi&704;u Bình, H&704;i Ch&704;u, Th&704;ch Thang, Nam D&704;ng, Hòa Thu&704;n, Bình Thu&704;n, N&704;i Hiên.
- Qu&704;n II: gồm 10 khu ph&704;: Th&704;c Gián, Hà Khê, An Khê, Phú L&704;c, Ph&704;c Đán, Chính Tr&#704;ch, Xuân Đán, Tam Tòa, Thanh Khê, Xuân Hòa.
- Qu&704;n III: gồm 9 khu ph&704;: An H&704;i, Mân Quang, C&704; Mân, Nam Th&704;, M&704; Khê, Ph&704;c Tr&#704;ng, N&704;i Hiên Đông, Tân Thái, Th&704;ng Nghĩa.

31-7-1962

Chính ph&704; Vi&704;t Nam C&#704;ng hòa ra s&704;c l&704;nh 162-NV chia t&704;nh Qu&704;ng Nam thành hai t&704;nh Qu&704;ng Nam và Qu&704;ng Tín. T&704;nh Qu&704;ng Nam có 9 qu&704;n, 1 th&704; xã, 144 xã. T&704;nh l&704; đ&704;t t&704;i th&704; xã H&704;i An. T&704;nh Qu&704;ng Tín có 6 qu&704;n, 1 th&704; xã, 89 xã. T&704;nh l&704; đ&704;t t&704;i th&704; xã Tam K&704;. Sau khi chính quy&704;n Vi&704;t Nam C&#704;ng hòa chia t&704;nh Qu&704;ng Nam thành hai t&704;nh Qu&704;ng Nam và Qu&704;ng Tín, chính quy&704;n cách m&704;ng t&704;nh Qu&704;ng Nam ch&704;p hành Ngh&704; quy&704;t c&704;a Khu & y V, chia Qu&704;ng Nam thành hai t&704;nh m&704;i đ&704; ti&704;n vi&704;c t&704; ch&704;c, ch&704; đ&704;o, đ&704;i phó v&704;i âm m&704;u c&704;a đ&704;ch.

Phía b&704;c là t&704;nh Qu&704;ng Đà gồm 5 huy&704;n (Hòa Vang, Đ&704;i L&704;c, Th&704;ng Nh&704;t, Đ&704;n Bàn, Duy Xuyên), thành ph&704; Đà Nẵng, thị xã H&704;i An.

Phía nam là t&704;nh Qu&704;ng Nam gồm 6 huy&704;n (Qu&704; S&704;n, Nam Tam K&704;, B&704;c Tam K&704;, Thăng Bình, Tiên Ph&704;c, Trà S&704;n).

11-1967

Khu & y V ra quy&704;t đ&704;nh sáp nh&704;p t&704;nh Qu&704;ng Đà và thành ph&704; Đà Nẵng thành Đ&704;c khu Qu&704;ng Đà.

6-1-1973

Chính ph&704; Vi&704;t Nam C&#704;ng hòa ra ngh&704; đ&704;nh gi&704; nguyên 3 qu&704;n nh&704; cũ, ch&704; sáp nh&704;p 28 khu ph&704; bên d&704;i c&704;p qu&704;n thành 19 ph&704;ng. Thị xã Đà Nẵng đ&704;c đ&704;t d&704;i quy&704;n đ&704;i u hành c&704;a H&704;i đ&704;ng th&704; xã, gồm 12 & y viên, do m&704;t th&704; tr&#704;ng đ&704;ng đ&704;u.

- Qu&704;n I: gồm 7 ph&704;ng: Tri&704;u Bình, X&704;ng Bình, Th&704;ch Thang, H&704;i Ch&704;u, Nam Ph&704;c, Bình Hi&704;n, Hòa Thu&704;n.
- Qu&704;n II: gồm 5 ph&704;ng: Chính Gián, Th&704;c Gián, An Khê, Thanh L&704;c Đán, Hà Tam Xuân.
- Qu&704;n III: gồm 7 ph&704;ng: Nam Th&704;, Mân Quang, Mân Thái, An H&704;i Tây, Ph&704;c M&704;, N&704;i Nghĩa, An H&704;i B&704;c.