

Thảm Sát ở Huế Và Lòng Thương Tâm Dân Tộc Chúng Ta

Tác Giả: Đoàn Thanh Liêm

Thứ Hai, 01 Tháng 2 Năm 2010 09:18

Số phận của dân Tộc Canh Dời 2010, bà con ta ngồ ngi gốc Huế lại phải chịu nỗi đau đớn tén nhang trên bàn thờ ngồ ngi trong thân tộc của mình

mà đã bị thảm sát oan uổng dịp Tết Mậu Thân năm 1968. Các nạn nhân bị chết đau đớn, tộc người đó là cha mẹ, ông bà, cô dì, chú bác, cậu mợ cũng như anh chị em ruột thịt, cùng bà con khác trong dòng họ ngồ ngi của mình. Ngồ ngi viết bài này gốc gác ở đất Bắc, nên không có mặt bà con thân tộc nào, cũng như biết họ u thân thích nào mà nằm trong danh sách các nạn nhân đó. Dù vậy, tôi cũng xin được chia sẻ với nỗi đau đớn khôn nguôi của các gia đình nạn nhân trong dịp tang lễ vào năm tháng 42 này (1968 – 2010).



Và bài viết này được viết ra, không hề để bày tỏ sự giận dữ hay thù nào của bản thân mình đối

vì các ngườ i đã gây ra bao nhiêu cái chết tở c tở i đau đớn nói trên, vì lý do đ n gi n là tác gi không tr c ti p hay gián ti p liên h v i m t gia đình n n nhân nào c . Mà dù là m t lu t gia, tôi cũng không mu n đ t v n đ th m sát này trong góc đ pháp lý, c th nh v n đ ng t ch c m t phiên tòa xét x t i ác này theo lu t hình s qu c t , nh đã có m t vài ngườ i đã g i ý t it lâu nay, v i lý do r ng : đây là m t th t i ch ng nhân lo i, t i di t ch ng (crime against humanity, genocide), nên không th đ cho chìm xu ng v i nguyên t c “th i hi u - t quy n b tri t tiêu” (statute of limitations). B i lý do th c t là vi c v n đ ng nh v y s r t khó có k t qu . Ngay cái phiên tòa đ x t i “di t ch ng c a Khmer Đ o Cambodia”, dù đã kh i s t m y năm nay, thì cũng ch a th y ti n tri n ra làm sao c .

V y thì đúng nh tiêu đ c a bài vi t, đây là m t “v n đ L ng tâm” đ t ra cho toàn th dân t c Vi t nam chúng ta. Nói cho rõ h n, thì là c n ph i ti n hành m t cu c “c t v n l ng tâm” (examen de conscience nh ngườ i Pháp th ng nói), đ suy xét, tra v n t n đáy lòng c a m i ngườ i v cái “t i ác tày tr i” trong v th m sát đ n trên 6000 ngườ i dân vô t i h i T t M u Thân năm 1968 o Hu đó.

A/ Tóm l c n i v

Đã có quá nhi u sách báo vi t v chuy n này, t phiá các nhà báo, nhà nghiên c u, cũng nh nh ng ch ng t cu ngườ i trong gia đình các n n nhân, cu c quan nhà n c cu Vi t nam C ng hoà, cu ngườ i M thu c đ n v quân s hay dân s . T t c đ u “chúng kh u đ ng t”, đ a ra các s li u chính xác v s tàn b o trong các v “gi t ngườ i hàng lo t” do quân đ i và cán b c ng s n gây ra trong th i gian 26 ngày chi m đóng thành ph Hu vào đ p T t đó. Xin ch ghi l i th t ng n g n nh sau :

1 – Thành ph n đ i quân c ng s n ti n đánh và chi m gi thành ph Hu g m kho ng trên đ i 10,000 ngườ i v i quân t i đ a ph ng và b đ i chính quy t ngoài B c vào. S cán b nòng c t n m vùng s n t i Hu đ c c c l ng vào kho ng 200 ngườ i.

2 - Vi c thanh toán các n n nhân đ c ti n hành giai đ n đ u ngay sau khi phe c ng s n chi m gi đ c thành ph , h đã ra l nh x t hình các nhân viên c a Vi t nam C ng hoà theo danh sách “S đen” đã l p s n. Có ch ng vài ba trăm ngườ i b thanh toán trong đ t này, ngay t i khu v c xung quanh n i thành c a Hu .

3 - Trong giai đ n sau cùng, sau khi quân c ng s n ph i rút lui kh i thành ph , thì có đ n nhi u ngàn ngườ i “ b gi t t p th ” và đ c chôn vùi t i nhi u n i h o lánh cách xa thành ph Hu đ n 20-30 cây s . Xác các n n nhân ch đ c tìm th y sau nhi u tháng vào cu i năm 1968 hay năm 1969.

4 - T ng s ngườ i b gi t và m t tích là trên 6,000. Mà cho đ n năm 1975, thì thân nhân m i ch nh n di n đ c c 3,000 t thi. Dĩ nhiên là có m t s ngườ i b thi t m ng vì lý do chi n tr n do b bom đ n l c. Nh ng đa s là do b cán b c ng s n ra tay gi t ch t r t tàn ác dã man, c t ý nh m “đ phi tang”, vì các cán b này đã b l di n trong th i gian công khai ra m t n m gi quy n sinh sát t i Hu .

B/ Vấn đề quy trách nhiệm về cuộc thảm sát này

Theo nguyên tắc, thì giới lãnh đạo chớp bu của đảng cộng sản ở Hanoi phải chịu trách nhiệm chính về cuộc thảm sát này, bởi lý do là chính họ đã ra lệnh và chỉ huy toàn bộ chiến dịch “Tống Tịch công và Tịch Nổi dậy” này. Người đứng đầu họ đó là Tổng Bí thư Lê Duẩn, rồi phải kể đến Bộ trưởng Quốc phòng Võ Nguyên Giáp, Bí thư Trung ương Cục Miền Nam Phạm Hùng v.v...

Tiếp theo là trách nhiệm của Ban Chỉ huy chiến dịch tại địa phương, những người này do Hanoi trực tiếp sắp đặt, cất cánh. Hai cán bộ cao cấp phụ trách chỉ huy mặt trận ở Huế là Lê Chấn Hưng và Lê Tấn Minh.

Sau cùng là trách nhiệm của những cán bộ cộng sản “nằm vùng” sống tại địa phương. Họ có chừng vài trăm người, mà đã trực tiếp ra tay sát hại đảng bào mà cũng là đồng hương quê hương của chính họ. Hoàng Phủ Ngọc Phan và Nguyễn Đức Xuân, Tổng Hoàng Nguyên, Nguyễn Đình Bội Khiêm v.v... là những người nòng cốt đi sẵn lòng những nhân dân để thanh toán.

Về việc thảm sát này quá trầm trọng, chắc chắn là giới lãnh đạo ở thành phố của đảng cộng sản ở Hanoi đã phải bàn bạc, thảo luận và đưa ra kết luận về nó rồi. Nhưng vì lý do chiến tranh vẫn tiếp diễn, cho nên họ không hề chính thức công bố về chuyện này. Mà cứ cho đến nay, sau trên 40 năm, của bao giới giới lãnh đạo cộng sản chịu lên tiếng “nhận trách nhiệm về cuộc thảm sát này”. Do đó, ta cũng đừng mong rằng sẽ có người trong hàng ngũ lãnh đạo mà vì bất luận tâm dầy vò, thôi thúc, nên sẽ tiết lộ “bí mật của đảng cộng sản” liên hệ đến cuộc thảm sát này.

Do vậy, đối với mấy trăm ngàn người dân tại Huế nói riêng, cũng như mấy chục triệu đồng bào ở Miền Nam Việt nam nói chung, thì cái tội ác tày trời này sẽ không bao giờ mà đảng cộng sản nào có thể xóa bỏ hết đau tích đi được. Bởi vì rằng :

“Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ tráo” đậy thôi!

Chúng ta đã có quá đầy đủ chứng cứ các thân nhân có người ở nhà bị thảm sát, và cuộc mất sống người may mắn thoát chết vì trốn thoát được trước khi bị tiêu diệt. Nhưng chúng ta chưa có được bao nhiêu chứng cứ những người đã tham dự, đã nhúng tay vào cuộc thảm sát này. Trong số trên 10,000 bị đi, cán bộ, nhất là cán bộ địa phương, thì ít nhất phải có đến 70% tức là cứ 7,000 người lúc đó đang ở tuổi trên dưới 20. Đến nay vào năm 2010, thì số người này đã vào tuổi 40 và đã già đi ngũ hay về hưu rồi. Như vậy, số người mà còn sống sót của đi ngũ chiếm đóng Huế năm 1968 đó, thì hiện nay phải có cả đến hàng ngàn người. Mong rằng ta sẽ thấu tiếp thêm được chứng cứ chính các người “đã trực tiếp hay gián tiếp dính tay vào máu” đó, để có thêm được chứng cứ bổ túc vào hồ sơ về cuộc thảm sát ghê rợn này.

C / V n đ L ng tâm cu toàn th Dân t c chúng ta.

Nh đã vi t t trên, tác gi bài vi t này không nh m đ t v n đ trên ph ng di n pháp lý. Mà đây là v n đ c a l ng tâm, c a đ o lý làm ng i. Dân t c Vi t nam chúng ta v n t xa xa đã có m t truy n th ng nhân đ o và nhân ái r t t đ p v ng ch c, con ng i luôn s ng thu n th o, hòa nhã v i nhau trong các làng m c, thôn p theo khuôn kh đ o đ c t bi c a tôn giáo, thông qua các v tu sĩ, các b c tôn tr ng, các v sĩ phu quân t trong m i m t c ng đ ng đi ph ng. y th mà ch vì do cái “ch tr ng cách m ng b o l c s t máu cu đ ng c ng s n du nh p t n c ngoài vào”, cho nên đã x y ra cu c “anh em coi nhau nh k thù, đ mà ra tay tàn sát không m t chút xót th ng đ i v i m y ngàn th ng dân vô t i” m t thành ph n i ti ng là m t c đô đã bao nhiêu năm tr c. Đó qu th t là m t đ i u kh ng khi p quá s c, đ n đ l ng tâm cu b t k ng i Vi t nam nào mà l i không đ ng lòng xót th ng và ray r t th c m c, dày vò tr c s th “anh em m t nhà mà thù h n, chém gi t nhau quá man r ” đ n th !

Và cho đ n nay, đã trên 40 năm sau khi s vi c th m sát x y ra, gi i lãnh đ o c ng s n v n m t m c ngoan c , v n tìm m i cách đ gi u nh m và né tránh cái trách nhi m cu mình trong v phát đ ng cu c chém gi t này. Th thì toàn th dân t c chúng ta ph i cùng h p l i v i nhau đ mà “đ ng lòng lên ti ng đòi h i đ ng c ng s n ph i công khai đ ng ra nhìn nh n cái l i l m, cái sai trái cu mình trong cu c th m sát này”. Đ ng th i h cũng ph i có “l i xin l i chân thành đ i v i vong linh cu nh ng n n nhân đã b h ra tay tàn sát vào đ p T t M u Thân năm 1968 oan nghi t” đó.

Nhân dân Vi t nam chúng ta kiên quy t đòi h i gi i lãnh đ o đ ng c ng s n hi n nay Hanoi ph i “làm đ i u t i thi u là ph i nh n cái t i l i tày tr i đó”. Nh t quy t chúng ta không th dung tha cho cái thái đ ng o m n, ngang ng c nh th này mãi mãi đ c n ã. Và chúng ta cũng ti p t c lên án cái đ ng và nhà n c c ng s n hi n v n đang ti p t c s đ ng th đ n côn đ đ hành hung các tu sĩ và tín đ các tôn giáo t i các đ ph ng, c th nh Đ ng Chiêm, C n D u, L m Đ ng, Cao nguyên Trung ph n v.v...

Trong ni m t ng nh và xót th ng vô h n đ i v i bao nhiêu n n nhân vô tội đã b cán b c ng s n tàn sát c c k đã man h i T t M u Thân năm 1968 t i c đô Hu , chúng ta cùng hi p nhau c t lên “ti ng nói l ng tâm cu t p th Dân t c Vi t nam mình” đ đòi h i đ ng c ng s n ph i hành x thích đáng h u chu c l i đ c “cái tô l i Tr i không dung, Đ t không tha này” v y./

California, cu i năm K s u 2010