

## Đại c Giáo hoàng Phaolô VI (1963 - 1978)

T&#225;c Gi&#7843;; Saigon Echo s&uacute t&uacute;m  
Th&#7913; T&#432;, 28 Th&#225;ng 7 N&#259;m 2010 11:02

Giáo hoàng Phaolô VI (tiếng Latinh: Paulus PP. VI; tiếng Ý: Paolo VI, tên khai sinh: Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini; 26 tháng 9 năm 1897 – 6 tháng 8 năm 1978) là giáo hoàng của Giáo hội Công giáo Rôma từ năm 1963 đến 1978.

### Đại c Giáo hoàng Phaolô VI

*Tên lúc sinh* Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini

*Tửu nhâm* 21 tháng 6, 1963

*Bãi nhâm* 6 tháng 8, 1978

*Tửu nhâm* Gioan XXIII

*Kỷ nhâm* Gioan Phaolô I

*Sinh* 26 tháng 9, 1897(1897-09-26) Concesio, Ý

*Qua đời* 6 tháng 8, 1978 (81 tuổi) Castel Gandolfo, Ý

Tiếp theo sau thành công của ngày thiêng mardo - giáo hoàng Gioan XXIII trong Công đồng Vatican II, ông quyết định tiếp tục công đồng này. Ông tìm cách cải thiêng mardo i quan hệ của Công giáo với các giáo hội Kitô giáo khác như Chính Thống giáo, Anh giáo và Tin Lành.



### Đại c Giáo hoàng Phaolô VI

(Wikipedia)

Ông đã tích cực tham gia vào ba khóa họp của Công đồng Vatican II. Năm 1963 pharc vắng công lý hòa bình và công vỗ về các đai kỵt. Khoa học II (từ 29-9 đến 4-12-1963). Ông đã ký kết hòa nghị thiêng giáo hoàng và thiêng lrp tông chúa Thống Hồi đồng Giám mục đồng cùng chia sẻ trách nhiệm chung trong việc điều hành Giáo Hội toàn cầu.

Ông cũng là người giáo hoàng đầu tiên tham hiến các cuộc công du đến các nước khác để loan báo Tin Mừng Đất Kitô. Ông đã ký kết các nghị thiêng giáo hoàng. Ông cũng còn điều tông kinh phí để xây dựng Nervi Hall nơi tiêng dành cho việc tiếp kiến giáo hoàng

### Trí tuệ khi thành giáo hoàng

### Gia đình

Giáo hoàng Paulus VI tên thật là Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini,

sinh t&uacute;i Concesio, Brescia ngày 26 tháng 9 năm 1897.

Ông sinh ra trong m&lt;uacute;t gia đình quý t&uacute;c mi&lt;uacute;n Brescia, cha ông là luật s&uacute; và là ng&lt;uacute;i đ&lt;uacute;i d&lt;uacute;n trong t&uacute;n ông c&lt;uacute;a phong trào công giáo (Movimento cattolico). H&lt;uacute;i có m&lt;uacute;c đích là b&lt;uacute;o v&lt;uacute;c các n&lt;uacute;i m tin công giáo cách gián ti&lt;uacute;p qua ho&lt;uacute;t đ&lt;uacute;ng xã h&lt;uacute;i, theo cách thông đi&lt;uacute;p Rerum Novarum đã c&lt;uacute;a v&lt;uacute;.

## Tu sĩ

Vì s&uacute;c kh&lt;uacute;e y&lt;uacute;u, Montini đã b&lt;uacute;t đ&lt;uacute;u các vi&lt;uacute;c h&lt;uacute;c t&uacute;p c&lt;uacute;a mình t&uacute;i tr&lt;uacute;ng trung h&lt;uacute;c Dòng Tên Cesare Arici, & th&lt;uacute;n quê. Ông cũng th&lt;uacute;ng lui t&uacute;i Santa Maria della pace, do Philiphê Nêri g&lt;uacute;i ý.

Vi&lt;uacute;c h&lt;uacute;c t&uacute;p c&lt;uacute;a ông khá t&uacute;m th&lt;uacute;ng và năm 1914, gia đình ông rút ông ra kh&lt;uacute;i tr&lt;uacute;ng trung h&lt;uacute;c đ&lt;uacute; cho ông đi thi v&lt;uacute;i t&uacute; cách là thí sinh t&uacute; do. Ông ch&lt;uacute;u &nh h&lt;uacute;ng r&lt;uacute;t n&lt;uacute;ng c&lt;uacute;a linh đ&lt;uacute;o đ&lt;uacute;n vi&lt;uacute;c, đ&lt;uacute;c bi&lt;uacute;t là linh đ&lt;uacute;o B&lt;uacute;nêđictô trong nh&lt;uacute;ng cu&lt;uacute;c c&lt;uacute;m phòng ông đã th&lt;uacute;c hi&lt;uacute;n & đ&lt;uacute;n vi&lt;uacute;c Chiari.

Năm 1916, ông qua giai đ&lt;uacute;n maturità classica, Ông tr&lt;uacute; v&lt;uacute; v&lt;uacute;i h&lt;uacute;i Manzoni, tên c&lt;uacute;a tác gi&lt;uacute; Italya danh ti&lt;uacute;ng Alessandro Manzoni, ng&lt;uacute;i đã t&uacute;p h&lt;uacute;p các h&lt;uacute;c sinh và sinh viên công giáo l&lt;uacute;i. Ông tung ra m&lt;uacute;t t&uacute;p chí có t&uacute;a đ&lt;uacute; là La Fronda (S&lt;uacute;i n&lt;uacute;i lo&lt;uacute;n) khuy&lt;uacute;n khích ng&lt;uacute;i công giáo s&lt;uacute;ng đ&lt;uacute;c tin tr&lt;uacute;ng m&lt;uacute;t m&lt;uacute;i ng&lt;uacute;i.

## Linh mục

Ngày 29 tháng 5 năm 1920, ông th&uacute; phong linh m&uacute;c mà không qua ch&uacute;ng vi&uacute;n. Ngoài ra, ng&uacute;oi ta còn ph&uacute;i đ&uacute;a ra m&uacute;t s&uacute;a đ&uacute;i vì lý do tu&uacute;i c&uacute;a ông: B&uacute; giáo lu&uacute;t lúc b&uacute;y gi&uacute; quy đ&uacute;nh &uacute;ng viên ph&uacute;i tròn 24 tu&uacute;i. Sau đó, ông đi R&uacute;ma, n&uacute;i ông theo đu&uacute;i vi&uacute;c h&uacute;c hành đ&uacute;ng th&uacute;i & uacute; Gregoriana (đ&uacute;i h&uacute;c giáo hoàng) và & uacute; Sapienza (đ&uacute;i h&uacute;c nhà n&uacute;hc). Năm 1921, nh&uacute; g&uacute;i g&uacute;m ông vào vi&uacute;n h&uacute;n lâm các quý t&uacute;c giáo hoàng.

Tháng 11 năm 1952, [Giáo hoàng Piô XII](#) b&uacute; nhi&uacute;m ông làm quy&uacute;n t&uacute;ng tr&uacute;ng ngo&uacute;i giao cùng v&uacute;i ông Tardini. Tháng 1 năm 1953, Montini t&uacute; ch&uacute;i vi&uacute;c thăng ch&uacute;c h&uacute;ng y.

## Giám m&uacute;c và h&uacute;ng y

Ông đ&uacute;c t&uacute;n phong t&uacute;ng giám m&uacute;c Milanô ngày 12 tháng 12 năm 1954 và Gioan XXIII b&uacute; nhi&uacute;m ông làm h&uacute;ng y trong h&uacute;i ngh&uacute; các h&uacute;ng y ngày 15 tháng 12 năm 1958. V&uacute; h&uacute;ng y m&uacute;i h&uacute;u nh&uacute; ngay t&uacute;c kh&uacute;c b&uacute;t tay vào vi&uacute;c chu&uacute;n b&uacute; Vatican II.

# Giáo hoàng B&uacute; u c&uacute;

Năm 1963, cuộc bầu Giáo hoàng diễn ra giũa lúc Công đồng Vatican II còn nhóm họp. Lần này, người i ta lõi hõng vỗ Tống Giám mục Montini thành Milan. Montini được quan niêm là nhà lãnh đạo lý tưởng đõ hõng đón Giáo hội qua nhõng thay đổi nõi bõ.

Lần họp bầu này số Hồng y đã tăng thêm nhiều, tất cả gồm 80 vị và các vị điều dinh cho nhiều quốc gia, số Hồng y người Ý đã giảm xuống trông thấy. Sau 3 ngày Cố Mật viện họp bầu, Hồng y Montini đã được chọn làm Giáo hoàng với tông hiếu là '**Phaolô VI**' ngày 21 tháng 6 năm 1963.

Ngay ngày hôm sau, Tân Giáo hoàng độc

điến văn Urbi et Orbi gửi tòa thô thô giỗi, nhữ mốt tuyên ngôn, bày tỏ cảm thông, đồng lòng lối và chung trình cõa triều đình là tip tíc đỗi công đồng, phõc võ công lý và hòa bình thô giỗi, xúc tiến việc hiệp nhốt Ky-tô hữu. Ông cũng tuyên bố với các hõng y đang tõ hiệp trong nhà nguyễn Sixtin: “phõn quan trõng nhốt triều giáo hoàng cõa ta sõ dành cho việc tip tíc công đồng đỗi két Vatican II mà mốt cõa tõt cõ mõi ngõõi có thiền ý đỗi u quay nhìn đỗi n”.

Ông đăng quang ngày 30 tháng 6 và bắt tay ngay vào việc trõn an dõ luõn bõng cách duy trì tính đôn sõ cõa “giáo hoàng Gioan tõt lành”.

## Tip tíc công đồng

Ông xác định những mong muốn của ông đã i vui công đồng Vatican II: “Hôm nay, tí vinh quang này cù u tí o toàn bù mùt chùng trình. Công đồng đã i kùt, mùi ngù i đù u biùt, đã làm cho tí đó trở thành cùa mìnх, quy tí trong đó nhùng mùc tièu cùi cách và đùi mùi. Đùng nhùn thùy trong mùc tièu này đù c kèm theo nhùng biù u hiùn cao nhùt và đùc trùng nhùt cùa đùi sùng giáo hùi, sù uùn cong vò y thùc nhùng có hùi vù chù nghĩa thùc dùng và khuynh hùng hiù u đùng cùa thùi đùi chúng ta mà hy sinh đùi sùng nùi tâm và sù chièm niùm là nhùng đù u phùo có vù trí thù nhùt trong thanh các giá trù tôn giáo cùa chúng ta.

Ngày 14.9, ông ban hu&n d&#225; Cum proximus v&#225; vi&c c&uacute u nguy&n và h&am minh đ&#225;n t&uacute i, đ&#225; công đ&#225;ng đ&#225;t k&#225;t qu&t;&#225;t đ&#225;p. Cũng ngày &#237;y, ông tri&u t&uacute p các ngh&u ph&uacute và ch&uacute đ&#225;nh 4 h&uacute ng y làm đ&#225;i di&n đ&#225;u hành các công vi&c c&uacute a công đ&#225;ng.

Khóa II công đ&#225;ng khai m&uacute c ngày 29.9.1963 b&uacute ng m&uacute t thánh I&#263; và bài di&n văn, ông nh&uacutec I&#263;i m&uacute c đ&#225;ch tri&u t&uacute p Công đ&#225;ng là Giáo h&uacute i mu&n nh&uacuten v&#225;a dung nhan Chúa Giê-su;nh&uacuten nh&uacuten th&uacutey m&uacute t v&uacutet nh&uacute, m&uacute t khuy&uacutet đ&#225; m trên khuôn m&uacute t hay trên chi&uacutec áo c&uacute i c&uacute a m&uacuten, thi s&uacute nh&uacutet đ&#225;nh can đ&#225;m và c&uacute g&uacute ng t&uacutey g&uacutei đ&#225; tr&uacute n&uacuten gi&uacute ng th&uacutet g&uacutei ng m&uacute u c&uacute a

mình là Chúa Ky-tô.

Cũng trong bài diễn văn này, ông lên tiếng cầu xin sự tha thứ của Thiên Chúa và của những anh em “bất hòa”, vì những lý do của Giáo hội Roma trong việc chia rẽ Ky-tô giáo. Ngày 4.12, ông công bố hiến chương Sacrosanctum Concilium (Phỏng vựng thánh) và sắc lệnh Inter mirifica (Phỏng tin truyền thông xã hội), sau đó, ông đọc diễn văn bế mạc khóa II.

Ngày 25.1.1964, Giáo hoàng Paulus VI ký tắt sắc Sacram Liturgiam, quyết định

những thắc thắc đùu tiên áp dụng hiện nay chung phong vẹn, và đây phái thi hành từ mùa chay năm 1964. Cũng năm ấy, ông công bố thông điệp đầu tiên của mình – thông điệp Ecclesiam Stuam - Giáo Hoàng Phaolô VI đã nói về bản chất thắc số của Giáo Hội, trình bày chiêu hống của công đồng là tinh ý thắc vẹn mình, tinh chí thiền và điều thời với việc thử giới hiện đại.

Kết hợp III của công đồng Vatican II khai mạc ngày 14-9-1964. Sau hơn hai tháng tranh luận, ngày 20.11 ngày công bố sắc lệnh Unitatis Redintegratio (Hiệp nhứt Kitô hữu) và ngày 21 trước khi bộ mạc khóa III, ông công bố thêm Hiến Chữ tín

lý Lumen Gentium (Giáo hội) và séc lnh Orientalium Ecclesiarum (Các giáo h̄i công giáo Đông Ph̄ng); đng th̄i ông công b̄ : “Độc trinh n̄ Maria là M̄ Giáo H̄i”.

Năm 1965, trong k̄ h̄p th̄ IV (t̄ 14-9 đn 8-12-1965) t̄t c̄ các b̄n văn còn l̄i đ̄c công b̄ ḡm Hi&n Ch&c Kh&i và Hi&n Ch&c Giáo h̄i gi&a th̄ gi&i ; sáu séc lnh : Nhi&m v̄ các Giám m̄c, Đ&i s&ng Linh m̄c, Canh tân Dòng tu, Tông đ& giáo dân, Ho&t đ&ng truy&n giáo và Truy&n thông xã h̄i, và ba tuyên ngôn v̄ giáo d&c Kitô giáo, Liên l&c các tôn giáo, và v̄ T& do Tôn giáo.

Công đ&#225;ng b&#225; m&#225;c ngày 8-12 sau b&#225;n  
năm làm vi&#234;c, đã hoàn thành đ&#225;c 16  
b&#225;n văn (04 H&#225;n ch&#225;, 9 s&uacute;c l&#225;nh và 3  
tuyên ngôn).

*"Trong đ&#225;i h&#225;i toàn c&#243; u này, trong th&#225;i  
gian và không gian đ&#225;c ân này, quá kh&#225;,  
h&#225;n t&#225;i và t&#225;ng lai nh&#225; quy t&#225; i. Quá  
kh&#225; : vì &#226;y, t&#225; h&#225;p &#226; đ&#225;a đ&#225;m này,  
chúng ta có Giáo H&#225;i c&#243;a Đ&#225;c Kitô v&#225;i  
truy&#225;n th&#225;ng, &#226;ch s&uacute;, các Công Đ&#225;ng,  
các t&#225;n s&#250;i và các thánh c&#243;a Giáo H&#225;i;  
h&#225;n t&#225;i: chúng ta đang t&#225; gi&#250; nhau &#226; đ&#225;  
vào th&#225; g&#225;i ngày nay v&#225;i nh&#225;ng b&#225;t  
h&#225;nh, đau kh&#225;, t&#225;i &#226; i c&#243;a nó, nh&#225;ng  
c&#250;ng c&#250;ng thành công, giá tr&#225; và  
đ&#225;c t&#225;n c&#243;a nó; và t&#225;ng lai &#226;y trong*

“ i kêu g&iacute;i kh&iacute;n tr&iacute; ng c&iacute;a nh&iacute;ng ng&iacute;i dân trên th&iacute; gi&iacute;i mu&iacute;n đ&iacute;c công bình h&iacute;n, trong ý mu&iacute;n hòa bình, trong khát khao có ý th&iacute;c hay v&ocirc; th&iacute;c v&iacute; m&ocirc;t đ&iacute;i s&iacute;ng cao đ&iacute;p h&iacute;n, m&ocirc;t đ&iacute;i s&iacute;ng mà Giáo H&iacute;i c&iacute;a Đ&iacute;c Kitô có th&iacute; đ&em i và mu&iacute;n trao ban cho h&iacute;; (trích t&ocirc; di&ocirc;n văn b&ocirc; m&ocirc;c Công Đ&iacute;ng Vatican II c&iacute;a Giáo Hoàng Phaolô VI).

## Công du n&ocirc;n c ngoài

Nh&iacute;ng chuy&iacute;n công du c&iacute;a Giáo hoàng Phaolô VI gây đ&iacute;c thi&ocirc;n c&iacute;m c&iacute;a nh&iacute;ng Kitô h&iacute;u l&ocirc;n nh&iacute;ng ng&iacute;i kh&ocirc;ng tin Chúa Giêxu. Năm 1965, ông đ&ocirc;n Hoa K&ocirc; và Đ&iacute; Đào

Nha, năm 1966 ông g&oplus;p Giáo ch&oplus;  
H&oplus;i giáo

Rouhani, g&oplus;i tr&oplus;lá c&oplus; đ&oplus;ã b&oplus;l&oplus;c  
l&oplus;ng Ki-tô giáo t&oplus;ch thu t&oplus;i  
tr&oplus;n Lepanto

(1571). Năm 1967, ông đ&oplus;n  
Istamboul

và g&oplus;p g&oplus; Th&oplus;ng ph&oplus;  
Athenagoras, năm 1968 ông đ&oplus;n  
châu M&oplus; La Tinh, năm sau ông đ&oplus;n  
Genève và Ouganda, năm 1970  
ông đi Đông Á.

Năm 1966, ông g&oplus;p T&oplus;ng giám  
m&oplus;c Cantorbery (Anh giáo). Ông

tham d&#225; Đ&#225;i H&#225;i Thánh Th&#225; Lin

Đ&#225;,

Colombia

, và

Ý

, và đ&#225;n thăm nh&#225;ng n&#225;i b&#225; thi&#243;n tai

(

Pakistan

), cũng nh&#225; nh&#225;ng n&#225;i sùng kính

M&#225; Maria

(Fatima và Ephêsô). Ông cũng tìm ki&#250;m s&#225; hi&#250;p nh&#225;t v&#225; i v&#225; giám m&#225;c l&#250;nh đ&#225;o

Anh Giáo

, Michael Ramsey.

**G&#225;p g&#225; Chính th&#225;ng gi&#243;o**

C&gt;t đ&gt;t v&gt;i truy&gt;n th&gt;ng ng&gt;i t&gt;i ch&gt;c&gt;a ngôi v&gt; Giáo Hoâng, ông đ&gt;a kh&gt;i đ&gt;u m&gt;t lo&gt;t các cu&gt;c công du qua Thánh đ&gt;a Giêrusalem (4 đ&gt;n 6-1) năm 1964. Trong chuy&gt;n công du này, ông đ&gt;a g&gt;p g&gt; các th&gt;ng ph&gt;c&gt;a Chính Th&gt;ng Giáo Đ&gt;ng Ph&gt;ng.

Sau khi vi&gt;ng đ&gt;n th&gt; m&gt;c thánh v&gt;, t&gt;i tòa kh&gt;m s&gt; Tòa thánh trong khu v&gt;c Jordania, ông ti&gt;p giám m&gt;c Benedict, giáo ch&gt;

chính th&uacute;ng t&uacute;i Jesusalem, ông nói: “Chúng ta hãy quyên đi quá kh&uacute; và h&uacute;ng v&uacute; nh&uacute;ng g&iacute; tr&uacute; c m&uacute;t chúng ta”.

Ngày hôm sau, ông đã có cuộc gặp gỡ l&uacute;ch s&uacute; v&uacute;i th&uacute;ng ph&uacute; Athenagoras thành Constantinopolis. Th&uacute;ng ph&uacute; Athenagoras choàng vào c&uacute; giáo hoàng d&uacute; u hi&uacute; u hôn hòa bình. Athenagoras đã trao cho Phao l&uacute; VI m&uacute;t &uacute;nh t&uacute;ng th&uacute; hi&uacute;n hai thánh

## tông đ&uacute; Phêrô

và Anrê. Đây là l&uacute;n đ&uacute; u tiên k&uacute; t&uacute; cu&uacute;c đ&uacute;i ly giáo năm 1054, giáo hoàng c&uacute;a giáo h&uacute;i công giáo g&uacute;p g&uacute; Th&uacute;ng Ph&uacute; c&uacute;a thành Constantinopolis.

Chính ngày b&uacute; m&uacute;c công đ&uacute;ng Vatican II, Paulus VI và giáo ch&uacute; Athenagoras c&uacute;a Constantinopolis đã cũng m&uacute;t lúc xóa b&uacute; án “v&uacute; tuy&uacute;t thông l&uacute;n nhau”, nguyên nhân c&uacute;a v&uacute; ly khai năm 1054.

Ngày 25 tháng 7 năm 1967, Ông có cuộc du hành sang Istanbul và viếng thăm đặc thính phái giáo chánh Athenagoras của Constantinopolis. Tại đây, ông nói: “Đến năm nay, chúng tôi không mồi i chín tháng kể từ vịnh chung tá cao của cả hai vị tông đền Phê-rô và Phao-lô, chúng tôi lần đầu nhau đã trao đổi cái “hôn hòa bình” của tình bác ái huynh đệ. Những điểm làm chúng tôi còn phân cách không ngăn cản chúng tôi nhận thức sâu sắc nhất. Đức bác ái phái giúp chúng tôi nhận biết cùng một

tiếng nói trên tخت cõi các đĩnh m dõ  
đõng”.

Tháng 11, năm 1967, tháng phong Athenagoras đã có chuyến viếng thăm Roma. Trong hội nghị có hai đã cùng nói lên điều cõi muôn đõi nhau cùng phõc võ công lý và hõp nhõt đõi ái các tín hữu cõi a mình, đã nhắc lõi lõi cõi a Chúa :"Khi con đõn bàn thõ dâng lõi võt ..." (Mt 5,23t), hai võ cùng tuyên bõ nhõ sau :

"a. Hồi tuc về nhóng lài xúc phám, nhóng lài trách có thiunhn tung và nhóng hành vi đáng lên án cóa có hai phía, trong và sau nhóng bín có đáng buñn đó.

b. Hoi tuc và xin xóa đi trong ký có nhóng bín về tuyết thông làn nhau. Nó vền đang là trí ngói chính cho vềc xích lài gòn nhau trong đâc ái, chứ gì chúng đâc quên đi. c. Hoi tuc về nhóng đíu đáng buñn tríc đó và nhóng bín có sau này, chứ u tác đâng bíi nhíu nguyên có, nhót là vì thiu híu bít và coi thíu ngóng làn nhau đã đâa đân vềc cót đât múi

# hỗp thông c&aacute;a Giáo h&iacute;i."

## Ôn Đ&#225;

Tháng 12 năm 1964, Phaolô VI du hành Bombay, Ôn Đ&#225; nhân d&#250;p Đ&#225;i h&iacute;i thánh th&#227; l&#227;n th&#227; 38, ngày 2.12 mà m&#250;c đích chính là vi&#250;ng thăm ng&#249; i nghèo, kêu g&#250;i hòa bình th&#227; gi&#250;i và đ&#250;i tho&#250;i v&#250;i các tôn giáo khác.

L&#227; giáng sinh, ông đ&#234;c m&#237;t s&lt;br&gt;đi&#237;p g&#237;i th&#227; gi&#237;i v&#237;i đ&#237; tài:  
“Tình huynh đ&#227;, n&#237;n t&#237;ng c&#237;a  
xã h&#237;i m&#237;i”.

## T&#227;i Liên Hi&#237;p Qu&#237;c

Ngày 4-10-1965, t&#237;i di&#237;n đ&#237;àn  
Liên Hi&#237;p Qu&#237;c & New-York,  
Phaolô VI kêu g&#237;i "không bao  
gi&#237; đ&#237; x&#237;y ra chi&#237;n tranh  
n&#237;a", đ&#237;c m&#237;i ng&#237;i h&#237;ng  
&ng. Ông kh&#237;ng đ&#237;n nh : "là

chuyên gia v&uacute; nhân lo&uacute;i,  
chúng tôi tôn trọng con  
ng&uacute; i".

Qua các chuyến du hành, ông  
không ngừng lên tiếng bênh  
v&uacute;c cho nhân quyền. Ông ban  
"Công lý và Hòa bình" đ&uacute;c  
thi&u t&uacute;p năm 1967 có văn  
phòng tại nhiều quốc gia.  
Ông là kitô hữu đ&uacute;c kêu g&uacute;i  
hồn dinh và ho&uacute;t đ&uacute;ng trong

mỗi lãnh vực của đ&#250i s&uacuteng  
qua việc d&#250n thân xã hội và  
chính trị của họ. Nhiều phong  
trào Công giáo tín hành  
mong muốn có một chính l&#226;a  
v&#242; chính trị rõ r&#250;t. Tuy nhiên  
ch&#242; tr&#242;ng đa dạng v&#242; d&#250;n  
thân gây nên một số căng  
th&#242;ng do d&#250; biệt giữa các Kitô  
h&#242;u.

## T&#242;i Colombia

Tháng 8-1968, Phaolô VI  
đến Colombia (Bogota và  
Medellin) nhân dịp hội nghị  
Giám mục Châu Mỹ Latinh  
(CELAM). Ông công bố :

*"Hòa bình có tên gọi là phát  
triển". Cũng trong hội nghị  
Medellin, các Giám mục  
Nam Mỹ Châu đã chia  
đóng hòn vách phía ngõ i*

nghèo trong l&ocirc;c đ&acirc;a, kêu g&ocirc;i m&ocirc;t cu&ocirc;c gi&ocirc;i phóng toàn d&ocirc;n (nh&ocirc; Maisen c&ocirc; u dân kh&ocirc;i nô l&ocirc; Ai c&ocirc;p), chỉn đ&acirc;u cho Công lý, cho sự phát triển chân th&ocirc;c đ&acirc; m&ocirc;i ng&ocirc; i có điều kiện sống h&ocirc;p v&ocirc;i nhân phẩm h&ocirc;n... Đây là b&ocirc;c kh&ocirc;i đ&acirc;u c&ocirc;a th&ocirc;n h&ocirc;c gi&ocirc;i phóng.

Ngày nay, v&uacute;n đ&uacute; quan y&uacute;u mà m&uacute;i ng&uacute;i ph&uacute;i ý th&uacute;c là v&uacute;n đ&uacute; xã hội có t&uacute;m v&ocacute; toàn c&uacute;u (...). Đã x&uacute;y ra nhi&u tình tr&uacute;ng b&uacute;t công th&uacute;u đ&uacute;n tr&uacute;i cao. Khi có nhi&u dân t&uacute;c, b&uacute;t t&uacute; c&uacute; đo&uacute;t nh&uacute;ng th&uacute; c&uacute;n thi&uacute;t, ph&uacute;i s&uacute;ng trong s&uacute; l&uacute; thu&uacute;c đ&uacute;n đ&uacute; ngăn c&uacute;n h&uacute; có b&uacute;t k&uacute;sáng ki&uacute;n và trách nhi&uacute;m nào (...) H&uacute;b&uacute;t cám d&uacute; dùng b&uacute;o đ&uacute;ng đ&uacute;y lùi nh&uacute;ng

bởi tuc công nhu thu, nhum co  
võ phum giá con ngu i (...).

So phát trinn không thu gion  
luc vào vic gia tăng kinh  
tu đun thuun. Đu là phát  
trinn chân thuc, nó phui toàn  
din, nghĩa là thăng hoa  
toàn din con ngu i và mui  
ngu i (...). Vun đu là xây  
dung mut thu gioi, trong đó

mỗi người, không phân biệt  
chỗ ngã cõi, tôn giáo, quốc  
tộc, có thể sống một cuộc  
đời hoàn toàn xứng đáng là  
con người, đặc biệt giải thoát  
khỏi mọi thao túng đón taylor  
phía con người hay tay thiên  
nhiên chưa được điều khiển  
cách đây đây (...). Nếu phát  
triển là tên gọi mới của hòa  
bình, còn có ai không ao  
ước hoát đồng hồn xác mình  
cho phát triển chăng? (Đức

PhaoLô VI ng&uacute; l&uacute;i v&uacute;i ng&uacute; i  
Colombia ngày 23 tháng 8  
năm 1968).

## Th&uacute;y s&imac;

Ngày 13.4.1969, giáo  
hoàng Paulus VI t&uacute;n phong  
33 tân h&uacute;ng y. Cũng năm  
này ông có chuy&uacute;n vi&uacute;ng  
thăm đ&uacute;n Geneve (Th&uacute;y  
s&imac;), đây là chuy&uacute;n vi&uacute;ng

thăm đ&u tiên c&aacute;a m&ot v&gt;  
Giáo hoàng đ&u n Geneve  
k&gt; t&gt; khi n&gt;i này tr&gt; thành  
trung tâm giáo h&gt;i Tin  
Lành (th&gt; k&gt; XIX). Sau đó  
là chuy&gt;n vi&gt;ng thăm  
Ouganda (Phi châu). Trong  
chuy&gt;n thăm này ông đã  
đ&u n d&gt;i đ&u i h&gt;i h&gt;i đ&u ng  
giám m&gt;c Phi châu và g&gt;p  
g&gt; nhi&gt;u nguyên th&gt; qu&gt;c  
gia.

# Philippin

Ngày 15.9.1970, ông tuyên bùa giỗ i tán lục lông cành binh Tòa thánh, chừ còn giỗ lục i 56 lính canh Thủy Sĩ và mìn lục lông dân số mìn thành lấp, có nhim vùn cành sát túi Tòa thánh.

Trong năm này, ông cũng có các chuyến thăm mỗ c vỗ đỗ n nhiều quốc gia trên thế giới đặc biệt là các nước việt ng thăm các quốc gia Á châu và châu Ðông.

Tại phi trường Manila (Philippin) ông bắt

# h&aacute;sĩ ng&uacute;i Bolivia tên là Benja m&iacute;n Mendoza y Amor Flores

m&uacute;sát, nh&uacute;ng Mendoza  
đã b&uacute;t t&uacutei tr&uacute;n. Sau đó  
ông đ&uacute;c di&uacute;n v&anacuten tr&uacute;c  
H&uacute;i đ&uacute;ng giám m&uacute;c Á  
châu, và ch&uacute;t&uacute;a phiên  
h&uacute;p H&uacute;i đ&uacute;ng giám m&uacute;c  
châu Đ&uacute;i d&uacute;ng.

# Các văn bản chính

Ngày 30.4.1965, Giáo hoàng Paulus VI công bố thông điệp Mense Maico, kêu gọi giáo dân chung tay đón cùng Đức trinh nữ Maria, Nữ vương Hòa Bình, tha thiết xin Mùa ban hòa

# bình th&uacute; gi&uacute;i.

Ngày 3.9, Ông ban b&uacute;  
thông đi&uacute;p Mysterium  
Fidei (M&uacute;u nhi&uacute;m đ&uacute;c  
tin) v&uacute; giáo lý và s&uacute;  
ph&uacute;ng t&uacute; Thánh Th&uacute;. Vì  
s&uacute; nhìn th&uacute;y thánh l&uacute;  
riêng b&uacute; gi&uacute;m giá tr&uacute;,

tín đồ u vỗ sỗ biỗn đỗ i  
bỗn thỗ bỗ giỗm nhỗ và  
sỗ phỗng tỗ Thánh Thỗ  
ngoài thánh lỗ bỗ đánh  
giá thỗp, nên Giáo  
Hoàng nhỗn mỗnh đỗn  
tỗm quan trỗng cỗa  
mỗu nhiỗm Thánh Thỗ,  
và, đỗi diỗn vỗi các lý  
thuyỗt vỗ sỗ chuyỗn đỗi  
mỗc đích và vỗ sỗ

chuy&n đ&i ý ngh&a, ông  
nh&c l&i giáo lý truy&n  
th&ng.

## V&n đ& ân xá

Trong thông đi&p th&  
t& năm 1966, ông thúc  
gi&c m&i ng&i Công  
Giáo l&n chu&i m&n

khôi cù u nguyễn cho  
hòa bình. Thông qua  
tổ sá c Summi Dei  
Beneficio, ngày  
3.5.1966 ông đã kéo  
dài năm toàn xá 1966  
đến lịc Đắc Mỗ Vô  
Nhiệm Nguyễn Tú i.  
Ngày 19.2, ông tiếp  
kiến tinh sĩ Rouhani,  
đến nhát giáo chánh Hồi

giáo, ngày 23.3 ti&nh sī Michael Ramsey, t&nh giám m&nh c Canterbury, gi&a ch&nh Anh giáo.

Ngày 1.1.1967, Giáo Hoàng Phaolô VI ban hành Tông hi&nh Indulgenciarum

**Doctrina: Tông hi&u n**  
**c&uacute;a x t  i b n t n ng**  
**trình v  gi o l y c c ân**  
**x a v  c c qui ph m  p**  
**d ng th c ti n c c ân**  
**x a. B n v n đ nh**  
**ngh a ân x a nh  “s **  
**tha th  tr c m t**  
**Thi n Ch a, h nh ph t**  
**t m do c c t i l i m t**  
**s  l i ph m d a đ c**

xóa, s&uacute tha th&uacute mà  
ng&uacute;i tín h&uacute u th&uacute t tình  
có thi&u n ý nh&uacute;n đ&uacute;c  
vài điều ki&uacute;n đã đ&uacute;c  
nh&uacute;n đ&uacute;nh, nh&uacute; hành  
đ&uacute;ng c&uacute;a Giáo h&uacute;i, v&uacute;i  
t&uacute; cách là ng&uacute;i phân  
phát &uacute;n c&uacute;u chu&uacute;c,  
dùng quy&uacute;n c&uacute;a mình  
mà phân ph&uacute;i và áp  
d&uacute;ng kho tàng nh&uacute;ng

sẽ đón bùa tín lời cáa  
Đức Kitô và cáa các  
thánh”.

Vì nhóng số lòng dỗng  
cáa quá khó và nhóng  
rõi ro mê tín dỗ đoan  
hiện tính, Giáo Hoàng  
đã thiết lập một bin

pháp m&#250;i đ&#250;i v&#250;i ti&#250; u  
xá, còn liên quan đ&#250;n  
các hành vi và thái đ&#250;  
c&#242;a h&#250;i nhân h&#250;n n&#250;a.  
Ông thu h&#250;p các &#242;n  
đ&#250;i xá m&#250;t cách thích  
đáng, ban nh&#250; u tính  
đ&#250;n gi&#250;n và ph&#250;m  
cách h&#250;n cho các ân  
xá k&#250;t li&#250;n v&#250;i nh&#250; ng  
s&#242; v&#250;t ho&#250;c các n&#250;i

ch&uacute;n.

# Thông đi&uacute;p Polorum Progressio

Polorum Progressio  
Ngày 26.3.1967, Ông  
ban b&uacute; Thông đi&uacute;p  
Polorum Progressio

v&#224; s&uacute phát tri&#225;n kinh  
t&uacute và văn hóa c&uacute a các  
dân t&uacute c. Thông đi&#225;p  
nêu n&uacute;i b&uacute;t ý t&uacute ỏng  
“v&#224; n đ&uacute; x&tilde;a h&uacute;i hôm  
nay mang tính toàn  
c&uacute;u” và “s&uacute; phát tri&#225;n  
là tên g&uacute;i m&uacute;i c&uacute;a hòa  
bình”.

Trong đó Giáo Hoàng kêu gọi các Kitô hữu và tất cả mọi người “người thiền chí” hãy cùng nhau nỗ lực cho hòa bình, cho sự phát triển toàn bộ của con người và cho sự thiết lập một uy quyền hữu hiệu trên toàn thế

gi&#700;. Trong đó, ông  
c&uacute;ng xác đ&#225;nh v&uacute;n đ&#225;  
x&atilde; h&uacute;i ph&uacute;i là v&uacute;n đ&#225;  
chung c&uacute;a th&uacute; gi&#700;;  
vi&uacute;c phát triển cho  
đ&uacute;ng ph&uacute;i có tính  
t&uacute;ân di&uacute;n t&uacute; kinh t&uacute;,  
v&uacute;n hóa đ&#225;n đ&#225;i s&uacute;ng  
thiêng liêng; c&uacute;n có  
nh&uacute;ng T&uacute; ch&uacute;c qu&uacute;c

t&uacute đ&uacute b&uacute o v&uacute các n&uacutei c  
y&uacute u và nghèo ch&uacute ng  
l&uacutei s&uacute c&uacute nh tranh b&uacute t  
chính. Thông đi&uacute p  
đ&uacutec khai tri&uacuten k&uacute h&uacuten  
t&uacutei các h&uacutei đ&uacuteng Giám  
m&uacutec mi&uacuten và Thủ &uacuten  
H&uacutei Đ&uacuteng 1971.

**Đ&uacutec thân linh m&uacutec**

Ngày 18.6 qua tính  
số c Sacrum  
Diaconatus  
Ordinem, ông tái lập  
chỗ c phó tính vĩnh  
viễn, trong đó có thị  
nhân nhhng người đã  
lập gia đình.

Ngày 24 tháng 6  
năm 1967, Ông ti&p  
t&uacute c ban b&uacute Thông  
đi&p Sacerdotalis  
Coelibatus v&uacute s&uacute đ&uacute c  
thân linh m&uacute c. T&uacute  
li&p u này ki&p m l&uacute i k&uacute  
càng nh&uacute ng ý ki&p n  
bác b&uacute s&uacute đ&uacute c thân  
thánh và tái kh&uacute ng

đánh giá trung của nó  
được đón nhận rộng  
trên Kitô học, Giáo  
Hồi học và cảnh  
chung học. Ông  
đánh vỗ sâu được thân  
của linh mục trong  
đối sống của Giáo  
Hồi và trong töng  
quan với các giá trị

nhân loسى i và ch&#242; ra  
nh&#242;ng con đ&#242;ng mà  
s&#227; đ&#242;c thân này có  
th&#242; đ&#242;c s&#227;ng tr&#242;n  
v&#242;n.

**Thông đi&#242;p s&#227;  
s&#227;ng con ng&#242;i**

Tháng 7-1968,  
Phaolô VI ban b

Thông điệp  
Humanae Vitae "S  
Sóng Con người"  
trong đó bác bỏ m

i cách ng&aacute;a thai trái  
tự nhiên, không  
độc m

i tín h

hỗn hợp lòng nhân xá.  
Đồng thời ông cũng  
kêu gọi vỗ chào ng  
Công Giáo điều hòa  
sinh sản theo  
phương cách tự  
nhiên, tái xác nhận  
giáo huấn truyền  
thống của Giáo Hồi

Công Giáo. Văn  
kiến xuất hiện nh  
một văn kiện có  
thẩm quyền giáo  
hoàng, đi ng&#242;c v&#242;i  
tinh thần “công  
đ&#225;ng”. Th&#242;c ra, văn  
kiến đã đ&#225;c ch&#250;n  
b&#242;t năm 1965,

thời gian mà Phaolô VI đã định chung một số điều kiện của hiến chương Gaudium et spes (Tin mừng và Hy vọng). Ngoài ra giáo hoàng còn xác nhận giáo huấn của Casti

connubii c&aacute;a Pius XI  
c&ograve;ng b&ograve; ng&y 31  
tháng 12 năm 1930.

Trong Humanae  
Vitae, Paul VI nh&ocirc;c  
l&ograve;i r&ograve;ng gi&oacute; l&ograve;y c&aacute;a

giáo h&uacute; i công giáo  
xây d&uacute;ng trên dây  
h&uacute;i ph&uacute; i b&uacute;t kh&uacute;  
phân ly mà Thiên  
chúa đã mu&uacute;n và  
con ng&uacute; l&uacute;i không th&uacute;  
c&uacute;t đ&uacute;t theo ý ki&uacute;n  
c&uacute;a mình, gi&uacute;a hai ý  
nghĩa c&uacute;a hành vi

v&uacute; ch&uacute;ng: k&uacute;t h&uacute;p  
v&aacute; sinh đ&uacute;” (HV,  
12). T&uacute; giáo lý này  
xu&uacute;t phát nh&uacute;ng  
đi&uacute; u c&uacute;m sau đây:

“Tr&uacute;ng h&uacute;p v&uacute;i

*những điều mỉa bỉ nh  
này cùa quan niệm  
con người và Kitô  
giáo vĩnh hôn nhân, ta  
phiết tuyên bố một  
lần nữa rằng tuyệt  
đối phi lợi ích trung  
là phong trào hophil  
pháp cùa sứ điệu u*

*hòa sinh đ&uacute;, s&uacute; tr&uacute;c  
ti&uacute;p làm đ&uacute;t đ&oacute;n  
quá trình sinh s&uacute;n  
đã đ&uacute;c b&uacute;t đ&uacute;u, và  
nh&uacute;t là s&uacute; phá thai  
c&uacute; ý và đ&uacute;c gây ra  
m&uacute;t cách tr&uacute;c ti&uacute;p  
ngay c&uacute; vì nh&uacute;ng lý  
do đ&uacute;u tr&uacute;. C&uacute;ng*

*ph&uacute; i lo&uacute; i ra nh&uacute; v&uacute; y  
nh&uacute; Hu&uacute; n quy&uacute; n  
c&uacute;a gi&uacute;o h&uacute; i đ&atilde;a  
nh&uacute; u &uacute;n tuy&eacute;n b&uacute;,  
s&uacute; tri&uacute;t s&uacute;n tr&uacute;c ti&uacute;p,  
cho dù là v&inht vi&uacute;n  
ho&uacute;c t&uacute;m th&uacute;i n&uacute;i  
ng&uacute;i đ&atilde;an ông c&uacute;ng  
nh&uacute; ng&uacute;i đ&atilde;an bà.*

Cũng vì loài bò mèo i  
hành động hoắc  
trong điều kiện hành  
vi vui chung hoắc  
trong tiến trình của  
bộ tộc đặc ra nhau  
là mục đích hoắc  
phụng tinh làm cho  
việc sinh đẻ trai nên

*không th&uacute; đ&uacute; c”.*

Thông đi&uacute;p xu&uacute;t  
hi&uacute;n nh&uacute; m&uacute;t s&uacute; ph&uacute;  
nh&uacute;n s&uacute; ng&uacute;a thai.  
Ngay c&uacute; các ngh&uacute;  
ph&uacute; công đ&uacute;ng cũng

bỗn lung lay. Hồng y Alfrink tổng giám mục của Utrecht tuyên bố rằng “các thông điệp không bao giờ là bút khống”, nhà thần học Hans Kung vẫn phản minh đột lõi nguyên

lý cõa sõ bõt khõ  
ngõ. Tõi Pháp, tõp  
chí *Témoignage*  
chrétien cho in mõt  
bõc thõ ngõ có tõa  
đõ: “Nõu đõc Kytô  
thõ y đõi u đó” tách  
riêng giáo hoàng või  
giáo hõi – dân thiêng

chúa.

Năm 1969, ngoài  
một số văn kiện  
nhóm kiến tạo Hòa  
bình và canh tân  
giáo hội như các số

điểm: “Ngày th&uacute gi&#7903;i hòa bình”, “Truy&uacuten thông x&atilde;a h&uacutei v&uacutei gia đ&uacuten”, T&uacuteng hu&uacuten “kinh m&uacuten c&ocirc;i Hòa bình” và nh&uacutet l&uacutea vi&uacutec công b&uacute; sách l&uacute; Roma m&uacutei đ&uacutea đ&uacutec canh t&uacuten theo ch&uacute;

# thứ c&uacute;a công đ&uacute;ng Vatican II.

Năm 1971, Phaolô  
VI ban b&uacute; Thông  
đi&uacute;p "Phát triển các  
Dân T&uacute;c" đ&uacute; u tranh

cho quy&uacute;n l&uacute;i các  
n&uacute;c nghè&oacute;.

**Năm thánh 1975**

Năm thánh 1975  
đ&uacute;c m&uacute; ra d&uacute;i  
tri&uacute; u Phaolô VI.

Năm Thánh này  
mang ý nghĩa  
Canh tân và Hoà  
gi&#705;i, nh&#705; đ&#705;c  
trình bày trong  
Tông Hứa  
Gaudete in  
Domino ("Hãy Vui  
Mừng Trong

Chúa") c&#227;a ông.

Năm Thánh 1975  
là Năm Thánh cuối cùng trong lịch sử  
Giáo Hội mà một vua Giáo hoàng

khai m&uacute; b&uacute;ng cách  
đ&uacute;p búa vào t&uacute;ng  
che C&uacute;a Thánh  
Đ&uacute;n Phêrô.

Khi k&uacute;t thúc Năm  
Thánh 1975,

Phaolô VI đã  
không còn ti&#250;p t&uacute;c  
truy&#230;n th&uacute;ng xây  
t&uacute;ng g&#230;ch che  
ph&uacute; C&uacute;a Thánh  
n&uacute;a.

Qua đ&uacute;i

Mặc dù tình trang  
séc khẽ yếu  
kém đã giới hạn  
các sinh hoạt của  
ông vào cuối thời  
giáo hoàng,  
Phaolô VI đặc  
nhận đón nhận một

khuôn m t chính  
y u đã duy trì s   
quân bình gi a  
vi c th  hi n các  
thay đổi trong  
Giáo H i và v n  
gi  Gi o H i  
trung thành v i

truy& n th& ng c& a  
m&nh.

Vào ngày  
6.8.1978, Phaolô  
VI qua đ& i t& i

điền nghỉ mát  
mùa Hè Castel  
Gandolfo ở ngoại  
ô Rôma, hôm nay  
thứ 81 tuổi, sau  
khi ở ngôi vua giáo  
hoàng hơn 15  
năm. Ông đã tiếp

n&#237; s&#237; nghi&#237;p c&#237;a  
C&#237; Giáo Hoàng  
Gioan 23 v&#237;i  
Công đ&#230;ng  
Vatican II  
(1962-1965) đ&#230;  
ph&#237;c v&#237; h&#237;u hi&#237;u  
h&#237;n đoàn Dân

Chúa và th&uacute; gi&#710;i  
trong th&uacute; i đ&uacute; i m&uacute;i.

Tài li&u tham  
kh&uacute;o

- 265 Đ&uacute;c

Giáo Hoàng,

Thiên H&ograve;u  
Nguy&ograve;n Thành  
Th&ograve;ng, NXB  
V&agrave;n Hóa Thông  
tin, xu&ograve;t b&ograve;n  
tháng 5 năm  
2009.

- Các v&ograve; giáo

# hoàng c&aacute;a giáo h&ograve;i t&ograve;n c&uacute;u, h&ograve;i đ&ograve;ng giám m&ograve;c Vi&ograve;t Nam [1]

1

- Tóm l&ograve;c  
ti&ograve;u s&ograve;c các Đ&ograve;c  
Giáo Hoàng, Đà

N&uacute;ng 2003, Jos.  
TVT chuy&n ng&  
t&uacute; Ti&uacute;ng Anh.  
- L&uacute;ch s&uacute;  
đ&uacute;o Thiên Chúa,  
Jean – Baptiste  
Duroselle và  
Jean – Marie

Mayeur. Bì  
sách giới thiệ u  
những ki&nh th&c  
th&i đ&i: Que  
sain le? Tôi bi&t  
gì? Ng&#227;i d&#227;ch:  
Tr&#250;n Chí Đ&#250;o,  
Nhà xu&t b&#250;n

# Th&#225; gi&#7843;i th&#225;ng 4/2004.

- Cu&ccedil;c l&#230;  
h&#227;n h&#227; c tin,  
l&#230;ch s&uacute; Gi&#7843;o h&#227;i  
C&#243;ng gi&#7843;, Lm  
Phanxic&#769;c X. Đ&#225;o  
Trung Hi&#7843;u OP

Hi&u đính tháng  
9/2006, Đa Minh  
Vi&t Nam, T&nh  
dòng N&uacute; v&uacute;ng  
các thánh t&nh  
đ&uacute;o.

- L&uacute;ch s&uacute;

Giáo h&uacute;i Công

Giáo, Linh mục  
O.P Bùi Đức  
Sinh – giáo sĩ  
sĩ học, Tự p I và  
II, Nhà xuất bản  
Chân Lý, Giúy  
phép sđ: 2386  
BTT/PHNT Sài

Gòn ngày 28  
tháng 7 năm  
1972.