

Chúng ta không cõi sõa đõi cõi đõi u ác đã xõy ra. Nhõng chúng ta có thõ nghiên cõi u nó và có thõ hành đõng đõ ngõõi Mõ chúng ta lánh xa truyõn thõn thoõi sai lõc mà hiõu rõ thõm kõ ch lõn lao cõa sõ bõi tín.



Giáo sõ Robert F. Turner

(Lõi Viõt Báo. Cuõc Hõi Luõn Kõ Nõm 35 Năm Lõu Vong đã thõc hõn hôm Thõ Tõ 28-4-2010 tõi Westminster, Calif. Sau đây là bài thuyõt trình cõa Robert F. Turner đã đõi cõi dõi ch ra Viõt ngõ. Ông quan tâm võ VN tõ khi còn hõc bõi cõi nhân ã đaõ hõc Indiana University, nõi ông viõt luõn án dày 450 trang võ cuõc chõi n và đõi cõi đõi m danh dõ, và thõõng xuyênn tranh luõn või phe phõn chõi n khõp Hoa Kõ. Ông vào Bõ Binh năm 1968 và tình nguyõn sang VN. Tõ 1968 tõi 1975, ông thăm Đông Dõi ng 5 lõn, đõi thăm nhõu nõi ã Nam VN, Lào và Cam Bõt. Ông viõt nhõu sách võ VN.)

Xin kính chào quý võ. Tôi xin đõi cõi ngõi ca ban tõ chõc buõi hõi thõo quan trõng này và nhõng ngõõi đã bõi thõi giõi đõi n tham dõi mõt sinh hoõt tôi cho là rõt quan trõng đõi suy nghĩõm võ mõt phõn bi thõm mà cũng hõi trõng cõa lõch sõ Hoa Kõ.

Cách đây đúng 35 năm cũng vào ngày này, tôi rõi Viõt Nam lõn cuõi trong đõt di tõn sau cùng tõi Sàigon. Tôi khõi sõ hõc hõi võ Chiõn tranh Viõt Nam năm 1965 khi là sinh viên đõi hõc. Tôi là mõt sinh viên trong sõ tõõng đõi ít õi đã thõc tin rõng viõc bõo võ ngõõi dân Đông Dõi ng chõng Cõng sõn xâm lõõc là viõc đõng, và trong ba năm kõ tiõp, tôi tham gia hàng trăm cuõc "hõi thõo ngoài trõi" cõa các đõi hõc, hay đõi lý hoõc nhiõu chõõng trình tranh luõn.

Tác Giả: Robert F. Turner

Thứ Ba, 15 Tháng 2 Năm 2011 09:14

Tôi làn đón đầu Việt Nam trong một giai đoạn ngắn khi là phóng viên năm 1968, rõi trở lại đó hai lần khi là sĩ quan Bộ binh đặc biệt phái vào một bộ phận cõa toà Đài sỹ Hoa Kỳ tại Việt Nam, là Văn phòng Nghiên cứu và Báo chí Việt và Việt Cộng. Sau đây, tôi còn qua Việt Nam nhiều lần khi làm công việc an ninh quốc gia cho Ủy ban Quốc gia Giao Thông và Hoa Kỳ. Là một thành viên của "Việt Nam Hoover và Chiến tranh, Cách mạng và Hòa bình" thuộc Đài hè Stanford ở California, hơn 35 năm trước, tôi đã viết cuốn sách quan trọng đầu tiên bằng tiếng Mĩ với "Công sản Việt Nam". Trong hơn hai chục năm, tôi đã có nhiều khóa giảng dạy tại viện Đại học Virginia và Chiến tranh Việt Nam.

Vì thời gian có hạn, tôi phải nói ngắn, nhưng trước khi tiếp tục tôi chia sẻ bài thuyết trình, tôi xin có thêm một lời cảnh báo. Rõng đà số lòp luận ngày nay coi là số "sáng suốt phỏng đoán" về Chiến tranh Việt Nam thật ra là không đúng. Rõt đáng tiếc rằng điều này có nghĩa là đa số những gì được giảng dạy tiếp tục trung và đại học là sai lệch số.

Tôi chỉ xin đón cõi hai thí dụ:

1 - Ngày nay, chúng ta đều nghe rõ ràng cuộc chiến Việt Nam là "bất khẩn thô ng". Tôi xin đề cập tiêng bên cạnh những sự kiện thuở loài xung sún nhất ngày nay khi nêu lòp luận ngắn rõng chúng ta không chỉ hy vọng thắng mà thực tế đã thắng vào đầu thập niên 1970. (Và khi nói "chúng ta", tôi không nghĩ rõ ràng là quân lực Hoa Kỳ mà là nó lực chung của hai quân đội miền Nam Việt Nam và Hoa Kỳ, cùng với người dân miền Nam). Đáng buồn là điều áp lực của cái gọi là "phong trào hòa bình", Tháng Năm năm 1973, Quốc hội Hoa Kỳ đã biểu quyết một điều luật cấm Tông thống chỉ tìn bão với nhân dân cõa Cộng sản xâm lược tiếp Đông Dương. Làm như vậy, Quốc hội đã chuyển tông thống thành bão. Quốc hội cũng ngăn cản nó lực của Quân lực và người dân miền Nam khi cõi viễn trú tài chánh, xăng dầu, cõi phón và đòn đánh cõi thiết cho họ có thể chống đỡ quân xâm lược theo lý chiến tranh quy tắc đi sau các chiến xa chở tõi tõi Liên Xô. Khi Quốc hội phón bão lõi cam kết lõi ch số cõa Hoa Kỳ là bão với các nước không Cộng sản tiếp Đông Dương thì Liên bang Xô Viết và Trung Quốc gia tăng viện trợ cho Hà Nội.

2- Huyền thoại hai mà tôi muốn nói số qua là Chiến tranh Việt Nam là cõi chiến "phi lý" tiếp hành không lý do chính đáng. Nhiều người Mĩ thành thõt tin rõng chúng ta lâm chiến tiếp Đông Dương do hữu lõm võ đõng đõi Võnh Bõc Bõ vào đầu tháng Tám năm 1964. Thõt ra, nhõ tôi có trình bày trong luận án博士 giõi danh đõ năm 1966 và trong cuốn sách "Công sản Việt Nam" xuõt bõn năm 1975, đõng Lao đõng cõa Cộng sản Việt Nam đã quyết định tõi Tháng Năm năm 1959 là mõi ra đõng mòn Hồ Chí Minh và gửi vào Nam nhiều ngàn lính và vô số chiến cõi või mõi cõi đích lõt đõi chính phủ trong Nam. Sau khi chiến tranh kết thúc, Hà Nội đã nhiều lõn xác nhõn số thõi đó.

Nói cho đòn giòn thì Hoa Kỳ tham chiến đùa giúp người dân miền Nam tột vỡ vì cùng một lý do nhì vì cớ chúng ta tham chiến tột Cao Ly năm 1950: nhóm bão vây tột do cớ a con người và thắc thi vì cớ chúng xâm lược đã đùa ghi trong Hiến chương Liên hiệp quốc. Chuyện này cũng hoàn toàn phù hợp với những lý do khiến chúng ta chiến đấu trong hai cuộc Thất chiến. Tôi không có thời gian khai triển luận điểm pháp lý này nhưng cho rằng việc ngăn chặn công sản tột Đông Dương cũng quan trọng như việc ngăn chặn xâm lược trong các cuộc chiến khác, và nếu chúng ta không thời điểm cờ vào năm 1964 thì Hoa Kỳ đã thua cuộc Chiến Tranh Lạnh.

HƯU QUYỀN CỦA VIỆT HÓA KỶ BỐ I ĐÔNG DƯƠNG

Bây giờ, xin trân trọng đây tài tôi đặc biệt giao phó: là hữu quyền của việc Hoa Kỳ bỗng rỗi Đông Dương cho quân Cộng sản.

Tôi làm việc trong chính phủ vào tháng năm cuối chiến tranh Việt Nam tột hồn hồn thập niên 80. Tôi phục vụ trong Thống đốc viễn, Ngũ giác đài, bộ Ngoại giao và tòa Bách Cung. Sau đó trong nhiều năm tôi giữ ngô dãy vây "Chánh sách Ngoại giao Hoa Kỳ" tột Phân khoa Chính quyền và Ngoại giao của viễn Đài hòn Virginia. Tôi có thể nói trong nhiều tiếng đằng hòn nón và hòn quay đòn chí chiến lược của việc Hoa Kỳ xoá bỏ lòn cam kết bão vây miền Nam và các lân bang của Việt Nam. Liên bang Xô viết đã thấy ra là Hoa Kỳ có những mâu thuẫn tột hồn trong nội bộ và một ý chí bão vây các đòn minh. Vì vậy, Liên Xô đã hành động:

1 - Họ bỗng đòn bão cớ "chí nguyễn quân" tột Cuba tột qua Angola đùa giúp phe cộng sản tột đây có thắc cớ chính quyền trù cớ các kinh hòn bão cớ cờ a xanh Angola. Vây Nghị sĩ Cộng đồng bang cờ a tôi đã tích cớc ngăn cản các đòn viễn không bão quyết mệt tu chính án cờ tát hồn ngân khoan cho mìn hoan đòn cờ a cờ quan CIA có mìn tiêu yểm trù các phe không cờ ng cộng sản tột Angola. Nhưng ngay i chòng lòn i quan đòn i y - hòn hồn là trong đòn đa số đã vây a trao Nam Việt Nam, Lào và Căm Bít cho Sông sòn - thì tròn an đòn viễn cờ a hòn ròn, nòn nhìn có ngay i Cuba tột Angola, thì sau khi ta rút quân, nhân dân Phi Châu sòn mau chóng quăng hòn ra ngoài. Trong thập niên sau đó, số cán bão Cuba tột Phi châu da đen đã tăng tột khoan bòn năm chục ngàn. Và nòn nhân bão tòn vong đòn cờ c lòn là không đòn i trăm ngàn ngay i.

2 - Tin ròn Hoa Kỳ số chòng làm gì hồn, năm 1979, Liên Xô xâm chiến m Afghanistan khiến cờ triều người chốt và gây ra lòn lòn Taliban tòn đây.

3- Vào năm đầu tiên trong sáu chục năm, Moscow bỗng vội tay sai cảng hàng không châu Âu tinh ròng tiến hành "đầu tranh vũ trang" để cung cấp chính quyền thì cũng đồng thời, từ đây mãi xẩy ra những chiến tranh ở El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Costa Rica và các nước khác trong vùng. Vô số người lính thiết mệt mỏi vì chuyen đó.

Nhưng hôm nay tôi không muốn tiếp tục viết các vấn đề dù rất quan trọng là điều đã chiến thắng. Tôi muốn nói về hồn quê của chính cảng Hoa Kỳ đã i với con người.

"Phong trào hòa bình" - cảng phe phản chiến - trên an chúng ta ròng Hoa Kỳ chỉ còn rút quân và chiếm đất chiến tranh thì mình sẽ phát huy "nhân quyền" và "ngăn chặn tàn sát". Tôi rất nghe nói về những gì xảy ra tại Việt Nam sau khi Hoa Kỳ triệt thoái, vì trong họi trường này và tại khu "Little Saigon" có nhiều người đã trốn đi tỵ nạn mùi và biết rõ họ là những gì mà mọi người "hỗn giỗ" Mỹ có thể muốn biết. Nhưng có một số sự thật thì đã rõ ràng.

Hãy trích tiên nói về nhân quyền. Tháng Tám năm 1975, khi số chiến thắng của Cộng sản đã thành hiện thực cho mọi người, Đội nhân lực Bí thư đống Lao Động là Lê Duẩn đã tuyên bố rằng, sau khi "giỗi phóng" Miền Nam, "chúng ta sẽ biến nhà tù thành trường học." Tại Tháng 10 năm 1978, nhật báo Times đã uy tín tại Luân Đôn đã báo cáo số thật: Cộng sản Việt Nam đã biến nhà trường và cô nhi viện thành nhà tù vì họ có quá nhiều tù nhân.

Điều 11 cảng Hielp đính Paris ký kết năm 1973 cấm "mỗi hành vi trái thù hay kinh thà các cá nhân hay tổ chức đã hỗ trợ tác động đến phe bên này hay bên kia," và còn rõ ràng bỗng đâm quyền tự do báo chí, tôn giáo, tự do sinh hoạt chính trị và một loạt những quyền thiêng liêng khác. Vậy mà Tháng Năm năm 1977, tại Quân đội Nhân dân công khai thông báo: "trái tự do cấm mỗi hành vi chống lích đế và tội cản hặt mỗi quyền tự do cảng nhân không tin vào xã hội chính nghĩa." Bài báo tuyên bố: "Với bốn phong cách mang... nhân dân ta dưới khoát xoá bỏ quyền tự do ngôn luận và trừng phạt đích đáng."

Sau đó, một dân biểu duy nhất cảng Quốc hội Việt Nam Cộng Hòa đã đặc phép tham gia cái gọi là Quốc hội Thống nhất đã tuyên bố: "Chỉ đùa mỗi cai trị bỗng bỗng lắc và khống bỗng... Không có tự do di chuyển hay lấp hở; không có tự do báo chí, hay tự do tôn giáo, hay... cảng quyền tự do có ý kiến riêng... Số số hãi tràn ngập khống nỗi."

QUYẾN TẬP DO BÁO CHÍ

Tháng Chín năm 1970, Trung phòng Sàigon cùa tờ Christian Science Monitor là Daniel Sutherland - ông bén cùa tôi vào thời điểm - có viết một bài dài về "quyển tập do báo chí" trong Nam. Ông viết: "Đây là một báo chí mồi, Miền Nam bây giờ có một nền báo chí thuần loài riêng Đông Nam Á..." Tôi tin chắc rằng mình không là người duy nhất trong họi trường này có thời xác nhận điều này. Riêng Sài Gòn thì đã có hơn ba chục tờ báo, và nhiều tờ trong số đó không viết chính xác.

Đĩ nhiên là đây thu thập dữ kiện về quyển tập do ấy, tôi thấy cũng có mảng lang thang trong Sài Gòn vào những chiều Chợ Nhỏ đầu tháng năm. Tôi thấy bày bán công khai những quyển sách như "Chiến tranh Nhân dân và Quân đội Nhân dân" của Tướng Võ Nguyên Giáp là cuốn chung vui nỗi đau của Việt Cộng, vài cuốn cùa lãnh tụ cộng sản Cuba là Che Guevara, và cả các cuốn sách vui hay cùa Mao Trạch Đông.

Sau ngày giao là "giới phỏng", người Cộng sản chỉ định đóng đã "tóm thóp" đình chỉ xuất bản mọi tờ báo hay tiếp chí đặc lòp. Chưa đầy một tháng sau, mọi tiệm sách báo đều bị đóng cửa và việc mua bán hay tàng trữ các văn hóa phẩm xuất hiện "độc chi đột cũ" đều bị cấm.

TÙ CHÍNH TRỊ

Một trong các vấn đề nặng nề nhất là những người chống Việt Nam thường nêu ra, là cái gọi là "chết đói phát xít" tại miền Nam đã giam giữ hơn 200 ngàn "tù chính trị". Khi trả lời Đông Dương vào Tháng Năm 1974 - cũng là dịp thăm viếng Campuchia và Lào, tôi chú trọng đến việc điều tra những lời cáo giác trên.

Tôi ghé thăm Linh mục Chân Tín, người danh lãnh thổ cùa "lòc lòc ng thò ba" nhưng có lẽ là một cán bộ cùa Hà Nội. Tôi hỏi ông ta là tìm đâu ra con số "202 ngàn tù nhân chính trị?" Ông ta bảo rằng mình đã hỏi các tù nhân cũ và gia đình thân nhân cùa họ là họ nghĩ xem có bao nhiêu tù nhân. (Tôi nghĩ là họ đã cung cấp thông số cùa các câu trả lời). Số thật thì thấp đó chỉ có khoảng 35 ngàn tù nhân trong tất cả các nhà tù cùa Miền Nam.

Tác Giả: Robert F. Turner

Thứ Ba, 15 Tháng 2 Năm 2011 09:14

Tôi cũng gập mệt lanh tay khác cùa "lực lượng thù ba" là bà Ngô Bá Thành, người nói với tôi rằng định nghĩa cùa bà về "tù nhân chính trị" có thể gầm cùa người nhì Sirhan Sirhan, là tay cán bộ người Palestine đã ám sát Nghị sĩ Robert Kennedy vào tháng Sáu năm 1968. Một đích cùa hắn, bà Ngô Bá Thành ghi i thích, là "chính trị" khi hắn ám sát một trong cùa viên Tổng thống rất i tiếng cùa Hoa Kì.

Rồi còn vù "chuồng cùp" đày tại tiềng tay Côn Sơn, đập cùa hòn mô tay sau:

- "... xà lim chôn dưới đất, với các đóng sập đóng trên tròn thay vì dưới đất. Mà tròn xây tháp đòn nồi tù nhân không thể đập ngập..."
- "... những hòn nồi đập cùa đào dưới đất và che bong chén song sập."
- "[Một hòn đó] quá hùng cho những người Việt Nam dù tháp bé cũng không thể ném duỗi thòng và tròn quá tháp nên tù nhân khó có thể đập thòng ngập..."

Thật ra, tôi có đòn đập Côn Sơn và thăm những "chuồng cùp" này. Tôi nghĩ rằng chúng ta cùng đồng ý là tôi cao hòn đà sập ngập Việt Nam. Vậy mà tôi chia thay với tôi i các chén song trên tròn - vòn cao tay ba tháp (khoảng 10 bù) kề tay mệt đập lên.

Ngay cùa lực sĩ Nghiêu Minh (Yao Ming) người Tứ - tay trung phong cùa đội bóng rổ Rocket's ở Houston bên Texas - cũng chèo cao tay bùy bù và sáu phân - hòn hai tháp hai - nên anh ta cũng chèo gập khó khăn gì đập duỗi dài trong căn xà lim mệt bù tháp cùa ròi mệt bù ba tháp cùa cái gùi là "chuồng cùp".

Ít nhất, mệt sùa cán bộ chèo Việt Nam đã tay cáo giác chuyễn "chuồng cùp" biết là hòn nói láo. Trước khi qua Việt Nam năm 1974, tôi nói với mệt người trong sùa này rằng tôi dứt tính sùa tay nhà tù Côn Sơn đùa tay mình xem tay mệt, và anh ta có vù khó chịu - có lù biết rằng tôi sùa thay sùa tháp. Anh ta nói rằng vùn đùa tháp bây giờ chính là tay nhà tù Chí Hòa ở Sài Gòn.

Vì vúy, sau khi thăm C&on S&n, tôi xin phép vào xem nhà tù Chí Hoà và chúa đúy 48 tiùng sau đã đúc túi đó trong múy tiùng đúng hú. Đây kh&ouacute;ng là núi mà mình thúich sòng, nhúng cùng chúng tú hún đã sò các nhúa tù và bén trong tôi kh&ouacute;ng thúy dú u vút gíi cúa nhúng sò lòm dúng phú biùn. Tôi núo rièng vúi vài ngúoi Mú đã túng là trong núy và hú nói rúng dù cù nghe nhi&u lòi tú cáo nhúng tút cú đúu cho biùt là hú kh&ouacute;ng hú nghe thúy "tiùng gío thét trong đém vúng" ho`c đúc b&ao c&ao vú nún tra tún hay hénh hú tù nhún.

NGĂN CHÚN TÀN SÁT

Bi thúm nhút cúa nhúng ngúoi chúng Viùt Nam là lý luún cúa hú, rúng cùt viùn trú cho Miún Nam là Hoa Kú sò "ngén đúc nún tàn sòt". Hú sai lòm túi chúng núo.

Ông bún Giòo sò R.J. Rummel cúa tôi (mút ngúoi túng đúc tuyún lièn tiùp cho giùi Nobel Ho`a Bình) lòc lòng là túng sò ngúoi bú giùt sau khi miún Nam đúc "giùi ph&ouacute;ng" làn túi 643 ngún.

- Khoúng 100 ngún bú xú tú qua quút ngay sau khi C&on gí sòn núm quyún. Qua quút vúi cùng chúng cù mút hénh thúc túm bú vú "tún trénh húp ph&ouacute;p" hay mút to`a `án.

- Giòo sò Rummel cho là 400 ngún là "thuyún nhún" bú chút ngo`ai biùn cú khi muún tho`át khúi chú đúc tài vúi đãn áp đãn trúm làn quúe húng. Cao ùy Tún nún cúa Lièn hiùp quúc thúi cho là mút ph&ouacute;n ba nhúng ngúoi vúng tún búng thuyún đã chút ngo`ai biùn - mút sò là vúi túu quú đöng ngúoi bú chúm, ho`c chút vúi đ&ouacute;oi, vúi kh&at, nhi&u ngúoi tún nún sau thúi bú húi túc cùng bôc vúi cùng hiùp. Cao ùy cùng túng trénh rúng cùng khoúng 840 ngún ngúoi túi đúc Hong Kong hay cùng núc kh&ouacute;ng C&on gí sòn là Đông Nam Á. Núu áp dúng tú sò "chút mút ph&ouacute;n ba" cho con sò núy thúi ta do`án là cù mút triùu 300 ngún ngúoi vúng tún búng thuyún vúi khoúng 420 ngún ngúoi đã chút trún đúc tún tú do. Con sò kh&ouacute;ng xa vúi lòc lòng cúa Giòo sò Rummel.

- Giòo sò Lewia Sorley, tâc giù cu`n sòch cùng có giù trú cúa mút dúu mòc là "A Better War" - mút Cu`c Chiùn Kh&at Hún - mì túi ân cún giù i thiúu đún quúy vú, cho rúng cùng 250 ngún sò quan vúi binh lònh cúa miún Nam cùu đã chút trong cùng "Trúi Cúi Túo" do chú đúc C&on gí sòn lòp ra.

- Khoúng mút triùu rúng i ngúoi dân miún Nam bú đúy vúo cùng khu "Kinh Tún Mòi" đúc sòng trong

nhang điu kinh nghi t ngā và chng 48 ngん dã chot t i đy. Tôi biot rong r t đồng ng i trong cng đng này có th k l i nhng kinh nghi m th t v "Tr i C i T o" và khu "Kinh T M i" và khuy n các sinh viên đ đây nêu t m ra h , ghi nhn câu chuy n c a h đ làm chng li u cho lch s .

CĂM B T

Và cùn chuy n x Căm B t n a. Khi T ng th ng Nixon g i quân đ i Hoa K sang Cam B t vào năm 1970 d y m tr các d n v Vi t Nam C ng Hoà, khuôn vien các Đ i h c M b đóng v nhng cu c phn d i đ y b o dng chng l i v xâm l c "phi phap". Th t ra, v phap lý thi y nh Vi t Nam, Căm B t l "qu c gia thnh vien c a Ngh đ nh th " - Protocole States - dã d c cam k t b o v chng C ng s n xâm l ng trong khuon kh Hi p c SEATO năm 1954. M i n m sau, v v i t l d u phi u l 99,6%, khi Qu c h i Hoa K cho phép T ng th ng Johnson tham chi n t i Đng D ng, quy ch y hoan ton c th áp dng cho Căm B t nh cho Vi t Nam v Lao. Ngh quy t y c a Qu c h i ch c n d n chi u "Protocole States" c a Hi p c SEATO (South East Asia Treaty Organization) .

Tôi thm vi ng Căm B t nhi u l n trong năm 1974 v trong nhi u n m dã vi t v Khme Đ . Th i y, vi c h l nhng k s t m u c d tinh tàn s t khong t tng t tng n i v i dng bao Khme c a h th t ra chng c n l b m t. V v i d nhien, khi tôi tr l i Vi t Nam vao Thng T năm 1975, m t trong nhng m c tiu chnh c a tôi l d c g ng c u l y đam tr c nh i Căm B t. Tôi d n qu tr v c l nhng d a tr t i hy v ng c u d c ch c l d ch t.

Không h c m t cu c kh o s t d n s t i Căm B t v chng ai biot th c s c bao nhieu ng i d s ng t i n i y. Con s c c đoán v n n nhn c nhng d biot l n, v i m t s chuyên gia thi cho l c h n hai tri u. Tài li u kh o c u kh nh t m t i d c d c l c a Đ i h c Yale, n i m Ch ng trinh c a Yale v n n Di t chng Căm B t c tinh l Pol Pot v b n dao ph c a h n dã th m s t m t tri u b y tr m ng i - h n 20% d n s c n qu c.

M t bài bao v "các vùng th m s t" c a Căm B t trên t p chí National Geographic Today trong s thng Gieng năm 2004 cho chung ta nhng chi ti t nay: "Nhân vien h ng d n gi i thich r ng d n qu qu y d dng cho vi c t n s t. Riu, dao v g y tre thi d c dng h n. C n v tr em thi b n d t ch d n gi ng chung vao thn c y."

Ông Douglas Pike đã quá vãng, người mà tôi hoán đổi công việc nhiều lần trong Sở quan Hoa Kỳ, có viết nhau sau về hưu quay nhân sinh của việt Hoa Kỷ bìa đỏ sọc cam kết của mình là sẽ bùo vẹng cho người dân của các nước không công nhận Đông Dương: "Đù có một lòng dè dặt nhất, có nhiều thắc mắc dân Đông Dương bao bùo sát sau Chiến tranh Việt Nam hơn là lòng sốt nôn nhân trong thời chiến, ít ra là hơn hai triệu... Người khát đau lên tột mức chưa từng thấy, còn thêm hơn nữa những ngày chính chiến".

Thật bi đát vì tôi nghĩ rằng ông Pike có lý. Và tôi lại càng tin rằng công đồng tôi đây, đôi khi ngay trong thời trang, có những người có thể cung cấp những dữ kiện trước kia không chia sẻ nhau ta muốn tìm đến họ và ghi nhận lời chung của họ. Việc này thì chúng ai có tâm trí bình thường là thích làm, nhưng là điều mà những ai muốn truy lùng số thời tiết cùng vẫn có niềm vui thích hiền. Chúng ta phải kể lời chuyện này - một cách chính xác và cẩn trọng - để người khác sẽ biết rõ lâu sau, khi các nhân chứng cuối cùng không còn ở nhà. Chúng ta phải kể lại, nếu không chuyện đó sẽ lại tái diễn.

Nhưng ai thường vui nhộn chuyện đã xảy ra khi Cộng sản khống chế ngôi vị dân Miền Nam và của Cẩm Bút hay Lào thời ra không hiểu gì về lịch sử hiện đại. Nếu quý vị muốn biết rõ hơn về thời kinh, tôi xin đề nghị đọc sách do nhà Harvard University Press xuất bản có tên là "The Black Book of Communism" - "Cuốn Hồ Chí Minh và nghĩa Cộng sản". Do một nhóm trí thức Âu châu thuộc khuynh hướng trung lập biên soạn, cuốn sách kể luôn là trong thời kỳ 20, chỉ nghĩa Cộng sản quốc tế đã gây ra cái chết cho từ 80 đến 100 triệu sinh linh.

Nhưng ai muốn biết sâu xa hơn về Chiến tranh Việt Nam có thể còn biết lịch sử hiện nay không chịu khó tìm đọc các cuốn sách do chính nó diễn giải nội địa hoặc bằng tiếng của chúng tôi đã biên soạn.

Đây là một vinh dự cho tôi khi được thuyết trình trước một cuộc tranh luận hôm nay và trong cả hội đồng trường này. Vì những người già nay đã về sống bì phun của năm 35 năm về trước, xin cho tôi được nói rõ ràng sự kiện này cũng là sự kiện đã cưa Quyết định này. Tôi yêu quý Hoa Kỳ và tin rằng đây là một quyết định nhân ái trên đất của họ. Nhưng khi đa số của Quốc phun bùi nón nhân của Cộng sản xâm lược, họ cũng phun bùi 58 ngàn 200 lính Bồ binh, Hải quân và Thủ quân Lực lượng Hoa Kỳ đã dâng hiến m lòng sống trong sự hy sinh cao quý nhất cho chính nghĩa này. Họ cũng phun bùi sự hy sinh của hai triệu bảy trăm ngàn người Mỹ đã tăng phun về tại Việt Nam từ năm 1959 cho đến 1975.

Chúng ta không cần phải là một người ác đã xảy ra. Nhưng chúng ta có thể nghiên cứu nó và có thể

Tác Giả: Robert F. Turner

Thứ Ba, 15 Tháng 2 Năm 2011 09:14

hành đông đông ngô i Mô chúng ta lánh xa truyôn thôn thoôi sai lôc mà hiôu rõ thôm kôch lôn lao côa sô bôi tôn. Tôi thiôt tha kêu gôi giôi trô trong cô toô nôi đây là hôy tô nguyôn giành môt chôut cô gông đông hôc hôi trang sô này và chia sô vôi ngô i khôac. Quan trông nhôt, hôy chú ý đôn các côu chiôn binh và nhông ngô i sông sót trong công đông, hôy ghi lôi lôi kô côa hôi khi mình côn cô hôi. Nôu mình làm đông nhô vôy thì may ra nhông hy sinh lôn lao côa thôm kôch bi đôat nôy sô không bô uông phôi.

Xin côm tô quý vôy và côu cho Thông Đông sô phù hô chúng ta.