

“Trưởng kia chả có mốt con sâu làm rùa nai canh. Nay thì nhieu con sâu lòm! Nghe mà thay xem hù”! (Trưởng Tôn Sang)

Tâm sỏi gởi đến bạn Quốc hội và trung cự Trưởng Tôn Sang

Thưa ông Trưởng Tôn Sang, Đài báo Quốc hội và trung cự



Chả có danh sách nào ngõi đài báo Quốc hội mài, tôi cũng mặc nhiên xác quyết ông là “Đài báo Quốc hội và trung cự” mà không sai, vì tôi biết chắc chắn đây ngay từ trước khi bầu (Việt Nam mình có cái lối). Điều xác quyết này tuy đúng với tất cả các ông viên Bộ Chính trị của Đảng ta, song chỉ riêng ông, niềm tin ông sẽ trung cự có mốt nguyên nhân khác, và đây chính là điều khiêm tốn muộn viết bùc thư này.

Tất cả những người Việt Nam còn quan tâm đến tình hình nói riêng mình chắc không ai quên lời phát biểu của ông cách đây mấy hôm:

“Trưởng kia chả có mốt con sâu làm rùa nai canh. Nay thì nhieu con sâu lòm! Nghe mà thay xem hù”! Không nhầm đâu mãi nhầm vây mai kia, người “ta nói là cũng mốt bùy sâu, tất cả là sâu hột! Thật đâu “có đòn”! Một con sâu đã nguy hiểm rồi! Một bùy sâu là chốt cái đòn này...”

Một vần lãnh đao Đảng hiện nay mà dám nói một câu nhầm thầm nhầm đòn ngõi dân chúng tôi phai bùu, kêu cậy nhũng cậy tri đã quen nghĩ “Quốc hội là cậy Đảng” (còn nói “cậy dân” thì chả là nói xã giao), kêu cậy nhũng cậy tri đòn bùng sẽ “gãy ch tuột”.

Nếu chả công nhận trong Đảng có “mốt số” nhũng kêu thoái hóa biến chất, không làm theo lối cậy của Bác Hồ” thì dân nghe đã quen tai. Nhưng gãy hòn chung là “SÂU”, mà CỘ MỘT BỘ Y SÂU, thì rất khác tròn (mặc dù còn phải chờ xem rõ đây có vui chán mốt chất tên đòn chí Sâu” nào không).

Điều thứ hai khiêm dân chúng ngõi nhiên là câu “Nghe mà thay Xô U Hù”! Suốt mấy chục năm đòn đòn dồn dập “đi từ thòng lòi này đòn thòng lòi khác” dân chúng chả thèm nghe mốt lòi “xem hù” từ giãi lãnh đao.

Đi mãi trên đòn đòn thòng lòi mà sao hàng đoàn em gái nõi cậy Việt phai sang làm nô lòi tình đòn, mà nhầm nhầm là... Căm-pu-chia? Hàng đoàn em gái Việt khai a thân cho mày thòng “nhăng nhít” nõi cậy ngoài kiêm tra mang vây làm “vây thòng” cho cậy gia đình chúng họa cậy chán thì giãy quách... Mà đây không phải là nhũng phai nỗi sa đà gì vây tính đòn, hù con nhà lành, trong mốt

xã hội tột đốp hổ phổi đặc biệt hạnh phúc! Tuy ông chưa kể ra, nhưng mặt khi nghe i lanh đao đã dám nói lời xin lỗi, tôi còn nghĩ đón dân, đón những người đang đóng thuỷ nuôi mình, trong đó không thể bù qua những day đột nhả thò phổi không thể a ông?

Ông cha ta đã đỗ Ii cho giỗng nòi mệt “quay gen” rớt quý nên mài sinh đặc biệt những người tài nhả Nghê sĩ Piano Đặng Thái Sơn, nhả GS Toán học Ngô Bảo Châu, nhả Phó Thủ tướng Đặng nguyễn Viết Philipp Rösler... Tuy cờng khi “nhân vui” những vinh quang ấy vẫn cho mình, ta đã không hề băn khoăn tò hỏi i nêu những hốt giỗng ấy không đặc biệt ngoài vun xôi, cỏ l trong nóc thì Đặng Thái Sơn liệu có thoát khỏi cái lí lịch “xôi” của người cha Nhân văn Đặng Đình Hùng, Ngô Bảo Châu liệu có đặc biệt yên thân nhả Lê Bá Khánh Trình, vì ông Châu sớm muộn gì cũng bù quy là mệt kệ “người nhân, tiếp tay cho diễn biến hòa bình”? Khi tiếp nhận những thành tựu ấy, bên cạnh niềm vui, nhà nước phổi biết giờt mình mà xem i chính sách của mình đỗ i vui nhảng “nguyên khí quayc gia”, có vàng trong nhà mà không biết dùng, ngay i Việt thông minh tài giây i thò mà sao nôn giáo đặc bậy giờ cát nhả tống, chung có tác phẩm văn học hay đỗ i nh nào xứng tầm thò i đỗ i?

Trước khi du nhập trào lưu Công sản, dùu còn ném trong quay đao Thủc dân và Phong kiến, cha ông ta vẫn đỗ i đặc cho đột nóc mệt “thở hổ vàng”. Những Cách mảng đã tòn đòng và bùi đốp thò nào mà giờt hái đặc mệt thở hổ “mệt gác hoàn toàn, vong bùn tuyết đỗ i”? Nêu chua thiêy rõ điuu đáng xôi hổ ấy thì ít nhót cũng phổi i đòng ngay sô bùt bùt, xô tò vui nhảng tiêng nói phòn bién trong lĩnh vúc bùo vù đột nóc, chung nỗi xâm tham nhũng, sôa đỗi cách cai trị đang mệt lòng dân... Chua nói đòn chuyen phân đnh ai đúng ai sai, ít nhót cũng phổi i nhảra cùn “đá a chén xâ hổ” đang rung chuyen, thiêy xâ hổ i đang rớt cùn “nhảng phút tĩnh tâm” đù cùng nhau rà soát i cung cách điuu hành và đòn đột xâ hổ, vai trò của bùt cù Đặng nào cũng không là gì trộc sô tòn vong thò nh suy của đột nóc. Còn nêu cù khăng khăng nhảm mệt lao đặc theo khùu hùu “Cách mảng không nhảng” của Lenin thì thò a ông Trưởng Tỉnh Sang, bùn chua Xã hội chua nghĩa thành “xuống hổ cù nút” là điuu chuc chun.

Ta thiêng nêu cao đắc điuu Văn hóa phòn Đóng, nên xin thò a Văn hóa phòn Đóng đặc biết coi trung điuu liêm sô, biết điuu sô nhảc. Dân tòc Nhât Bùn, sau Đài chiên 2 biết nỗi nhảc cùa kô bùo cuông phát xít bùi tròn mà “phòn chí” bùo nhau tu tinh ròi vùt lên thành cùng quayc kinh tò thò nhì đáng nô trêng. Trung Quoc có câu “Bang hùu đao, bùn thò tiêng yên, sô dã. Bang vô đao, phú thò quí yên, sô dã”, nghĩa là khi nóc có đao lý thì kô nào chua nghèo và chua hèn phổi i lòi làm sô, nhảng khi nóc vô đao thì nhảng kô đă giàu i sang chính là kô đáng sô nhảc vùy (cái bùy Sâu mà ông đù cùp nhót đnh không biết điuu sô nhảc này dù vùn luôn móm viễn đòn Văn hóa phòn Đóng!).

Một hôm trên tivi, trong i tâm sỏi vui thiay giáo cũ của mình, nhà Toán học Ngô Bảo Châu nói mệt i chí lý: “Muôn thành ngay i tò tò, hùu ích trộc hốt phổi là ngay i biết xôi hổ”! Tiêu chuân phân đnh thò t đón giùn, rành mèch nhả toán học. Chù dòi y tò hào mà không đay xôi hổ thì con ngay i bù ioch, muôn bay lên mà không xác đnh đặc cùc mình đang i đâu. Khi vùn đòng tranh cù, ông chua cùn khêng đnh “tôi là ngay i biết xôi hổ” là dân tin đùc mệt nỗi a ròi.

Một sô Bloggers đã có sáng kiến truy tìm xem điuu giờ là điuu hình cho nỗi QUỐC NHÀC? Các anh em i y đã tìm thấy cùi nguôn sôc mènh cùa mệt dân tòc là i sô biết nhảc, biết xôi hổ, trong đó có nhảng ý kiến rõng nỗi Quốc nhảc thì có nhieu, nhảng phổi i tìm ra “nỗi nhảc M” sinh ra các “nỗi nhảc Con”, hoặc gõi ý “nỗi nhảc iôn nhảt là không biết nhảc”..., nhảng cuoc trêng cùu ý kiến không thay kôt thúc, vì xúm nhau vào tìm “Quốc hoa” thì đùc, tìm Quốc nhảc là phổi húy chêng? Đò cho “cù mệt bùy Sâu” lũng đòn xôi hổ, làm nhảc đùt nóc mà nhảng ngay i tò tò, thòm chí có hùc mà đành khoanh tay thò dài thì đây là Quốc nhảc hay là Quốc vinh?

Lại xin trù vùi vùi i n tòng “mệt bùy Sâu”. Ai cũng biết câu “Con sâu làm rùu nỗi canh”, nhảng

với tôi câu ấy gõi mãi lòn trôi i nghiêm khó quên. Một lòn vỗ tôi bỗn vỗc, tôi xung phong nỗu cõm. Tôi chuồn bỗi giã cua, gõt mõi p, nhõt rau đay tinh tõi m. Bỗa cõm dồn ra, tôi thõm nghĩ thõ nào cũng đõi c vỗ khen. Chõng ngõ khi mõ vung nõi canh thì thõy mõt chú sâu xanh lõt chõt, còn bám chõt vào mõt dõi chiõc vung nõi canh. Tôi chõ còn biõt xin lõi vỗ vỗ sõ bỗt cõn. Cũng chõng cõn biõt con sâu có “can dõ” trõc tiõp vào nõi canh bên dõi không, nhõng chúng tôi đành đõ phõt cõ nõi canh cua đõi, ngõi ăn cõm trõn nõi c mõm, sau này mõi lòn bỗt giác nhõ lõi vỗn ghê cõ ngõi. Bây giõ tõng tõng có mõt bõy sâu đang sõng ngoay ngoõy, con cõa trong nõi, con bò quanh bát thì cõm ngon canh ngõt gõ mà nuõt cho đõi c? Tôi tin rõng nhõng ngõi có tâm hõn nhõy cõm, cõ mõt dõi sõng trong sõch, thiõt tha yêu đõt nõi c quê hõng, trõc nhõng cõnh ghê tõm hiõn nay trong xã hõi cũng có cõm giác rùng mình nhõ tôi trong bõa cõm có sâu õy. Nhõu ngõi tâm đõc vỗi bài thi “Tôi quõc rùng mình trong cõn nhõu nhõt” cõa nhà thõ Bùi Minh Quõc là vì võy.

Chúng tôi tin là ông có quyết tâm trõ Sâu, nhõng “mõu sõ tõi nhân, thành sõ tõi Thiên... tõ” phõi không thõa ông? Thiên tõ (con Trõi) là Vua, bây giõ là Vua tõp thõ, trong tõp thõ Vua õy có nhõng ai thuõc hõnhà Sâu?

Sâu bỗ dã nõy sinh tõ lâu, trõc ông dã nhõu ngõi dã muõn diõt trõ chúng mà chõu bó tay. Hãy ví dõ Thõ tõng Phõm Văn Đõng, ông có thõ còn đõu này đõu kia đáng trách, nhõng ai cũng biõt ông không hõ dính vào bõn “Sâu”, không cho con sang Mõ, không có đõ la gõi Thõy Sĩ, không đõa con vào ngôi võ cao..., nghĩa là ông rõt có tõ cách đõ khai chiõn või lũ Sâu mà còn bỗt lõc than thõ: Sâu tõ vai trõ xuõng thì may còn trõ đõõc, chõ Sâu tõ vai trõ lõen đõnh đõu thì đành xin hàng!

Có võ Bõ trõng bõ đem kiõm đõõm dã thú thõt: Tôi có lõi, nhõng đõng chí khác có lõen thay thì cũng thõ thõi. Cái “cõ chõ cõa ta” nó thõ.

Phó thõ tõng ngõi xõ Nghõi thì nói huõch toõt cho dõ hiõu: Cõ “chõt chém” (chém sâu) thõng tay thì bõu cũng khõng kõp (tõc là ngõi sõ tõ bõ sung vào khõng thõ nhõu bõng sõ Sâu sinh ra), thõ thì Quõc hõi kõ này có bõu đõõc toàn nhõng “ngõi đõ tài đõ đõc”, thì chiõu theo nhõn đõnh cõa ông Sinh Hùng, sõ “tài đõc” õy cũng chõ làm cho đõi ngõi cõa “bõy sâu” đõõc đõng đõo thõm mà thõi.

Chõp nhõn nhõ võy thì trõng trõ cũng vô ích thõt, “tõc đõ tăng trõng” cõa bõy sâu bao giõ cũng cao hõn cùng kõ khõa trõõc! Đõ cõng cõ thõm cho nhõn đõnh sõc nhõ dao cõa ông Sinh Hùng, Bõ Chính trõ cũng nói thõng là trong võ thõt thoát 84.000 tõ đõng cõa Vinashin chõa thõy có ai đáng phõi kõ luõt cõ. Thõ là rõt rõ, xin quán triõt.

Cõ või “tõc đõ tăng trõng” cõa bõy Sâu nhõ võy thì chõng mõy chõc mõi lo ngõi “nhõ võy mai kia, ngõi ta nói là cõ mõt bõy sâu, tõt cõ là sâu hõt” e dõ thành hiõn thõc lõm. Và khi õy đõu lo lõng tiõp theo cõa ông “Mõt bõy sâu là chõt cái đõt nõi c này” cũng thành hiõn thõc nõt. Rõt rõ, “chõt” theo cõ nghĩa đen.

Dân chúng tán thõng lõi phát biõu có nét mõi cõa ông nhõng cũng thoáng thõy trong quyết tâm có phõng phõt chõt gõi lo ngõi cho tõng lai, biõt đâu “mai kia tõt cõ thành sâu hõt”.... Khõ thõ, đõn nhõn võt thõ nhõi trong hõ thõng quyõn lõc (là nói thõ nhõi trong Bõ Chính trõ, chõ Quõc hõi thì quyõn lõc nõi gõi) còn khõng trõ đõõc Sâu, thì Sâu phõi bõ phõi mõnh hõn “ông thõ nhõi” này? Võy nó là ai hoõc nhõng ai?

Nõu nhõng kõ gõy hõi chõ là Sâu thì cõ sao khõng diõt đõõc? Sâu õy phõi có tiõn mua đõõc tay chân, phõi có quyõn bõt ngõi vào tù, phõi chiõu đõõc hào quang làm ngõi dân lõe mõt, phõi biõt ngõy trang lúc õn lúc hiõn, lúc là thánh thiõn lúc là ma cô..., chõc phõi nhõ võy thì con ngõi mõi phõi sõ Sâu, đõn nõi ngõi có quyõn lõc nhõt nhõi cũng chõu bó tay.

Thõa ông Trõng Tõn Sang, vì cõm đõõc nõi khõ khõn, lõt léo, ma quái trong cuõc trõ Sâu

Tâm sỏi gởi bài biếu Quốc hội và trúng cử Trưởng Tỉnh Sang

Tác Giả: Hà Sĩ Phu

Thứ Hai, 30 Tháng 5 Năm 2011 05:44

nên trong một bài thính tôi đã phỏi gởi con “Sâu bỗ” ấy là con “QUỐC SƠ” tai ác nỗi m trong đống rơm, ai cũng trông thấy mà vẫn nhẫn không thấy gì cả, cõi xã hội cõi chôn hoài mệt mỏi Ú tim. Bài thính làm đã hơn 20 năm nay, mà lúc ấy còn đăng đọc trên một tờ báo của ngành Tôn Pháp.

Xin đính lại bài thính này để ông đọc cho vui, nhỉ lối chia sẻ có ý nghĩa nhất của tôi với việc đón bài biếu Quốc hội và trúng cử Trưởng Tỉnh Sang, ngõi có lối phát biểu đầy ý chí tưng bừng, hùng lòng dân hiền m thiêng. Tuy thính hiểu khó khăn, nhưng tôi cũng học được sĩ Tô Hồi, thêm một lần hy vọng, vì điều sao “đò án diết sâu” của ông vẫn còn đeo ngang, hiểu quanh phía trước còn tùy thuộc niềm tin pháp và bốn lĩnh cõi tác giả, tùy thuần quyết tâm và sự gìn giữ nhân dân.

Trước khi dũng bút xin gửi ông một lần hy vọng chân thành.

Kính thính

Đà Lạt 24-5-2011

H. S. P.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.

Tìm con Quốc sỏi

Con Quốc nỗi m gởi a Đống Rơm
Một đoàn đốt đuốc lom khom đi tìm
Đuốc soi sáng cõi lõi kim
Mà con Quốc sối vẫn tìm chôn ra
Mỗi ngõ i lõi n tõi ng hò la
Tay ngõi nhặt chén nhặt quà Quốc ban
Con Quốc hồn mệt ngón chân
Chén anh xum lõi rút rơm che lõi n
Thính tai, nghe Đống Rơm truyền:
- “Đống rơm bén lõi a thì phiền vui i ông!”

Hà Sĩ Phu

(Đã đăng báo Tôn pháp LĐ tháng 10-1987
và báo Doanh nghiệp tháng 11-1993)

(Đăng bài bauxitevn on 27/05/2011)