

Chỗ a bao giờ phong trào việt hổ i ký lõi i nõ rõ nhõ bây giờ, đõ c biõt là nhõng hõi ký viët võ Việt Nam, võ nhõng biõn cõ liên quan đõn nõn Đõ Nhõt Cõng Hòa.

Mõ viët hõi ký. Ta viët hõi ký, và Tây cũng viët hõi ký.

Mõ viët hõi ký, thì gõm nhõng nhân võt lién quan trõc tiõp hay gián tiõp tõi viëc làm sõp đõ nõn Đõ Nhõt Cõng Hòa Việt Nam, và viëc giõt chõt anh em ông Ngô Ðình Diõm, Ngô Ðình Nhu, nhõ các cõu Tõng thõng Nixon, Johnson, cõu Bõ trõõng Kissinger, cõu Tõng lanh Taylor, Westmoreland, Cõu Ðõi sõ Nolting, và đõc biõt nhõt là cõu Ðõi sõ "đõ tõ" Cabot Lodge või cuõn : "The storm has many eyes".

Ta viët hõi ký, thì trõõc hõt phõi kõ tên cuõn hõi ký bõng tiõng Tây : "Le dragon d'Annam". Cuõn hõi ký này có giá trõ, vì tác giõ đã viët trung thõc võ nhõng biõn cõ, nhõng sõ viëc xõy ra trong mõt giai đoõn lõch sõ, không thiên kiõn, không bè phái, không chõy tõi, không bóp méo sõ thõt, nhõ nhõng cuõn hõi ký cõa mõy ông phõn tõõng, phõn loõn nhõ : Đõ mõu, Tôn Thõt Ðính, Nguyõn Cao Kõ, nguyõn Chánh Thi, Trõn Võn Ðôn. Hõi ký cõa mõy ông này toàn là nhõng chuyõn chõy tõi phõn loõn. Riêng ông Đõ Mõu, thì chõi bõi lung tung, hõt chõi ông Ngô Ðình Diõm, rõi chõi Thiên Chúa Giáo. Có ngõõi thõc mõc, või lõc hõc lõp ba trõõng làng, làm sao ông Đõ Mõu có thõ viët đõõc cuõn hõi ký đao to búa lõn nhõ cuõn : "Viët Nam Máu Lõa Quê Hõõng Tôi" ? Chõ có gì khõ hiõu. Nõu ông không đõ chõõng lõc đõ đâm chém, thì ai có quyõn cõm ông thuê mõõn du đõng đâm chém dùm ông, Ai cõm nhóm ñn Quang viët hõi ký đó, đõ rõi cho ông đõng tên ? Ông đã tõng là "Phó thõ tõõng đõc trách văn hóa" chõ đâu phõi... dân ngu khu đen !!!



Nhõng cõõng đõõu hõn cõ, là cuõn hõi ký viët bõng tiõng Anh cõa cõu Ðõi sõ Bùi Diõm või tõa đõ : "In the jaws of history", và đã dõch sang tiõng Viët là : "Gõng kìm lõch sõ".

Cuõn hõi ký này đõõc trình làng chõ tôi ñ, và đã đõõc tõi bõn ông VIP xúm vào bõc thõm. Bõc thõm hõng nhõt là ông VIP Nguyõn Mõnh Hùng. Ông Nguyõn Mõnh Hùng bõc rõng : "Ông Diõm là mõt ngõõi có biõt tài cá nhân, đã đõõc lõch sõ đõt vào mõt võ thõ đõc biõt, đõ hành đõng và chõng kiõn nhiõu đõõu mà nhõng ngõõi khác khõng có đõõc. Ông làm viëc mõt thiõt või nhiõu nhân võt lõch sõ và văn hõc Việt Nam. Ngoài nhõng nhõn xét sâu sõc võ chính trõ, ông Diõm cõn đõa ra mõt sõ kõt luõn khiõn ngõõi đõc rút ra nhõng bài hõc lõch sõ. Ông

Điểm là ngõ i lý tò mò. Cuối n sách đố c viết vui mót giỏng văn trong sáng, bình thản, không cõi ng đĩu, vui nhũng lối khen, tiếng chê đòn, chung mộc. Đây là mót trong nhũng cuộn sách, nêu không muôn nói nó là cuốn sách tiếc Viết súc tích nhút, xuất sắc nhất trong số nhũng hối ký chính trứ vui cuốn tranh Viết Nam".

Riêng ông ký giỗ Lê Rắng, ngoài chuyễn ca tòng ông Bùi Diêm, còn tờ ra tôn kính ông Bùi Diêm đố c biêt, chả dám gởi là ông Bùi, chả không dám đòn cái tên cúng cõi mà cõi ông ta, e rong phom thõng. Ông đã viết :

- Ông Bùi thuộc loài đàn anh cõi a tôi.
- Tôi thõng gõp ông Bùi đi vui nhũng ngõ i bến lòn cõi a chúng tôi.
- Tôi nghĩ ông Bùi thuộc nhóm Quan Điểm".

Bùi đây là Bùi Diêm, con cõi Bùi (tõc Bùi kõ), cháu nõi cõi Bùi (tõc Bùi Thủ cõ), nghĩa là nhút gia tam Bùi.

Cõi nhõ cái tên Lê Rắng mà suy ra, thì ông ký giỗ này phõi là Tây lai. Tây lai thì mõi dùng tiõng Viết ngay ngõ nhõ võ y chõ. Còn ngõ i Viết chính cõng không dùng tên hõ mà gõi nhõ võ y, mà luôn luôn dùng tên cúng cõi. Không ai gõi ông Dõng văn Minh là ông Dõng, ông Nguyễn văn Thủ là ông Nguyễn, ông Cao văn Viên là ông Cao bao giõ. Ngoi i trõ mót vài ngõ i nõi tiõng, có thõ giá đố c biêt, thì đôi khi đõc gõi cái hõ thay cho cái tên cúng cõi nhõ i trong Nam gõi ông Ngô Đình Diêm là Ngô Tõng Thủ cõ, là Cõ Ngô, và dân Bõc Kõ gõi Hõ Chí Minh là "Hõ chõ tõch", là "cõ Hõ". Thủ thõi. Còn ông Bùi Diêm là cái thõ gõi mà không dám gõi cái tên cúng cõi mà cõi a ông ta, mà chả dám gõi là "ông Bùi"? Số phom thõng chõng? Có tâng bõc nõnh bõ, thì cũng võ a võ a thõi. Bõc thõm quá lõ, ngõ i ta buõn nõn.

Sau mõi chuyễn bên lõ trên đây, bây giờ xin bàn tõi võn đõ chính yõu, đó là giá trõ đích thõc cuộn hõi ký cõi a ông Bùi Diêm.

Điêm đố c biêt trõc hõt là, tuy bàn võ nhõng sõi või cõi a Viết Nam, đõc viết bõi mót ngõ i Viết Nam, nhõng lõi viết bõng tiõng Anh. Điểm đố c biêt thõ hai là đõc viết bõi ông Bùi Diêm, mót chuyên viên đõm bõp thõi cuõc, tuõn chay nào cũng có nõi c mót.

Thõi cũng đõc đõi, hõi ký cõi a ngõ i Viết Nam mà lõi viết bõng ngoi i ngõ, thì càng le lõi, có chi mà phõi eo seo. Või lõi chõ trõc cõi a ông là viết cho Mõ đõc, nên ông viết bõng tiõng Anh, chõng i Viết làm sao đõ trình đõ mà hiõ u nõi nhõng đĩu cao siêu cõi a ông. Cũng may, võ sau ông có dõch ra tiõng Viết, đõ cho ngõ i Viết đõc, tuy bõn dõch sang tiõng Viết có nhiõ u chõ ông lão cá, thêm bõt, chõ không giõng nguyên bõn tiõng anh. Làm chính trõ mà không lão cá, thì lõ nhà rõa chén cho võ.

Ông Bùi Diêm Või Nhóm Caravelle

Ngày 20 tháng 4 năm 1960, mót nhóm mõi i tõ xõng là "thân hào nhân sĩ trí thõc, đõi diõn cho các gia đình tinh thõn đõt nõõc", viết mót "bõn tuyên ngôn" lên án ông Ngô Đình Diêm không biêt cách cách lãnh đõ o đõt nõõc, đõ đõn nõi :

"Dân nghèo thõt nghiõp, cõi a hõt, tiõn khan, lúa đõy đõng không bán đõng, hàng đõy chõ không ai mua, dân chúng sõng chán nõn trong vòng nguy khõn, trõi giam khám đõng không

lúc nào đày chót nhau lúc này".

Rồi mày ông ra "Bản tuyên ngôn" chuyen dứt tay sang Thủ tướng Ngô Đình Diệm nhằm thính nguyễn sau :

"Đem dân tộc ra khỏi vòng nguy khốn, trả lại do cho đất sống người dân, giải thoát khám đòn cho khôi phục chót chót, đe các giáo phái đặc biệt do họ đe đọng, giải tán các đoàn thể, phá hủy những khu trù mệt hưu hình vô dêng, bù lối cai trị tàn ác giáng nhau cõng sốn khát máu đắc tài..."

Đó là "Bản tuyên ngôn" Caravelle ngày 1 ta thấy gì, Hữu hàn toàn là nhau giáng vu khung, đe dù, không tòng, lòng lối.

Một điều, "Bản tuyên ngôn" viết :

"Chúng tôi, đãi diễn một nhóm thân hào, nhân sĩ, trí thức, đãi diễn cho các gia đình ba miền đất nóc..."

Các ông đãi xưng "đại diễn một nhóm gia đình ba miền cõa đất nóc", mà trong nhóm có đặc biệt bao nhiêu người là người miền Trung, bao nhiêu người là người Bắc ??? But lòng là chép đó.

Rồi toàn bóp méo sự thật. Chia bao giờ đãi sống dân chúng lối sung túc nhau dồn i thổi ông Ngô Đình Diệm. Thủ mà "bản tuyên ngôn" viết : "Tình thủ nguy ngập, dân tộc nguy khốn".

Và người soán thao "Bản tuyên ngôn" vu khung, đe dù đe dù này lối là ông Bùi Diệm. Một người có tinh cách không bao giờ đe dù, vu khung người khác, nhau là người đó lối là một vua nguyên thủ Quốc Gia, đặc biệt cõa thổi giặc nỗi vì.

Ông Bùi Diệm và cuộc phản loạn 1963

Vào Phút giáo năm 1963, đón nay đã rõ trống đèn. Rất nhiều nhân vật có tiếng tăm cõa Hoa Kỳ, nhiều nhà báo có tầm vóc và nhiều nhà viết sõ danh tiếng đã lên tiếng, họ quyết định đó chính là mâu thuẫn chính trị cõa nhân dân kinh muôn hâm hố anh em ông Diệm. Vô chấn động nhau cái bão thổi cõa biến cõa "Pháp nõn" 1963, và nhau mâu số cõa chính quyết Mãi hối đó ; trước hết, phái kinh đón cõa tông thống Nixon, rồi đón cõa hoàng đế Bùi Diệm, rồi nhiều nhà báo mõi nỗi tiếng nhau : Allen Hammer vào cuộn "A death in November", Marguerite Higgins vào cuộn "Our Viet Nam nightmare", nhau Anne Claire vào cuộn "Lodge in Viet Nam", và nhau tác phẩm "The year of the Hare" cõa giáo sư Xavier Inter, tác phẩm "The Side of Camelot" cõa Semuar M.Hersch.

Phái đoàn Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam điều tra cũng đã phúc trình rõ ràng là : "Không có đàn áp hay kinh thổi tôn giáo ở Việt Nam".

Vì nhau tài liệu rành rành nhau thổi, mà ông Bùi Diệm vẫn cõa tình bóp méo lõi ch sõ, đe kinh tòi anh em ông Diệm. Ông bùi ông Diệm là con người "astute" (có nghĩa là sõc sõo, tinh khôn, nhau cũng có nghĩa là ranh mãnh, lúu cá). Khi tòi ng thuở tay Phút giáo, luôn đe dù cõa ông y hối luân đe dù cõa nhau báo Mãi thiên cõng, và luôn luôn đe y ác cõm vui "nhà Ngõ".

Vào Phút giáo 1963, rành rành là một đe dù cõa nhau kinh muôn hâm hố anh em ông Diệm,

còn nhũng kinh mực mực, hoắc toa rập vội cõng són, có tình làm suy yếu hàng ngũ Quốc Gia, đe dọa đến chính trị nước sau này. Ông Bùi Diêm đã không cõu nõi c thì tột hồn là hãy cảm mỉm. Thế mà nay ông lối đi cao cái chuyen làm mệt nõi đó, quỷ thục ông đã "can đóm" có thua.

Trong khi mồi ngõi Quốc Gia đúu lên án Hồ Chí Minh, thì ông Bùi Diêm đã ca tụng Hồ Chí Minh như sau:

"But I thought to myself nevertheless that this was a truly capable man, relaxed and unflappable, a consummate politician". (Tuy nhiên, tôi tự nghĩ rằng ông này - Hồ Chí Minh - quả thục là người có khả năng, bình thản, không gì có thể làm cho bỗng lúng túng, mệt chính trung gia tài giật tuyệt vời).

Trong bản tiếng Anh (trang 88) ông Bùi Diêm viết là ông Ngô Đình Diệm chỉ tin ngõi trong gia đình. Đặc điểm này, chắc chắn có nghĩa là vạch ra cái sai trái của ông. Nhưng nghĩa là ông Ngô Đình Diệm trong dung lúc bấy giờ như giáo sĩ Bùi Hồi, ngoài trường Vũ Văn Müu, giáo sĩ Tôn Thất Thịn, các ông Nguyễn Quốc Thủ, Võ Văn Hồi, Đỗ Thủ... và còn rất nhiều

người khác đặc trong dung mà không thu hút của gia đình họ Ngô. Có lẽ vì they bộ quá, nên 13 năm sau, ông Bùi Diêm dành phái sứa đúi trong bản tiếng Việt như sau :

"Ngoài những người trong gia đình ông hay mệt vài người thân cận với ông, ông không tin và không cần tới ai".

Sai sai đây, nghĩa là ông Bùi Diêm vẫn ngoan cố. Ông Diệm trong dung có trăm người không thu hút của gia đình ông đặc giờ như những chức vụ quan trọng, nhưng ông Bùi Diệm nói là "mệt vài người thân cận". Nói quá sai sự thật như thế, hình như đó không phải là tác phong của người thành thục, mệt đặc tính của thiết kế của người cõm bút.

Chữ tẩy hèn nhát

Hồi năm 1963, Mười ép buộc Tướng Thủ tướng Ngô Đình Diệm phải đú cho Mười đú quân vào Việt Nam. Vì bao giờ chung quy người Quốc Gia, Tướng Thủ tướng Ngô Đình Diệm đã không chịu và bao Mười thuê máy tăng lãnh phái lõn giặt chét. Nhiều người đã ca ngợi cái uy dũng của Tướng Thủ tướng Ngô Đình Diệm, coi chung quy người Quốc Gia trong hồn cõi mông sòng.

Ít lâu sau cuộc chiến lý của Nguyễn Khánh, bác sĩ Phan Huy Quát giờ chung tay, và ông Bùi Diệm giờ chung Bao trung Pháo Thủ tay, tay là cánh tay mệt của bác sĩ Quát. Mười đòi đú quân vào Việt Nam. Thủ tướng Phan Huy Quát cũng như Bao trung Pháo Thủ tay Bùi Diệm đã ngoan vâng lời Mười, rồi sau lời chung tay là "mệt cõi ngang thua" cho mệt đem quân vào Việt Nam".

Thay trò ông hèn, thì có chung hèn đú, có lõi còn đặc thông cõi. Hèn vì không có cái uy dũng của tay Thủ tướng Ngô Đình Diệm. Hèn vì không bao giờ chung quy người Quốc Gia, đú mực cho Mười lũng đú. Hèn vì coi trọng cái mệt đú nh chung - coi cái ghê Thủ tướng và cái chung Bao trung là ngon lành, nên đã không dám hé răng, rồi sau còn muối mệt chung tay là "mệt cõi ngang thua" thu. Ai bao giờ đặc các ông mệt cõi, nõi không phải là cái Mệt Chung quá béo bao ngon lành ???

Đánh hõi ng cõi ông Bùi Diệm tẩy sứa phái nhân dân Việt Nam

Ngoài chuyón khoe khoang vã thân thã và sã nghĩóp cóa ông Bùi Diím, ông còn nói xa nói gần róng, cuóc đói hoót đóng chính trã cóa ông có tính cách quyót đón sã phón nhân dân Việt Nam hiện nay. Mà sã phón nhân dân Việt Nam, tãc sau ngày 30-4-1975 là gì? Thãa là tù dày, là tra tãn dó man, là đói khóc cóc, là lã lãt tãm thân tàn ma dói trong các nhà tù "cói tão", là bó hím hióp, bó vãu thãy nãi đáy bión có, là đóa có nãng xuóng hã lãm than chóa tãng có trong xã hãi loãi ngói. Đãy, cái sã phón nhân dân Việt Nam hiện nay là nhã thuó đó. Nãu đích thãc ông Bùi Diím có ý khoe róng cuóc đói hoót đóng chính trã cóa ông có tính cách quyót đón sã phón nhân dân Việt Nam ; thì nhân dân Việt Nam phói xin cóm ãn ông nhã nhân dân Do Thái phói cám ãn Hitler, nhã bà Ngô Đình Nhu phói thay mãt gia đình hã Ngô đã cám ãn tên đã tã Cabot Lodge và nhãm tãng lãnh phón loãn, nhã nhãng thióu nã bó hím hióp trên đãng vãng bión phói cám ãn bón hãi tãc Thái Lan.

Nhãng đóu gióng nhau và khác nhau gióa hai ông Đãi sã

Gióng nhau:

Có ông Cabot Lodge và ông Bùi Diím có nhãng đóu gióng nhau : Có hai ông đóu là nhã ngoãi giao vào cuói cuóc đói chính trã, có hai ông đóu có quyón thã, có hai ông đóu là mãu sí, tinh ranh, có hai đóu chóng ông Diím.

Khác nhau :

- Ông Cabot Lodge đã can đóm thú nhãn là ông sai lãm khi chót trãng lãt đã ông Diím.
- Ông Bùi Diím chóa có mãt lãi nào hãi hãn, hoóc tióc thãng ông Diím, có lã vì ông nghĩ róng ông không có hành đóng nào công khai hay trãc tióp trong cái chót cóa ông Diím, mà ông chóngóm ngóm, đóng đóng sau lãng mà giót dây.
- Ông Cabot Lodge hãi hãn vì thãy sã vióc ông Diím bó giót chót, là mãt đóu tai hãi cho nãng ông.
- Ông Bùi Diím, thì hãi hãng, vì thãy sã vióc ông Diím bó giót có lãi cho cá nhân ông. Nãu ông Diím không bó giót, thì ông Diím làm gì có có hãi làm Bó trãng Phó Thã tãng, rãi làm phót đóc biót cho tãng Kó, đóc trách kó hoóch và ngoãi vión, làm Đãi sã tãi nãng Hoa Kó, rãi làm Đãi sã lãu đóng. Đãi tãi đâu là yãn tióc tãi đó. Quê nhà tang tóc, đóng bào đói khó, chót choc, mãt hãt tã do, bó hành hã khóng bóng sãuc vãt, ông đâu có cón. Cho đãn cuói đã, ông vãn ung dung nhãn hã. Ông Bùi Diím thãt là Diím Phúc.