

Khi Lý Thái Tổ chôn Đế La làm kinh đô và đổi tên thành Thăng Long, tính cho đến ngày nay (2010), thành Thăng Long đã có một ngàn năm chôn.

1.- RỘNG BAY CÁCH ĐÂY MỘT NGÀN NĂM



Sau khi đổi chánh, lão tể nhà Tiễn Lê vào cuối năm 1009 (kỷ dậu), Lý Công Uẩn lên ngôi vua năm 1010 (canh tuất), kỷ niên hiệu là Lý Thái Tổ (trong vì 1010-1028), lập ra nhà Lý (1010-1225). Vì cựu tiên của Lý Thái Tổ là quý tộc đỗ nh đỗ i đỗ tể Hoa Lư (Ninh Bình) ra thành Đế La, và đổi tên là Thăng Long vào tháng 7 năm canh dậu.

Vì cựu tiên của Hoa Lư ra thành Đế La đổi tên Lý Thái Tổ giờ i thích nhau sau: "Ngày xưa, nhà Thanh [Trung Hoa, 1783-1123 TCN] đỗ n đỗ i Bàn Canh [vua Thanh thứ 17, 1401-1374 TCN] năm lịn đỗ i đỗ, nhà Châu [Trung Hoa, 1134-256 TCN] đỗ n đỗ i Thành Võng [vua Châu thứ 3, 1115-1079] ba lịn đỗ i đỗ, há phả i các vua thay Tam đỗ i ý riêng tể đỗ i đỗ xưng bá y đỗ? Làm nhau thay cột đỗ mỗ u nghi p lịn, chén c chén gi i a, làm kinh cho con cháu muôn đỗ i, trên kính mỗ nh trai, đỗ i theo ý dân, nỗ u có chén ti lin thì đỗ i đỗ i, cho nên vua nỗ c lâu dài, phong tể c giàu thịnh. Thay mà hai nhà Đinh Lê lị i theo ý riêng, coi thay mỗ nh trai, không noi theo vì c cũ c của Thanh Chu, c của chén yên đóng đỗ nỗi đây, đỗ n nỗi thay đỗ i không dài, vua sỗ ngỗ n ngỗ i, trăm hổ tìn hao, muôn vút không hổ p. Trong rỗ t đau đỗ n, không thay không đỗ i. Husing chỉ thành Đế La, đỗ cũ c của Cao Võng [Cao Biền], c gi i a khu vua c trai đỗ t, đỗ c thay rỗ ng cuỗn hing i, chính gi i a nam bắc đông tây, ti lin nghi núi sông sau trỗ c. Vùng nỗ y mỗ t đỗ t rỗ ng mà bỗng phỗng, thay đỗ t cao mà sáng sỗ a, dân c không khỗ thay p trống tay tăm, muôn vút hổ t sỗ c tay tay phỗn thịnh. Xem khop nỗ c Vì t, đó là nỗi thay đỗ a, thay c là chén tay hổ i quan y u c của bỗn phỗng, đúng là nỗi thay đỗ kinh sỗ mãi muôn đỗ i. Trong muỗn nhân đỗ a lị i ý mà đỗ nh nỗi i ..."(Ngô Sĩ Liên, Đế i Vì t sỗ ký toàn thay [chén Nho], Hà Nội: bỗn dỗ ch tay 1, Nxb. Khoa học Xã hội, 1998, tr. 241.)

Nói nhau thua, nhau ng quyết định dính đô của Lý Thái Tổ bất ngờ nỗn tột nguyên nhân sâu xa hòn là chiêu chử đã việt. Vùng Hoa Lư là đồn bàn sinh hoặt cõa đồn gia tộc nhà Tiễn Lê. Lý Thái Tổ đón nhà Tiễn Lê và cõi p chính quyết. Cực đòn chánh bỗng ngoài xem ra êm ái, ít đòn súng sách ghi lối chi tiết. Có thể vì “lách súng thuóc vỗ kẽm chén thòng”, vua quan nhà Lý không muốn nhau đòn viếc này, nên đòn sau không biết mà ghi lối. Tuy nhiên một đòn gia tộc nhà Tiễn Lê, vẫn khoảng 10 hoàng đế đã tung tranh quyết với nhau, hoàn toàn bỗng tiêu diệt, tột hòn phổi xé ra một cuộn tranh chéo rết gay gắt. Có thể Lý Thái Tổ lo ngại i thòi lõi còn lối cõa nhà Tiễn Lê, hoặc dồn âm cõa cuộn đòn chánh, không muốn lối đòn bàn còn nhieu nhung cõa triều đòn tròn.

Thời đòn, thành Đồi La nằm gần Bố Cát Ninh, nơi xuất phát cõa Lý Thái Tổ và quân số cõa ông là thiền sảnh Vạn Hạnh. Bố Cát Ninh là chiêu cõi cõa Phật giáo nổi tiếng ta, nơi từ đòn Công nguyên có thành Luy Lâu (cách Hà Nội ngày nay 20km), đòn cõi xem là trung tâm Phật giáo đòn tiên cõa nước Việt, cũng là nơi có chùa Pháp Vân (chùa Dâu) đòn cõi thành lõi tõi thòi kẽm thòi 6. Các thiền sảnh Phật giáo là nhau ng nổi tiếng hõi thuôn mõnh mõnh cho Lý Thái Tổ. Do nhau ng i đó, Lý Thái Tổ mới quyết định dòn đòn Hoa Lư ra Thăng Long,

Thành Đồi La (Thăng Long) đòn cõi u đòn m hòn thành Hoa Lư i võ trí trung tâm nước ta lúc đó, nằm trên sông Hõng, đòn giao thông liên lõi, nhau ng võ đòn a lý chính tròn, trong thời đòn i kháng või Trung Quốc thời bõi giõi, thì thành Đồi La không i thòi bỗng thành Hoa Lư.

Hoa Lư i xa biên giõi Trung Quốc hòn Đồi La, đòn ng sá lúc bõi giõi đi lối khó khăn, nên nhau ng i Trung Quốc khó tõn công hòn. Có thể chính vì Đồi La gần Trung Quốc, đòn giao thông liên lõi või Trung Quốc, nên nhà cõi quyết Trung Quốc chòn Đồi La làm thòi phòi cõa Giao Châu (cõi Việt) do hõi đô hõi. Cũng có thể chính vì thòi, mà nhà Định, và nhà Tiễn Lê bỗng Cõi Loa (Đông Anh, Phúc Yên), kinh đô cõa Ngô Quyết, gần Đồi La và gần Trung Quốc, mà chòn Hoa Lư i Ninh Bình làm thòi đô, xa biên giõi Trung Quốc hòn, nhau m tránh áp lõi tõn công cõa Trung Quốc.

Đòn thu hút quõn chúng, lúc đó còn nhieu mõm tín đòn đoan, Lý Thái Tổ tõo ra huyõn thoõi rõng khi nhà vua đi thuyền đòn Đồi La, có rõng xuõt hiõn trên bõi u trõi báo đòn m lành, nên nhà vua cho đòn tên Đồi La thành Thăng Long (rõng bay). Đòn năm 1014 (giáp đòn) Lý Thái Tổ cho xây thành Thăng Long bỗng đòn, ngay trên võ trí cõa thành Đồi La cũ.

2.- KINH NGHIỆM NGÀN NĂM

Khi đó khi Lý Thái Tổ chôn Đời La làm kinh đô và đổi tên thành Thăng Long, tính cho đến ngày nay (2010), thành Thăng Long đã có mươi ngàn năm chôn. Vì vậy, năm nay, nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam (CSVN) quyết định tổ chức lễ kỷ niệm ngàn năm Thăng Long.

Thông thường, kỷ niệm mươi năm có nghĩa hay mười sáu kinh gì, là để mừng nhân công của năm kỷ niệm xá hay hay những bài học từ chuyen xá a tích cũ, để từ đó rút ra những kinh nghiệm kinh nghiệm dũng vào việc xá ngày nay. Riêng thành phố Thăng Long, trong mươi ngàn năm qua, Thăng Long đã chia sẻ điều sáng vui dân tộc Việt, thăng trầm theo sự thăng trầm của lịch sử Việt, và đã để lại những kinh nghiệm quý giá.

Kinh nghiệm đầu tiên, dưới Thăng Long là kinh đô, đặc biệt là nhà cầm quyền Việt phòng thủ chốt chốt, nhưng cũng đã bị ngoại bang tấn công và chiếm đóng nhiều lần. Đó là các nước Trung Quốc, Chiêm Thành và Pháp. Trong các nước này, nước nào tấn công và chiếm đóng Thăng Long nhiều lần nhất là Trung Quốc.

Kinh nghiệm thứ hai là bắt cóc nhà cầm quyền Trung Quốc nào cũng đều muốn tiến quân chiếm nước Việt, và đều mang rồng biển giặc, và đều tìm đường xâm nhập Đông Nam Á. Vì vậy, bắt cóc nhà cầm quyền Trung Quốc nào cũng là để đánh cắp hòn đảo nước Việt suy yếu, tranh chấp nhau, hay xâm ra thay đổi triều đại, Trung Quốc liền chấp lấy thời cơ, đem quân sang tấn công nước ta.

Kinh nghiệm thứ ba là những cuộc xâm lăng bằng bão lửa vũ bão, thì theo Độc Trận Hồng Đao đều chung đụn nhung cuoc xâm lăng theo kiểu tắm ăn dâu. Trước khi độc Trận Hồng Đao tấn trấn năm 1300, vua Trần Anh Tông (trị vì 1293-1314) đã thăm và hỏi ý kiến phái làm sao nêu quân Nguyên trú qua lần nữa? Trần Hồng Đao đã dẫn dò vua Anh Tông như sau: "Đối khai nó có ý trung trấn, ta đưa vào đòn binh. Dùng đòn [binh] chém trung [trấn] là sẽ thua cõa binh pháp. Nếu chém thay quân nó kéo đòn nhau, nhau gió thì thua đòn chém ngay. Nếu nó tiến chém nhau cách tắm ăn, không cõu thang chóng, thì phái chém đúng tông giặc, xem xét quyến biển, nhau đánh cõi vây, tùy thời tò o thò, có đòn cõi đòn i quân mệt lòng nhau cha vui con thì mới dùng đòn cõi. Võ lối khoan thõ sõc dân đòn làm kẽ sâu rã bão gõc, đó là thõng sách giặc nõi cõi vây.". (Toàn thư, bản dịch tóm lược 2, sốđ. tr. 79.)

Kinh nghiệm thứ tư là những cuộc xâm lăng nhung mõc đích quân sự hay kinh tế không nguy hiểm bằng nhung cuộc xâm lăng nhung tiêu diệt văn hóa Việt để đe dọa hóa dân tộc Việt. Những cuộc xâm lăng không riêng súng bão ng văn hóa mà hàng lâu năm trong đòn súng dân tộc. Tiêu biểu cho lối này là cuộc xâm lăng cõa nhà Minh vào thời kỳ 15. Sau khi chiếm nước ta vào năm 1407, các tông nhà Minh chém nhung vét cõa cõi, vàng ngõc, mà còn bắt giam trí thõc

cũng nhữnghnhânngườiViếtđemvềTrungQuốc,tùchthuvàchếtvềTrungQuốc hửu nhữ toàn bù sách vể nửc Viếtđã có tì thii Hù Quý Ly trù vù trùc. Đó là sách cùa các tác giò sau đây: Lý Thái Tông (Hình thò), Trận Thái Tông (Hình luòt, Quốc triều thông lò, Kiến Trung thòng lò, Khóa hù tòp, Ngò thi), Trận Thánh Tông (Di hùu lòc, Cù cùu lòc, Thi tòp), Trận Nhân Tông (Trung hùng thòc lòc, Thi tòp), Trận Anh Tông (Thùy vân tùy bút), Trận Minh Tông (Thi tòp), Trận Dù Tông (Trận triều đùi đìn), Trận Nghé Tông (Bùo hòa đùn dù bút thi tòp), Trận Hùng Đô (Binh gia yùu lòc, Vùn Kìp bí truyùn), Chu Văn Trinh tòc Chu Văn An (Tù thuyùt lòc, Tiùu ủn thi), Trận Quoc Toi (Sùm lâu tòp), Trận Quang Khùi (Lùc đùo tòp), Trận Nguyên Đán (Băng Hù ngòc hác tòp), Nguyên Trung Ngòn (Giòi Hiên thi tòp), Phùm Sù Mùnh (Giáp thòch tòp), Trận Nguyên Đào (Cúc Đùng di thòo), Hù Tông Thòc tòc Hù Tông Vù (Thùo nhàn hùu tòn, Viết sù cùng mòc), Lê Văn Hùu (Đùi Viết sù ký), Nguyên Phi Khanh (Nhù Khê thi tòp), Hàn Thuyên (Phi sa tòp), Lý Tù Xuyên (Viết đùn u linh tòp) ...

Cùi cùng, Trung Quốc là nửc lân bang, ỏ ngay sát phía bùc nửc ta, trong khi Pháp là mòt nửc ỏ xa. Ngòi Trung Quốc và ngòi Viết Nam có nhùng đùm gùn nhau vù chùng tòc cũng nhù vù văn hóa, đùi sùng. Vì vùy, nhùng cuòc xâm lăng cùa Trung Quốc nguy hiùm hùn cuòc xâm lăng cùa Pháp vì Pháp có thò bóc lòt khai thác dân tòc Viết mòt thùi gian, nhùng ngòi Pháp khác chùng tòc, khác văn hóa, khác môi trùùng sùng, ngòi Pháp đùn rùi đi, không ỏ lòi vĩnh viùn ỏ nửc ta nhù ngòi Trung Quốc.

3. NGÀN NĂM GIAO NG CŨ SOI KIM CÙ

Bà Huyùn Thanh Quan, vào đùu thò kù 19, khi nhà Nguyên dùi đô tò Thăng Long vào Phú Xuân, đã ngùm ngùm thòùng nhù cù đô trong bài “Thăng Long thành hoài cù” nhù sau: “Tôi hóa gây chi cuòc hí trùùng, / Đùn nay thùm thoùt mùy tinh sùùng. / Dùu xùa xe ngùa hùn thu thòo, / Nùn cù lâu dài bóng tòch dùùng. / Đá vùn trù gan cùng tuùt nguyùt, / Nùc cùn cau mùt vùi tang thùùng./ Ngàn năm gòùng cù soi kim cù, / Cù nhù đùy ngùùi đây luùng đùn trùùng.”

Nùu Thăng Long là tòm gòùng mà Bà Huyùn Thanh Quan mô tò: “Ngàn năm gòùng cù soi kim cù”, thì tòm gòùng đó đà ủn chùa biùt bao nhiêu anh hùng liùt nù đà hy sinh vì dân tòc, nhùng đùng thùi tòm gòùng đó cũng phùn chùu rùt đùy đù nhùng kù phùn quùc hùi dân, nhùt là trong thùi hiùn đùi, kù tò khi xuùt hiùn đùng CSVN.

Trùùc hùt, theo sù sách, Lý Thái Tù dùi đô đùn Thăng Long sau mòt cuòc đùo chánh và tuyên chùu đùi đô, nói rõ nguyên nhân vì sao nhà vua dùi đô. Năm 1945, Hù Chí Minh cũng dùi đô tò Huù ra Hà Nùi, cũng sau mòt cuòc đùo chánh. Hù Chí Minh không có chùu đùi đô, mà có bùn

“Tuyên ngôn độc lập”. “Tuyên ngôn độc lập” nói rõ lý do đeo chánh, kỉ t án thô c dân Pháp.

Nhưng lối kỉ t án nay lối chính là lối báo trống chung trống chính sách của CSVN cho đòn ngày nay. Hãy trích vài câu trong bản ‘Tuyên ngôn’: “Vì chính trung, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tolerated do dân chủ nào.... Chúng lấp ra nhà tù nhốt họ trong hầm. Chúng thong tay chém giết những người yêu nước thuong nòi của ta. Chúng tìm các cuộc khai nghĩa của ta trong những bể máu. Chúng ràng buộc dồn thi hành chính sách ngu dân. Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn, để làm cho nòi giống ta suy nhược... Chúng cướp không rutherford, họ mệt, nguyên liệu. Chúng giết độc quyền quyển in giấy bạc, xuýt cùng và nhặt cảng. Chúng đốt hàng trăm thousand thuỷ vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn, trốn nán bến cùng.”

Chữ “chúng” trong bản “Tuyên ngôn” dùng để chỉ người Pháp. Tuy nhiên, ông đồng nhũng câu trên trong bản tuyên ngôn vào hoàn cảnh ngày nay, chỉ để trong những câu trên không ai khác họ là CSVN: “không cho nhân dân ta một chút tolerated do dân chủ nào.... nhà tù nhốt họ trong hầm, thong tay chém giết những người yêu nước thuong nòi, tìm các cuộc khai nghĩa trong những bể máu, thi hành chính sách ngu dân, dùng thuốc phiện [ma túy], rượu cồn [nhớt khop nốt], để làm cho nòi giống ta suy nhược... cướp không rutherford, họ mệt mệt, nguyên liệu, giết độc quyền quyển in giấy bạc [Ngân hàng nhà nước Việt Nam], đốt ra hàng trăm thousand thuỷ vô lý ...”

Nếu có một người nào nghịch ngợm, viết lối i các câu này trong bản Tuyên ngôn do chính Hồ Chí Minh viết và đọc, nhũng đồng ghi xuýt xát, rồi gửi cho nhà cầm quyền CSVN hiện nay, người đó sẽ không khai bộc công an CS bắt giữ ngay, giết nhặt bắt giữ nhặng nhũng người mang 6 chữ vàng HS-TS-VN (Hoàng Sa-Trường Sa-Việt Nam), đốt ra hàng trăm thousand thuỷ vô lý ...”

Trở lối chuyen Lý Thái Tổ đế i đô. Nhà vua đế i đô vào tháng 7 âm lịch. Nhà cầm quyền CSVN hiện nay ở Hà Nội tết chúc lối kính niêm mệt ngàn năm Thăng Long vào ngày 1-10-2010, tức ngày 24-8 năm canh đìn (âm lịch). Trong lịch sử Việt Nam, ngày 1-10 không ghi dulu bắt đầu mệt sập kiền quan trung nào cả đế i nỗi. Trong lịch sử thời giái, ngày 1-10-1949, Mao Trạch Đông tuyên bố thành lập Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc, tức 1-10 là ngày quốc khánh của Cộng sản Trung Quốc.

Tết chúc lối kính niêm mệt ngàn năm Thăng Long vào ngày quốc khánh Trung Quốc, nhà cầm quyền CSVN làm cho mồi ngửi i cảm giác là nhà cầm quyền CSVN muộn cùng góp vui với Trung Quốc nhân quốc khánh Trung Quốc, trong khi kinh nghiêm ngàn năm Thăng Long cho thấy Trung Quốc là nước lòn luon luon tìm cách hối tìn công, chiếm đóng và thống trị Thăng Long, nghĩa là nhà cầm quyền Trung Quốc là kẻ thù số một của Thăng Long.

Sự dĩ mỉm cười có cảm giác nhả vui vì quan hệ mệt thiết giã a đòn CSVN và đòn Cộng Sản Trung Quốc (CSTQ) trong 80 năm qua, từ khi Hồ Chí Minh vâng lệnh Đế tam Quốc tề Cộng Sản thành lập đòn CSVN từ tháng Kông ngày 6-1-1930. Từ đó, đòn CSVN phát triển dữ dội dù cõa đòn CSTQ, nhất là từ năm 1950, khi Hồ Chí Minh cùu viễn Liên Xô không đắc, phai quay qua nhau Trung Quốc giúp đỡ.

Tục ngữ Việt Nam có câu: “Bà con xa không bao giờ láng giềng gần”, chả đúng trong trường hợp người bạn láng giềng gần từ lâu, lòng thiến không hiếp đáp mình. Đàng này, người bạn láng giềng gần Trung Quốc qua kinh nghiệm mệt ngàn năm Thăng Long, là kẻ thù nực lòn, đã nêu lòn hiếp đáp và chí mệt đóng nực ta. Vì vậy nhau Trung Quốc đánh Pháp là mệt sai lòn lao, nêu không muôn nói là mệt tột lòn cõa Hồ Chí Minh và đòn CSVN đói vui dân tộc, vì mệt khi giúp Việt Nam đuối Pháp, Trung Quốc sờ đòn thò chõ cõa Pháp, thòng tròn Việt Nam. Số thòng tròn cõa Trung Quốc còn tột hòn hòn cõa Pháp. Bóng chõng là dữ lòn thòi Pháp thuở, nực Việt vui vui vui toàn lãnh thòi. Trong khi nhau Trung Quốc đánh Pháp, gõi là giành đòn lòn, mà đòn đòn nực ta mệt đòn, mệt biến vào tay Trung Quốc

Sau đó, cùu viễn Trung Quốc đòn đánh Mèo Lòi càng sai lòn hòn nực. Có hai sự kiện cõi thòi dữ thòi chõng minh sự sai lòn cõa CSVN trong vui chõng Mèo. Thứ nhứt, chõi cõi nhìn qua các nực Á Châu gần nực Việt. Mèo chỉn thòi Nghe Bón, tiễn quân đòn Triều Tiên, nhòng Mèo đâu có xâm lăng hai nực nực, mà còn giúp hai nực nực phõc hõng sau thòi chỉn và cõi chõng thòi nhau ngày nay. Thứ hai, chính nhà cõi quyển CSVN, vào đòn thòi kẽ 21, tròn thòi đòn ròn Mèo vào đòn véc đòn kinh tòi Việt Nam và làm đòn tròn vui Trung Quốc trong cuõi tranh chõp Biển Đông.

Tuy hòn nay muôn nhau Mèo đòn lòi thòi mệt cõi vui Trung Quốc, CSVN vui vui còn nõi mệt đòn tròn cõa Trung Quốc, vui vui muôn đu giây giẽa Trung Quốc và Mèo, và nhứt là lo sốt đòn anh Trung Quốc tròn đũa giẽa nhau đã tõng tròn đũa năm 1979 khi CSVN bõ Trung Quốc chõy theo Liên Xô, nên bõ Trung Quốc “đòn” cho mệt bài hõc. Phõi chõng vì vui mà đòn CSVN làm lòn kẽ nõi mệt ngàn năm Thăng Long vào ngày 1-10-2010 đòn gõi là mệt ngàn năm Thăng Long, nhòng thòi chõt là mệt quõc khánh Trung Quốc nhau lòi lòng đòn anh Trung Quốc?

Muôn chõng lòi Trung Quốc, chõng nhõng phõi mõi nõi thòi cõa Mèo, mà quan tròn hòn phõi tõo nõi lõi cõi dân tộc, phõi thòi hành nhau Đõc Tròn Hõng Đõo đõa đòn: “Võ lòi khoan thòi sốt cõi dân đòn làm kẽ sâu rõ bõn gõc, đó là thõi ng sách giẽ nõi cõi vui.” Khoan thòi sốt cõi dân nhau thòi nào, chõn chõn đòn CSVN đòn biõt, nhõng cũng chõc chõn không phõi cách kẽ nõi mệt ngàn năm Thăng Long đúng vào ngày quõc khánh Trung Quốc.

Ngàn năm gõ ng cũ

Tác Giả: Trấn Gia Phùng
Chúa Nhật, 05 Tháng 9 Năm 2010 04:31

Kỷ niệm ngàn năm Thăng Long là đợt tết cổng nhộn nhịn sầm uất kinh tế kinh đô hừng đón i cảng Lý Thái Tổ và tết cổng nhộn nhịn quá trình sango còn cảng dân tộc vui kinh đô Thăng Long, mà CSVN lôi kéo chung vào ngày quoc khánh Trung Quốc, là một hành vi quoc nhuc, xú vui vào lịch sử Thăng Long, lăng nhục lịch sử dân tộc. Tuyệt đối i đa số người Việt Nam không chấp nhận thái độ kinh mến nay của CSVN. Lại kỷ niệm chung diễn ra vài ngày phù du, nhưng vẫn nhục quoc nhục do đong CSVN gây ra số đòn dân chúng truyền thống thiêng thu, theo nhục câu ca dao: 'Trăm năm bia đá thì mòn,/ Ngàn năm bia mòn vẫn còn tròn.'"

TRẤN GIA PHÙNG

(Toronto, 1-9-2010)