

"...Tro cốt thì đem thổi xuông Thái Bình Dương, đất mì hoà tan vào biển cỏ, may ra thảm vải thêu tên quê nhà bên kia đất dường. Đèng chôn tảo xuông đất. Tảo tết kiêm đúc đem cúng cho hồn thiêng .."



Một vải ông Hàn mặc chật, con cháu tốn xa đón xô vải chầu tang. Các anh chị em vải cõa ông chén mít cái hòm do nhà quàn đón nghẹt, vải giá 12 ngàn đô. Ông Hàn chê đắt, bảo khoan quyết đính, ché ông khéo giá đỡ. Ông Hàn bình tĩnh ngồi bên máy vi tính, lắc tay khéo giá. Bà vải ông thì chéy lui chéy tui trong phòng khách, đếm chân dành đếm trên sàn nhà, khóc bù lu bù loa, rủi đón day áo ông mà nói:

"Giá nay mà anh còn nghe i đây thong dong khéo giá? Chuyen nay cõp bách. Có phai mua món hàng gia đặng đâu mà chén ché? Tốn kém bao nhiêu anh em chúng tôi cũng chung chén. Một chén có mít lòn. Làm chi cái vỉa hè tảo xuôi thổi?"

Ông anh vải cũng bồi rủi nói:

"Giá phút nay, thì nhà quàn ra giá bao nhiêu, mình cũng phai nhòn. Có đắt hòn ít trăm bạc, cũng không sao. Mình lừa chén cái hòm đó, ché hõ có ép mình đâu?"

Ông Hàn quay ngoắt lối, nói vải giặng cõng ròn:

"Ít trăm thì tôi khéo giá làm chi? Phai ít nhòn là mít ngàn đặng. Có thết tảo kiêm đúc tui 40% đòn 60% toàn bạc chi phí tang lõi. Dù là tảo cõa ai đìn nhõa, tôi cũng không muộn phung phí."

Bà vỗ thết lén:

“Rồi mua phai thò hòm giỗ mập, không tốt. Nó đâu đem đón linh cho mình đón c, chả đón bao giờ mập có? Chém trả việc ma chay. Mà lò nhà quàn không chầu nhện hòm tò nỗi khác đón a tòi, thì đem cái hòm đi tòng ai, tôi nhặt đón không cho đón trong nhà này.”

Ông Hàn cười hả hả, chém rọi trả lời:

“Giỗ mập làm sao đón c? Cũng hòm ỷ y, cùng hiếu, cùng tên, cùng nhà sốn xuýt. Nhà quàn cũng mua tòi các nỗi đó thôi. Rồi cúng thêm chi phí, tiền lòi, mà tăng giá lên. Ai dại mua thì ráng chầu. Nhà quàn cũng không làm gì sai trái. Hết làm thòng mái, phai kiêm cho đón c nhuộm tiễn lòi càng tốt. Hết chung có gột gầm ai. Những nỗi u minh mua đón c hòm đúng giá, thì ngó i bán sập chuyễn ngay đón nhà quàn trong vòng 24 giờ. Chết chán. Theo luật liên bang Mỹ, bắt buộc nhà quàn không đón c tòi chầu quan tài và các vật dụng cần thiết cho người chết do thân nhân mua và đem đón. Trong hập đó, nhà quàn chỉ lo các dịch vụ tang ma, các lòi lòi mà thôi. Tôi còn phai kêu nhà quàn cung cấp cho mình bằng ghi giá casket tang mập, gọi là FPL (Funeral Price List) theo luật đón. Tôi sẽ so sánh thêm giá casket tang mập đón không bằng hập, trả giá cao, đót. Bà đòng lo, nỗi u minh quàn không nhện hòm, thì tôi bán lòi kiêm chút lòi.”

“Bây giờ không phai là lúc đùa giỗ đón c. Anh có chầu hòm đón c giao đúng thời mình muốn, và trong vòng 24 giờ không. Giao cho nhà quàn, hòi tráo hòm khác thì sao? Anh đã có kinh nghiệm nào đâu?”

“Mình có thời đòi hỏi dinh trong lúc giao hàng, ai mà đánh tráo đón c?”

Cỗ nhà bức mình, xôn xao vì thái độ cộc cặc của ông Hàn. Một bà chầu vỗ gay gắt:

“Có phai vì không là mập ruột, nên cõi u nhện nhện, và đòi làm nhenting chuyễn trái đòn i?”

T&#225;c Gi&#7843;: Tràm Cà Mau

Th&#7913; Ba, 04 Th&#225;ng 1 N&#259;m 2011 11:41

---

Ông Hàn hối giỗn, giỗng cõng, gõn: “Này, chả đặng nói thê. Mấy năm nay ai chăm sóc mày? Ai dám mày đi bến viễn, làm đùi thê giỗy tè, nhóc mày uổng thuở hàng ngày? Thông nhảy chả ai. Thê thì bây giờ mày qua đùi, tôi không có quyền phò giúp mày và cõi gia đình này, cõi hành tang lõi dang hoảng hồn, ít tèn kém hồn hay sao?”

Ông Hàn gõm gõm bõi đi, lõi lõi tìm tòi trong mày chêng hõi sõi, và quăng ra một tờ báo “US News & World Report” và nói:

“Các anh, các chị đọc bài “Đừng Chết Trước Khi Đọc Bài Ngày” (Don’t Die Before You Read This) đi, đõ biêt.”

Võ ông Hàn la lên: “Trời ơi, giỗ này còn bõng đù nào mà đõc báo? Mà nó viết gì? Sao anh không tóm tết kõi cho bà con nghe, xem có lõt tai không?”

Ông Hàn chém chém nói: “Tác giõ Miriam Horn viết võ chuyõn linh mõc Henry Wasielewsky. Võ linh mõc nõy đã võ ch trõn cách làm ăn thiêu lõiing thiêu, bóc lõt quá đáng cõa mõt sõi nhà quàn trong lúc tang gia bõi rõi. Đã bõ nhõng nhà quàn bõt lõiing hăm đõa, nhiõu lõn kêu đõi n thoõi lúc nõa đêm đòi xin tí huyõt, không nhõng thê, ông còn bõ cõnh sát đõa phõõng săn đõi, và cõ võ Giám Mõc đõa phõn cũng dày ông đi xa. Bài báo viết rõt hay, kõ rõ mõt sõi thê đõi n cõa nhõng nhà quàn thiêu lõiing thiêu.”

Ngõng mõt lát, uõng hõp nõõc xong, ông Hàn nói tiếp: “Tác giõ viết thêm rõng, ngõõi ta không có kinh nghiõm, không có thù giõ trong thiêng gian cõp bách, không có đõ bình tĩnh khi đang đau buõn, bõi rõi, cho nên nhà quàn và nghĩa đõa làm giá rõt cao. Tang quyõn mõt quá, và nghĩ rõng ngõõi chõt chõ có mõt lõn, nên giá nào cũng chõu. Cò kè giá cõi trong lúc đau buõn nõy, thì thê y có cái gì lõn cõn trong lòng. Trong bài báo nói, giá cái hòm chõ 675 đô, mà nhà quàn đõa giá 3495 đô, cũng gõt đõu chõp nhõn. Giá xe tang mõi giõ vào thiêi đó chõ 25 đô mà tăng lên 200 đô hay cao hõn nõa. Cũng nhõ các món khác nhõ là hoa, bia mõi, thiõp cám lõi vân vân, tăng gõp 3 đõn 8 lõn. Nõu giá chõ tăng 100% thôi, là đõ là phõõc cho tang chõ lõm.”

Ông Hàn cõõi, và tiếp lõi: “Bài báo viết thêm rõng, trõõng hõp tang chõ kêu đõt, hõ nói khéo lõm. Đõ nghõ bõ xác vào thùng giõy đẽm chôn sõi đõõc rõ hõn nhiõu, tang quyõn nghe mà xót xa, đau lòng, tõi thân, nghĩ rõng mình thiêng ngõõi quá cõi không đõ, thê là cõi rõng chõu giá cao.”

Bà Hàn hỏi thêm: “Còn gì nữa không?”

“Đây, tác giả viết rằng, có một bà đã khóc và xin bà con bạn bè trao giúp tiền bạc để làm đám tang cho chồng. Nhà quàn đòi 995 đô cho cái hòm. Khi có người hỏi sao đắt thế, họ bảo đó là lời hòm đắt bát. Có người không tin, đi hỏi giá, cũng hòm đó, lời i đó, thì nói sốn xuất bao nhiêu đó là lời rỗn nhát bồng ván ép. Người ta đền phàn nàn với nhà quàn, thì họ giảm giá xuống 50%. Có nhà quàn gián tiếp hỏi lão cho tu sĩ, giáo sĩ, tăng nhát vé máy bay đi chùa, dù lão chỉ mìn phí, để họ dành cho nhà quàn sốp xấp chung trình tang lão. Có thể mua ra giá cao đắt c. Có thể tăng tăng đắt không, cùng một cái hòm, mà có người đưa giá chục 1495 đô, mà người khác cho giá 9910 đô. Một số nhà quàn kiêm tiệm cung cấp nhân kinh quá cung dàng, bồng cách bán các phu kiện trong đám ma. Ví như gốm thêm một tăng kim lời nhát, hình Đức Mẹ Maria, giá mua chục chung 3 đền 5 đô, mà tính đền một hai trăm. Người ta nói, không dám hỏi vì nhát biếu tăng thiêng liêng này.”

Ông Hàn đà a tóm báo cho mìn người và thúc hối: “Điều đi, mìn người đắt c đi đắt thay vì c tôi làm đây là đúng hay sai. Nếu không biết, thì đế cho người khác làm, đếng cùn trả”

Vìa lúc đó, thì có bà Kim đền. Bà nói trao c đây làm việc cho nhà quàn, bà là trao c giám đắt tang lão, nay đã vui hỉu. Ông Hàn nhát bát đắt c cung quý, xoan lão y bà Kim, yêu cầu giúp đế, hằng đền đắt làm sao giảm thiểu đắt c chi phí đám tang. Bà Kim nói cùi. Vì ông Hàn chay ra phân bua:

“ Giúp đỡ em mà không xem còn khát giá trên mìn ng đắt làm tang lão. Ông em muộn giảm chi phí, vì nhát u nhà quàn tăng đắt cho giá cao trên trai. Chay làm trong nghẹt, xin chay chay giúp đỡ em vui.”

Bà Kim chay mìn: “Không phải là nhà quàn nào cũng thiêng lão ng thiêng lão, muộn nhân cung hỉ tang gia bát i rát mà moi tiêm. Rất nhát u nhà quàn đắt hoang, uy tín, nhát ng hỉ cũng thay a khôn ngoan, đế tìm lão i tách tách đa cho cung sập kinh doanh cung a hỉ. Giá cung cũng có cao, nhát ng cao vui a phu i, không quá lão. Nếu hỉ có đế nghẹt, quay ng cáo khách hàng mua thêm mìn c nhát, mìn c kia, thì là lão thay lão trong việc kinh doanh kiêm lão i. Vì i chay trao c không gút gút ai, nhát ng ai muộn có nhát ng thay xa xát, đắt tiêm, mà có khát năng tài chánh, thì tách i sao nhà quàn lão i bát lão cung hỉ ? Nhà quàn là nhát i làm tăng đắt mìn, kiêm lão i tách, chay không phải là nhát i làm phu c thiêm.”

Ông Hàn nhỉnh: “Chỉ có nhỉnh kinh nghiêm trong ngành nông nghiệp, chúng tôi xin chỉ vài lỗ i vàng ngay c hững dồn cho, làm sao để giảm thiểu chi phí chôn cất thân nhân, tránh nhỉnh sai lầm tốn kém vô ích.”

Bà Kim cùi: “ Sai lầm lòn nhứt cùa tang quyến, là không chịu khéo giá năm ba nồi khác nhau. Ngồi i ta cho giá nào, thì cũng nhỉn, không dám hối mà cũng không dám mặc cù tò quan tài, cho đòn đòn chôn, và các nghi lòn kém khác. Sai lầm kẽm tiếc là chôn lòn nhà quàn. Thì chôn gìn nhà, hoặc nồi i đã có ngồi i quen làm đám tang rõ i. Nhưng không khéo giá vài bá nồi, tang quyến có thể trả giá gấp 3 lòn nồi khác. Ví nhỉnh cùng viếc mai táng, có nồi cho giá 2500 đô mà chỉ khác đòn 6500 đô. Cũng viếc thiêu xác, có nồi chỉ 395 đô, mà nồi khác đòn 5600 đô.”

Bà vú ông Hàn bén lòn nói nhỉnh: “Nếu chỉ không nói ra điều đó thì em tò mò ông chung em là ngồi i khùng, giàn đòn, chèn ngách. Nhưng em hối chỉ, thì giờ đâu mà đi khéo giá, thân nhân mình chôn rõ i, có nòn đó mà chỉ đòn i không?”

Bà Kim cùi nhỉnh nhàng:

“ Cù thong thõ, đòn xác thân nhân tò i bén viếc, nồi i đây có đòn phòng lòn đòn tòn trả, không ai đem xác quăng đi hoặc gìn hoá đòn xuông âm phõ đòi tiễn ngồi i chôn. Khi nào tìm đòn cù nồi làm tang lòn tòn, giá cù xứng đáng, chỉ u đòn cù, thì mồi ký hõ p đòn”

Một ông rõ trong gia đình xen vào câu chuyện: “Trong hõ p cùa gia đình tôi, ông bà vua tò tò tò i bén viếc, thì khoảng mươi phút sau có nhân viên cùa nhà quàn đòn tiếc xúc vùi gia đình, nói là hõ đòn cù kêu đòn thoái đòn đem thi hài thân nhân quý vùi vùi nhà quàn. Chúng tôi vùa ngồi i nhiên, vùa mòng là tò nhiên có ngồi i lo cho mình, khõi phõi đi tìm, chỉ y ngồi i xuôi trong lúc bén rõi nồi y. Chỉ có biết tò i sao nhà quàn biết giùi thõ?”

Bà Kim cùi: “Có gì lòn đâu? Nhỉnh nhà quàn liên lòn cù mót thiết vùi các y-tá trong các khu cùp cùu, hõi sinh. Khi có ngồi i qua đòn, thì y tá báo ngay cho nhà quàn biết. Cũng là chuyện làm ăn thõing tình”

Ông Hàn hỏi: “Làm sao giờ m thiếu đắc chi phí tang táng, mà tang lòn vòn đắc trang trống, bình thõng?”

Bà Kim nói: “Đông giờ mình lên mua tết cỏ các mộc không cần thiết mà nhà quàn liết kê và khuyen cáo. Mua tết thiếu mà thôi. Vòng hoa trên ngõ c, vòng hoa trên quan tài, mình mua chrysanthemum đỏ, nhà quàn số tính đắt gấp năm, gấp mươi lòn. Nếu khôn ngoan, thì làm lòn tết niêm tết nhà, tết chùa, nhà thờ. Trang trống và thân mệt hòn.”

Bà Hàn lo lắng hỏi: “Chỗ có mua hòm và đất chôn thôi, là đã đợt. Còn chi phí gì khác nha chăng?”

Bà Kim cởi: “Có lòn ai cũng tết chôn cốt là đòn giòn nhay chay nghĩ. Không. Cỏ mây chrysanthemum chi phí, tôi kêu số ra đây mà thôi, nghe chán lòn. Ngày hé, chi phí cỏ bón tết nhà quàn đòn bàn đòn viếc chôn cốt, giày phép chính quyến, khai tết, mua hòm, vôi tết lòn, quách bao quanh hòm đòn i đòn, chuyễn xác tết nồi chay vò nhà quàn, tết xác bông cách rút hớt chay tết lòn trong ngõi ra và bồm chay hoá hóc vào, trang đòn m cho ngõi chay, áo quan lòn, giày xác trong phòng lòn nh, mìn phòng viếng thăm, đem xác ra vào, lòn viếng thăm, thay c ăn, giày i khát, tết chay c hành tang lòn, in chay lòn trình tang lòn, cuộn tết ghi khách viếng thăm, vòng hoa trên ngõc và vòng hoa trên giá, tết niêm tôn giáo, ban nhay c, xe tang chuyễn hòm tết nhà quàn ra huyết mìn, xe lòn chay thân nhân theo quan tài, xe chay các vòng hoa ra nồi chôn, đòn chôn, đào và lòn mìn, chuyễn bồm mìn bông đòn làm lòn hót huyết, cảng lòn u, ghay ngay, xay p đòn viếc hót huyết, bia mìn tết mìn, đăng cáo phó, bia mìn, khay c chay, đòn bia vân vân, mìn mìn c là tính tién riêng. Chay a kinh nghiêm thì tết chay có mua hòm và đất chôn là xong. Cỏng tết cỏ lòn, cũng là số tién rết lòn, tang gia không ngay đòn.”

Bà Hàn hỏi: “Thì mìn gì mình có thết tết chay, không mua?”

“Còn tùy cách lòn a chay n, thay lòn thì mìn c nay kéo theo mìn c kia, nhay có nhin u mìn c có thết bù qua đòn c. Ngày muôn tránh nhay ng chi phí linh tinh, thì tết nhay tết là giày bùt các nghi tết ròn mìn rà, nhay thăm viếng nhìn mìn t, làm lòn tết nhà quàn. Thân nhân có thết làm lòn tết lòn niêm tết nhà thay, chùa hay tết tết gia trong khung côn nh nghiêm trang, và bà con đòn phay cùc nhay c thăm viếng. Ngày i quá cỏ đòn c đòn a tết bùn vien đòn nhà quàn, rùi thay ng ra huyết mìn. Ngày nay, nhin u gia đình Mìn tết chay c tang lòn đòn giòn cho ngày i quá cỏ, chay riêng trong vòng bà con thết gòn gũi thân thiết, không tiết p bùn bè, quan khách, không vòng hoa, không phúng đòn”

Bà Hàn cất ngang lối: “Thì không sốt ruột nghĩ dại, chê cỏi i? Thiên hồn tống gia đình keo kiệt, bỗn phận, không dám chi tiễn, họa cung sốt ruột chê mình nghèo?”

Bà Kim thản淡淡: “Quan trọng nhất là việc nguyễn cõa nguyễn quá cõi. Bí ẩn hồn muôn giờ, và mình làm đỗi cõi gì trong khôn nồng tài chánh cõa gia đình. Nhieu người chết, muôn tang lõi đỗi nồng giòn, mà gia đình sốt bỗn bè bà con dèm pha, phõi gõng mình lên chi tiêu, nõi nõi, mua lo âu vào thân. Cách tết nhét, là mồi nguyễn, làm sốn di chúc, viết rõ các việc muôn cõa mình, trong khôn nồng tài chánh có thể. Chuẩn bị trống khi chết mệt chõi ng trình và lõi tang lõi mà mình ưa thích, mong muôn, và hõi vui khôn nồng tài chánh sốn có. Đóng đõi gánh nồng đè lên vai nguyễn còn sốn, và đôi khi thõi c hiên tang lõi trái vui ý muôn cõa mình. Đóng có đỗi n miõng thôi, không có bỗng chõng, con cháu nhiu người quên mà không ai nghe. Khi đó, gia đình đỗi bõi rõi, vì kõi muôn thõi nõi, nguyễn muôn thõi kia, gây gõ nhau. Nõi tang lõi có đỗi n giòn, thì cũng không nguyễn ai chê cỏi i. Nõi nhõng nguyễn có đỗi tiễn, muôn hoang phí đem chôn tiễn xuõng đỗi t, thì cũng không ai trách móc. Bà nõi tôi ngày trống, muôn con cháu mõi áo sô, thõi tõng rõi, dép cõi, khóc lóc, nõi m lăn lõi n cõi đỗi nồng xe tang. Thuê thêm nguyễn khóc mõi n làm đỗi cõi tai bàng dân thiên hồn. Thõi y không đỗi p, thiõi u văn minh. Nghe đâu ông cõi nõi cõa tôi chết, hòm quàn trong nhà gõn môt năm dài, tiễn khách viõng tang, chôn xong thì bà cõi chết vì quá mệt nhõc, và gia đình sốt nguyễn p.”

Ông Hàn hỏi: “Trông nhõ chúng tôi, có nên viết di chúc không? Khi nào là lúc nên viết?”

“Trên năm mõi tuoi, thì viết đỗi cõi rõi. Nhõng nguyễn bõi nhõng, nên viết ngay là tõi nhét. Tôi biõt, nhiu người Mõi giàu hàng trăm triều, khi chết cũng muôn làm đám tang đỗi nồng giòn, tõi thiõi u, không cho ai nhìn mõi, và chõi có vài chõi cõi thân nhân tham dõi. Trong nguyễn, tôi biõt khá nhiu gia đình Viết Nam giàu có, khi chết cũng chuyễn xác tõi bõi nhõng viõn thõng đỗi n nhà thiêu luôn, khõi phõi qua nhiu giao đõi, nghi thõi cõi rõi m rà. Rõi bà con bõi n bè đỗi n nhà làm lõi tõng niõi m, nhõc chuyễn vui buõn liên hõi đỗi n nguyễn quá cõi trong không khí vui või, bình thõng. Tôi nhõn mõi nhõi đỗi m nõi, nõi không muôn cho thân nhân bõi rõi khi mình qua đỗi i, thì mõi nguyễn lõi tuoi, nên viết sốn lõi đỗi n dõi cho gia đình”

Ông anh lõi nói: “Theo tôi nghĩ, nguyễn Viết mình bõi chõi cõi Mõi, trống bày mõi t nguyễn chết cho bõi n bè thân nhân nhõn lõi cuõi trống khi đem chôn là mõi t viõi làm không nõn. Vì dù có trang đỗi m cách nào đõi nõi a, thì khi đã chết, mõi t mà cõi không còn dõi nhõn nhõi khi còn sốn, nõi không nói là xõi xí, rõi rõi, hõi cõi hác, tái mét. Cái hình nhõi cuõi cùng trong trí cõa bõi n bè rõi quan trống. Nõi không đỗi cõi đỗi p đỗi, thiõi u sốn đõing nhõi xõi a, uõng vô cùng. Nhiu lõi đõi đám tang bà con, tôi thõi y mõi t mà cõi nguyễn chết hõi cõi hác, méo mó, miõng või, mõi t sâu, mà cõi buõn

T&#225;c Gi&#7843;: Tràm Cà Mau

Th&#7913; Ba, 04 Th&#225;ng 1 N&#259;m 2011 11:41

---

và tôi mãi, giá nhỉn tôi đong nhìn thấy hình ảnh đó thì hồn, đón tôi còn giữ mãi trong trí cái khuôn mặt vui tươi, rộn ràng, đầy thõng ngày xưa. Nhứt là nhỉn ngồi bên, cù nhỉn đón tên, là tôi mỉm cười ra đôi mắt sáng, nở cười nhỉn hoa tết, thay đổi cỗ bông mặt hình ảnh vêu vào khó nhìn. Tôi cù mun quên đi, đón lạy lì hình ảnh đập đòn xưa, mà không đỗi c. Tôi chán không ai muộn bùn bè nhỉn hồn vui mệt nhan sicc xú xí cù. Tuy nhiên, cũng có rất ít trống hòp, thay mặt ngồi chót đập hồn khi còn sống. Đó là nhỉn trống hòp ngồi chót chia bùn lâu dài, nhan sicc chia bùn tàn phá nhỉn."

Bà vua ông Hàn nói: "Theo tôi, thì vì ngồi i trang điểm kém, hoặc chỉ ít tiền trang điểm, nên ngồi i chót không đỗi c đập"

Bà Kim cù i lòn: "Mặt chỉ c xe Ford đòn cũ, làm sao mà sicc lì thành đập bùng chỉ c xe Mercedes đòn mì. Tôi trát cũng có giồi hồn thôi, ngoi trờ mang cái mặt nò khác. Theo kinh nghiệm cùa tôi, thì không phai đám tang nào cùa ngồi i Mù cũng trống bày mặt ngồi i chót cho bùn bè nhỉn. Nhứt là nhỉn ngồi i đã đau yểu bùn hồn lâu ngày, ngay cù khi chia chót, hồn không muộn ai thay hồn đòn o, hùc hác, xú xí cùng cù c."

Ông Hàn thêm vào câu chuyện: "Khi làm mặt và trang điểm cho ngồi i chót, tôi xem chỉ u trong phim tài liệu, mà sicc. Ngoài việc moi hột tim gan phèo phai, dày, ruột non ruột già, thay ngồi i ta còn dùng mày cây sicc dài chung nà a thõng, to hồn chỉ c đũa, xiên tết trong miếng xuống cù, vào thân, có lò đòn giồi cho cái đòn và xác lò vùi trí thõng. Rồi cùt trong nòn u, đòn dùng dây kùm may, xâu hàm trên và hàm đòn lòi vùi nhau trong vùi trí bình thõng, cho miếng khùi há ra, và may môi lòi vùi nhau. Dùng chót đòn đập vào các nòn cùn đòn. Sau đó, dùng phòn, màu, thoa lên mặt, tết thành mặt lòp giồi nhù da thõng. Cùt tóc, cùt hay tiết râu lòi cho đòn. Nòn u mình chung kiùn tòn mặt khi hồn làm cho thân nhân mình, thì đau lòng lòn."

Ông anh vua cùt ngang: "Thôi, thôi, đòn ng đòn nói chuyện đó, nghe mà ghê. Khuất mặt, mình không thay thì đòn sicc. Sao không trả lòn câu hỏi chính, là làm thò nào đòn chi phí tang lòn ít tòn kém nhứt?"

Bà Kim cù i: "Cách tết nhứt là thiêu xác, và nòn u thiêu lòn, chuyện xác tết nòn i chót, trả c tiết đòn lò thiêu, tang lòn làm tết nhà, không nhỉn mặt, thì đòn đòn c rết nhỉn chi phí khác nhù tòn lòn, lòn p thuộc, xem mặt, thuê phòng, xe tang. Thõng phi tòn chót trên 1000 đô thôi."

Bà Kim hép thêm ngón trỏ, râu tiệp: “Có người nói số nóng, không dám thiêu. Nhưng khi chết râu, thon kinh đã tê liệt, thì đâu biết chi nữa mà nóng hay lạnh. Nếu còn biết nóng lạnh, thì khi sốm đột lanh lanh, tôi om, chết chết, ngáp, đòi bùi trùng đục khoét, mệt mày teo rúm, hắc mồm mỉng, nhăn răng, khô đét, hoắc r้า mún ra, thì có khó chịu hơn không? Chết kinh đứt mà chết nghĩa đột bỗng là đột ‘vĩnh viễn’, thì thường là 49 năm hay 99 năm thôi. Sau đó thì thông cáo trên báo chí là số đột xác. Con cháu có bao giờ đột đột cái thông cáo này, mà có đột, cũng không biết đó là mệt cõi thân nhân mình. Bên Âu Châu, có nhiều hàn mệt mệt, xanh chết đột, xanh cõi hàng trăm vạn ngôi mệt đột đột đào lên, gom lõi, xép đột hàng triều mỉng xanh lõn lõn, rết mệt thuỷt. Lut lõi nhiều xé, chết cho chôn 5 năm hay 10 năm, hoắc mệt y chết năm thôi. Phổi bỗng mệt sau thời gian đó. Ít có người nào là vĩnh viễn hoắc lâu vài ba trăm năm. Ngày nay tôi Mĩ, người ta càng ngày càng ưa thích việc thiêu xác. Các xí khai hiến đột đai nhau Nhau, và cõi Tàu, ombok Đô, đứt thiêu xác. Người trù nhung vùng xa xôi, còn giỗ lõi việc chôn đột đột. Theo thống kê năm 2009, thì mệt i tiếu bang sau đây, có thể lõi thiêu xác cao nhất ở Mĩ: Nevada 73.93%, Washington 69.62%, Oregon 69.24%, Hawaii 68.82%, Vermont 65.67%, Arizona 65.60%, Montana 64.81%, Maine 62.75%, Colorado 62.01%, Wyoming 61.76%”

Bà Hàn xen vào: “Người theo đao Chúa, có thiêu xác đột đột không?”

Bà Kim cõi và tiệp lõi: “Mãi cho đột khi Độc Giáo Hoàng Phao Lô Sáu tuyên bố việc hoắc thiêu là không trái với Giáo Luật vào năm 1963 và ba năm sau, các linh mục đột phép làm lõi cho các đám tang hoắc thiêu, thì việc hàn táng đột phát triển rất mau. Ngày xưa giáo hàn Thiện Chuá tin rằng, phái còn xác, đột chết ngày phán xét cuối cùng, mà sống lõi trên thân xác đó. Chì còn đao Do Thái là cõi hàn thiêu thôi, vì hàn cho rằng, tro cốt nám trong hàn, không thể đột bùi trù vùi lõi vì đột bùi đột đột”

Ông Hàn bỗng bảnh ra mỉm bà con, và nói: “Ông anh râu tôi kể rằng, thời mỉm chết qua Mĩ năm sau 1975, anh em đón khoá Võ Bùi Đà Lạt đi thăm viếng mệt ngóni bùn đang hép hàn vì bùn ung thư trong khu chết cõi Việt Nam, bùn vùi, không bà con thân thích. Anh em thấy ông bùn nám thiêm thiếp, bàn nhau đóng tiếu thiêu xác. Tuy nhiên mê man không nghe đột đột, nhưng bùn hàn mệt mệt ra và nói rõ ràng: “Ông cóc muộn thiêu, số nóng lõm. Chôn mà thôi” Đám bùn bè giờ tinh nhìn nhau. Một ông bùn nóng tánh, ghen giissing: “Đèa tiếu đây, tôi tao chôn cho. Thời nào cũng rách mệt p, tiếu đâu mà chôn mệt.” Một ông bùn khác nháy mệt, râu nói: “Mệt muộn chôn cũng đột đột, yên tâm đi.” Khi đi ra ngoi i, anh bùn nói: “Cứ hàn đột, cho nó yên tâm chết. Sau khi chết râu, thì cóc biết chó gì nữa, thiêu hay chôn thì cũng thời.” Thời đó, mỉm đột Mĩ, người nào cũng đi làm việc lao đao vùi đột lõi thiếu, lo nuôi thân chết đột, lõi lo gõi tiếu giúp gia đình bên Việt Nam, tiếu đâu mà bùn ra chôn cốt bùn bè, đòi việc ngoài khau năng, làm sao mà thoát mẩn đột đột? Ngày chết Kim, chết biết tôi sao ngày nay người ta chuồng việc thiêu xác hàn là chôn không?”

Bà Kim ăn bánh, uống nước, rồi thông thạo nói: “Theo nghiên cứu của các nhà xã hội học, người ta chuộng thiêu hồn chôn vì càng ngày ngày càng có học thọc cao càng đông đao hồn, việc thiêu xác đặc biệt quen chúng chấp nhận xem như bình thường, đất chôn không còn dễ dàng và rõ nhau, tiết kiệm đất đai cho người còn sống, giáo luật không cấm thiêu, tiền lì, giỗ nử và tiết kiệm đặc biệt nếu thì giờ, giám thiêu chi phí không cản thiêu.”

Một người khác trong gia đình hỏi: “Tôi nghe người già mua trầu c toàn bộ chung trình tang lì, từ đó u túi cui. Khi ném xuống thì khói bàn cãi lôi thôi gì, và tiền bạc cũng đã thanh toán xong. Gia đình khóc phai bùn tâm. Vì c mua trầu c đó, có thoát không, và có lì hối gì không?”

Bà Kim gật gù: “Mua trầu c toàn bộ các mộc cho đám tang cũng là điều hay. Nhưng phải liết kê rõ ràng tên danh mộc cho mình bùch, đong thiêu khoén nào. Đó sau này khói phai trầu thêm, vì thiêu sót. Cũng có nhà quàn muôn kiêm chắc thêm chút chút, khi làm đám tang, nói là hòm lòi nay chia vỡ hoắc mồi hốt, phai chia mua. Nghe chia mua hòm là đã hốt hồn, và chia nhau trầu thêm tiền cho cái hòm đất hồn.”

Ông Hàn hỏi: “Có khi nào mình mua trầu c, tiền thanh toán hốt rôi, mà khi chết, hối chui túi làm tang ma hay không?”

Bà Kim cười khanh khách: “Chuyển gì cũng có thể xảy ra cả. Bình thường, thì không có chuyện rắc rối đó. Ngoài trời khi nhà quàn bù đóng cửa, hoặc đã đói chia. Kết nhặt là khi mình đói nỗi cù trú quá xa nhà quàn ký hắp đong làm tang lì, hoặc mình chết ở một chốn xa xôi nào đó, mang xác vỡ túi kém hồn là chôn hay thiêu ở nơi chia. Thường thường hắp đong nay không trả lui đặc, không chuyển nhau cho người khác đặc. Mua trầu c cũng có cái lì, là phí túi khói phải tăng theo thời giá.”

Cả nhà mồi bà Kim lì ăn cùm, đù tham dò cuốc hắp gia đình và điền thoái khéo giá vui c tang lì. Cả gia đình bàn cãi sôi nổi, kể muôn chôn, người muôn thiêu, bà chia lòn còn muôn làm đám tang linh đình, đù các nghi thức rõ rà. Cả nhà cãi nhau thành to tiếng, mãi chia đi đón đáo, thì cô Út lì y trong xách tay ra một là thao, nhìn mồi người và nói vui giỗ run run đùy nồi mồi:

T&#225;c Gi&#7843;: Tràm Cà Mau

Th&#7913; Ba, 04 Th&#225;ng 1 N&#259;m 2011 11:41

---

“Thứ a các anh chém, em muôn cho mì có đòn cát mệt đát tang bình thuong nhỉ mồi ngon. Em đùa các anh chém quyết đùa nh, nhà chúng ta không thiền tuân, không cẩn thận kiêm. Nhưng các anh chém không đòn ý vui nhau, có thể sinh ra bất hoà, nên em xin trình lá thư cám ơn gởi cho em lâu, để anh chém xem. Đây, em xin đòn lá thư : “...Sau này mày chết, thì mày cũng mong các con làm đám tang đón giỗ n. Không khăn sô, không tùng niêm, không đón bà con xem mệt, không phúng đòn u, không vòng hoa, và mày muôn đòn thiêu xác. Tro cốt thì đem thầu xuồng Thái Bình Dòng, để mày hoà tan vào biển cõi, may ra them vui thầu tòn quê nhà bên kia đất dường. Đóng chôn tòn xuồng đòn. Tòn tết kiêm đòn cát đem cúng cho hồn tòn ..”

Còn nhà trách cô Út tết sao không đón a là thư ra tò đòn, để khóc bàn cãi lôi thôi, cô khóc mà không trả lời.

Sau khi nhỉ bà Kim phái hulp, còn nhà hoàn toàn và ký khéo cõi hồn thiêu. Chi phí tang lễ chôn cất do nhà quàn đòn nghê tông cộng 34,680 đô, chém còn tòn 1676 đô bao gồm toàn bộ thầu tòc giỗ y tòn, chuyễn xác, hỏa thiêu và bình tro tòn.

Toàn anh chém trong gia đình góp thêm tòn, đem tòn hồn tòn thiệu 35 ngàn đô. Còn nhà đòn vui mừng, nhỉ nhỉ m. /.

(Tháng 12/2010 nhỉ ng ngày cuối năm mùng đòn)