

Thuyền nhân nhò là nhò ng con cá hòi dòi cái nhìn cò a bòn CSVN.....

CÁ HỒI (SALMON)

Cá...

“Thuyền nhân, cái danh tòi có mòi âm tòi ng mà mòi khi chính quyòn Hà Nòi nghe đòi nó thì hòi nghĩ ngay đòi tòi đòi ng ‘đò la’. Thòi nhòi ng cho đòi bao giòi ngòi ta mòi biòi t hòi đòi c nhòi ng bòi t hòi nh xòi y ra cho danh tòi đòi” – Michelle Tauriac (Viet Nam Le Dossier Noir Du Communism)

Năm Còi p nói chuyòn Cá...

Tròi c hòi t, đòi tránh mòi ngòi nhòi n, xin nói ngay ròi ng đây là chuyòn còi a cá hòi, và chòi riêng có cá hòi mà thôi. Nói theo tòi ng Mòi là cá hòi only. Chòi còn cá chim, cá chuòn, cá chép, cá chòi t, cá lóc, cá lòi t, cá lim kìm, cá mòi p, cá mú, cá măng, cá còi m, cá cam, cá còi, cá tròi, cá trích, cá tròi m, cá heo, cá hòi ng, cá hòi, cá lòi đòi, cá lim kìm, cá lia thia, cá đòi ng, cá đòi i, cá đòi còi y, cá bè, cá bòi, cá bòi ng – bòi t kòi là bòi ng kòi hay bòi ng đá – hòi c bòi t còi mòi t lòi i cá thòi tòi nào khác đòi u hoàn toàn (và tuyòi t đòi i) không có dính dáng gì tòi i vòi này.

Cá hòi sinh òi sông nhòi ng phòi n lòi n thòi gian sòi ng òi biòn. Đòi c đòi m còi a loài cá này là dù có rong chòi phiêu du òi chàn tròi i góc biòn nào chẳng nòi a, thòi nào cũng tìm vòi nòi chòn nhau còi t ròi n đòi sinh òi. Cá hòi Thái Bình Dòi ng (Pacific salmon), sau khi tòi giòi nòi p sòi ng hòi hòi, sòi không bao giòi tròi lòi i biòn còi nòi a. Lý do giòi n đòi chòi vì chúng sòi chòi t sau khi đòi và cho thòi tinh lòi a tròi ng đòi u tiên.

Cá hòi Đòi i Tây Dòi ng (Atlantic salmon) thì khác. Chúng có thòi đi đi vòi vòi tòi sông ra biòn và ngòi c lòi i nhiòi u lòi n mà không hòi do đòi hay nao núng, dù khoòi ng cách phòi i vòi t qua có thòi dài đòi n hàng ngàn đòi m, vòi i vô sòi khó khăn và chòi ng ngòi i.

Bòn năng vòi nguòn còi a cá hòi, tòi t nhiên, đã đòi c loài ngòi i ghi nhòi n và khai thác tòi lâu. Riêng ngòi i Nhòi t, dân tòi c đòi ng thòi nhòi vòi kòi nghòi cá hòi, vòn đòi u đòi n sòi n xuòi t ra thòi tròi ng mòi i năm còi mòi t trăm ba mòi i ngàn tòi n.

Xét vòi sòi lòi ng, mòi c sòi n xuòi t còi a ngòi i Nhòi t không hòi n ngòi i Nga bao nhiêu và thua xa ngòi i Mòi. Tuy nhiên, cách thòi c mà dân Nhòi t bòi t cá hòi mòi i là đòi u còi n phòi i đòi c lòi u tâm và hòi c hòi i. Hòi thiòi t lòi p nhà máy đóng hòi p cá hòi ngay òi ven sông. Cũng chính nòi i đây cá đòi c nuòi nòi ng, đòi tròi ng, thòi tinh đòi mòi i còi p sòi cho tòi hai đòi n mòi i ngàn chú cá hòi con ra đòi i. Sau đó, chúng sòi đòi c cho phiêu lòi u vào đòi i dòi ng, đòi bòi t đòi u cuòi c đòi i... tha phòi ng còi u thòi c.

Tùy theo tòi ng lòi i, cá hòi sòi sòi ng òi biòn tòi sáu tháng đòi n năm năm. Nhòi vào khòi năng “còi m” đòi c tòi tròi ng còi a lòng đòi t và sòi chuyòn đòi ng còi a hòi i lòi u, nó sòi tìm đòi c vòi chòi n cũ. Khi vào gòi n đòi n bòi, giác quan đòi c biòi t còi a loài cá này giúp chúng nhòi đòi c đúng hòi ng vòi quê nhà – tòi c sông xòi a bòn cũ – và còi theo đó mà lòi n vòi nguòn còi i, đòi n tòi n nòi i sinh òi.

Ngòi i ta đòi t sòi n nhiòi u dòi ng còi t còi a sông đòi giúp cho cá hòi dòi dàng và mau chóng vào đòi n nhà máy. Tòi i đây, hòi sòi tòi o ra mòi t lòi i chòi ng ngòi i vòi t giòi khiòi n chúng phòi i phóng lên cao và khi ròi i xuòi ng thì ròi t ngay vào mòi t mòi ng lòi i. Mòi ng lòi i này chuyòn đòi ng không ngòi ng, qua nhiòi u khâu chòi biòn, đòi đòi a cá tòi sông vào... hòi p!

Nói tóm lòi i là ngòi i Nhòi t thòi cá hòi con ra biòn, theo kiòi u đèm con bòi chòi, đòi biòn còi nuòi nòi ng. Ròi i khi chúng theo bòn năng tròi vòi, hòi dòi cho cá vào nhà máy đòi đóng hòi p và mang bán.

Cách hòi kiòi m tòi n ngòi bòi dòi và (chòi c) là nhiòi u. Bòi i vòi y, có kòi bòi t chòi c. Chính phòi Còi ng hoà

Xã hội Chä nghĩa Việt Nam (tên kêu gọi näng dùng là Việt Cộng) cũng học theo cách làm ăn không vän gọi näng väy. Chä khác có chút xíu xiu là học dùng ngäng để kinh doanh, thay cá. Từ năm 1978 cho đến năm 1990, bằng hình thức này hay hình thức khác, Việt Cộng đã “thä” ít nhất là hai triệu người dân ra biển. Người ta äc tính räng trên biển để ngäng läu läc của ba con cá hồi và biển sống ra đi thì ít nhất cũng có một con bä mäng. Nó trở thành mäi sản cho loài người, cho loài chim, hoặc cho loài cá khác. Từ ngäng tä, trong số hai triệu người Việt phiêu lưu vào biển cả – tức là thiäu – cũng phải mất phần ba đã vong mạng.

Học chết vì bão tố, vì hải tặc, hay vì bị xô đẩy vì mất cách länh läng tàn nhẫn tức là bị bắt bä cäa nhäng quốc gia lân cận. Nếu đây thuyền bè của họ thì họ sẽ lôi kéo người khác ra khỏi. Họ sẽ lên đäng giäa träi näc bao la cho đến chết vì không còn tìm được nơi để đến, và cũng không còn để läng họ (cũng như nhiên liệu) để tiếp tục đi.

Nhäng kẻ may mắn thoát nạn đều sống biển thành cá hồi (theo tinh thần của Nghị quyết 36) của nhà đäng quốc Hà Nội. Đám dân trôi sông läc chä này sẽ bị tình khai thác, và khai thác dài dài, cho đến khi hết thì, bằng nhiều cách.

Nếu cá hồi Thái Bình Dương chết họ sẽ học mất lòng rồi chết thì thuyền nhân nhân rồi khỏi Việt Nam sau ngày 19 tháng 6 năm 1988 – đã có thời gian dài sống trong nhäng quốc gia Đông Nam Á – cũng mang số phận y như vậy. Họ bị bắt bäng bách họ học và không bao giờ còn có dịp ra đi nữa. Riêng với nhäng thuyền nhân ở Hong Kông – khi phần đất này còn thuộc Anh – Anh Quốc đã thoä thuän trả sáu trăm hai chục Mä kim mỗi người đến Hà Nội chäu nhän họ trở về, cùng với họ là họ sẽ không bị hành hạ hay ngäng cäđäi!

Số người Việt may mắn hơn, hiện đang phiêu bạt trên tán khắp biển phần người, có thể được coi như là cá hồi ở Tây Dương – giäng cá có khả năng đi đi về về nhiều lần sông ra biển và ngäng cäi. Nhäng kẻ này vẫn tiếp tục kiếm sống tha phương cầu thị, chăm chỉ làm việc kiếm và để dành tiền, rồi hàng năm làm đến “xin phép” được họ học. Mỗi Việt kiều về thăm quê nhà chäc chän đều chi trả một số tiền không phải là sáu trăm Mä kim mà có thể là đến sáu ngàn Đô la, hay nhiều hơn nữa.

Từ Trä Online, được đăng vào ngày 7 tháng 1 năm 2010, cho biết: “Theo Ngân hàng Nhà nước, đến ngày 31-12-2009 kiều hối chuyển về đất 6,283 tỷ USD, giảm 12,8% so với năm 2008.

Riêng tại TP.HCM, kiều hối năm 2009 đất 3,2 tỷ USD. Như vậy, kiều hối đã không giảm mạnh như suy thoái kinh tế như báo trước đó.”

Hà Nội có lý do để hãnh diện về thành quả này – thành quả kinh tế duy nhất (thäc sự) vượt trội tiêu – về kỹ thuật và nhập công nghệ, sau hơn nửa thế kỷ mà họ đã nắm được quyền bính ở Việt Nam. Họ đẩy ra khỏi nước những con người cùng quần và sôi säc bất mãn, rồi “thu về” những Việt kiều ưu tú và giàu sang.

Thật khä!